

**ΚΡΙΤΙΚΗ  
ΑΝΑΛΥΣΗ  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  
ΤΗΣ ΣΤ'  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ**

(ΜΕΡΟΣ Α')

Τοῦ  
Βασιλείου Στυλ. Καραγεώργου,  
Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

”Έχουν διατυπωθεῖ καὶ συνεχίζουν ἀκόμη νὰ διατυπώνονται κριτικὲς γιὰ τὸ βιβλίο τῆς ‘Ιστορίας τῆς ΣΤ’ Δημοτικοῦ «Στὰ νεότερα καὶ σύγχρονα χρόνια», Ἀθήνα, Ὁργανισμὸς Ἐκδόσεων Διδακτικῶν Βιβλίων, 2006.

Ἡ παρούσα σύντομη μελέτη δὲν θὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ ἄν τὸ ἐπίμαχο σχολικὸ ἐγχειρίδιο εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα Σπουδῶν ‘Ιστορίας ἡ ἄν ἀντίκειται στὸ ἀριθμὸ 16, παρ. 2 τοῦ Συντάγματος. Δὲν θὰ ἀναζητήσει ποιά εἶναι τὰ ἔνα ἀνθελληνικὰ κέντρα ἀποφάσεων, τὰ ὅποια κατευθύνουν τὴν παραχάραξη τῆς Ιστορίας μας, στοχεύουν στὴν ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας καὶ στὴν ἀποδόμηση τῆς ἐλληνικῆς ἐθνικῆς ἰδέας καὶ τοῦ ἐλληνικοῦ ἐθνικοῦ κράτους. Δὲν θὰ διερευνήσει τὸ θέμα τῆς συνέχειας ἡ τῆς ἀσυνέχειας τοῦ Ἐλληνισμοῦ. Δὲν θὰ σχολιάσει τὶς ἐξευτελιστικὲς παραποιήσεις τῆς ἐλληνικῆς Ιστορίας, ὅπως τὴ σφαγὴ τῆς Σμύρνης ποὺ ἐμφανίζεται ὡς «συνωστισμός» τῶν Ἕλλήνων στὸ λιμάνι της, «προσπαθώντας νὰ μποῦν στὰ πλοῖα καὶ νὰ φύγουν γιὰ τὴν Ἑλλάδα», ἡ τὴν ἐλληνικὴ προέλαση στὸ Ἀλβανικὸ Μέτωπο καὶ τὴν ἀπελευθέρωση (γιὰ τέταρτη φορά) τῆς Βορείου Ἡπείρου ποὺ περιγράφεται ὡς «ἀπομάκρυνση τῶν ἵταλικῶν στρατευμάτων ἀπὸ τὰ ἐλληνοαλβανικὰ σύνορα...». Δὲν θὰ ἐπισημάνει τὴ διαγραφὴ τῆς ἐθνικῆς προσφορᾶς τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῶν αληρικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων στὰ χρόνια τῆς δουλείας καὶ κατὰ τὴν Ἐπανάσταση. Τέλος, ἡ μελέτη αὐτὴ δὲν θὰ κάνει ἀναφορὰ στὶς ἀσύγγνωστες παραλείψεις καὶ παρασιωπήσεις, ὡς καὶ στὴν ὑποβάθμιση σημαντικῶν ιστορικῶν προσώπων καὶ γεγονότων. Καὶ ὅλα αὐτὰ ὅχι γιὰ νὰ ἀποφύγει ὁ συντάκτης τῆς τὴν ἐσκευασμένη καὶ προκατασκευασμένη λάσπη καὶ νὰ κατηγορηθεῖ ὡς ἐθνικιστής καὶ ὅτι ἀνήκει στὶς δυνάμεις σκοταδισμοῦ καὶ ἐμφυλιακοῦ πνεύματος ἡ σὲ κάποιο «ἀκροδεξιὸ καὶ ἐθνικιστικὸ μέτωπο», ἀλλὰ διότι στὰ πιὸ πάνω θέματα ἔχουν δοθεῖ ἐπαρκεῖς καὶ εὔστοχες ἔξηγήσεις.

Τὸ ἀνώτατο πνευματικὸ “Ἴδρυμα τῆς Πατρίδας μας, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἡ Τερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ Ὅπουργεῖο Παιδείας τῆς Κύπρου, ἡ Ἐταιρεία Μακεδονικῶν Σπουδῶν, ἐκπαιδευτικοί, ἐπιστήμονες, βουλευτές, πανεπιστημιακοὶ καθηγητές, ἔγκριτοι δημοσιογράφοι καὶ ἄνθρωποι ἀπὸ διαφορετικοὺς χώρους καὶ ἐπαγγέλματα μὲ τεκμηριωμένο λόγο καὶ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα ἔχουν ἐκφράσει τὴν πλήρη ἀντίθεσή τους στὸ βιβλίο, ὑπογραμμίζοντας τὴν ἀποψή ὅτι αὐτὸ διαστρέφει τὴν ιστορικὴ πραγματικότητα. Μὲ τὰ συμπεράσματα αὐτὰ συμφωνῶ ἀπόλυτα. Συνεπῶς, κάθε ἀναφορά μου σ’ αὐτὰ τὰ ζητήματα παρέλκει.

Βέβαια, ὑπάρχουν καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλῃ πλευρᾷ πανεπιστημιακοὶ καθηγητές, βουλευτές, ἀξιόλογοι δημοσιογράφοι, ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καὶ ἄλλων ἐπαγγελμάτων, οἱ ὅποιοι, μᾶλλον γιὰ λόγους πολιτικοὺς καὶ ἴδεολογικοὺς παρὰ ἐπιστημονικούς, τάσσονται ὑπὲρ τοῦ ἐπίμαχου σχολικοῦ ἐγχειριδίου, ἐπισημαίνοντας κυρίως τὴ νέα «ἐπιστημονική» προσέγγιση καὶ «ἐπιστημονική» μεθοδολογία, μὲ τὴν ὅποια τοῦτο ἔχει δομηθεῖ. Ἀναφέρω ἐνδεικτικὰ ὡς παράδειγμα τὸν πρόεδρο τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, καθηγητὴ Πανεπιστημίου κ. Δημ. Βλάχο, ὁ ὅποιος, ὅταν ακλήθηκε

στήν τηλεόραση άπό σοβαρότατο και ίκανότατο δημοσιογράφο – παρουσιαστή ἀξιολογότατης πρωϊνής ἐκπομπῆς – νὰ ἐκφράσει τὴν ἄποψή του γιὰ τὸ ικρινόμενο σχολικὸ ἔγχειρίδιο, ἀπάντησε ὅτι αὐτὸ κάνει σοβαρὴ προσέγγιση στὶς πηγές! Προφανῶς, ὁ ἀξιότιμος κ. πρόεδρος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου δὲν διάβασε τὸ βιβλίο. Διότι, ἂν τὸ εἶχε διαβάσει ἥ ἀκόμη ἀν τὸ εἶχε φυλλομετρήσει καὶ κατέληξε στὸ πιὸ πάνω συμπέρασμα, τότε ὑπάρχει πρόβλημα καὶ μάλιστα πολὺ σοβαρό! Ἡ γνώμη μου εἶναι ὅτι τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους συνηγόρους καὶ ἀπολογητὲς τοῦ ἔγχειριδίου, οἱ ὅποιοι, ὅπως προείπαμε, κάνουν λόγο γιά «καινούρια λογική» καὶ «καινούρια φιλοσοφία». Ἀκόμη καὶ ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Μ. Γιαννάκου δήλωσε σὲ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ ὅτι «μὲ τὸ βιβλίο ἐπιχειρεῖται μιὰ ἄλλη διδακτική». Οἱ τελευταῖς ἀποφάνσεις ἀφοροῦν βασικὰ στὴ χρήση τῶν ἰστορικῶν πηγῶν σὲ βιβλίο Ἰστορίας καὶ τοῦ Δημοτικοῦ. Αὐτὸ τὸ ὑπογραμμίζει καὶ ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς συγγραφικῆς ὁμάδας τοῦ βιβλίου καθηγήτρια κ. Μ. Ρεπούση σὲ συνέντευξή της στήν «Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία» (18.3.2007, σ. 58). Προσωπικά, εἶμαι ἀπόλυτα σύμφωνος μὲ τὴ μελέτη πηγῶν, ἥ ὅποια ἀποτελεῖ μιὰ γόνιμῃ διδακτικὴ διαδικασία καὶ ὁδηγεῖ στὴν αὐτενέργεια καὶ τὸν προβληματισμὸ τῶν μαθητῶν. Ἐξάλλου, κάθε Ἐπιστήμη, ἐπομένως καὶ ἡ Ἰστορία, ἐρευνᾷ κατὰ πρῶτο καὶ κύριο λόγο τὶς πηγές καὶ μ' αὐτὸν τὸν τρόπο «ὁρθοτομεῖ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας».

Τοῦτο, βέβαια, πρέπει νὰ γίνεται –κυρίως στὰ σχολικὰ ἔγχειρίδια– ὑπὸ δύο βασικὲς προϋποθέσεις: Πρῶτον, οἱ χρησιμοποιούμενες πηγὲς δὲν πρέπει νὰ εἶναι πάμπολες καὶ νὰ συρρικνώνουν καὶ νὰ συμπνίγουν τὸν ἀφηγηματικὸ λόγο, ὅπως συμβαίνει συνήθως στὸ ικρινόμενο βιβλίο. Οἱ πηγὲς πρέπει νὰ εἶναι μετρημένες, ἐκλεκτὲς καὶ εὔστοχες, ποὺ νὰ ὑποβοηθοῦν καὶ νὰ στηρίζουν τὴν ἀφήγηση. Δεύτερον, ὡς πρὸς τὴ χρήση τῶν βιβλιογραφικῶν πηγῶν, πρέπει νὰ τηροῦνται μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια οἱ στοιχειώδεις κανόνες τῆς ἐπιστημονικῆς δεοντολογίας καὶ ἐντιμότητας ποὺ ἐπιβάλλουν νὰ ἀναφέρει ὁ ἐρευνητής, μὲ πλήρη καὶ ἀκριβῆ κάθε φορὰ στοιχεῖα, τὴν πηγή, ἀπὸ τὴν ὅποια ἔχει ἀντλήσει τὶς πληροφορίες ποὺ ἐπικαλεῖται. Πλήρη εἶναι τὰ στοιχεῖα

μόνον ὅταν δίνουν στὸν ἀναγνώστη ὅλες τὶς ἀπαραίτητες πληροφορίες νὰ ἐντοπίσει τὴ βιβλιογραφικὴ πηγὴ καὶ τὸ ἀκριβές (όχι παραπομένο) κείμενο καὶ τὴ σελίδα τῆς παραπομπῆς. Προπαντὸς τὸ κείμενο τῆς γραπτῆς πηγῆς πρέπει νὰ ἀντιγράφεται μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια, ὅπως δηλ. διατυπώνεται καὶ προσφέρεται χωρὶς τὴν παραμικρὴ «βελτίωση» ἥ ἀλλαγή, πράγμα τὸ ὅποιο δὲν τηρεῖται, ὅπως θὰ δοῦμε πιὸ κάτω, στὸ νέο σχολικὸ ἔγχειρίδιο Ἰστορίας τῆς ΣΤ' Δημοτικοῦ!

Αὐτὴ ἡ σύντομη ἐργασία, λοιπόν, θὰ ἔξετάσει καὶ θὰ κρίνει ὅσα ἔχουν καταγραφεῖ στὸ ἔγχειριδίο αὐτὸ καὶ προσφέρονται ως γνώση στὰ παιδιὰ τῆς ἡλικίας τῶν 12 ἑτῶν. Διότι εἶναι φυσικὸ νὰ προηγηθεῖ ἡ ἀπόκτηση σωστῶν ἰστορικῶν γνώσεων, γιὰ νὰ εἶναι ἐν συνεχείᾳ δυνατὴ ἡ ὁρθὴ ἰστορικὴ κρίση.

Δυστυχῶς, τὸ νέο σχολικὸ ἔγχειρίδιο Ἰστορίας βρίθει ἀνακριβεῖῶν, δὲν συμβάλλει στὴν ὁρθὴ διαπαιδαγώγηση τῶν μαθητῶν καὶ ὑποσκάπτει τὴν αὐθεντικὴ γνώση τῆς Ἰστορίας στὴν ἐθνικὴ συνείδηση τῶν παιδιῶν. Στὸ ἐν λόγῳ βιβλίο γράφονται ἀπίθανα καὶ ἀλλοπρόσαλλα πράγματα, τὰ ὅποια δείχνουν τὶς παχυλὴ ἄγνοια καὶ τὶς ἰστορικὴ ἀνεπάρκεια τῶν συντακτῶν του. Μένει κανεὶς ἄναυδος μπροστὰ στὰ ἀνήκουστα καὶ ἀδιανόητα σφάλματα ποὺ ἀφοροῦν σὲ στοιχειώδεις γνώσεις, τὶς ὅποιες κατέχουν ἀκόμη καὶ μαθητὲς τοῦ Γυμνασίου. Ὁμοιογῶ ὅτι δὲν ἀνέμενα νὰ ἔχει ἔνα σχολικὸ ἔγχειρίδιο, γραμμένο μάλιστα ἀπὸ ὁμάδα μὲ ἐπικεφαλῆς πανεπιστημιακὴ καθηγήτρια, τόσο πολλὰ καὶ τερατώδη λάθη.

Ἐκεῖ ὅμως ὅπου σταματᾶ πιὰ ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὰ τέρατα καὶ σημεῖα ποὺ βλέπει καὶ διαβάζει εἶναι οἱ παραπομπὲς στὶς βιβλιογραφικὲς πηγές. Στὸ ἐπίμαχο βιβλίο ὁ τρόπος χρήσεως τῶν πηγῶν κάνει ὀλοφάνερο τὸ ἔλλειμμα ἐπιστημονικῆς ἐπάρκειας τῶν συγγραφέων του. Οἱ παραπομπὲς σὲ πηγὲς καὶ ἐπιστημονικὰ ἔργα εἶναι ὁ καθορέπτης τῆς ἐπιστημονικῆς ἰκανότητας τοῦ συγγραφέα ἐνὸς βιβλίου. Πολὺ δὲ περισσότερο, ὅπως στὴν περίπτωσή μας, ὅταν πρόκειται γιὰ πανεπιστημιακὴ καθηγήτρια, ἡ ὅποια ὑποτίθεται ὅτι καθοδηγεῖ σωστὰ στὴν ἐρευνα τὸν πολιτικὸ της γιὰ τὴν ἐκπόνηση τῆς πρώτης ἐπίσημης ἐπιστημονικῆς ἔργασίας τους, τῆς δι-

δακτορικής διατριβῆς. Σχεδὸν οἱ περισσότερες παραπομπὲς τοῦ ἐγχειριδίου εἶναι ἀπὸ ἐσφαλμένες καὶ ἔλλιπεῖς μέχρι ἀπαράδεκτες. Ἀκόμη καὶ τὰ κείμενα τῶν πηγῶν διαστρέφονται ἢ ἀντιγράφονται ἐσφαλμένα. Γενικότερα, τὰ λάθη τοῦ ἐπίμαχου σχολικοῦ ἐγχειριδίου εἶναι ὅπως εἴπαμε, τόσο πολλὰ καὶ τόσο ἐπιπόλαια, παιδαριώδη καὶ ἐνίοτε τερατώδη.

Νομίζω ὅτι ἀρκετὰ λέχθηκαν ώς εἰσαγωγικά, τὰ δόποια, ὅμως, ἀν καὶ εἶναι ἀπαραίτητα, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὶς πιὸ κάτω παρατηρήσεις, κρίσεις καὶ σχόλια, παραμένουν στὸ ἐπίπεδο τῆς γενικολογίας καὶ τῆς ἀօριστίας. Ἐπειδὴ δὲν μοῦ ἀρέσουν οἱ γενικὲς καὶ ἀόριστες ἀποφάνσεις, θὰ μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ ἀναφερθῶ πλέον σὲ συγκεκριμένα παραδείγματα μὲ σκοπὸν νὰ καταδειχθεῖ πόσο προχειρολόγοι καὶ διαστρεβλωτὲς τῆς Ἰστορικῆς ἀλήθειας εἶναι ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες της, πόσο βάναυσα «κακοποιοῦν» τὶς παρατιθέμενες πηγὲς καὶ πόσο ἀπροκάλυπτα περιφρονοῦν τὴν νοημοσύνη τῶν μαθητῶν καὶ τῶν ἐνδεχόμενων ἀναγνωστῶν τους.

Κατ’ ἀρχάς, στὸ ἐν λόγῳ σχολικὸ ἐγχειρίδιο παρατηροῦνται ὁρισμένες κραυγαλέες ἀντιφάσεις, ποὺ προξενοῦν κατάπληξη καὶ ἀλγεινὴ μαζὶ ἐντύπωση καὶ δείχνουν ὅτι οἱ συγγραφεῖς του ἔχουν χάσει τὸ μέτρο τῆς σοβαρότητας. Αὐτὲς οἱ ἀντιφάσεις ἀφοροῦν στὴ γραφὴ ὁρισμένων Ἰστοριῶν ὅρων καὶ λέξεων καὶ προδίδουν ἐξοργιστικὴ ἐπιπολαιότητα καὶ ἀσυνέπεια, ἀσυγχώρετη προχειρότητα καὶ ἀνευθυνότητα. Πιὸ συγκεκριμένα, οἱ συντάκτες τοῦ ἐπίμαχου βιβλίου γράφουν 38 φορές τὸν ὅρο «Οθωμανικὴ Αὐτοκρατορία» (μὲ κεφαλαῖα τὰ ἀρχικὰ γράμματα Ο καὶ Α), 3 φορές (σελ. 32 καὶ 64) «οθωμανικὴ αὐτοκρατορία» (μὲ μικρὰ τὰ ἀρχικὰ γράμματα ο καὶ α) καὶ 1 φορά (σ. 30) «Οθωμανικὴ αὐτοκρατορία» (τὸ ἀρχικὸ α μικρό). Τὸ ἐξοργιστικὸ ἐδῶ εἶναι ὅτι στὴ σ. 30 γράφουν 10 φορές «Οθωμανικὴ Αὐτοκρατορία» καὶ στὴν ἴδια σ. γράφουν 2 φορές «Οθωμανικὴ αὐτοκρατορία», καί, ἐπιπλέον, δύο σελίδες πιὸ κάτω (32) γράφουν 2 φορές «οθωμανικὴ αὐτοκρατορία». Στὶς σελ. 3 καὶ 26 γράφουν «Δύση» (τὸ ἀρχικὸ γράμμα κεφαλαῖο), ἐνῶ δύο σελ. πιὸ κάτω (28) γράφουν «δύση» (τὸ δ μικρό). «Ἄλωση τῆς Κωνσταντινούπολης»: Ἡ λέξη «Ἄλωση» γράφεται στὶς σελ. 1,3,15 καὶ 16 μὲ κεφαλαῖο τὸ Α, ἐνῶ στὶς

σελ. 15,34 καὶ 36 (δύο φορές) ἀναγράφεται μὲ μικρό (ἄλωση). Ἐδῶ μάλιστα ἔχουμε καὶ ἵστοπαλο ἀποτέλεσμα (4-4)! «Καθολικὴ Ἐκκλησία»: 2 φορὲς στὴ σ. 2 καὶ 2 φορὲς στὴ σ. 4 γράφονται τὰ ἀρχικὰ γράμματα (Κ καὶ Ε) κεφαλαῖα, ἐνῶ στὸ γλωσσάριο τῆς σ. 2 γράφονται μὲ μικρά («τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας»)! Γιὰ νὰ μὴν ἐπαναλαμβάνονται τὰ ἴδια πράγματα, καὶ στὰ πιὸ κάτω παραδείγματα γίνεται ἀναφορὰ στὴ διαφοροποίηση τῆς γραφῆς τοῦ ἀρχικοῦ γράμματος τοῦ ἴδιου ὅρου ἢ τῆς ἴδιας λέξεως (οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μου). Στὴ σ. 5 ἀναγράφεται: «τὸ σχῆμα τῆς γῆς», «τὸν πρῶτο περίπλου τῆς γῆς», καὶ στὴν ἴδια πάντοτε σελίδα «ὅ γύρος τῆς Γῆς»! Στὸν Πίνακα περιεχομένων ἀναγράφεται: «ὅ φιλελληνισμός» καὶ στὴ σ. 54: «Ο Φιλελληνισμός!» Στὴ σ. 46 ἀναγράφεται δύο φορές: «Ἐξόδος τοῦ Μεσολογγίου». Στὴ σ. 47: «Πολιορκία καὶ ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου...» καὶ δύο γραμμὲς πιὸ κάτω «...ἀπὸ τὸ σχέδιο τῆς Ἐξόδου τῶν κατοίκων τοῦ Μεσολογγίου!» Στὶς σελ. 48-50, 64 καὶ 68 οἱ συντάκτες τοῦ νέου σχολικοῦ ἐγχειριδίου τῆς Ἰστορίας γράφουν τὸν ὅρο «Σύνταγμα» 13 φορές, ἀπὸ τὶς ὅποιες 7 φορές στὴ σ. 68, γιὰ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσουν ταυτόχρονα στὴν ἴδια σελίδα τὴν ἐπιπολαιότητά τους καὶ τὴν ἀνευθυνότητά τους, ἀναγράφοντας «...ψήφιση νέου - πιὸ δημοκρατικοῦ - συντάγματος...» (μὲ μικρὸ σ, διότι, προφανῶς, τοῦτο ἥταν.. πιὸ δημοκρατικό!!!). Αὐτὴ ἡ προχειρότητα, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι γνώρισμα τοῦ ἀληθινοῦ ἐπιστήμονα, παρατηρεῖται καὶ σὲ ἄλλα, πάμπολλα παραδείγματα: στὶς σελ. 48-49, δέκα ἔξη (16) φορές «Ἐθνοσυνέλευση/εις», ἐνῶ στὴν ἀμέσως ἐπόμενη σ. (50) -πρὸιν προλάβει νὰ στεγνώσει τὸ μελάνι τῶν δύο προηγούμενων σελίδων «...στὶς ἐθνοσυνελεύσεις τοῦ Ἀγώνα!» Στὴν ἴδια σ. 66 ἀναγράφεται διαφορετικὰ τὸ ἐπίθετο: «Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση» καὶ «Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση!» Στὶς σελ. 68 (δίς) καὶ 70 (δίς): «Τὸ Κίνημα στὸ Γουδί», ἐνῶ στὴν ἴδια σ. 70, καὶ μάλιστα ώς τίτλος τῆς ἐνότητας: «Τὸ κίνημα στὸ Γουδί», δπως καὶ στὴ σ. 91. Στὴ σ. 62 ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ λοιποὶ συγγραφεῖς τοῦ ἐπίμαχου βιβλίου γράφουν: «ἀλληλοδιδακτικὰ σχολεῖα» καὶ στὴν ἴδια σ. (62), δύο γραμμὲς πιὸ κάτω «... Ἀλληλοδιδακτικῶν σχολείων...», καὶ λίγο πιὸ κάτω, στὸ γλωσσάριο, πάντοτε στὴν ἴδια σ.,

ὅπως καὶ στὴν ἀμέσως ἐπόμενη σ. 63, ἐπανέρχονται στὴ γραφή: «ἀλληλοιδιδακτικὰ σχολεῖα! Στὴ σ. 73 γράφουν: «...πρὸς τὸ μητροπολίτη Καστοριᾶς...», ἐνῶ στὴ σ. 101: «Ο Μητροπολίτης Σμύρνης...! Στὴ σ. 97 ἀναγράφουν 2 φορές: «Παγκόσμιος Πόλεμος», ἐνῶ στὴν ἴδια σ. 97 ἀναγράφουν 6 φορές: «Παγκόσμιος πόλεμος». Τὸ ἴδιο ἐπαναλαμβάνεται καὶ στὶς σελ. 100 καὶ 106: «Παγκόσμιος Πόλεμος», ἐνῶ στὶς σελ. 98 (τρεῖς φορές), 99, 106 καὶ 136: «Παγκόσμιος πόλεμος!!! Στὴ σ. 101: «Ο Ἑλληνικὸς στρατός», καὶ στὴν ἴδια σ. 101: «...τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ...! Στὴ σ. 103 (δίς): «Μικρασιατικὴ Καταστροφή», ἐνῶ στὸ γλωσσάριο τῆς ἴδιας σ. 103: «μικρασιατικὴ καταστροφή»!!! Στὴ σ. 125: «Συμφωνία Ἐνταξης τῆς χώρας στὴν E.O.K.», καὶ δύο γραμμὲς πιὸ κάτω: «Συμφωνία Ἐνταξης τῆς Ἑλλάδας στὴν E.O.K.!!! Στὸ γλωσσάριο τῆς σ. 97: «...παραχωρεῖ τὴ Δυτικὴ Θράκη...», ἐνῶ στὴ σ. 103: «...οἱ μουσουλμάνοι τῆς δυτικῆς Θράκης».

Στὸ ἐπίμαχο βιβλίο, τὸ ὅποιο ἀποτελεῖ, κατὰ τοὺς συγγραφεῖς του, ἔνα «ἀντικειμενικὸ βιβλίο - ἐργαστήριο (γνώσης)», οἱ ἀτυχεῖς δωδεκάχρονοι μαθητὲς τῆς ΣΤ' Δημοτικοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ τίς «σημαντικές» ίστορικὲς γνώσεις ποὺ ἀποκομίζουν, ἐμπεδώνουν ταυτόχρονα καὶ τοὺς γραμματικοὺς κανόνες τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας! Ἔτσι, στὴ σ. 56 διαβάζουν στὸ γλωσσάριο καὶ στὸ χρονολόγιο: «Τερά Συμμαχία», στὸ δὲ ἀφηγηματικὸ κείμενο: «...τῆς Τερᾶς Συμμαχίας». Μέχρι ἐδῶ πολὺ ὡραῖα. Οἱ μαθητὲς γνωρίζουν ἀσφαλῶς τὴν ὀνομαστικὴ καὶ τὴ γενικὴ πτώση τοῦ ἔνικοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ἐν λόγῳ ίστορικοῦ ὅρου. Ἀπομένει ἡ γνώση τῆς αἰτιατικῆς, τὴν ὅποια μαθαίνουν δέκα σελίδες πιὸ κάτω, στὴ σ. 66, ὅπου στὴ δεύτερῃ σειρὰ τοῦ ἀφηγηματικοῦ κειμένου οἱ «προοδευτικοί» ίστορικοὶ γράφουν: «...καὶ τὴν Τερὴ Συμμαχία!!!

Ἐπιπλέον, στὴν τελευταίᾳ γραμμὴ τῆς σ. 2 γράφουν «Βησσαρίωνας» καὶ στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς σ. 3 (δηλ. πολὺ κοντά) γράφουν ἀνεξήγητα 2 φορές: Βησσαρίων!!!

Στὶς σελ. 2 καὶ 4 ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ ἡ ὑπόλοιπη διμάδα συγγραφῆς τοῦ βιβλίου γράφουν 4 φορὲς τὴ λέξη «συχωροχάρτια» (χωρὶς γ). Στὸ γλωσσάριο μάλιστα τῆς σ. 2 γράφουν: «συχωροχάρτια: ἔγγραφα

συγχώρεσης (μὲ γ) τῶν ἀμαρτιῶν...»!!!

Τὰ πιὸ πάνω θλιβερὰ παραδείγματα ἀνακολουθίας καὶ προχειρότητας προκαλοῦν ὅπωσδήποτε σύγχυση στὸν μαθητὴ καὶ στὸν ἀναγνώστη καὶ κλονίζουν σοβαρὰ τὴν ἐμπιστοσύνη τους πρὸς τὸ κρινόμενο βιβλίο. Διερωτῶμαι, μάλιστα, τί θὰ ἀπαντήσει ὁ δάσκαλος στοὺς διαπορούμενους μαθητές του, ὅταν τὸν ωρτήσουν, γιατί αὐτὴ ἡ ἀκατανόητη διαφοροποίηση καὶ ἡ ἀνεξήγητη ἀνομοιογένεια στὸ γράψιμο αὐτῶν τῶν ίστορικῶν ὅρων καὶ λέξεων. Προφανῶς, ἀν θελήσει νὰ εἶναι εἰλικρινής μὲ τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς μαθητές του, θὰ πρέπει νὰ τοὺς πεῖ εὐθαρσῶς καὶ ἀπερίφραστα –καὶ ὅχι μόνο γι' αὐτὰ τὰ γλωσσικὰ ἀτοπήματα ἀλλὰ καὶ γιὰ ὅσα θὰ δοῦμε πιὸ κάτω– ἡ ὅτι οἱ συντάκτες τοῦ σχετικοῦ ἐγχειριδίου, ἀφοῦ αὐτὸς εἶναι προϊὸν πολλῶν ἐγκεφάλων, δὲν μπόρεσαν νὰ συντονιστοῦν ἐπιτυχῶς μεταξύ τους, ἡ ὅτι σίγουρα συμβαίνει κάτι ἄλλο πιὸ σοβαρό...

\* \* \*

Ἄς προχωρήσουμε τώρα σὲ παρατηρήσεις καὶ σχόλια, ποὺ ἀφοροῦν σὲ στοιχειώδεις γνώσεις συνθητισμένων καὶ πασίγνωστων πραγμάτων ἡ σὲ σφάλματα ποὺ δὲν τὰ κάνουν οὕτε οἱ μαθητὲς τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου. Ή κριτικὴ τῶν ἐπίμαχων σημείων τοῦ συγκεκριμένου βιβλίου γίνεται μὲ τρόπο ἀντικειμενικό, χωρὶς ἀκρότητες καὶ φανατισμούς, ἀλλά μὲ ἀγνὲς προθέσεις καὶ καθαρὲς κουβέντες καὶ κυρίως μὲ αὐστηρὰ ἐπιστημονικὰ κριτήρια. Γιὰ τὴν καλύτερη κατανόηση τῆς παρούσας ἐργασίας θὰ ἥταν χρήσιμο νὰ ἔχει ὁ ἀναγνώστης δίπλα του τὸ ἀμφισβητούμενο βιβλίο τῆς Ιστορίας τῆς ΣΤ' Δημοτικοῦ.

Στὴ σ. 1 (1.1) παρατίθεται «Χάρτης τῆς Εύρωπης στὰ μέσα τοῦ 15ου αἰώνα», ποὺ εἶναι τελείως ἀνιστόρητος. Στὸ κέντρο τοῦ χάρτη ἀναγράφονται τά «Παπικὰ Κράτη». Αὐτὸς ὁ ίστορικὸς ὅρος, ὁ ὅποιος ἀπαντᾶ κυρίως στὴν ἀγγλοσαξωνικὴ βιβλιογραφία, εἶναι ἀπαρχαιωμένος καὶ ἀδόκιμος. Καθιερωμένος εἶναι ὁ ὅρος Παπικὸ Κράτος. Ἄν οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἐπίμαχου ἐγχειριδίου ἔρριχναν μιὰ πρόχειρη ματιὰ σὲ σχολικὰ βιβλία τῆς Ιστορίας τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου θα διαπίστωναν τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές.

Δηλ. ὁ μαθητής τῆς ΣΤ' Δημοτικοῦ θὰ βρεθεῖ τουλάχιστον σὲ ἀμηχανία, ὅταν ἀργότερα θὰ συναντήσει τὸν πιὸ πάνω ὅρο στὸν ἐνικὸ ἀριθμό. Ἀλλ' ἂς ὑποθέσουμε ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι καὶ τόσο σοβαρὸ λάθος. Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι στὸν ἐν λόγῳ χάρτῃ ἐμφανίζονται ἡ Κρήτη, ἡ Εὔβοια, τμῆματα τῆς Πελοποννήσου, τὰ Ἐπτάνησα καὶ ἡ Δαλματία ὡς κτήσεις τῶν λεγόμενων Παπικῶν Κρατῶν! Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι τοῦτο δὲν ὀφείλεται σὲ παχυλὴ ἄγνοια, ἀλλὰ σὲ ἐπιπολαιότητα, προχειρότητα καὶ ἀνευθυνότητα τῆς κ. Μ. Ρεπούση καὶ στὸ ὅτι οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἐπίμαχου σχολικοῦ ἐγχειριδίου δὲν ἐνθυμοῦνται τί ἔχουν σημειώσει προηγουμένως ἢ τί ἔχουν γράψει πιὸ κάτω, ὅπως στὴν προκειμένη περίπτωση. Δηλ. πιὸ κάτω, στὴ σ. 16 (2.2) παρατίθεται χάρτης, ὅπου οἱ παραπάνω περιοχὲς σημειώνονται σωστὰ ὡς βενετικὲς κτήσεις. Ὁ χάρτης τοῦ βιβλίου στὴ σ. 1 εἶναι ἀπαράδεκτος, διότι ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες τῆς παρέλειψαν νὰ σημειώσουν τὸ σπουδαιότερο καὶ ἰσχυρότερο ναυτικὸ κράτος τῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου αὐτὴ τὴν ἐποχή, τὴν Βενετία. Ἐπιπλέον, δὲν ἀναφέρουν καὶ τὴν πηγή, ἀπὸ τὴν ὥποια πῆραν τὸν χάρτη.

Στὸ γλωσσάριο τῆς σ. 2 σημειώνεται:

«Προτεστάντες ὀνομάζονται οἱ Διαμαρτυρόμενοι Καθολικοί». Ἡ διατύπωση εἶναι ἀστοχη. Τὸ σωστὸ εἶναι· Προτεστάντες: Δηλ. Διαμαρτυρόμενοι, ὅπως ὀνομάζονται οἱ ὀπαδοὶ τῆς Μεγάλης Θρησκευτικῆς Μεταρρύθμισης τοῦ 16ου αἰώνα.

Στὴ σ. 2 ὑπάρχουν ἀκόμη πέντε λάθη:

I. Ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες τῆς κάνουν δύο χονδροειδῆ λάθη ἀντιγραφῆς τῶν στοιχείων τῆς πηγῆς, ἀπὸ τὴν ὥποια πῆραν τὴν εἰκόνα 1.2: «Ἡ γέννηση τῆς Ἀφροδίτης».

α) Γράφουν: Ἀθήνα, ἐνῶ στὴν πηγὴ ἀναγράφεται ὡς τόπος ἐκδόσεως: Ἀθῆναι.

β) Γράφουν: «Ἐργο τοῦ Σ. Μποτιτοέλι (1485-1486)». Αὐτὴ ἡ χρονολογία εἶναι ἀποκύημα τῆς φαντασίας τους. Ἡ πηγὴ ἀναφέρει σχετικά: (γύρω στὰ 1480-1485).

II. Ὁ Θεοβάντες γεννήθηκε τὸ 1547 καὶ ὅχι τὸ 1567, ὅπως ἐσφαλμένα ἀναγράφουν.

III. Ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ ἡ ὁμάδα τῆς χρησιμο-

ποιοῦν τὴν ὄνομασία «Καθολικὴ Ἐκκλησία» γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης. Αὐτὸ εἶναι χονδροειδὲς λάθος. Ἡ σωστὴ ὄνομασία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης εἶναι: *Rωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία*. Ἰστορικά, ἐκκλησιαστικὰ καὶ θεολογικὰ *Καθολικὴ Ἐκκλησία* εἶναι ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία (Προβλ. τὸ ὄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως: «Εἰς Μίαν, Ἀγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν»). Βέβαια, αὐτὰ εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τὴν κ. Μ. Ρεπούση καὶ τοὺς συνεργάτες τῆς.

IV. Ἀλλὰ τὸ πιὸ ἔξοργιστικὸ ἐδῶ εἶναι πὼς οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἐπίμαχου σχολικοῦ ἐγχειριδίου ἀναγράφουν τὴν ὄνομασία «Καθολικὴ Ἐκκλησία» μὲ γαλάξιο χρῶμα, ποὺ σημαίνει, σύμφωνα μὲ τὶς διευκρινίσεις τους στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου, ὅτι εἶναι «ἴστορικοὶ ὅροι προηγούμενης ἐνότητας». Προφανῶς, ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες τῆς νομίζουν ὅτι οἱ μαθητὲς καὶ γενικότερα οἱ ἀναγνῶστες τους δὲν διαθέτουν καμιὰ κριτικὴ ἵκανότητα. Διότι οἱ πιὸ πάνω ἴστορικοὶ ὅροι εὑρίσκονται στὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου (μόλις στὴ σ. 2) καὶ ἐπομένως δὲν ὑπάρχει προηγούμενη ἐνότητα. Παρόμοια παραδείγματα θὰ συναντήσουμε καὶ στὶς ἐπόμενες σελίδες του βιβλίου.

Στὴ σ. 3 (τρία λάθη) οἱ συντάκτες τοῦ ἐγχειριδίου γράφουν γιὰ τὸν Βησσαρίωνα: «Βυζαντινὸς λόγιος, Ἐπίσκοπος (γράφε: μητροπολίτης) Νίκαιας (νὰ προστεθεῖ: καὶ Καρδινάλιος)... Συμμετέχει στὴ Σύνοδο τῆς Φεράρας - Φλωρεντίας (1438, γράφε: 1438-1439).

Στὴ σ. 4 παρατηροῦνται τὰ ἔξης πέντε λάθη:

α) Ἡ εἰκόνα τῆς «πώλησης συχωροχαρτιῶν» (1.5) εἶναι παραμένη ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἐγχειρίδιο: Ἰστορία νεότερη καὶ σύγχρονη, τεῦχ. Α', Β' Λυκείου (6.61) καὶ ὅχι τῆς Γ' Λυκείου (σ. 61), ὅπως ἀνακριβῶς σημειώνεται στὴν τελευταία σελίδα τῶν παραπομπῶν.

β) Ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες τῆς παραποιοῦν τὸ ὄνομα τῆς πόλης, στὴν ὥποια ἔξησε, ἔδρασε καὶ ἀναδείχθηκε ὁ Λούθηρος, ἀναγράφοντας λανθασμένα στὴν ἴδια σελίδα τρεῖς φορές (καὶ ὅχι μία, δόποτε θὰ μποροῦσε νὰ ισχυριστεῖ κάποιος, ὅτι πρόκειται γιὰ τυπογραφικὸ λάθος) «Βιτεμβέργη» ἀντὶ τοῦ ὄρθρου *Βιτεμβέργη*. Ἐδῶ οἱ συντάκτες τοῦ σχολικοῦ ἐγχειριδίου μπέρδεψαν τὸ ὄνομα τῆς πα-

νεπιστηματικής πόλεως τοῦ δουκάτου τῆς Σαξωνίας «Βιτεμβέργη» (Wittenberg) μὲ τὸ ὄνομα τῆς περιοχῆς τῆς νότιας Γερμανίας «Βυρτεμβέργη» (Württemberg), ἡ ὅποια περιοχὴ τὴν ἐποχὴ τοῦ Λουθήρου ἤταν δουκάτο. Προφανῶς, δὲν ἔχουν ἀκούσει τὸ ὄνομα τοῦ γερμανικοῦ ὁμόσπονδου κράτους τῆς Βάδης-Βυρτεμβέργης μὲ πρωτεύουσα τὴν Στουτγάρδη.

γ) Ὁ Λουθήρος δὲν ἀφορίστηκε τὸ 1520, ὅπως ἐσφαλμένα ἀναγράφεται, ἀλλὰ τὸ 1521.

Στὴ σ. 5 ὑπάρχουν ἐπίσης πέντε λάθη:

α) Δὲν ἤταν μόνο «οἱ χερσαῖοι δρόμοι... πρὸς τὶς χῶρες τῆς Ἀνατολῆς», οἱ ὅποιοι «ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς Ὁθωμανοὺς Τούρκους», ὅπως ἀναγράφεται στὸ ἐπίμαχο βιβλίο, ἀλλὰ καὶ οἱ θαλάσσιοι δρόμοι τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου· ἔπειτε νὰ πληρώσει κανεὶς φόρο ὑποτέλειας, γιὰ νὰ ἀποκτήσει τὸ δικαίωμα διόδου ἢ νὰ ἐμπλακεῖ σὲ πόλεμο. Γι' αὐτὸ ἔχουμε τοὺς λεγόμενους βενετοτουρκικοὺς πολέμους, τοὺς ὅποιους ὑποσημειώνει καὶ τὸ ἐγχειρίδιο αὐτὸ στὴ σ. 16.

β) Οἱ ιστορικοὶ ὅροι «Ὁθωμανοὶ Τούρκοι» ἀναγράφονται μὲ γαλάζιο χρῶμα, ποὺ σημαίνει ὅτι ἀπαντοῦν καὶ σὲ προηγούμενη ἐνότητα, χωρὶς αὐτὸ νὰ συμβαίνει.

γ) Εἶναι πολὺ ἀφελῆς ἡ ἐπεξήγηση στὸ γλωσσάριο, ὅτι ἡ «καραβέλα (εἶναι) εἶδος καραβιοῦ τῆς ἐποχῆς». Πιὸ διαφωτιστικὸ θὰ ἤταν, ἐὰν γραφόταν: τύπος ιστιοφόρου πλοίου, ποὺ κατασκευάστηκε ἀρχικὰ στὴ Μεσόγειο περὶ τὰ τέλη τοῦ Μεσαίωνα.

δ) Ὁ Ἐρρίκος ὁ Θαλασσινός (1394-1460) δὲν ὑπῆρξε βασιλιὰς τῆς Πορτογαλίας, γιὰ νὰ ἀριθμηθεῖ ὡς Η', ἀλλὰ Πορτογάλος πρίγκιπας. Ἐξάλλου, καὶ βασιλιὰς τῆς Πορτογαλίας νὰ γινόταν, θὰ περνοῦσε στὴν Ιστορία ὡς Ἐρρίκος Β' καὶ ὅχι Η'. Προφανῶς, ἡ καθηγήτρια κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες τῆς μπέρδεψαν τὸν Ἐρρίκο τὸν Θαλασσινὸ μὲ τὸν Ἐρρίκο Η' (1491-1547), τὸν περιβόητο βασιλιὰ τῆς Ἀγγλίας (1509-1547).

ε) Ἡ ἀκριβέστερη ἐπιστημονικὴ ὄνομασία εἶναι *'Inca'*. Ἐπομένως, ὅπου ὑπάρχει ἡ λέξη *'Incas'* στὴ σ. 5 (χάρτης, γλωσσάριο, χρονολόγιο) νὰ γραφεῖ: *'Inca'* (Inca).

Στὴ σ. 6 ἐπισημαίνονται τὰ ἀκόλουθα τέσσερα λάθη:

α) Ἐδῶ πρέπει νὰ ἔξαρθεῖ μία νέα ίστορικὴ ἀνα-

κάλυψη –παράλληλα πρὸς τὶς μεγάλες ἀνακαλύψεις τῶν ἐξερευνητῶν– τῆς κ. Μ. Ρεπούση καὶ τῶν συναδέλφων της, ὅτι ὁ Μάρκο Πόλο ἔζησε τὸν 15ο αἰώνα!!! Ἀγνοοῦν ὅτι ὁ περίφημος περιηγητὴς ἔζησε ἀπὸ τὸ 1254 μέχρι τὸ 1324, ταξίδεψε δὲ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη πρὸς τὴν Ασία κατὰ τὴν περίοδο 1271-1295.

β) Εἶναι ἐπιστημονικὰ ἀπαράδεκτος ὁ τρόπος παραπομῆς τῶν παραθεμάτων 1.8 καὶ 1.9. Εἶναι τὰ παρατιθέμενα ἀποσπάσματα μετάφραση τῶν ἴδιων συγγραφέων τοῦ ἐπίμαχου ἐγχειριδίου ἀπὸ τὰ πρωτότυπα κείμενα ἢ ὑπάρχουν ἐλληνικὲς μεταφράσεις, ἀπὸ τὶς ὅποιες τὰ ἀντέγραφαν. Ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα πρέπει νὰ ἀναγραφοῦν, ὅπως ἐπιτάσσει ἡ δεοντολογία τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Ὅπως σημειώσαμε πιὸ πάνω, χωρὶς τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα μιᾶς πηγῆς ἢ ἐνὸς βοηθήματος εἶναι ἀδύνατο στὸν μαθητὴ νὰ ἀνατρέξει στὶς πηγές, γιὰ νὰ ἐνημερωθεῖ πληρέστερα.

γ) Στὴν εἰκόνα 1.10 ἡ γκραβούρα τοῦ Θ. ντὲ Μπρὸ χρονικὰ τοποθετεῖται αὐθαιρέτως ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς στὸ 1594, ἐνῷ ἡ πηγὴ γράφει 1602!!!

Στὴ σ. 7 ὑπάρχει ἔνα χονδροειδὲς λάθος:

Ἀναγράφεται ἡ πηγή (1.12): «*Βαρθολομαῖος ντε Λας Κάζας, Πολὺ σύντομη ἀναφορὰ στὴν καταστροφὴ τῶν Δυτικῶν Ἰνδιῶν, 1552*». Ὁ τίτλος τῆς πηγῆς εἶναι τελείως λανθασμένος. Ἀντιπαραθέτω τὸν σωστὸ γιὰ σύγκριση: *Βαρθολομαῖος ντε Λας Κάζας, Η καταστροφὴ τῶν Ἰνδιάνων. Σύντομη ἀνασκόπηση τῆς καταστροφῆς τῶν Ἰνδιῶν 1552. Εἰσαγωγή - Μετάφραση: Πηνελόπη Μαξίμου, Ἀθήνα, Στοχαστής, 1988*<sup>2</sup>. Ἐπιπλέον, δὲν ὑπάρχει παραπομὴ σὲ σελίδα, διότι δὲν ὑπάρχει προφανῶς, οὕτε τὸ παρατιθέμενο ἀπόσπασμα στὴν ἐν λόγῳ πηγή!

Στὴ σ. 8 διαπιστώνονται δύο λάθη:

α) Ὁ ὅρος «ἀνεξιθρησκία» ἀναγράφεται μὲ γαλάζιο χρῶμα, ποὺ σημαίνει, ὅπως εἴπαμε, ὅτι ἀπαντᾶ σὲ προηγούμενη ἐνότητα, χωρὶς αὐτὸ νὰ συμβαίνει.

β) Ὁ Μοντεσκιέ γεννήθηκε τὸ 1689 καὶ ὅχι τὸ 1698.

Στὴ σ. 9 ἐπισημαίνονται πέντε λάθη:

α) Ἡ παραπομὴ στὶς «Φιλοσοφικὲς ἐπιστολὲς τοῦ Βολταίρου (1.15) εἶναι ἐπιστημονικὰ ἀπαράδεκτη. Ὁ μαθητὴς ἡ ὁ ἀναγνώστης εἶναι ἀδύνατο μόνο

μὲ αὐτὰ τὰ στοιχεῖα νὰ προσεγγίσει τὴν πηγή. Οἱ συγγραφεῖς τοῦ σχολικοῦ βιβλίου ἔπρεπε νὰ ἀναγράψουν τὰ πλήρῃ καὶ ἀκριβῇ στοιχεῖα σχετικῆς ἐλληνικῆς μετάφρασης, ἀν ὑπάρχει καὶ ἀν τὴν χρησιμοποίησαν, ἢ νὰ παραθέσουν τὰ στοιχεῖα τοῦ πρωτοτύπου, ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐκδόσεις του ποὺ ὑπάρχουν. Π.χ. Voltaire, *Lettres philosophiques*, ἔκδ. Jean-Pol Caput, στὴ συλλογὴ Classiques Larousse, Paris, Librairie Larousse, 1990<sup>2</sup>, σ. 63.

β) Στὴν ἀριθμηση τῆς πηγῆς 1.17 ὑπάρχουν τρία ἀπανωτὰ λάθη: Ἀρχίζω ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέα τῆς πηγῆς. Ἀναγράφεται ἐσφαλμένα Ἀσίμοφ I, ἀντὶ τοῦ ὁρθοῦ Asimov, I, ὅπως εἶναι γραμμένο στὴ σχετικὴ ἔκδοση. Τὸ ὄνομα τοῦ ἐφευρέτη τῆς «κονσερβοποίησης τροφῶν» εἶναι Ἀππέρ καὶ ὅχι «Ἀπέρ» (σ. στὴν πηγή: 263) Τέλος, τὸ «ἐμβόλιο εὐλογιᾶς (δαμαλισμός)» ἐφευρέθη τὸ 1796 (σ. στὴν πηγή: 264) καὶ ὅχι τὸ 1798, ὅπως ἐσφαλμένα ἀναγράφεται στὸ ἐγχειρίδιο.

γ) Καὶ τὰ ἀπίστευτα πρόγματα ποὺ γράφονται δὲν ἔχουν τελειωμό. Ὁ πίνακας ζωγραφικῆς 1.16 ὄνομάζεται «γλυπτό»!!!

Στὴ σ. 10 ἀπαράδεκτη ἐπιστημονικὰ εἶναι καὶ ἡ παραπομπὴ στὸν Μοντεσκιέ. Προφανῶς, τὸ παρατιθέμενο σχετικὸ κείμενο εἶναι μετάφραση τοῦ πρωτοτύπου ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς τοῦ σχολικοῦ ἐγχειριδίου. Στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ ἐπιστημονικὴ δεοντολογία ἀπαιτεῖ νὰ ἀναγραφοῦν τὰ πλήρῃ καὶ ἀκριβῇ στοιχεῖα τῆς συγκεκριμένης πηγῆς, δηλ.: Montesquieu, *Oeuvres complètes*, II, Texte présenté et annoté par Roger Caillois, Bibliothèque de la Pléiade, France, Gallimard, 1994<sup>2</sup>, σ. 396 κ.ἔ. Ἐν πρόκειται γιὰ ἐλληνικὴ μετάφραση, νὰ ἀναγραφοῦν, ἐπίσης, τὰ πλήρῃ καὶ ἀκριβῇ στοιχεῖα τῆς.

Στὴ σ. 11 (1.22) ἡ δεύτερη γελοιογραφία ποὺ δείχνει τὶς τάξεις τῆς γαλλικῆς κοινωνίας μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1789 ὑπάρχει μόνο στὴ φαντασία τῆς κ. Μ. Ρεπούση καὶ τῶν συνεργατῶν τῆς καὶ ὅχι στὴ σ. 176 τῆς πηγῆς (Ιστορία τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ τοῦ Νεότερου Κόσμου 565-1815, βλ. σ. παραπομπῶν), στὴν ὁποίᾳ παραπέμπουν.

Στὴ σ. 12 ἐντοπίζονται πέντε λάθη:

Στὸ κείμενο (1.24) «Διακήρουξη τῶν δικαιωμάτων

τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη (1789)» ἀναγράφονται τὰ ἔξης:

α) Ἀρθρο 1: «Οἱ οἵ ἀνθρώποι γεννιοῦνται ἐλεύθεροι καὶ ἔχουν ἵσα δικαιώματα». Ἐδῶ ὑπάρχει μία οὐσιώδης παράλεψη, ἐνῷ ἔχει προστεθεῖ ἀνθαίρετα ἡ ἀνύπαρκτη στὸ γαλλικὸ κείμενο λέξη: ὅλοι. Τὸ πλῆρες καὶ ἀκριβές κείμενο εἶναι: «Οἱ ἀνθρώποι γεννιοῦνται καὶ παραμένουν ἐλεύθεροι καὶ ἔχουν ἵσα δικαιώματα...» («Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits...»). Οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μου. Βλ. I. Godechot, *Les constitutions de la France depuis 1789*, Paris, Flammarion, 1995, σ. 33).

β) Μετὰ τὴ λέξη «δικαιώματα» χρειάζονται ἀποσιωπητικά (...), διότι τὸ κείμενο τοῦ ἀρθρου 1 συνεχίζεται.

γ) Ἀντίθετα, στὸ τέλος τοῦ ἀρθρου 11 δὲν χρειάζονται ἀποσιωπητικά (...), διότι τὸ κείμενό του ἔχει ὀλοκληρωθεῖ.

δ) Στὸ ἀρθρο 11 ἀντὶ «κάθε ἀνθρωπος» τὸ γαλλικὸ κείμενο γράφει: «κάθε πολίτης» («tout citoyen»).

Τὰ πιὸ πάνω συμβαίνουν, διότι ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ ἡ ὁμάδα τῆς δὲν εἶδαν σίγουρα τὸ πρωτότυπο κείμενο τῆς πηγῆς ἢ δὲν γράφουν τουλάχιστον ἀπὸ ποὺ πῆραν ὅσα ἀναγράφουν σ' αὐτὴ τὴ σελίδα. Καὶ αὐτὸ εἶναι μεγάλο ἐπιστημονικὸ λάθος καὶ μάλιστα σύμφωνα μὲ τὴ νέα μεθοδολογία διδακτικῆς, ποὺ ἐπαγγέλλονται οἱ καθ' ἡμᾶς νεοφανεῖς ἀναθεωρητὲς τῆς Ιστορίας.

Στὴ σ. 13 ὑπάρχουν δύο λάθη:

Γιὰ τοὺς ἴδιους ώς ἄνω λόγους εἶναι ἐσφαλμένη καὶ ἀπαράδεκτη καὶ ἡ παραπομπὴ στὸ κείμενο τῆς «Διακήρουξης τῶν δικαιωμάτων τῆς γυναικας καὶ τῆς πολίτισσας» τῆς Όλυμπίας ντὲ Γκούζ, ἡ ὁποία δὲν γεννήθηκε τὸ 1478, ὅπως ἐπιπόλαια ἀναγράφεται, ἀλλὰ τὸ 1748.

Στὴ σ. 17 σημειώνονται τέσσερα λάθη:

α) Στὴν πηγὴ 2.3 γράφεται: «(ἡ μεσαία καὶ ἡ Τρίτη (γράφε: τρίτη) τάξη)».

β) Στὴν πηγὴ 2.6 ὑπάρχουν τρία χονδροειδῆ λάθη ἀντιγραφῆς. Ἡ καθηγήτρια κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες τῆς ἀντιγράφουν ἐσφαλμένα: «...οἱ συ-

νεχεῖς πόλεμοι τῆς Βενετίας (γράφε: *Βενετιᾶς*)... Κι αὐτὸ κάνει (γράφε: Κι αὐτὸ τὸ κάνει)...». Ὁ σωστὸς τίτλος τῆς πηγῆς εἶναι: *Σουμάκης Α., Τὸ ρεμπελὶο τῶν ποπολάρων, Εἰσαγωγὴ: Κ. Πορφύρη (όχι «ἐπιμ.», ὅπως ἐσφαλμένα ἀναγράφεται).*

Στὴ σ. 18 οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἐπίμαχου ἐγχειριδίου δὲν ἐπεξηγοῦν, ώς ὅφειλαν, στὸ γλωσσάριο τὸν ὅρο «κοινότητες», μιλονότι τὸν ἔχουν ὑπογραμμίσει μὲντονο καφὲ χρῶμα.

Στὴ σ. 19 ὑπάρχουν πέντε λάθη:

α) Ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες τῆς δὲν γράφουν ποῦ βρῆκαν ἢ ποῦ ἔχει δημοσιευτεῖ, τέλος πάντων, αὐτὸ τὸ κείμενο (2.8) τοῦ Γάλλου πρεσβευτῆς ντὲ Μπρέβ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐπομένως, καὶ σ' αὐτὴ τὴν περίπτωση ἀπὸ πλευρᾶς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας βαθμολογοῦνται κάτω ἀπὸ τὸ μηδέν.

β) Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς θητείας τοῦ ντὲ Μπρέβ ὡς πρεσβευτῆς τῆς Γαλλίας στὴν Κωνσταντινούπολη (1590-1606) ὁ Λουδοβίκος ΙΓ' (1601-1643), πρὸς τὸν ὅποιο ἀπευθύνεται ὁ ντὲ Μπρέβ, ἢ δὲν εἶχε γεννηθεῖ ἀκόμη ἢ, ὅταν ἔληγε ἡ θητεία τοῦ πιὸ πάνω πρεσβευτῆς, ἥταν μόλις 5 ἔτῶν. Ἐπομένως, δὲν ἥταν βασιλιας. Ἀν ὑπάρχει τέτοιο κείμενο, πρέπει νὰ ἀπευθύνθηκε στὸν πατέρα τοῦ Λουδοβίκου ΙΓ', τὸν 'Ερρίκο Δ' (1589-1610). Πάντως, ἔτσι ἀόριστα καὶ ἀνόητα ποὺ γίνεται ἡ παραπομπή, μπορεῖ κάποιος νὰ θεωρήσει τὸ κείμενο αὐτὸ ἀνύπαρκτο. Διότι, ἐκτὸς τῶν παραπάνω ὑπάρχουν σ' αὐτὸ δύο ἀνακρίβειες. Πρῶτα πρῶτα οἱ Ὀθωμανοὶ Τοῦρκοι δὲν δήμευαν τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία. Γι' αὐτὸ πολλοὶ Ἐλληνες στὰ χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, γιὰ νὰ μὴ τοὺς ἀρπάξουν οἱ Τοῦρκοι τὴν περιουσία τους, τὴν ἔδιναν στὴν ἐκκλησία. Ἐτσι, ἡ ἐκκλησία βρέθηκε νὰ ἔχει τεράστια κτηματικὴ περιουσία σ' ὅλη τὴν Ἐλλάδα. Δεύτερο, οἱ Τοῦρκοι πολλὲς φορές περιόριζαν τὴ θρησκευτικὴ ἐλευθερία τῶν χριστιανῶν, στοὺς ὅποιους δὲν ἐπέτρεπαν πάντοτε νὰ ἐκτελοῦν ἐλεύθερα τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα. Πολλὲς ἐκκλησίες γίνονταν τζαμιὰ καὶ πολλοὶ ἀναγκάσθηκαν νὰ ἀρνηθοῦν τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ νὰ γίνουν μωαμεθανοί, γιὰ νὰ γλυτώσουν τὴ ζωὴ τους.

γ) Στὴν πηγὴ 2.10 ἀναγράφεται «*Βοδενά (Ἐδεσ-*

*σα)*». Ὁ μαθητὴς ἢ ὁ ἀναγνώστης πιστεύουν ὅτι ἔτσι εἶναι γραμμένο στὴν πηγὴ, ἢ ὅποια ὅμως γράφει ἀπλῶς «*Βοδενά*». Αὐτὸ εἶναι μεγάλο ἐπιστημονικὸ λάθος, διότι ἀλλοιώνται τὸ κείμενο τῆς πηγῆς. Ἀν οἱ συντάκτες τοῦ σχολικοῦ ἐγχειριδίου ἦθελαν τὴν ἐντὸς παρενθέσεως ἐπεξήγηση «*Ἐδεσσα*», ἔπειτε νὰ τὴν γράψουν σὲ ὑποσημείωση.

δ) Στὴν ἴδια πηγὴ ἀναγράφεται «*Λειβαδιά*» καὶ ὅχι «*Λιβαδειά*», ὅπως τὴν θέλει ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ ἡ ὅμαδα της.

ε) Δὲν ἀναφέρεται ποῦ ἔχει δημοσιευτεῖ τὸ «*Πληρεξούσιον τῆς Χώρας Μηλέων ἀπὸ 19ης Μαρτίου 1816*» (2.9).

Ἡ σ. 20 δείχνει, ὅτι ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ ἡ συγγραφικὴ ὅμαδα τῆς δὲν ἔχουν καὶ τόσο ἀγαθὲς σχέσεις μὲ τὶς χρονολογίες, ποὺ ἀποτελοῦν οὐσιώδεις στοιχεῖο τῆς Ἰστορίας. Ἐτσι, ἀγνοοῦν ὅτι ἡ «*συνθήκη τοῦ Κιουτσούκ-Καΐναρτζῆ*» ἔγινε τὸ 1774 καὶ ὅχι τὸ 1784, ὅπως γράφουν.

Στὴ σ. 21 ἐπισημαίνονται ἕξη λάθη:

“Ολα τὰ λάθη αὐτῆς τῆς σ. ἐντοπίζονται στὴν πηγὴ 2.14, ποὺ ἀκόμη καὶ ὁ τίτλος τῆς δὲν ἀποδίδεται μὲ ἀκρίβεια: «*Μοσχονὰς Θ., Μέριμνα τοῦ Ἐλληνορθόδοξου* (γράφε: Ἐλληνορθοδόξου) Πατριαρχείου Ἀλεξανδρειας (γράφε: Ἀλεξανδρείας) ἐπὶ τουρκοκρατίας. Συντεχνίαι - Ἀδελφάτα - Ἐνσάφια (γράφε: Ἐσνάφια), Ἀλεξανδρεία 1949». Οἱ συγγραφεῖς τοῦ σχολικοῦ ἐγχειριδίου παραλείπουν νὰ γράψουν τὴ σελίδα, στὴν ὅποια ὑπάρχει τὸ παρατιθέμενο κείμενο καὶ ἡ ὅποια εἶναι ἡ σ. 18. Αὐτὴ ἡ παραπομπή, ὅπως καὶ ἄλλες παρόμοιες τοῦ κρινόμενου βιβλίου, καταδεικνύει ὅτι ἡ καθηγήτρια κ. Μ. Ρεπούση δὲν ἔπιασε στὰ χέρια τῆς τὴν ἐν λόγῳ πηγὴν. Διότι α) δὲν παραθέτει τὸ πρωτότυπο κείμενο τῆς πηγῆς, ἀλλ' ἔνα μεταγλωττισμένο στὴ δημοτική, τὸ ὅποιο πῆρε προφανῶς ἀπὸ ἄλλο βοήθημα, χωρὶς νὰ τὸ ἐλέγξει. Νομίζοντας δὲ ὅτι τὸ παράθεμα εἶναι αὐτούσιο τῆς πηγῆς, τὸ βάζει ἐντὸς εἰσαγωγικῶν. β) Δὲν γνωρίζει τὴ σελίδα, ὅπως εἴπαμε, στὴν ὅποια ὑπάρχει τὸ παράθεμα καὶ γι' αὐτὸ δὲν τὴν ἀναγράφει· καὶ γ) βάζει αὐθαίρετα, ἔτσι «*στὸν βρόντο*», στὸ παραπάνω παράθεμα δυὸ φορές ἀποσιωπητικά (...), ἐνῶ τὸ κείμενο

νο δὲν τὰ δικαιολογεῖ, διότι εἶναι συνεχές. Ἰδοὺ τώρα τὸ πρωτότυπο κείμενο, γιὰ νὰ γίνουν ἀντιληπτὰ ὅλα τὰ πιὸ πάνω:

«Οἱ ἀνήκοντες εἰς τὰ Ἐσνάφια ταῦτα ἐγνωρίζοντο μᾶλλον ἀπὸ τὰς πατρίδας των ὡς τοιοῦτοι. Οἱ Στεμνιτσιῶται π.χ. ἥσαν χρυσοχόοι. Οἱ Κραβαρίται τῆς Εὐρυτανίας ἐπεδίδοντο εἰς τὴν ραπτικήν, οἱ ἐμπειρικοὶ ἰατροὶ κατήγοντο ἀπὸ τὸ Ζαγόριον τῆς Ἡπείρου, οἱ Κονιτσιῶται καὶ ἐκ Λιασκοβικίου συνηγωνίζοντο τοὺς Θράκας ἐκ Διδυμοτείχου, Σουφλίου, Βιζύης καὶ Ὀρτάκιοι, ὡς κτίσται καὶ τέκτονες, οἱ ἐκ Πωγωνίου τῆς Ἡπείρου ἥσαν ἀρτοποιοὶ περιφῆμοι καὶ οἱ ξυλουργοὶ ἀπὸ τὴν Σιάτιστα. Ἔννοεῖται ὅτι κοιτὶς τῶν γουναράδων πάντοτε ὑπῆρξε ἡ Καστορία». Αὐτό, λοιπόν, τὸ κείμενο ἔπρεπε νὰ καταγραφεῖ καὶ δίπλα τὸ παρατιθέμενο μεταγλωττισμένο κείμενο, ὅπως γίνεται σ' ἄλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ἐπιπλέον, ἡ συγκεκριμένη περίπτωση ἀνατρέπει ἄρδην ὅσα οἱ συγγραφεῖς ἴσχυρίζονται, ὅτι δηλ. τὸ βιβλίο στηρίζει τὴν ὅλη «ἐπιχείρηση διαμόρφωσης τῆς ἴστορικῆς αὐτογνωσίας τῶν μαθητῶν μὲ τὴν ἐπιστημονικὰ ἀναμφισβήτητως ὀρθὴ μέθοδο τῆς παραθέσεως πηγῶν (ἡ ὑπογράμμιση δική μου), τὶς ὅποιες οἱ μαθητὲς καλοῦνται νὰ σχολιάσουν...». Όρατα λόγια χωρὶς πρακτικὸ ἀντίκρισμα!

Στὴ σ. 22 (ὅπως καὶ στὴν ἐπόμενη) γίνεται ἀναφορὰ στὸν Κοσμᾶ τὸν Αἴτωλὸ χωρὶς κανένα προσδιορισμό. Ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες της ἀποφεύγουν ὅπως ὁ διάβολος τὸ λιβάνι τοὺς χαρακτηρισμοὺς ἱερομόναχος, ἱεραπόστολος, ἱεροεθνομάρτυρας, ἄγιος, ποὺ ἀρμόζουν στὸν μεγάλο Διδάχο τοῦ Γένους.

Στὴ σ. 23 βρέθηκαν δύο λάθη:

α) Γίνεται ὑπομνηματισμὸς τοῦ ὀνόματος «Ὀκτώηχος»: «βιβλίο μὲ ἐκκλησιαστικὰ τροπάρια» (πρέπει νὰ προστεθεῖ: στοὺς ὀκτὼ ἥχους τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς), γιὰ νὰ καταλάβουν καὶ οἱ μαθητὲς τὴ σημασία τοῦ ὀνόματος.

β) ‘Υπομνηματίζεται ἡ λέξη «Ἀπόστολος», ὁ ὅποιος ταυτίζεται μὲ τίς «πράξεις τῶν Ἀποστόλων!!!’ Εὰν οἱ συντάκτες τοῦ κρινόμενου ἐγχειριδίου γύριζαν δύο σελίδες πιὸ κάτω τὴν πηγή, ποὺ πα-

ραθέτουν, δηλ. στὴ σ. 79, θὰ διάβαζαν ὅτι στὸν «Ἀπόστολο» περιλαμβάνονται «οἱ Πράξεις καὶ οἱ Ἐπιστολὲς τῶν Ἀποστόλων». Καὶ γιὰ νὰ διαλυθοῦν πλήρως ἐνδεχόμενες ἀμφιβολίες τους, ἀν κοίταζαν δίπλα σ' αὐτὸ τὸ κείμενο, θὰ ἔβλεπαν τὸ ἔξωφυλλο τοῦ βιβλίου μὲ τὸν τίτλο: «Ἀποστόλων Πράξεις, καὶ Ἐπιστολαί».

Στὴ σ. 24 ἡ εἰκόνα 2.22a («χάνι στὴν Κόρινθο») δὲν εἶναι στὴ σ. 188 τῆς πηγῆς: Τόπος καὶ εἰκόνα κ.λπ., τ. 7 (βλ. τὴν τελευταία σελίδα τῶν παραπομπῶν), ὅπως ἐσφαλμένα ἀναγράφουν ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ ἡ ὄμιδα τῆς, ἀλλὰ στὴ σ. 185. Στὴ σ. 188 εἶναι τὸ «Παξάρι στὴν Κόρινθο». Δηλ. γράφουν ἀλλοπρόσαλλα πράγματα.

Στὴ σ. 25 ὑπάρχουν δύο λάθη:

α) Ἡ παραπομπὴ στὴν πηγὴ 2.24 εἶναι τελείως ἀντιεπιστημονική. Δὲν σημειώνεται κάποια ἔκδοση τοῦ πρωτοτύπου ἢ μετάφραση τοῦ Γάλλου περιηγητῆ Γκρελό, ὡστε ὁ μαθητὴς ἢ ὁ ἀναγνώστης νὰ μποροῦν νὰ τὰ συμβουλευτοῦν. Εἶναι καὶ αὐτό, ὅπως ἐλέχθη πιὸ πάνω, ἔνα δεῖγμα τῆς σοβαρῆς προσέγγισης τῶν πηγῶν ἀπὸ τὴν κ. Μ. Ρεπούση!

β) Ἀλλο δεῖγμα τῆς «σοβαρῆς» προσέγγισης τῶν πηγῶν. Ἡ εἰκόνα 2.25 («Πανηγύρι στὴν Ἀθήνα») δὲν ὑπάρχει στὴν πηγή: Τόπος καὶ εἰκόνα κ.λπ., τ. 6, σ. 110. Σ' αὐτὴ τὴ σελίδα ὑπάρχουν μόνο οἱ εἰκόνες τῆς Ἰθάκης καὶ τῆς Ναυπάκτου.

Στὴ σ. 29 ἡ εἰκόνα 2.35 («Τὸ λιμάνι τῆς Τεργέστης» κ.λπ.) ἔχει ληφθεῖ ἀπὸ τὸ βιβλίο: Ἡ Θεσσαλονίκη τοῦ 18ου αἰώνα κ.λπ., σ. 119 (βλ. τελευταία σ. παραπομπῶν). Ἡ παραπομπὴ εἶναι παντελῶς ἀνακριβής. Στὴ σ. 119 δὲν ὑπάρχει «Τὸ λιμάνι τῆς Τεργέστης», ἀλλά «Τὸ λιμάνι τῆς Μασσαλίας». Ἡ εἰκόνα τοῦ λιμανιοῦ τῆς Τεργέστης εἶναι στὴ σ. 108!!!

Στὴ σ. 30 ἐντοπίζονται δύο λάθη:

α) Στὸ κείμενο ἀναγράφεται: «...τὰ ἔσοδα τῆς (γράφε: τοῦ) ὁθωμανικοῦ κράτους».

β) Στὸ κείμενο καὶ στὸ γλωσσάριο ἀναγράφεται ὁ ἀνόητος πλεονασμός: «ὁθωμανικὴ Πύλη» (λέει καὶ ὑπῆρχε καί... κινέζικη Πύλη!). Ὁ σωστὸς ὄρος εἶναι: ‘Ψυλὴ Πύλη’ ἢ ἀπλῶς Πύλη.

Στὴ σ. 31 ἀνευρίσκονται πέντε λάθη:

α) Οι συγγραφεῖς τοῦ σχολικοῦ βιβλίου παραποιοῦν τὸ ὄνομα τοῦ συγγραφέα τῆς πηγῆς (2.38) καὶ γράφουν ἀνακριβῶς ὅρισμένες λέξεις: *Κιουμουρτζιάν I.* (γράφε: *Κιουμουρτζιάν I. Τσ.*), *Όδοιπορικό στὴν πόλη* (γράφε: *Πόλη*) τοῦ 1680, μτφρ. (γράφε: *σχόλια - μτφρ.*) Σ. *Μπόζη* κ.λπ. Στὸ παρατιθέμενο κείμενο: «...πίτες τοῦ *Χαλεπιοῦ*» (γράφε: *Χαλεπίου*). Εἴπαμε, ἀντιγράφουμε ἐπακριβῶς τὴν πηγή.

β) Ἡ παραπομπὴ στὴν πηγή (2.40) εἶναι τελείως ἀντιεπιστημονική, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ σημειώσαμε πιὸ πάνω (σ. 25α).

Στὴ σ. 33 βρέθηκαν πέντε λάθη:

α) Ἡ εἰκόνα 2.42 («*Πολιορκία τῆς Κορώνης*» κ.λπ.) δὲν ὑπάρχει στὴν *Ιστορία τοῦ Νέου Έλληνισμοῦ* κ.λπ., τ. 2ος, σ. 115 (βλ. τελευταία σ. παραπομπῶν), στὴν ὁποίᾳ ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες της παραπέμπουν!!!

β) Στὸ παράθεμα 2.43 (Σβορῶνος Ν., *Ἐπισκόπηση τῆς νεοελληνικῆς ιστορίας*, Ἀθῆνα 1983, σ. 59) ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες της κάνουν τρία σοβαρὰ λάθη ἀντιγραφῆς!!! Ἀντιγράφουν: «*Στὴ διάρκεια (...) τοῦ ρωσοτουρκικοῦ πολέμου (1768-1774)*». Τὸ σωστὸ κείμενο τῆς πηγῆς εἶναι: «*Στὴ διάρκεια... τοῦ πρώτου ρωσοτουρκικοῦ πολέμου τῆς Αϊκατερίνης (1768-1774)*». Καὶ λίγο πιὸ κάτω: «... οἱ ἀρχιερεῖς ξεσήκωναν τὴν *Πελοπόννησο*». Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ πηγὴ ἀναγράφει τὴ χρονολογία 1769, τὴν ὁποίᾳ οἱ πιὸ πάνω συγγραφεῖς παραλείπουν αὐθαίρετα.

γ) Δὲν ἀναφέρουν, ἐπίσης, ἀπὸ ποὺ πῆραν τὴν «*ἐπιστολὴ τῶν Σουλιωτῶν πρὸς τὸν Ἄλι πασά*» (2.44).

Στὴ σ. 35 ὑπάρχουν δέκα ἔξη (16) λάθη!!!

α) Σὲ ὄκτω «*στίχους ἀπὸ τὸ Θούριο τοῦ Ρήγα Φεραίου*

«*Μονάχοι σάν (γράφε: σά) λιοντάρια, σταῖς ράχες, (γράφε: ράχαις· ἐπίσης, δὲν ὑπάρχει κόμμα στὸ πρωτότυπο) στὰ βουνά (γράφε: βουνά;)...* νὰ βλέπομεν (γράφε: βλέπωμεν) κλαδιά... νὰ χάνομεν (γράφε: χάνωμεν) ἀδέλφια... Καλλιώ ναι (γράφε: *Καλλιῶναι*) μιᾶς ὥρας...» Σ' αὐτὰ νὰ προσθέσουμε καὶ τρία κόμματα (,), μετὰ ἀπὸ τὶς λέξεις «*Πατρίδα,*»... «*τὰ παιδιά*

μας,»... «*γιὰ τὴν πικρὴ σκλαβιά, καὶ φυλακή,*» τὰ ὅποια ὑπάρχουν στὸ πρωτότυπο κείμενο τοῦ Ρήγα καὶ τὰ ὅποια οἱ συγγραφεῖς τοῦ ἐπίμαχου βιβλίου παραβλέπουν αὐθαίρετα.

β) Ἐπίσης, στὰ τρία σύντομα ἀριθμα ἀπὸ τὴν πηγή «*Ρήγα τοῦ φιλοπάτριδος, Νέα πολιτικὴ διοίκησις κ.λπ.*» (2.49), ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ ἡ διάδα συγγραφῆς τοῦ ἐγχειριδίου γράφουν ἀπερίσκεπτα ὅ,τι θέλουν:

«*Ἄρθρον 1. Η Έλληνικὴ δημοκρατία εἶναι μία, μὲ δλον ὅπου (γράφε: ὅποῦ)... μὲ ἔχθρικὸν μάτι (ἐδῶ χρειάζονται ἀποσιωπητικά (...), διότι τὸ κείμενο τοῦ ἀριθμοῦ συνεχίζεται).*

*Ἄρθρον 2. ...καὶ ὅχι ὁ ἔνας ἀνώτερος (γράφε: κατώτερος) ἀπὸ τὸν ἄλλον...*

*Ἄρθρον 3. "Ολοι οἱ ἄνθρωποι... εἶναι ἵσοι (γράφε: Ισοι)". Άκομη καὶ τὸν τίτλο τῆς πηγῆς γράφουν ἐσφαλμένα: «...τῶν μεσογείων νησιῶν (γράφε: νήσων)»!!!*

γ) Ἡ ιστορικὴ πηγὴ 2.47 δὲν εἶναι στὴ σ. 105, ὅπως ἐσφαλμένα ἀναγράφεται στὸ τέλος τοῦ βιβλίου, στὶς παραπομπές (‘Εθνικὸ Ιστορικὸ Μουσεῖο, Ρήγα Βελεστινλῆ Θετταλοῦ, Ἀθῆνα 1998), ἀλλὰ στὴ σ. 123.

δ) Ἡ κ. Μ. Ρεπούση καὶ οἱ συνεργάτες της ἀντιγράφουν ἐσφαλμένα τὸν τίτλο τῆς πηγῆς γιὰ τὸν ἀνδριάντα τοῦ Ρήγα (2.50). Γράφουν στὶς παραπομπές: «*Η Καθημερινή, Ρήγας Φεραίος, Επτὰ Ήμέρες 22.3.1998*», ἐνῶ ὁ πλήρης καὶ ἀκριβῆς τίτλος εἶναι: *Ρήγας Βελεστινλής*. «*Οποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται, συλλογᾶται καλά. Καὶ μόνο αὐτὸ τὸ σύνθημα τοῦ Ρήγα θὰ ἀνέβαζε ὅπωσδήποτε τὸ χαμηλὸ ἐπίπεδο τοῦ ἐπίμαχου βιβλίου.* Άκομη καὶ τὸ ἐπεξηγηματικὸ κείμενο κάτω ἀπὸ τὸν ἀνδριάντα τοῦ Ρήγα εἶναι ἀτυχὲς καὶ ἀσαφές: «*Άγαλμα τοῦ Ρήγα Φεραίου στὸ Πανεπιστήμιο Αθηνῶν*». Άπ' αὐτὴ τὴν πρόταση δὲν γίνεται σαφὲς στὸν μικρὸ μαθητὴ σὲ ποιὸν πανεπιστημιακὸ χῶρο βρίσκεται τὸ ἄγαλμα. Ἐνῶ, ἀν γραφόταν τὸ ἀκριβὲς κείμενο τῆς ιστορικῆς πηγῆς: *Ο μαρμάρινος ἀνδριάντας τοῦ Ρήγα στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνῶν*, ἡ πληροφόρηση θὰ ἤταν σαφέστερη καὶ πληρέστερη.

(Συνεχίζεται)