

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)



ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
Οικογένεια

- «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στα Σχολεία!», σ. 4.
- Άποψη ζωής! (Φάκελος Έκτρώσεις), σ. 12.



Υπερπολύτεκνη Οικογένεια Γεωργίου και Μαρίας ΤΖΗΡΙΤΗ,
μέ 7 παιδιά, γεν. από 2004 έως 2020, Ν. Χαλκιδικής, σελ. 9.

ΤΕΥΧΟΣ
167/2020

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων τών Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 42ο, άρ. φύλλου 167

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Ακαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,

FAX: 210-38.39.509.

**ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr**

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Ίδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Έκδοτης: Άντωνιος Ε. Άντωνιος, τ. Διευθυντής

Έμπορικής Τραπεζής, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Η Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ιωάννης Γ. Θαλασσινός,

μαθηματικός, Α΄ Αντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έκτύπωση: «Leridis printing solutions»,

Κορωπί Άττικής ☎ 210-66.30.990.

Η Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ όσους τή ζητήσουν, αλλά και διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου τών Ί. Ναών, μέ εύλογία-άδεια τής Έκκλησίας μας. Δεκτές οι προαιρετικές Είσοφορές-Δωρεές.

«Τò πελαργίζειν έστι φιλοτεκνεΐν και φιλογονεΐν».



«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμηση τών πελαργών, πού είναι πιννά μονογαμικά, φιλότεκνα, πολύτεκνα, φιλόστοργα, αλλά και φιλογονικά, τρώντα ίσοβία τούς γονείς! Γι' αυτό ή τιμή-εύνγνωμοσύνη πρός τούς γονείς λέγεται «άντι-πελάργωσις», (Μέγας Βασίλειος, ΡG 29, 176C). Είναι τό σύμβολο τής Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): **GR4601101510000 15129604789**

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **ETHNGRAA**

• ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): **GR170171002000 6002010851801**

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **PIRBGRAA**

• ALPHA BANK (IBAN): **GR3201401010 101002002080906**

ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **CRBAGRAA**

• Οι ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό τού Σωματείου. Η Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.

• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Φίλοι-Δωρητές μας, άφου καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν Τράπεζα, νά μας άποστέλλουν τήν άπόδειξη τής καταθέσεως (μέ Email ή Fax), έπειδή οι Τράπεζες δέν ένημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. έχει τιμηθεΐ μέ:

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·

• ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και

Ί. Μητροπόλ. Έκκλησίας Έλλάδος, Κύπρου·

• ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

και πολλών Δημοσίων και Ίδιωτικών Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ως «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπόρων Ύπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος», άπό όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ και άνω, άνήλικα ή σπουδάζοντα.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**

μέ 4 και 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα κερών, άναπήρων, άσθενών, φυλακισμένων, αλλά και ΑΓΑΜΩΝ μπτέρων και γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οι όποιες πέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 11-13), γίνονται κατ' έξάίρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, υγείας-Κρατικού Νοσοκομείου κλπ., καθώς και οικογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή και σοβαρή).

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ-ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

• **ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:**

τροφήμα, ίματισμό καινούργη ή σέ καλή και καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα και έπιπλα, οικιακά σκεύη κλπ., βιβλία, σχολικά είδη, παιχνίδια, αλλά και ΟΙΚΙΕΣ ή ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως και παντός είδους ΔΩΡΕΑ χάρη τών συγχρόνων ήρώων Πολυτέκνων Άδελφών μας, πού άξίζουν τήν ήθική και ύλική ένίσχυση όλων μας.

• **ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ**

κυρίως (βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας και έσόκλειστη Ταχυληρωμή, σ. 14-15).



Τώρα πού άνοιξαν τά σχολεία...!

Στήν άρχή κάθε σχολικής χρονιάς έχει καθιερωθεί ν' άπευθύνουμε θερμή έκκληση γιά συλλογή σχολικών ειδών.

Όπως είναι γνωστό, οί άνάγκες γιά σχολικά είδη είναι μεγάλες. Όμως, ειδικά έφέτος, οί άδελφοί μας Πολύτεκνοι άντιμετωπίζουν, λόγω του κορωνοϊού, έξαιρετικά μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. **Τό δέ συνολικό κόστος άγοράς των σχολικών, άπό μιά πολυμελή Οικογένεια, είναι δυσβάστακτο!** Συνεπώς, ή άνάγκη συλλογής και προσφοράς σχολικών ειδών άπό τήν Π.Ε.Φ.Π. είναι έπιτακτική.

Τά σχολικά πού διαθέτουμε κάθε χρόνο είναι ή δική σας προσφορά πού πηγάζει άπό τήν «άγαπώσα καρδιά» σας. Είτε λοιπόν άγοράσετε και μäs στείλετε έσείς τά σχολικά, είτε τά άγοράσουμε έμεις μέ τή δική σας δωρεά, τό άποτέλεσμα είναι πάντα ίδιο: ή άνακούφιση και ή ευγνωμοσύνη των γονέων και οί προσευχές όλης τής Οικογένειας γιά τους προσφέροντες, κυρίως όμως ή χαρά των παιδιών μας πού είναι άπερίγραπτη και ή χαρά αυτή πολλαπλασιάζεται και μεταφέρεται σέ όλους μας, σέ έσάς πού προσφέρετε και σέ έμäs πού μεσολαβούμε! Διά του λόγου τό άληθές παραθέτουμε μιά φωτογραφία μ' ένα σύντομο σημείωμα πού μäs απέστειλε μιά **Υπερπολύτεκτη Οικογένεια μέ όκτώ (8) παιδιά**, άφότου έλαβαν τά δώρα μας στήν άρχή τής περσινής σχολικής χρονιάς.

Μέ δεδομένο τό κόστος τής προσπάθειας, αλλά και τήν άμέριστη δική σας άγάπη και ύποστήριξη, άγαπητοί μας Άναγνώστες, ευχαριστώντας έκ των προτέρων, ευελπιστούμε και **άναμένουμε τήν πολύτιμη βοήθειά σας!**



ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ:

- Τετράδια θεμάτων (2θεμα, 3θεμα, 4θεμα) • τετράδια 30φ.-50φ.-80φ.-100φ., άπλά, χρωματιστά, άντιγραφής, μαθηματικών, μουσικής • τσάντες • μοιύβια • γόμες • στυλό
- ξύστρες • μαρκαδόρους • ξυλομπογιές
- χαρτί φωτοτυπικού (πακέτο) • εύρετήρια
- χάρακες-γεωμετρικά όργανα • μπλόκ ζωγραφικής • τέμπερες • διορθωτικά • ντοσιέ
- κόλλες (στίκ και ύγρες) • διαφάνειες
- φόρμες γυμναστικής • άθλητικά παπούτσια
- και... ότιδήποτε άλλο έχουμε ξεχάσει.

«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεία: Αγωγή ή χειραγώγηση;»!

Μέ τό ευαίσθητο καί πολύ σοβαρό θέμα τής έπιβολής τής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στά σχολεία τής Χώρας καί μάλιστα από τό Νηπιαγωγείο καί τίς πρώτες τάξεις του Δημοτικού, είχαμε ασχοληθεί σέ προηγούμενο τεύχος του Περιοδικού μας (άρ. 164/2019).



Άφορμή ήταν τό προωθούμενο πιλοτικά πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης γιά παιδιά προσχολικής καί σχολικής ηλικίας: «Παίζω μέ τόν Φρίξο καί μαθαίνω γιά τό σώμα μου καί τίς διαπροσωπικές σχέσεις»¹.

Είχαμε τότε έπισημάνει τήν πρόθεση των κυβερνώντων νά επιβάλουν τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην έκπαίδευση. Πρόβλεψη πού, δυστυχώς όπως φαίνεται, επαληθεύθηκε! Μόλις τόν περασμένο Ίούνιο ψηφίστηκε (έν μέσω κορωνοϊού) καί δημοσιεύθηκε στην Έφημεριδα τής Κυβερνήσεως ό **Νόμος 4692/2020: «Αναβάθμιση σχολείου καί άλλες διατάξεις»**, όπου μεταξύ άλλων, εισάγει στό μέν Νηπιαγωγείο πιλοτικά (μέ τή σταδιακή, μή γελιόμαστε, μετατροπή σέ ύποχρεωτικό), στό δέ ώρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού καί του Γυμνασίου **ύποχρεωτικά**, «δράση μέ τίτλο “Εργαστήρια Δεξιότητων”... μέ σκοπό τήν ενίσχυση τής καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιότητων ζωής... στους μαθητές». Κι ενώ έντέχνως στό νόμο δέν αναφέρονται ποιές θά είναι οι «δεξιότητες» πού θά «καλλιεργούνται» στά παιδιά μας, αυτές περιγράφονται ξεκάθαρα στην **«Αιτιολογική Έκθεση»** πού συνόδευε τό νομοσχέδιο κατά τήν κατάθεσή του προς ψήφιση στή Βουλή. Διαβάζουμε, λοιπόν, στή σελ. 2 τής Έκθεσης:

«Α/Α Θεματικοί Κύκλοι: 1. Ζώ καλύτερα. Εύ Ζήν. Μαθήματα ζωής καί άγωγής τής ύγείας.

»Επιμέρους Θεματικές: ● Αυτόμέριμνα, Άσφάλεια καί πρόληψη ● Διατροφή ● **Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση** ● Πρόληψη έξαρτήσεων ● Ψυχική ύγεια...»²

Λαμβάνοντας υπόψη μας καί τίς κατά καιρούς δημόσιες θέσεις καί απόψεις τής Κυβέρνησης καί μάλιστα τής κας Ύπουργού Παιδείας γιά τό θέμα αυτό, είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι, δυστυχώς, θά επιβληθεί τελικά καί μάλιστα **ύποχρεωτικά** ή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στά σχολεία.

1. Γιά τό «Φρίξο» σās παραπέμπουμε στό άρθρο: «Άπαράδεκτο πρόγραμμα σεξουαλικής “διαπαιδαγώγησης” γιά... νήπια!» (Ε.Π.Ο., άρ. φ. 164/2019, σελ. 7-9, βλ. <http://pefip.gr/wp-content/uploads/2019/11/No-164-web.pdf>. Καθώς καί στό εκτενέστερο άρθρο, μέ τίτλο: «Ός δ’ άν σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων...!», καί υπότιτλο: «Σχόλιο στό πρόγραμμα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης “Φρίξος”, πού απευθύνεται σέ παιδιά προσχολικής καί πρώτης παιδικής ηλικίας (Νηπιαγωγείου καί Α΄ - Β΄ Δημοτικού)», βλ. <https://alopsis.gr> (6. 2. 2020).

2. Άς σημειωθεί ότι στή δημόσια διαβούλευση γιά τό έν λόγω νομοσχέδιο, τό συγκεκριμένο άρθρο, πού αναφερόταν στή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, συγκέντρωσε 2.884 σχόλια, ή **συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν άρνητικά στην εισαγωγή τής σεξουαλικής άγωγής στην εκπαίδευση!**

Κρίνοντας από τὰ ἐγκεκριμένα προγράμματα, πού ἤδη ἐφαρμόζονται πιλοτικά (βλ. «Φρίξο» κ.ά.³), αὐτό θά εἶναι καταστροφικό γιά τήν ψυχοσύνθεση τῶν παιδιῶν μας. **Στό χέρι μας, ὅμως, εἶναι νά ἀγωνιστοῦμε ὅλοι μας, γονεῖς καί ἐκπαιδευτικοί, ὥστε νά μήν καταφέρουν νά τά ἐφαρμόσουν στήν πράξη.⁴**

Στά πλαίσια τῆς σωστῆς ἐνημέρωσης πραγματοποιήθηκε τόν περασμένο Ἰούλιο μιά πολύ ἐνδιαφέρουσα καί κατατοπιστική Ἡμερίδα γιά τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Στή συνέχεια παραθέτουμε τό Δελτίο Τύπου τῶν διοργανωτῶν καί τά Πορίσματα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ «Ἐστία Πατερικῶν Μελετῶν», ἡ «Σύναξη γιά τήν Ὁρθοδοξία» καί τό κίνημα ὑπέρ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» (www.mumdadandkids.gr), πραγματοποίησαν τήν **5η Ἰουλίου 2020** στό κεντρικό ἀμφιθέατρο τοῦ Συνεδριακοῦ κέντρου τοῦ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Ἡμερίδα μέ θέμα: **«Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεῖα: Ἀγωγή ἢ χειραγώγηση;».**

Στήν ἐκδήλωση προήδρυσε ὁ **Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος**, μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐστίας Πατερικῶν Μελετῶν.

Μίλησαν: ● ἡ **κα Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη**, ἰατρός, ἐκ μέρους τοῦ «Μαμά, Μπαμπάς & Παιδιά»,⁵ μέ θέμα: **«Σχολικά Προγράμματα Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης: Ἐπίθεση στά παιδιά καί τήν οἰκογένεια»**,⁶ ● ὁ **κ. Νικόλαος Θεοτοκάτος**, Νομικός-Καθηγητής Β'θμιας Ἐκπαίδευσεως, μέ θέμα: **«Νομική διάσταση τοῦ μαθήματος τῆς Σεξουαλικῆς Διαπαιδαγώγησης στήν Εὐρώπη»**, καί ● ὁ **κ. Δημήτριος Νατσιός**, Δάσκαλος-Θεολόγος, μέ θέμα: **«Σχολεῖο: θεματοφύλακας ἢ καταστροφέας τῆς ἐλληνικῆς οἰκογένειας;».**

Οἱ εἰσηγήσεις κάλυψαν τό θέμα ἀπό τήν ἰατρική, νομική καί παιδαγωγική ἀποψη καί δημιούργησαν γόνιμο προβληματισμό στους συμμετέχοντες. Ἀκολούθησε διάλογος καί ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί ἐμπειριῶν. Μετά τό πέρας τῆς Ἡμερίδος ἀναγνώσθηκε καί ἐγκρίθηκε σχετικό ψήφισμα.

3. Ὁ «Φρίξο», δυστυχῶς, δέν εἶναι ἡ μοναδική προσπάθεια σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης-«διαφώτισης» τῶν παιδιῶν προσχολικῆς ἡλικίας, ἀλλά καί μεγαλύτερων. Ταυτόχρονα ἐφαρμόζονται πιλοτικά, μέ ἐγκριση τοῦ Ἰπουργείου Παιδείας (!) καί ἄλλα παρόμοια (π.χ. «Ρούλης Κουβαρούλης καί Ρούλα Κουβαρούλα»).

4. <https://mumdadandkids.gr/oikogeneia/sexoualiki-diapedagogisi> (ἐνδιαφέρον ἐνημερωτικό ὄλικο σχετικά μέ τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση).

5. **Πρόκειται γιά μιά συλλογική προσπάθεια γιά τήν ἀνάδειξη, τήν ὑπεράσπιση καί τήν προώθηση τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἰδανικῶν τῆς Ἑλληνορθόδοξης Οἰκογένειας.** Μιά παρότρυνση πρὸς ὅλους νά ἀξιοποιηθοῦν τὰ χαρίσματα τοῦ κάθε μέλους τῆς, ὅπως ἀρμόζει στήν Ὁρθόδοξη Χριστιανική Παράδοση καί στά βιώματα τῆς Πατρίδας μας, βλ. www.mumdadandkids.gr

6. Τά κείμενα καί τὰ βίντεο ὅλων τῶν ἀξιόλογων εἰσηγήσεων εἶναι ἀναρτημένα στήν ἴστοσελίδα τοῦ Κινήματος «Μαμά, Μπαμπάς & Παιδιά». Ἰδιαιτέρως, ὅμως, σημειώνουμε τήν ὁμιλία τῆς κας Χατζηγιαννάκη, ὡς Ἰατροῦ: <https://mumdadandkids.gr/oikogeneia/sxolika-programmata-seksoualikus-diapedagogisis-epithesi-sta-paidia-kai-tin-oikogeneia>

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

1. Τά προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που προωθεί τό 'Υπουργείο Παιδείας είναι τά λεγόμενα **συμπεριληπτικού τύπου**. Πρόκειται για έκπαιδευση στή σεξουαλική ικανοποίηση άνευ όρων, μέ μόνη προϋπόθεση τή συναίνεση (δέν πρόκειται για ανάπτυξη τής βιολογίας τής αναπαραγωγής).⁷

2. Τά προγράμματα αυτά είναι προώθηση καί έξασφάλιση τών (υποτιθεμένων) σεξουαλικών καί αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τών παιδιών. Σέ καμία συνθήκη ή χάρτη δικαιωμάτων, που έχει ψηφιστεί άπευθείας από κράτη-μέλη τής ΕΕ ή του ΟΗΕ, δέν υπάρχει λεκτική άναφορά σέ σεξουαλικά καί αναπαραγωγικά δικαιώματα ή στή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Ώστόσο, γενικές διατάξεις, όπως τό δικαίωμα του παιδιού στήν έκπαιδευση, τής Σύμβασης του ΟΗΕ για τά δικαιώματα του παιδιού, έρμηνεύονται τόσο διασταλτικά από τά ευρωπαϊκά καί διεθνή θεσμικά όργανα, που σχεδόν κρίνεται ότι τά συμβαλλόμενα κράτη έχουν δικαίωμα όχι μόνο νά εισαγάγουν τό μάθημα τής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στό εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα, αλλά καί νά του προσδώσουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, αυτό δηλ. τής ολιστικής-συμπεριληπτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

3. Μέ τό πρόσχημα τής άναγνώρισης τών έν λόγω άμφιλεγόμενων δικαιωμάτων προωθείται ή πρόωση καί μη κανονική σεξουαλική συμπεριφορά από τήν παιδική ήλικία. Η νέου τύπου διαπαιδαγώγηση άλλιοιώνει καί γελοιοποιεί τήν αλήθεια για τό γάμο, τήν οικογένεια, τή φυσιολογικότητα, τό ρόλο τών γονέων, τήν έπιστήμη, προσβάλλει τήν ίδια τή ζωή καί τήν υγεία.⁸

7. Τό συμπυκνωμένο μήνυμα τής Συμπεριληπτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης είναι ότι ή σεξουαλικότητα είναι μόνο για εύχαρίστηση. Οί άνεπιθύμητες παρενέργειες, όπως ή δημιουργία μιάς νέας ανθρώπινης ζωής, πρέπει νά αποτρέπονται μέ άντισύλληψη ή νά εξαλείφονται μέ έκτρωση. Οί ψυχολογικοί τραυματισμοί από τίς σχέσεις που διακόπτονται καί ο κίνδυνος τών STD (σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων) θεωρούνται άσήμαντοι καί παραθεωρούνται. Περισσότερα για τήν προωθούμενη καταστροφική «Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση» μπορείτε νά διαβάσετε στό διαφωτιστικό σύντομο άρθρο: «Πώς τά Προγράμματα Συμπεριληπτικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης βλάπτουν τά παιδιά» (<https://mumdadandkids.gr/oikogeneia/pos-ta-programmata-sympberiliptikis-seksoualikus-diapaidagogisis-vlaptoun-ta-paidia>).

8. Δείτε (καί φορίξτε) ποιοί είναι, βάσει του «Διεθνούς Όδηγού για τή Σεξουαλική Άγωγή» τής UNESCO (!), οί «παιδαγωγικοί στόχοι» στήν ένότητα: «Σεξουαλική συμ-



4. Τά προγράμματα αυτά παραβιάζουν τό δικαίωμα τοῦ παιδιοῦ νά μορφωθεῖ σέ ἓνα σχολεῖο πού ὑποστηρίζει ἰσορροπα ὅλες του τίς δυνατότητες, σέβεται τήν ἀνθρώπινη φύση, τούς γονεῖς, τήν Ὁρθόδοξη Χριστιανική πίστη, τήν παράδοση, σέ ἓνα σχολεῖο πού δέν ἐπιτρέπει σέ μία λειτουργία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος νά μονοπωλεῖ ἄκαιρα, μὴ κανονικά καί κακοποιητικά τό ἐνδιαφέρον τοῦ παιδιοῦ.

5. Ἡ ἐν λόγῳ διαπαιδαγώγησι ἐπιπρόσθετα προσβάλλει τό δικαίωμα τοῦ παιδιοῦ νά ζήσει σέ ἓνα σταθερό οἰκογενειακό περιβάλλον μέ τούς βιολογικούς του γονεῖς καί τά ἀδελφία του καί τοῦ δηλητηριάζει τήν δυνατότητα νά κάνει στό μέλλον μία ὑγιή οἰκογένεια.

6. Μέσα ἀπό αὐτά τά προγράμματα δέχεται ἐπίθεση καί ἡ Ὁρθόδοξη Χριστιανική πίστη. Ἡ παραπλανητική αὐτή διαπαιδαγώγησι, ἀφοῦ δώσει καταρχήν τήν ψευδή βεβαίωση πώς σέβεται κάθε θρησκεία, γιατί πορεύεται μαζί μέ ἐκεῖνη ἀπό «ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον» γιά τό παιδί, κατόπιν διδάσκει στά παιδιά νά ἀναθεωρήσουν καί νά ἀπορρίψουν ὅποιο θρησκευτικό ἢ πολιτισμικό στοιχεῖο τούς στερεῖ τή σεξουαλική τους ἀπόλαυσι. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά ἓνα ἰδεολογικά στρατευμένο σύστημα παραπληροφόρησης πού ξεθεμελιώνει τίς ἀρχές τῆς Χριστιανικῆς πίστεως καί κάθε θρησκευτική ἀξία, ἀρετή, ἰδανικό πού δίνει χαρά καί κίνητρο ζωῆς στόν ἄνθρωπο.

7. Παρά τήν ἀναφερόμενη ἐπιστημονική φύση, τῶν προγραμμάτων αὐτῶν, δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα πού νά ὑποστηρίζουν αὐτήν τήν ἄποψη. Ὅπου ἐφαρμόσθηκε ἡ συμπεριληπτική σεξουαλική διαπαιδαγώγησι καί ἐκ τῶν ὑστέρων ἐγινε ἀξιολόγησί της, ἀντί τῶν ἐπαγγελιομένων εὐεργετικῶν ἀποτελεσμάτων, διαπιστώθηκε ἀντικειμενικά αὔξησι τῶν σεξουαλικῶς μεταδιδομένων νοσημάτων, τῶν ἀμβλώσεων, τῶν ψυχολογικῶν προβλημάτων, τῆς ἀποδοχῆς μὴ κανονικῶν σεξουαλικῶν συμπεριφορῶν καί τῶν νέων τύπων «οἰκογενειακῶν δομῶν», μέ ὅ,τι αὐτά συνεπάγονται.

8. Τά καλούμενα «ἐργαστήρια δεξιοτήτων» δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό φροντιστήρια εἰσαγωγῆς σέ μία νέα κανονικότητα σεξουαλικῆς

Συνέχεια στή σελ. 10.

περιφορά», καί ἐιδικότερα στήν ὑποενότητα: «Τό βιολογικό φύλο, ἡ σεξουαλικότητα καί ὁ σεξουαλικός κύκλος τῆς ζωῆς», πού ἀφορᾶ τίς ἡλικίες ἀπό 5 ἕως 8 ἐτῶν(!):

- Τά περισσότερα παιδιά ἐκφορᾶζον περιέργεια γιά τά μέρη τοῦ σώματος
- Εἶναι φυσιολογικό νά ἐξερευνοῦμε καί νά ἀγγίζουμε μέρη τοῦ σώματος μας
- Τό ἄγγιγμα τοῦ σώματος μπορεῖ νά δημιουργήσῃ αἰσθημα ἀπόλαυσι
- Αὐνανισμός (αὐτοϊκανοποίηση) ὀνομάζεται ἡ πράξι ὅπου ἀγγίζουμε καί τρίβουμε τά γεννητικά μας ὄργανα
- Μερικοὶ ἄνθρωποι αὐνανίζουν, ἄλλοι ὄχι
- Ἡ αὐτοϊκανοποίηση δέν εἶναι ἐπιβλαβής, ἀλλά εἶναι ἰδιωτική ὑπόθεσι». (Μαργαρίτας Γερούκη, «Ἡ Σεξουαλική Ἀγωγή στό Σχολεῖο. Θεωρία καί πράξι – Οἱ ἀπόψεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν», Ἀθήνα 2011, σελ. 234).

Στό παραπάνω βιβλίο παρατίθενται οἱ ἐνόητες τοῦ ἐν λόγῳ «Ὀδηγοῦ» τῆς UNESCO, πού ἀφοροῦν τίς μαθητρες καί μαθητὲς τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσις, μέ τήν ἐξῆς ἀναφορά τῆς συγγραφέως: «Στόχος εἶναι νά παρουσιαστῇ στό ἐλληνικό κοινὸ ἓνα **ἀξιόπιστο πλαίσιο** γιά τή δημιουργία καί ἐφαρμογή δραστηριοτήτων σεξουαλικῆς ἀγωγῆς!» (ὅ. ἀ. σελ. 215). Νά σημειωθεῖ δέ ὅτι ἡ **κα Γερούκη εἶναι ἡ βασική συντάκτρια καί συντονίστρια τοῦ προγράμματος «Φοῖξος»**. Μάλιστα, τό ἀνωτέρω βιβλίο της προτείνεται στήν ἐπίσημη ἰσοσελίδα τοῦ προγράμματος, ὡς «ὑποστηρικτικό ὕλικό».



ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ **ΕΠΙΚΟΙ**

«**Άδελφός υπό αδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὄχυρά...!**»!

«Αγαπητοί, Χριστός Ἄνεστη καί Χρόνια πολλά!

Σέ συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς μας πού εἶχε δημοσιευτεῖ στό περιοδικό τῆς Π.Ε.Φ.Π., θά θέλαμε νά σᾶς ἐκφράσουμε τή βαθύτατη καί εἰλικρινή μας συγκίνηση γιά τήν ἀγάπη πού μᾶς δεῖξατε...

Ἡ ἀμεση ἀνταπόκρισή σας στό αἴτημά μας γιά τήν ὀλοκλήρωση τοῦ σπιτιοῦ μας εἶναι θαυμαστή καί ἄξια εὐγνωμοσύνης. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ τή δική σας βοήθεια φυσικά, καταφέραμε κάτι πού ὄνειρευόμασταν γιά πάνω ἀπό δέκα χρόνια νά γίνει ἐπιτέλους πραγματικότητα.



Οἱ ἐργασίες στό σπίτι μας προχωροῦν μέ γοργούς ρυθμούς καί ἀναμένεται νά ὀλοκληρωθοῦν ὥστε νά μπορέσουμε νά μεταφερθοῦμε καί νά στεγάσουμε τήν οἰκογένειά μας μέ ἀσφάλεια... Ὅπως καταλαβαίνετε, ἡ χαρά μας εἶναι ἀπερίγραπτη, ἀλλά ἡ εὐγνωμοσύνη πού νιώθουμε ἀκόμα μεγαλύτερη. Ὅλη αὐτή ἡ βοήθεια καί ἡ συμπαράσταση πού λάβαμε χάρη σέ σᾶς γίνεται ἀκόμα πιο σπουδαία λαμβάνοντας ὑπόψη τίς δύσκολες συνθήκες

μέ τίς ὁποῖες ἤρθε ἀντιμέτωπος ὀλόκληρος ὁ κόσμος τό τελευταῖο διάστημα.

Δέν ἔχουμε λόγια νά ἐκφράσουμε τά συναισθήματα πού νιώθουμε νά γεμίζουν τήν ψυχή μας. Νιώθουμε πραγματικά εὐγνώμονες πού ἀξιωθήκαμε νά λαμβάνουμε τόση στήριξη καί πραγματική ἀγάπη ἀπό τούς συνανθρώπους μας...

Εὐχαριστοῦμε θερμά!

Βασίλειος-Μαριάννα ΑΡΓΥΡΟΥ καί τέκνα» (18. 5. 2020).

Σχόλιο Συντάξως: Σέ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Περιοδικοῦ μας (ἀρ. 165/ Πάσχα 2020, σελ. 11) εἶχαμε δημοσιεύσει ἐκκλήση τῆς ωραίας αὐτῆς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογένειας, πρὸς τούς ἀπανταχοῦ Φίλους τῶν Πολυτέκνων, προκειμένου νά βοηθήσουν ὥστε νά ἀποπερατωθεῖ ἡ ἡμιτελής οἰκία τους. **Εἶναι θαυμαστό ὅτι μέσα σέ λίγους μῆνες συμπληρώθηκε τό ἀπαιτούμενο ποσό καί εἶναι θέμα χρόνου νά μποῦν στό νέο τους σπίτι.**

Θέλουμε ἀπ' αὐτή τή θέση νά εὐχαριστήσουμε θερμά ὅλους τούς Φίλους μας, πού βοήθησαν ὥστε νά γίνει πραγματικότητα σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τό ὄνειρο τῆς Οἰκογένειας.

Τά προβλήματα στέγασης τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν εἶναι πολύ σοβαρά (ἡμιτελεῖς ἢ ἀκατάλληλες οἰκίες, χρέη ἐνοικίων ἢ στεγαστικῶν δανείων)! Ἡ Π.Ε.Φ.Π. γνωρίζει πολλές Οἰκογένειες μέ τέτοια προβλήματα, πού γιά κάποιους



Τά 7 παιδιά τῆς Οἰκογένειας Ἀργυροῦ (γεν. 2011—2019)

λόγους δέν ἐπιθυμοῦν δημοσιότητα. Γι' αὐτό παρακαλοῦμε θερμά τούς ἀγαπητούς Φίλους Δωρητές μας, νά συνεχίζουν νά μᾶς βοηθοῦν, ὥστε μέ τή σειρά μας νά ἀνακουφίζουμε, ὅσο εἶναι δυνατόν περισσότερο, αὐτές τίς θαυμαστές Οἰκογένειες.

Συνέχεια από τό εξώφυλλο.

Υπερπολύτεκνη Οικογένεια Γεωργίου καί Μαρίας ΤΖΗΡΙΤΗ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα από 2004 έως 2020, Ν. Χαλκιδικής

«Είμαστε μιά Πολύτεκνη Οικογένεια μέ 6 παιδιά καί σέ λίγο περιμένουμε, από ώρα σέ ώρα, τό 7ο παιδάκι μας! * Νιώθουμε πολύ εύλογημένοι καί δοξάζουμε κάθε μέρα τό Θεό πού μās άξίωσε νά γίνουμε γονείς καί νά δημιουργήσουμε μιά όμορφη μεγάλη Οικογένεια!

Ό σύζυγός μου είναι ιδιωτικός υπάλληλος σέ μιά εταιρεία κι εγώ άσχολούμαι καθημερινά μέ τή φροντίδα τών παιδιών. Μένουμε σ' ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών σέ μιά παλιά πολυκατοικία καί πληρώνουμε κάθε μήνα δάνειο. Αυτόκίνητο δέν έχουμε καί ζοριζόμαστε πολύ γιά τή μεταφορά μας! Τά έξοδα είναι πολλά, αλλά ό Θεός είναι πάντα δίπλα μας καί μās στέλνει ανθρώπους πού νοιάζονται γιά έμās! Όπως έσας, αγαπητοί μας Φίλοι, πού σās γράφουμε γιατί αισθανόμαστε τήν ανάγκη νά σās εύχαριστήσουμε θερμά καί από τά βάθη τής καρδιάς μας γιά τήν πολύτιμη βοήθειά σας.

Τό έργο σας είναι μεγάλο καί δύσκολο, αλλά δέν φαντάζεστε πόση χαρά δίνετε στά μικρά προσωπάκια τών παιδιών μας!

Συχαρητήρια, νά είστε καλά κι ό Θεός πάντα δίπλα σας!

Μέ έκτίμηση,

Γεώργιος καί Μαρία ΤΖΗΡΙΤΗ» (3. 9. 2020).

Σχόλιο Συντάξεως: Τήν ώραία αυτή Οικογένεια γνωρίσαμε σχετικά πρόσφατα. Μās γνωστοποίησαν τότε ένα πρόβλημα πού είχαν μέ τή Δ.Ε.Η., τό όποιο τούς βοηθήσαμε νά τακτοποιήσουν. Όπως μās γράφουν, εργάζεται μόνο ό πατέρας, ενώ ή μητέρα μεγαλώνει τά άξιαγάπητα παιδιά τους. [* «Επί τού πιεστηρίου» πληροφορηθήκαμε τή γέννηση τού 7ου παιδιού τους (άγοράκι). Τούς εύχόμαστε νά τούς ζήσει!].

Όπως είναι κατανοητό τά καθημερινά έξοδα είναι πάρα πολλά, μάλιστα πληρώνουν κάθε μήνα κι ένα στεγαστικό δάνειο. Καί γι' αυτό δέν έχουν δυνατότη-



τα νά αγοράσουν ένα πολυτεχνικό 9θέσιο αυτοκίνητο (έστω μεταχειρισμένο), ώστε νά μετακινούνται οικογενειακά. Όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει, ή ανάγκη τής μετακίνησης μιάς Πολύτεκνης καί πόσο μάλλον Υπερπολύτεκνης Οικογένειας δέν είναι πολυτέλεια!

Γι' αυτό καί σās παρακαλούμε, αγαπητοί Φίλοι Αναγνώστες, όλοι μαζί νά τούς βοηθήσουμε νά αγοράσουν ένα πολυτεχνικό αυτοκίνητο. Δέν φαντάζεστε τότε «πόση χαρά θά δώσουμε στά μικρά προσωπάκια τών παιδιών!»! Αλλά καί πόσο μεγαλύτερη χαρά θά νιώσουμε όλοι οί συμμετέχοντες στή δική τους χαρά!

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στά Σχολεία...!

Συνέχεια από τή σελ. 7.



συμπεριφορᾶς. Είναι ἐργαστήρια ἀλλοίωσης τῆς ἐπιστημονικῆς σκέψης, πύλες εἰσόδου στόν κρατικό μηχανισμό ΜΚΟ ἀσαφῶν καί ἀμφίβολων συμφερόντων.

9. Οἱ γονεῖς πρέπει νά ἐνημερωθοῦν γιά τό τί πραγματικά σημαίνει συμπεριληπτική σεξουαλική ἐκπαίδευση καί **νά μήν κουράζονται νά ὑψώνουν φωνή διαμαρτυρίας** κάθε φορά πού ὑποπτεύονται ὅτι παρέχεται στά παιδιά τους τέτοιου εἴδους διαπαιδαγώγηση, γιά τήν ὁποία οὐδέποτε ὑπέβαλαν

αἴτημα καί πραγματοποιεῖται χωρίς τή συναίνεσή τους.

10. Τό δικαίωμα τῶν γονέων γιά ἀνατροφή τῶν τέκνων τους σύμφωνα μέ τίς δικές τους φιλοσοφικές καί θρησκευτικές πεποιθήσεις, εἶναι μέν νομοθετικά κατοχυρωμένο στό ἄρ. 2 τοῦ 1ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἄνθρώπου, ἀλλά ἐρμηνεύεται τόσο συσταλτικά ἀπό τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἄνθρώπου, πού ὄχι μόνο κρίνει νόμιμη τήν ὑποχρεωτική εἰσαγωγή τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ἀλλά καί ἀρνεῖται στούς γονεῖς τό δικαίωμα γιά ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα, κάνοντας ὅμως παράλληλα δεκτή μέ τήν ἴδια διάταξη τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν.

Αὐτή ἀκριβῶς ἡ τοποθέτηση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἄνθρώπου, **καθιστᾶ ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά κινητοποιηθοῦν οἱ γονεῖς πρὸς δύο κατευθύνσεις.**

α. Νά ἀγωνιστοῦν ὥστε νά μήν ἐγκριθοῦν τά συμπεριληπτικά προγράμματα σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στήν ἐκπαίδευση μετά ἀπό τήν προσωρινή πειραματική τους φάση.

β. Οἱ γονεῖς σέ κάθε περίπτωση νά ἀναλάβουν οἱ ἴδιοι νά δώσουν ἀρχές σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στά παιδιά τους, χωρίς νά ἐμπιστεύονται τό σχολικό πρόγραμμα σπουδῶν.

11. Ἡ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῆς ζωῆς καί τῶν ἀξιῶν της συνδυασμένη μέ τήν ἀνθρώπινη βιολογία. Ἡ μόνη

Γιά τοὺς Φίλους Κυπρίους:

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 - Κάτω Πολεμίδια, Ἄγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, θεολόγ.-καθηγ. Ὁρες ἐπικοινωνίας 6-11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἄγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. **0341-01-031847.**
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Ὁρφανίδη, Κάτω Πολεμίδια-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: **022-21017153.**
- Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.



σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που είναι προς όφελος του παιδιού, είναι εκείνη που τό στηρίζει στην εγκράτεια έως τόν Όρθόδοξο Χριστιανικό του Γάμο, και οι καταλληλότεροι για νά τήν προσφέρουν είναι οι γονείς.

12. Τά μοναδικά σχολικά προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που θά μπορούσαν νά γίνουν αποδεκτά είναι τά προγράμματα που σέβονται τά δικαιώματα τών γονέων και βασίζονται στή βιολογία. Τά έν λόγω προγράμματα πρέπει νά περιλαμβάνουν τήν ενημέρωση για τήν άξία τής ζωής του άγέννητου παιδιού, τά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τούς κινδύνους από τήν εμπλοκή στήν άκαιρη σεξουαλική δραστηριότητα.



Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τήν επιτυχημένη Ημερίδα.

Ή «Εστία Πατερικών Μελετών», τό κίνημα «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά», ή «Σύναξη για τήν Όρθοδοξία», αλλά και τό σύνολο τών Όρθοδόξων Χριστιανικών Σωματείων τών Αθηνών, είναι άπολύτως αντίθετα στά συγκεκριμένα προγράμματα, άπαιτούν τήν άμεση άπόσυρσή τους και δηλώνουν πρόθυμα νά συνεργαστούν μέ τό Ύπουργείο Παιδείας για τή διαμόρφωση προγραμμάτων που θά σέβονται τίς άρχές τής Έλληνορθόδοξης παράδοσης, τής έπιστήμης και τά δικαιώματα τών γονέων.

ΞΕΡΕΤΕ τί είναι και τί προσφέρει ό ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Άγέννητου Παιδιού»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — και τής εφηβικής ήλικίας νέες, αλλά και γενικά τούς ΝΕΟΥΣ —, ώστε νά μήν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ (ούτε τή χειρουργική ούτε τή φαρμακευτική, έστω κάποιων ώρων και ήμερών, μέ όποιαδήποτε μορφή άντισυλληπτικών: «χάπι επόμενης ήμέρας» κ.λπ., όπως και μέ «σπιράλ», που δέν έπιτρέπουν στό έμβρυο νά έμφυτευτεί στή μήτρα τής μητέρας και άποβάλλεται). Συνυπεύθυνοι είναι και οι άνδρες-σύζυγοι, αλλά και «σύντροφοι» (όταν συναινούν), όπως και οι ίατροί, οι φαρμακοποιοί και οι λοιποί συνεργούντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», αλλά και ΕΓΓΑΜΗ, που άντιμετωπίζει πειρασμό ή κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ, άς μή δυσκολευθεί νά έπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., που συστεγάζεται και συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.Φ.Π. Τό ίδιο ισχύει και για όσους γνωρίζουν έγγυους, που κινδυνεύουν νά όδηγηθούν σέ έκτρωση. Γράψτε ή τηλεφωνήστε ή έπισκεφθείτε μας. Ή ΑΝΩΝΥΜΙΑ είναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ έπίσης και άποφυγή από τά «Κέντρα Οίκογενειακού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», που συνιστούν άντισύλληψη, αλλά και ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά από τέτοια κέντρα, που δυστυχώς προπαγανδίζονται και διαφημίζονται πειστικά... Ένημερωθείτε υπεύθυνα και από τήν ιστοσελίδα: www.afistemenaziso.gr. Ζητήστε μας σχετικά έντυπα, που διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, όπως και κάθε παρεχομένη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθείτε και έμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα έπικοινωνίας: 210-38.38.496, 210-38.22.586, FAX: 210-38.39.509.
E-mail: info@pefip.gr



Απόφαση ζωής!

Πολλές φορές στην ζωή μας καλούμαστε να πάρουμε μία βαρυσήμαντη απόφαση, χωρίς να έχουμε ερωτηθεί για τό αν θέλουμε ή αν μπορούμε. Τά πράγματα, βέβαια, γίνονται ακόμα πιό δύσκολα όταν αυτή ή απόφαση είναι και μή αναστρέψιμη. Τότε πρέπει να ζυγίσουμε πολύ καλά τά πράγματα, πριν βγάλουμε συμπέρασμα, γιατί άλλιώς τό λάθος μας μπορεί να μās συντροφεύει σε όλόκληρη τή ζωή μας.



Μιά τέτοια δύσκολη και βαρυσήμαντη απόφαση είναι κι αυτή τής «διακοπής» τής κύησης. Η **έκτρωση** ή **άμβλωση**, όπως λέγεται. Φαινόμενο δυστυχώς καθόλου σπάνιο. Για τήν πιστή Χριστιανή, βέβαια, δέν τίθεται τέτοιο δίλημμα. Για κάποια κοπέλα όμως, πού ζει μακριά από τόν Θεό, τό δίλημμα είναι ισχυρό. Καί τότε ή θλίψη είναι μεγάλη, τό βάρος ασήκωτο. Άς προσεγγίσουμε μαζί τό θέμα, μήπως και τό κάνουμε ελαφρύτερο.

• Πώς θά φέρω ένα παιδί στον κόσμο; Δέν έχω τήν οικονομική δυνατότητα να τό μεγαλώσω.

Ένας γυναικολόγος είπε κάποτε σ' ένα ζευγάρι, πού ήθελε να προβεί σε έκτρωση για οικονομικούς λόγους: «Όταν ο Θεός δίνει ένα παιδί, δίνει και για τό παιδί». Αν πιστέψουμε αυτή τή φράση, θά βρούμε τό κουράγιο και τή δύναμη να διώξουμε τό φόβο μακριά. Άργότερα, κρατώντας τό άγγελουδί μας άγκαλιά, θά χαμογελάμε καθώς θά τή βλέπουμε να έπαληθεύεται.

• Έχω ήδη παιδιά. Είμαι πολύ κουρασμένη και ξέρω ότι δέν θά μπορέσω να ανταπεξέλθω σε μία ακόμα έγκυμοσύνη.

Ίσως ο Θεός είδε τούς κόπους και τά βάσανά σου. Είδε τήν καλή σου καρδιά, πού προσπαθεί για όλους να νοιαστεί και όλους να τούς φροντίσει. Γι' αυτό αποφάσισε να σου στείλει ένα δώρο: ένα παιδάκι, πού επιτέλους θά τρέξει αυτό για σένα. Όταν τό χρειαστείς, θά είναι δίπλα σου. Όταν έσύ πιά δέν θά μπορείς, θά φροντίζει αυτό έσένα. Θά γεμίσει χαρά τό σπίτι σου και θά ξεκουράσει τήν ψυχή σου. Θά νιώθεις ευτυχισμένη πού τό έχεις.

• Ο γιατρός μου είπε ότι τό παιδί μου θά γεννηθεί με πρόβλημα. Γιατί να τό γεννήσω και να βασανίζεται κι αυτό κι εγώ;

Τό γλυκό αυτό μωράκι είναι λοιπόν διαφορετικό από τά άλλα, σωστά; Πρόκειται να γεννηθεί με κάποιο πρόβλημα υγείας. Ποιός ξέρει όμως μέ τί άλλα χαρίσματα τό έχει προικίσει ο Θεός; Χαρίσματα, πού ίσως κι έμεις οι «φυσιολογικοί» θά ζηλέψουμε. Άλλωστε, τό πότε θά σε βρει μία άρρώστια, ποτέ δέν τό ξέρεις. Άλλους στην αρχή τής ζωής, άλλους στην πορεία της και άλλους προς τό τέλος. Σίγουρα όμως, αν έχουμε βρεθεί στην όχι και τόσο εύκολη θέση να άσθενήσουμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι τό πιό ισχυρό φάρμακο είναι ή αγάπη των δικών μας ανθρώπων και ή

φροντίδα τους. Έτσι κι αυτά τὰ γλυκά μωράκια... Η αγάπη είναι τό βασικό τους χαρακτηριστικό: παίρνουν και δίνουν πολλή αγάπη!

Μία ἐγκυμοσύνη δέν εἶναι πάντα μία εὐκολη και χαρμώσυνη ἀνακάλυψη. Ἄν ἔχεις περάσει κι ἐσύ δύσκολα, τότε καταλαβαίνεις τί ἐννοῶ.

• Εἶμαι μικρή ἀκόμα και δέν θέλω νά καταστρέψω ὅλη μου τή ζωή γιά ἓνα λάθος.

Σίγουρα ὅταν συνειδητοποιεῖς ὅτι πρόκειται νά γίνεις μαμά, ἐνῶ δέν εἶχες σχεδιάσει κάτι τέτοιο, ἡ πρώτη σου ἀντίδραση εἶναι ὁ φόβος. Σέ καταλαβαίνω, εἶναι πολύ λογικό. Πράγματι, θά ἐπέλθουν κάποιες ἀλλαγές στήν ζωή σου. Ὅμως, γιατί πιστεύεις ὅτι αὐτές θά εἶναι δυσάρεστες; Ἐνα μωρό μόνο πιό ὁμορφη μπορεῖ νά κάνει τή ζωή μιᾶς μητέρας. Ἀκόμα κι ἂν οἱ ἄλλοι γύρω σου φωνάζουν πῶς δέν θά τὰ καταφέρεις, ἐσύ νά ἀκοῦς μόνο τή φωνή τῆς καρδιάς σου. Κάνε τό σταυρό σου και προχώρα! Ἄσε τό φόβο πίσω σου! Κι ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα νά πάρεις ἀγκαλιά τό μωρό σου γιά πρώτη φορά, θά συνειδητοποιήσεις πῶς ὁ κόσμος σου ποτέ δέν ἦταν πιό ὁμορφος.

• Εἶμαι ἀνήλικη! Πῶς θά τό πῶ στους γονεῖς μου; Θά γίνει χαμός.

Γλυκιά μου, ἂν και εἶναι νωρίς ἀκόμα γιά σένα νά γίνεις μανούλα, εἶμαι σίγουρη ὅτι μπορεῖς νά τὰ καταφέρεις. Κάποιος λόγος θά ὑπάρχει πού τό μωράκι αὐτό γεννήθηκε μέσα σου. Μπορεῖ τώρα νά μὴν ξέρεις τό γιατί. Θά τό μάθεις ἴσως στήν πορεία. Ὅσο γιά τούς γονεῖς σου, μὴν φοβᾶσαι! Ἴσως θά θυμώσουν στήν ἀρχή. Νά ξέρεις ὅμως ὅτι δέν τό κάνουν γιατί δέν σέ ἀγαποῦν, ἀλλά γιατί φοβοῦνται μήπως δέν τὰ καταφέρεις. Δώσε τους λίγο χρόνο και θά δεῖς. Θά μπορέσουν νά σκεφτοῦν πιό ἤρεμα και στό τέλος θά στηρίξουν τήν ἀπόφασή σου. Νά σοῦ πῶ και κάτι ἄλλο; Πολλά κορίτσια βρέθηκαν στήν ἴδια θέση μέ σένα, πρίν ἀπό σένα. Ξέρεις τί ἔλενε τώρα; «Δέν θά μποροῦσα ποτέ νά φανταστώ τή ζωή μου χωρίς τό μωρό μου!»

• Θέλω νά χωρίσω, γιατί ὁ φίλος μου δέν μέ ἀγαπᾶ ἀληθινά. Τί νά τό κάνω τό παιδί του; Πῶς θά ξαναφτιάξω τή ζωή μου;

... Ἀξίζει νά μὴν ἀγκαλιάσεις ποτέ τό παιδί σου, γιά τό χατίρι κάποιου πού δέν ξέρει νά ἀγαπᾶ ἀληθινά; Κάνε τό σταυρό σου και προχώρα.

Ἄν αὐτό πού ἐπιζητᾶς εἶναι πράγματι ἡ ἀληθινή αγάπη, μόλις τή βρῆκες. Το μωράκι, πού μεγαλώνει μέσα σου, ἔρχεται γιά νά σέ ἀγαπήσει ἄνευ ὅρων γιά μιᾶ ὀλόκληρη ζωή. Και μὴν ἀνησυχεῖς γιά τό ἂν θά βρεθεῖ κάποιος νά σᾶς ἀγαπήσει και τούς δύο. Ξέρει ὁ Θεός! Ὅσο κι ἂν μᾶς φαίνεται ἀπίστευτο καμιά φορά, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἀγάπης ἐκεῖ ἔξω, πού δέν τούς φαίνεται καθόλου δύσκολο και παράλογο νά ἀνοίξουν τήν ἀγκαλιά τους σ' ἓνα μωρό.

Σέ κάθε περίπτωση, θυμήσου: Τό λάθος τῶν προγαμιαίων σχέσεων μὴν τό χειροτερεύεις μέ ἓνα ἀκόμα τραγικότερο: τή θυσία τοῦ ἴδιου σου τοῦ σπλάγγνου!

(Περιοδ. «Ἀγία Λυδία», ἔτος 48ο, τεύχη 563/Φεβρουάριος και 564/Μάρτιος 2020).



Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος (1884 — † 8. 5. 1980):

Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν

Πολλοί ισχυρίζονται ὅτι εἶναι φυσικό στόν ἄνθρωπο νά γίνει καλός ἢ κακός, ἀλλά ἀπατώνται, διότι τό νά πει κανεῖς ὅτι τό κακό εἶναι φυσικό, εἶναι βλασφημία κατά τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. Ὅσα ἔπλασε ὁ Θεός εἶναι πολύ καλά. Ἡ ἀρετή εἶναι φυσικό στόν ἄνθρωπο· ἡ κακία εἶναι παρά φύση. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο κατ' εἰκόνα καί ὁμοίωσή Του...

Γιατί λοιπόν ὁ ἄνθρωπος, ἐνῶ εἶναι φυσική ἡ ἀρετή, ἐνῶ μπορεῖ νά γίνει καλός, δέν γίνεται; Ἡ αἰτία προέρχεται ἀπό τήν ἀμέλεια τῶν γονέων καί τή λίγη φροντίδα πού ἔχουν γιά τήν ἀνατροφή καί ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν τους. Ἄν οἱ γονεῖς παιδαγωγήσουν τά παιδιά τους μέ μεγάλη προσοχή καί ἐπιμέλεια, δέν μπορεῖ παρᾶ νά γίνουν καλοί ἄνθρωποι.

Πρέπει ὅμως κοντά στήν ἀνατροφή καί τήν παιδεία νά δείχνουν πρῶτα οἱ ἴδιοι τό δικό τους καλό παράδειγμα. Ἐκεῖνα δηλαδή πού συμβουλευοῦν τά παιδιά τους νά τά κάνουν πρῶτα αὐτοί, διότι ἂν οἱ γονεῖς συμβουλευοῦν τά παιδιά τους καί οἱ ἴδιοι δέν κάνουν αὐτά πού συμβουλευοῦν, τά παιδιά τους δέν ὠφελοῦνται καθόλου...

Ἐκτός ἀπό τό καλό παράδειγμα, ἔχουν καθήκον οἱ γονεῖς νά ἐκπαιδεύουν τά παιδιά τους ἀπό αὐτή ἀκόμη τή βρεφική ἡλικία. Νά τά διδάσκουν τόν φόβο τοῦ Θεοῦ, νά τούς κόβουν τίς κακές ὁρμές καί ἐλαττώματα πού παρουσιάζονται, νά μή τά κολακεύουν καί τούς κάνουν τά κακά θελήματα καί τίς ὁρέξεις.

Στό ἄγραφο χαρτί ὅ,τι γράμματα γράψεις, θά μείνουν ἀνεξάλειπτα. Καί τό μικρό παιδί, ὅ,τι μάθει καί διδαχτεῖ ἀπό μικρό, αὐτό θά μείνει ἀνεξάλειπτο καί ὅταν γεράσει. Στή μικρή καί τρυφερή ἡλικία δίδαξε, νουθέτησε τό παιδί σου, ὥστε ὅταν γεράσει νά θυμᾶται τή διδασκαλία.

Σ' ἐκεῖνες τίς πράξεις πού συνηθίσε κανεῖς ἀπό τήν παιδική ἡλικία, σ' αὐτές εὐχαριστιέται καί ὅταν γεράσει, εἴτε καλές εἶναι εἴτε κακές. Μάλιστα ἡ κακία, ὅταν ἀπό μικρός συνηθίσει κανεῖς, ὅταν μεγαλώσει τριπλασιάζεται.

Ὅσοι, λοιπόν, θέλετε τά παιδιά σας νά γίνουν καλοί ἄνθρωποι καί νά εὐφρανθεῖτε μέ τήν πρόοδό τους, νά τά συνηθίσετε ἀπό μικρά στήν εὐσέβεια. Ἄν φροντίζετε μόνο πῶς νά πλουτίσετε τά παιδιά σας καί νά τούς ἀφήσετε κληρονομιά καί δέν φροντίζετε γιά τήν ἀνατροφή τους, κι ἐσεῖς εἴστε δυστυχεῖς καί τά παιδιά σας θά ἀποβοῦν μιά μέρα δυστυχή καί ἐπιβλαβή στόν ἑαυτό τους καί στήν κοινωνία.

(Περιοδ. «Ὁσιος Φιλόθεος τῆς Πάρου», Ἐκδ. Ὁρθόδοξος Κυψέλη, ἀρ. 29, σ. 37).

Ἐκτός ἀπό τά 40 χρόνια ἀπό τήν κοίμησή τοῦ Γέροντος Φιλοθέου, οἱ ἐκλεκτές ἐκδόσεις «Ὁρθόδοξος Κυψέλη», ἐορτάζουν καί τά 40 χρόνια λειτουργίας τους. Στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ προσφέρουν δωρεάν (μέ τή χρέωση μόνο τῶν ταχυδρομικῶν, 5 €), τέσσερα (4) πνευματικά βιβλία: α) Θαυμαστές ἐπενέργειες τῆς Θ. Χάριτος, σελ. 208. β) Σοφές πατρικές διδασχές Γέροντος Φιλοθέου, σελ. 160. γ) Συνοπτικό χρονικό τῆς διακονίας ἱεραποστολῆς σέ ὁμόδοξους ἀδελφούς μας, σελ. 480. δ) Οἱ καρποὶ τῆς Χάριτος καί εὐλογίες τοῦ Θεοῦ, σελ. 96.

Πληροφορίες: Ἐκδόσεις «Ὁρθόδοξος Κυψέλη», ὁδ. Σπαρτάκου 6, Τ.Κ. 566 26 ΣΥΚΙΕΣ Θεσ/νίκης, τηλ.: 2310212659. email: info@orthodoxoskypseli.gr



Πρεσβυτέρα Μαρία Νικ. Καράμπελα († 1. 8. 2020)

Μέ σταυροναστάσιμη χαρολύπη πληροφοροηθήκαμε ότι «έξεδήμησε προς Κύριον», σέ ηλικία 70 ἐτῶν, ἡ μακαριστή Πρεσβυτέρα Μαρία Καράμπελα, ἡ ὁποία, «χάριτι Θεοῦ», μέ τόν ἀείμνηστο σύζυγό της π. Νικόλαο († 11. 1. 2009) ἔφεραν στή ζωή δεκατέσσερα (14) παιδιά.



Ὁ θάνατός της ἐπῆλθε ἀπό βαρύτατο ἐγκεφαλικό. Ὅπως γράφτηκε στόν Τύπο τῆς Πάτρας ὅπου διέμενε: «Ἡ ἐκλιπούσα ἀποτέλεσε παράδειγμα συζύγου, πρεσβυτέρας, μητέρας καί γιαγιάς, καθώς ἀνέθρεψε 14 παιδιά (μέ μία κόρη Μοναχή) καί κράτησε στήν ἀγκαλιά της 16 ἐγγόνια. Ὑπῆρξε μία εὐγενική ψυχή, μέ πλούσιο ψυχικό κόσμο καί βαθιά πίστη στό Θεό, τόν Ὅποιον ὑπερέβησε ὡς Πρεσβυτέρα, ἀλλά καί μέ τό γενικότερο τρόπο τῆς ζωῆς της».

Ἡ Οἰκογένεια τῆς μακαριστῆς μᾶς ἀπέστειλε τή φωτογραφία της, τήν ὁποία συνόδευε μέ τήν ἐξῆς σύντομη ἐπιστολή:

«Πρεσβυτέρα Μαρία Καράμπελα. Χήρα ἱερέως Νικολάου Καράμπελα. Ἀγάπη – Δύναμη – Στοργή – Δοτικότητα, τήν χαρακτήριζαν μέχρι τέλους.

»Μητέρα σέ εὐχαριστοῦμε γιά ὅ,τι μᾶς ἄφησες στήν ψυχή μας.

»Καί ἐσᾶς (τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.) εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν ἀμέριστη βοήθεια ὅλα αὐτά τά χρόνια. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή της καί τήν εὐχή τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Νικοδήμου (Μπιλάλη, ἰδρυτῆ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.)».

[Στήν Ὑπερπολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογένεια Καράμπελα εἶχαμε κάνει ἀναφορά σέ παλαιότερα τεύχη τοῦ Περιοδικοῦ μας (ἀρ. 37/1988, 55/1992 καί 121/2009)].

Εὐχόμαστε ὁ Πανάγαθος Θεός μας νά ἀναπαύει τήν ψυχή τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Πρεσβυτέρας «εἰς χώραν ζώντων»! Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι τώρα θά βρῖσκεται κοντά στόν εὐλαβή Ἱερέα σύζυγό της π. Νικόλαο. Τήν εὐχή της νά ἔχουμε ὅλοι καί πρωτίστως τά παιδιά καί τά ἐγγόνια της. Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῆς!

Ἡμερ-ωρολόγιο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.



• Γιά ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

α) Νομοῦ Ἀττικῆς: Τρίτη καί Παρασκευή 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

β) Ἐπαρχίας: Δευτέρα καί Πέμπτη 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτησή σας, παρακαλοῦμε θερμά νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

• Γιά ΦΙΛΟΥΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ:

Καθημερινά 7.30 π.μ. – 8.00 μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, γιά Πολυτέκνους καί τά τέκνα τους: Τρίτη καί Πέμπτη 7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ., ☎ 210.38.08.826 (Ὑπεῦθ.: Στέφανος Σωτηρίου).

Πολύτεκνη Οικογένεια Πέτρου και Γεωργίας ΜΑΗ, με 5 παιδιά, γεννημένα από 2008 έως 2019, Ν. Αίτωλοακαρνανίας.



«Αγαπητοί Φίλοι των Πολυτέκνων, χαιρετε!

Σας γράφουμε για να σας ευχαριστήσουμε οικογενειακώς για τη στήριξη και τη βοήθεια που προσφέρετε στην οικογένειά μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα δέματα και τα χρηματικά βοηθήματα που μας έχετε αποστείλει. Με την τελευταία βοήθειά σας καταφέραμε να τελέσουμε τό Μυστήριο τής Βαπτίσεως του τελευταίου τέκνου μας.

Με τη βοήθεια του Θεού και τής Παναγίας μας θά ξεκινήσει και ή σχολική χρονιά για τά 4 από τά 5 παιδιά μας. Άν υπάρχει ή δυνατότητα και δίχως να έπιβαρύνουμε τό ήδη δύσκολο έργο σας, θά μās βοηθοῦσε πολύ να μās στέλνατε γραφική ὕλη και σχολικά εἶδη για τό νέο έτος.

Σας ευχαριστοῦμε και πάλι για όλα! Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, ὕγεια και ὑπομονή να συνεχίζετε τό πολύ δύσκολο έργο σας, που τόσα χρόνια έπιτελείτε με αγάπη και σεβασμό σε κάθε Πολύτεκνη Οικογένεια...» (30. 8. 2020).

Σχόλιο Συντάξεως: Ἐπιστολή και φωτογραφία τής Οικογένειας εἶχαμε δημοσιεύσει σε παλαιότερο τεῦχος του Περιοδικου μας (αρ. 152/2016, σελ. 17-18). Ἐπ' ευκαιρία τής πρόσφατης σχετικά (5. 7. 2020) Βάπτισης του τελευταίου (5ου) παιδιου τους, Μιχαήλ, μās απέστειλαν μια ὄραια φωτογραφία, συνοδευόμενη από συγκινητικό γράμμα, τά ὁποια δημοσιεύουμε.

Θαυμαστό και θαλερό τό οικογενειακό δένδρο και των δύο γονέων, με βαθιές και γερές ρίζες. Από Πολύτεκνη Οικογένεια ὁ κ. Πέτρος, με 4 παιδιά-ἀδελφια, εκ των ὁποίων ή μία ἀδελφή του εἶναι Μοναχή. Η δε κα Γεωργία προέρχεται από Ἐπερπολύτεκνη Οικογένεια, με 8 παιδιά-ἀδελφια, από τά ὁποια οι δύο εἶναι Ἰερεῖς (π. Σπυριδων, Πολύτεκνος με 4 παιδιά, και π. Θεμιστοκλής), και μία Πρεσβυτέρα (Νικολέττα, σύζ. π. Πάνου Γκολφίνου, με 7 παιδιά).

Χαιρόμαστε πολύ όταν βλέπουμε τά παιδιά των Πολυτέκνων, όταν μεγαλώνουν, να μιμοῦνται τους γονεις τους και να δημιουργοῦν δικες τους ευλογημένες Οικογένειες και μάλιστα, όταν ὁ Θεός ευδοκήσει, να γίνονται και αυτά Πολύτεκνοι! Ἰδιαίτερα, ὁμως, χαιρόμαστε όταν τά δικα τους βλαστάρια με τό Ἅγιο Βάπτισμα «Χριστόν ενδύονται». Ευχόμαστε στο νεοφώτιστο Μιχαήλ να αυξάνει και να κραταιοῦται σωματικά και πρωτίστως πνευματικά.

Οι ανάγκες και αυτής τής ἡρωικῆς Οικογένειας εἶναι μεγάλες, και ιδιαίτερα αυτή τήν περίοδο, ὅπου ή σχολική λίστα εἶναι ένα έπιπλέον βάρος. Η Π.Ε.Φ.Π. θά κάνει ὅτι εἶναι δυνατόν για να ελαττώσει αυτό τό βάρος, γι' αυτό και κάνουμε ἔκκληση στην αγάπη σας (βλ. σελ. 3 του παρόντος), αγαπητοί Φίλοι-Αναγνώστες μας, προκειμένου να μπορέσουμε να ἀνταποκριθοῦμε. **Ἄς ευχηθοῦμε, λοιπόν, στους μικρους μαθητες «καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο», ἔμπρακτα!**