

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)



ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
Οικογένεια

**50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ**



«Δίχως λουλούδια και παιδιά,
ποιά θά 'χε ό κόσμος
όμορφιά;»!

Υπερπολύτεκνη Οικογένεια Άθανασίου και
Δέσποινας ΚΑΣΒΙΚΗ, με 8 παιδιά, γεννημέ-
να από 2008 έως 2019, Ν. Φθιώτιδος, βλ. σελ. 23.

ΤΕΥΧΟΣ
164/2019

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο
της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 41ο, άρ. φύλλου 164
Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019
Άκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,
FAX: 210-38.39.509.

**ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr**

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.
Ίδιοκτητής: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).
Έκδοτης: Άντώνιος Ε. Άντωνίου, τ. Διευθυντής
Έμπορικης Τραπεζής, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξεως: Ίωάννης Γ. Θαλασσινός,
μαθηματικός, Α΄ Άντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Έκτύπωση: «Leridis printing solutions»,
Κορωπί Άττικής ☎ 210-66.30.990.

Ή Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ
όσους τή ζητήσουν, αλλά καί διανέμεται
ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου των Ί. Ναών, μέ
εϋλογία-άδεια τής Έκκλησίας μας.
Δεκτές οι προαιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Τò πελαργίζεϊν έστϊ φιλοτεκνεΐν
καϊ φιλογονεΐν».**



«Πελαργίζεϊν» σημαίνει: μίμηση
των πελαργών, πού είναι πτηνά
μονογαμικά, φιλότεκνα, πο-
λύτεκνα, φιλόστοργα, αλλά
καϊ φιλογονικά, τμώντα ισόβια
τούς γονεΐς! Γϊ' αυτό ή τιμή-
εϋγνωμοσύνη πρός τούς γονεΐς λέγεται «άντι-
πελάργωσις», (Μέγας Βασίλειος, ΡG 29, 176C).
Εΐναι τό σύμβολο τής Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. Έχει τιμηθεΐ μέ:

- ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·
- ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καϊ
Ί. Μπροπόλ. Έκκλησίας Έλλάδος, Κύπρου·
- ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
καϊ πολλών Δημοσίων καϊ Ίδιωτικών Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωνικός καϊ μη κερ-
δοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ώς
«Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπόρων Ύ-
περπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος», άπό
όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καϊ
άνω, άνήλικα ή σπουδάζοντα.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**
μέ 4 καϊ 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα κηρών,
ανάπηρων, άσθενών, φυλακισμένων, αλλά
καϊ ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καϊ γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οι
όποies πιέζονται γϊά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 20-
21), γίνονται κατ' έξάιρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟ-
ΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: πιστοποιητι-
κό οικογενειακής καταστάσεως, υγείας-Κρα-
τικού Νοσοκομείου κλπ., καθώς καϊ οικογε-
νειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καϊ σοβαρή).

**Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε -
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ :**

• **ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:**
τροφήμα, ήμαυισμό καινούργη ή σέ καλή καϊ
καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καϊ
έπιπλα, οικιακά σκεύη κλπ., βιβλία, scho-
λικά είδη, παιχνίδια, αλλά καϊ ΟΙΚΙΕΣ ή
ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως καϊ παντός είδους ΔΩ-
ΡΕΑ χάρη των συγχρόνων ήρώων Πολυτέ-
κνων Άδελφών μας, πού άξίζουν τήν ήθική
καϊ ήλική ένίσχυση όλων μας.

• **ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ**
κυρίως (βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας
καϊ έσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 22-23).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): **GR461101510000 15129604789**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **ETHNGRAA**
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): **GR170171002000 6002010851801**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **PIRBGAA**
- ALPHA BANK (IBAN): **GR3201401010 101002002080906**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **CRBAGRAA**

• Οι ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση
σέ τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου. Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.
• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Φίλοι-Δωρητές μας, άφου καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν
Τράπεζα, νά μάς αποστέλλουν τήν άπόδειξη τής καταθέσεως (σέ φωτοαντίγρα-
φο), έπειδή οι Τράπεζες δέν ενημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

«... την διακονία σου πληροφορήσον»!

Τό νά ἐπιχειρήσουμε νά ἀποτυπώσουμε στό χαρτί τήν 50χρονη ἱστορία τοῦ Συλλόγου μας (1969—2019), ἀλλά καί τήν ἔμπυρη ἐμπειρία τῶν διακονούντων, ὅλα αὐτά τά χρόνια, στό ἔργο αὐτό, ξεπερνᾶ τίς μικρές μας δυνάμεις. Ὑπακούοντας, ὅμως, στήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν μαθητή του Τιμόθεο: «... την διακονία σου πληροφορήσον» (Β΄ Τιμοθ. 4, 5), τολμᾶμε νά γράψουμε δύο λόγια γιά τή δική μας συλλογική, πτωχή διακονία.

Σ' αὐτό τό τόλμημά μας θά φέρουμε σάν μάρτυρες λίγα ψυχρά, ἀλλ' ὅμως πραγματικά νούμερα, γιατί οἱ ἀριθμοί ποτέ δέν ψεύδονται.

✓ **10.000** Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες ἔχουν ἐνισχυθεῖ ἀπό τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. μέχρι σήμερα.

✓ **2.000** Ὑπερπολύτεκνες καί Πολύτεκνες Οἰκογένειες βρίσκονται στό ἐνεργό Μητρώο μας, οἱ ὁποῖες ἐνισχύονται μέ ἔκτακτα ἢ τακτικά χρηματικά βοηθήματα, μέ ροῦχα, τρόφιμα, κ.ἄ.

✓ **15.000.000 €** περίπου ἔχουν δοθεῖ στίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες, γιά τίς ποικίλες ἀνάγκες τους.

✓ **150.000** καί ἄνω 20κιλα δέματα μέ ρουχισμό κλπ. ἔχουμε ἀποστείλει στούς Πολυτέκνους τῆς Ἐπαρχίας κι ἔχουμε διανεμίει στούς ἀντιστοίχους τῆς Ἀττικῆς (συνολικά πάνω ἀπό 3.000 τόνους).

✓ **100.000** κιλά, περίπου, τρόφιμα ἔχουμε διαθέσει στούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους.

Αὐτά τά λίγα νούμερα εἶναι ἐνδεικτικά τοῦ ἔργου, πού ἐπιτελεῖ ἀθόρυβα ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τή βοήθεια, πάντα, τῶν ἀπανταχοῦ Φίλων τῆς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ



ΓΙΝΕΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Ἡμερ-ωρολόγιο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

• ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

α) Νομοῦ Ἀττικῆς: Τρίτη καί Παρασκευή 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

β) Ἐπαρχίας: Δευτέρα καί Πέμπτη 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ.

Γιά τήν καλύτερη ἐξυπηρέτησή σας, παρακαλοῦμε θερμά νά προηγεῖται τηλεφώνημα.

• ΓΙΑ ΦΙΛΟΥΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ:

Καθημερινά 7.30 π.μ. – 8.00 μ.μ. καί Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 μ.μ.

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, γιά Πολυτέκνους καί τά τέκνα τους: Τρίτη καί Πέμπτη 7.30 π.μ. – 3.00 μ.μ., ☎ 210.38.08.826 (Ὑπεύθ.: Στέφανος Σωτηρίου).





Πώς, όμως, μπορούμε νά μεταφέρουμε ἐδῶ τίς χιλιάδες προσωπικές καί οἰκογενειακές ἱστορίες, πού ἔχουμε ζήσει κατά τή διάρκεια τῆς 50ετίας; Τίς χαρές, τίς ἐλπίδες, τήν πίστη, τά ὄνειρα, ἀλλά καί τίς λύπες, τίς στεναχώριες, τίς ἀγωνίες, τίς τραγωδίες, κάποιες φο-

ρές, ὅλων αὐτῶν τῶν ἀξιοθαύμαστων Οἰκογενειῶν; Πώς μπορούμε νά μεταδώσουμε τή χαρά μας, κάθε φορά πού ἕνα πολυτεχνάκι γεννιέται καί κάθε φορά πού γνωρίζουμε μιά νέα Πολύτεκνη Οἰκογένεια; Πώς μπορούμε νά περιγράψουμε τά συναισθήματα πού νοιώθουμε, ἀλλά καί τή δοξολογία πού ἀναπέμπουμε πρὸς τό Ζωοδότη Κύριό μας, κάθε φορά πού κάποιο παιδάκι σώζεται, μέ τήν παρέμβαση τοῦ Συλλόγου μας, ἀπό ἔκτρωση; Καί εἶναι, δόξα τῷ Θεῷ, πολλές ἑκατοντάδες μέχρι σήμερα. Ἀλλά καί πώς μπορούμε νά μεταφέρουμε τή λύπη μας, ὅταν μαθαίνουμε ὅτι κάποιες γυναῖκες, παρ' ὅλη τήν ταπεινή μας προσπάθεια, δέν κράτησαν τά παιδιά τους κι ἔκαναν ἔκτρωση;

Ζητοῦμε συγγνώμη ἐάν σέ κάποιους φάνηκε ὅτι, ἴσως, καυχώμαστε. «Μή γένοιτο καυχᾶσθαι...» (Γαλάτ. 6, 14)· ἄλλωστε, δέν ἔχουμε τίποτα δικό μας, γιά τό ὅποιο μπορούμε νά καυχηθῶμε, παρὰ μόνο, ὅτι μᾶς ἀξίωσε ὁ Πανάγαθος Θεός μας νά διακονήσουμε, μέ τίς μικρές μας δυνάμεις, τούς ἥρωες τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος μας, τούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους.

Γνωρίζουμε ὅτι αὐτά πού ἔχουμε προσφέρει καί προσφέρουμε δέν εἶναι ἀρκετά γιά νά καλύψουν ὅλες τίς ἀνάγκες τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν. Κι αὐτό μᾶς θλίβει! Ὅμως, εἶναι μιά ἀνάσα, ἕνα χέρι βοήθειας ὅταν ἀποκάμουν ἀπό τά προβλήματα τῆς ζωῆς. Γνωρίζουν ὅτι ἔχουν κάποιους πού τούς σκέφτονται, τούς νοιάζονται καί τούς ἀγαποῦν. Ξέρουν ὅτι ἡ πόρτα τῆς Π.Ε.Φ.Π. εἶναι πάντα ἀνοιχτή γι' αὐτούς. Ἀλλωστε, ἡ Π.Ε.Φ.Π., ὅπως ἔλεγε χαρακτηριστικά ὁ π. Νικόδημος, εἶναι **«Σταθμός Πρώτων Βοηθειῶν Ὑπερπολυτέκνων καί Πολυτέκνων» τῆς Πατρίδος μας.**

Κλείνοντας, αισθανόμαστε ἐπιτακτικό τό χρέος νά εὐχαριστήσουμε, γιά πολλοστή φορά, τούς Δωρητές μας. Χωρίς ἐσᾶς, ἀγαπητοί Φίλοι μας, δέν θά μπορούσε ἡ Π.Ε.Φ.Π. νά προχωρήσει καί νά συνεχίζει, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τό ἔργο της. Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε ὁ Δωροδότης Κύριος καί Θεός μας νά χαρίζει σέ ὅλους σας, καθὼς καί στίς Οἰκογένειές σας, κάθε εὐλογία, ὑλική καί πνευματική. Σᾶς μνημονεύουν στίς προσευχές τους καί οἱ χιλιάδες Πολύτεκνες Οἰκογένειες, πού ἡ ἀγάπη σας τόσα χρόνια, ὡς ἄλλος Κυρηναῖος, ἐλαφραίνει τό σταυρό τους. Ταυτόχρονα, προσευχόμαστε ὑπέρ ἀναπαύσεως ὅλων τῶν κεκοιμημένων, ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ Συλλόγου μέχρι καί σήμερα, Δωρητῶν μας. Ὁ Θεός νά τούς ἀναπαύει εἰς Χώρα Ζώντων.

Ἁγιορείτης Μοναχός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Μπιλάλης: 5 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του (1932- † 4. 6. 2014)

Γιὰ τὸ μακαριστὸ π. Νικόδημο Μπιλάλη, Ἰδρυτὴ τῆς Π.Ε.Φ.Π., τὸν «Γέροντα τῶν Πολυτέκνων», τὸν «παππούλη» (ὅπως τὸν ἀποκαλοῦσαν), ἔχουμε κάνει, ἀπὸ τὴν κοίμησή του, πολλές ἀναφορές στὸ Περιοδικό μας, στὸ δικό του Περιοδικό. Γιατί δική του ἦταν ἡ σύλληψη τῆς ιδέας, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑλοποίησή της (τὸ 1ο φυλλάδιο κυκλοφορήθηκε τὸ 1978), καθὼς, ἕως τὴν κοίμησή του, εἶχε ἐκδώσει 141 τεύχη, ὡς συντάκτης καὶ ἐπιμελητῆς του.

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ γνωρίσει καλύτερα τὸν ἀείμνηστο π. Νικόδημο, μπορεῖ νὰ προμηθευτεῖ ἀπὸ τὴν Π.Ε.Φ.Π. τὴ σύντομη Βιογραφία του (ΕΠΟ, ἀρ. τ. 143/2014), ἀλλὰ καὶ νὰ τὴ διαβάσει στὸ διαδίκτυο (<http://pefip.gr/wp-content/uploads/2014/09/teyxos-143outline1.pdf>).

Ἐδῶ, ὡς μνημόσυνο, ἐπιλέξαμε ἓνα κείμενό του ἐπίκαιρο, ἂν καὶ γράφτηκε πρὶν ἀπὸ 53 περίπου χρόνια, ὅταν ὁ π. Νικόδημος ἦταν λαϊκός. Ὁ τότε Βασίλειος εἶχε μεταφράσει καὶ σχολιάσει τὸν σπουδαῖο λόγο τοῦ Ἁγίου καὶ Μεγάλου Βασιλείου: «Πρὸς τοὺς Νέους, ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων» (PG 31, 563–590).*

Τὸ κείμενο πού παραθέτουμε εἶναι ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ Προλεγόμενα τοῦ π. Νικοδήμου. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θέλουμε νὰ τιμήσουμε πρωτίστως τὸν Μεγάλον Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἕναν ἀπὸ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, τοὺς Προστάτες τῆς Παιδείας μας, λόγω καὶ τῆς ἐπικείμενης ἑορτῆς του (1^η Ἰανουαρίου, ἀλλὰ καὶ 30^η Ἰανουαρίου), ἀλλὰ καὶ τὸν π. Νικόδημο, ὁ ὁποῖος τιμοῦσε καὶ ἀγαποῦσε ιδιαίτερα τὸν Μ. Βασίλειο.

Μέγας Βασίλειος: «Τὸ μυρίπνοο ἄνθος τοῦ Παραδείσου»!

Ἀνάμεσα στὰ «μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου» τῆς Ἐκκλησίας, «τῶν ἁγίων Πατέρων τὸν χορόν», ἀναμφισβήτητα ὁ Μ. Βασίλειος εἶναι ὁ πάλλευκος κρίνος καὶ «τῆς ροδωνιάς τὸ ἄνθος» (=τῆς τριανταφυλλιᾶς τὸ λουλουδί)- ἢ, ὀρθότερα, ὁ ἴδιος καὶ μόνος εἶναι ἓνας γοητευτικός «λειμών», μέ χαρακτηριστικό του βέβαια καὶ τὴν ὁμορφή ἀνθοφορία, ἀλλὰ προπάντων μέ τῶν «φυτῶν οἰκειᾶν ἀρετὴν τοῖς καρποῖς βρῦειν ὠραίοις» (τῶν φυτῶν ἡ τελειότης στὸ εἶδος τους εἶναι νὰ βγάζουν ὠραίους καρπούς). Εἶναι εὐτύχημα πού εἰδικά γιὰ τὸ Μ. Βασίλειο ὑπάρχουν καὶ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, πού τόσο ἐκεῖνος ἐτίμησε κι ἐξύψωσε, ἀρκετὲς μελέτες καὶ ἐργασίες μέ καθαρά ἐπιστημονικὸ χαρακτή-

* Μεγάλου Βασιλείου, «Πρὸς τοὺς Νέους ὅπως ἂν ἐξ Ἑλληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων», Εἰσαγωγή-Κείμενο-Μετάφραση-Σχόλια ὑπὸ τοῦ Βασιλείου Γ. Μπιλάλη, θεολόγου καθηγητοῦ, ἐκδ. «Γρηγόρη», Ἀθήνα 1966 (σ.σ. 128). Τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ βρῖσκεται στίς σελ. γ'-δ'.



ρα ἢ καὶ ἐκλαϊκευτικό. Εἶναι ὥστόσο πολὺ λίγες οἱ ἐργασίες πού θά μπορούσαν **νά κάμουν γνωστό καί προσιτό τόν «Προστάτη τῆς Παιδείας»** στοὺς «προστατενομένους» του, τοὺς μαθητές καί σπουδαστές. Στόν πανεπιστημιακό χῶρο δέν εἶναι ἀσυνήθιστο φαινόμενο φοιτητές νά γνωρίζουν μέχρι τὴν ἡμέρα τῶν ἐξετάσεων μόνο «ἐξ ὀνόματος» τόν καθηγητὴ τους καί ἀντίστροφα· ὑποτίθεται πάντως πῶς τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὁ φοιτητὴς ἔχει, ἔστω καί πρόχειρα, μελετήσῃ τὸ μάθημα—τὴ «διδασκαλία» τοῦ καθηγητῆ του. Ἀντίθετα, γιά τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία, πλὴν τῶν φοιτητῶν τῆς Θεολογίας, ἢ «γνωριμία» μέ τοὺς Πατέρες γενικά, ἀλλά

καί εἰδικά τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες, «*τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστήρας*» καί «*οἰκουμενικοὺς διδασκάλους*», παραμένει «*φιλιῶ ὀνόματι*»!

Δέν εἶν' ἀπλῶς κρίμα, ἀλλ' εἶναι δυστύχημα μέ βαρεῖες συνέπειες γιά τὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία καί τὴν Πατρίδα **ἢ ἄγνοια τῶν Πατέρων**. Τά «ἑλληνικά ἰδανικά» **μόνα** τους, ὅσο κι ἂν εἶναι «τίμια», χωρισμένα ἀπὸ τό θρησκευτικό βᾶθος καί τὴν πνοή του, μπορεῖ νά «μορφώνουν» σ' ἓνα βαθμῷ, μά δέν μπορούν νά ἐμπνεύσουν ἠθικό βίο ἀνώτερο καί προπαντός **δέν λυτρώνουν**. Ἐχουν ἀνάγκη ἀπ' τὸ «**Πνεῦμα τὸ ζωοποιῶν**» (Ἰωάν. 6, 63). Ἄς μᾶς συγχωρήσουν οἱ συνάδελφοι θεολόγοι προπάντων τὴν τροποποίηση κι ἐφαρμογή τοῦ «Ἀναβαθμοῦ» καί στήν ἑλληνικὴ Γραμματεία: «*πατερικῶ πνεύματι πᾶσα γραφὴ ἑλληνικὴ ζωοῦται καὶ καθαίρεται καὶ ὑψοῦται καὶ λαμπρύνεται... μυστικῶς*». Κι αὐτὴ τὴ «ζωοποίηση» τὴν ἔκαμαν οἱ Πατέρες καί προπάντων οἱ Καππαδόκες...

Ἔτσι, ἓνας Ἑρασμος δέν βρίσκει ἀντάξιο πρὸς τὸ Μ. Βασίλειο Ἑλληνα ρήτορα γιά σύγκριση. Κι ἓνας πάλι ἀπ' τοὺς μεγαλύτερους φιλόλογους καί παιδαγωγούς τοῦ αἰῶνα μας, ὁ Werner Jaeger**, ἔκαμε ἔργο τῆς ζωῆς του τὴν κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ἔργου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Μ. Βασιλείου, τοῦ «φιλοσοφικώτερου» τῶν Πατέρων καί «μυστικώτατου» Γρηγορίου Νύσσης. Ἄλλωστε, —χιλιοειπωμένο, ἀλλά καί μυριοξεχασμένο!— «*πᾶσα γραφὴ ἑλληνικὴ*» μᾶς παραδόθηκε «*χειρὶ τῆ τῶν Πατέρων*», τῶν παλαιῶν καί τῶν νεωτέρων, τῶν «καλογέρων» βέβαια, πού τόσο «φανατικά», εὐτυχῶς ἀκόμα, κάθονται καί φυλάνε τά χειρόγραφα καί τοὺς κώδικές μας...!

Τό χριστιανικό καί τὸ πατερικό πνεῦμα ὅμως εἶναι **αισιόδοξο**. Κι ὅταν ἀκόμα «δακρῦζῃ» μπρὸς στό νεκρό, ὁραματίζεται τὴν Ἀνάσταση καί ἀτενίζει τὴν αἰωνιότητα. Μέ τέτοια ἐλπίδα καί πίστη **εἶναι πάντα καιρός καί τά κενά νά πληρῶνονται καί «τοῖς ἔμπροσθεν» νά ἐπεκτεινῶμασθε** (Φιλιπ. 3, 14).

** Ὁ Βέρνερ Γιαίγκερ (Werner Jaeger, 1888–1961) ἦταν κλασσικός φιλόλογος, φιλόσοφος τῆς ἱστορίας καί τῆς παιδείας. Ὑπῆρξε ἀρχηγός τῆς κίνησης τοῦ τρίτου ἀνθρωπισμοῦ.

Άπαράδεκτο πρόγραμμα σεξουαλικής «διαπαιδαγώγησης» για... νήπια!

Προσφάτως, με άφορη τή βράβευση του προγράμματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης «**Παίζω με τον Φρίξο και μαθαίνω για τό σώμα μου και τίς διαπροσωπικές σχέσεις**»¹, από διεθνή Όργανισμό,² ήρθε στην επιφάνεια ή προσπάθεια «διαφώτισης» των νηπίων για τό σοβαρό θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Τό θέμα είναι πολύπλευρο και είναι αδύνατο νά καλυφθεί στό παρόν άρθρο. Στόχος μας είναι νά προβληματίσουμε και νά προ-καλέσουμε γονείς, εκπαιδευτικούς και γενικά όποιον νοιάζεται για τά νέα παιδιά, νά σκεφθεί και νά πράξει ανάλογα.

Τό νά επιθυμούν κάποιιοι νά «επιβάλλουν» τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σέ παιδιά και μάλιστα στην ευαίσθητη ηλικία των 5, 6, 7 ετών, παρακάμπτοντας³ ουσιαστικά τούς φυσικούς, αλλά και νομικά



1. <https://frixos.weebly.com/>

2. Πρόκειται για τόν Όργανισμό: «Παγκόσμια Ένωση Σεξουαλικής Υγείας» («**World Association For Sexual Health**» - WAS), ό όποιος ύποστηρίζει τήν αντίσλληψη, τίς έκτρώσεις, τήν όμοφυλοφιλία κλπ. Χαρακτηριστικό είναι, ότι **χρυσός χορηγός της** (gold sponsor, βλ. www.was2019.org/sponsors/) είναι ή **περιβόητη «International Planned Parenthood Federation» (IPPF)**, γνωστή για τίς έκατοντάδες χιλιάδες έκτρώσεις πού πραγματοποιοει έτησίως. Η άμερικάνικη έκδοχή της [«Planned Parenthood» (PP), βλ. www.afistemenaziso.gr/texts/epikairota/planned-parenthood], έχει κατορηθεί για έμπόριο όργάνων και ιστών έκτρωμένων βρεφών. Μάλιστα πέρυσι δημοσιούηθηκαν κρυφά βίντεο, πού δείχνουν στελέχη της νά βοηθούν διακινητές παιδιών, κάνοντας άμβλώσεις στά άνήλικα θύματά τους. Η PP καλύπτει πολλά χρόνια τή σεξουαλική κακοποίηση και έκμετάλλευση παιδιών.

Στό πρόσφατο - 24ο Συνέδριο του Παγκόσμιου αυτού Όργανισμού για τή Σεξουαλική Υγεία (WAS), πού πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό από 12-15 Οκτωβρίου 2019, τό κεντρικό σύνθημα ήταν: «Σεξουαλική Άγωγή για όλους: Γέφυρα για τή Σεξουαλική Υγεία». Δείτε τί ακριβώς έννοούν μέ αυτό τό σύνθημα: «Η γέφυρα βοηθά νά περάσουμε ποτάμια, ώκεανούς, έμπόδια πού είναι γεμάτα μέ μύθους, βία, σεξισμό, μάτσο-άνδρισμό, όμοφοβία, τρανσφοβία, άνεπιθύμητες έγκυμοσύνες, **δυσκολίες πρόσβασης σέ άσφαλείς και νόμιμες άμβλώσεις...**». (Βλ. <https://rethemnos.gr/dra-seis-sto-rethymno-gia-tin-pagkosmia/>). Σέ αυτό τό Συνέδριο βραβεύηκε τό έλληνικό πρόγραμμα. Και οι συντελεστές του «Φρίξου» και κάποιιοι τοπικοί παράγοντες του Ρεθύμνου κι όχι μόνο, έπαίρονται γι' αυτό τό βραβείο. Κρίμα!

3. Όσο αυτό τό πρόγραμμα (ή όποιοδήποτε άλλο παρόμοιο) είναι πιλοτικό και μή ύποχρεωτικό, ύπάρχει κάποια ένμείωση των γονέων από τούς εκπαιδευτικούς, όχι όμως από ειδικούς παιδοψυχολόγους, και οι γονείς μορποούν νά άρνηθοούν νά διδαχθεί στά παιδιά τους. Έάν, όμως, έπιβληθεί ύποχρεωτικά στά Νηπιαγωγεία και στά Δημοτικά (όπως, δυστυχώς, άκούγεται ότι θά γίνει), τότε θά είναι πολύ δύσκολο για τούς γονείς νά άρνηθοούν τή συμμετοχή των παιδιών τους. Η μόνη λύση πού θά ύπάρξει τότε, θά είναι ή προσφυγή των διαφωνούντων γονέων στη δικαιοσύνη (ήδη στην Κρήτη ένας γονέας έπικαλούμενος τή βλάβη πού ύπέστη τό παιδί του από τό συγκεκριμένο πρόγραμμα, πού διδάχθηκε στο Νηπιαγωγείο του, κατέθεσε μήνυση έναντίον των εκπαιδευτικών). Γι' αυτό πρέπει όλοι νά άντιδράσουμε, πριν φτάσουμε σέ αυτό τό σημείο.

υπευθύνους για τή διαπαιδαγώγηση τών παιδιών, τούς γονείς, είναι απαράδεκτο. Πολύ περισσότερο δέ, όταν πρόκειται για τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιών προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιου είδους προγράμματα **θεωρούν τόν τρόπο διαπαιδαγώγησης τών γονέων εκ τών προτέρων ανεπαρκή!**

Είναι βασικό νά σημειώσουμε ότι **είναι τουλάχιστον αντιπαιδαγωγικό**, ή σεξουαλική «άγωγή», όπως αυτή προωθείται, **νά γίνεται σε αυτές τις τόσο ευαίσθητες ηλικίες οριζόντια και ισοπεδωτικά.** Τό κάθε παιδάκι έχει τή δική του ιδιοσυγκρασία, τό δικό του χαρακτήρα και τό δικό του βαθμό ώριμότητας, **άλλά και τά δικά του ενδιαφέροντα.** Πώς είναι λοιπόν δυνατόν, νά φορτώνουμε τά άθωα παιδάκια με γνώσεις, πού σε αυτήν τήν ηλικία δέν τις χρειάζονται, και νά έρχονται «άκατάλληλοι» άνθρωποι (ούτε καν ειδικοί-παιδοψυχολόγοι) νά «άπαντούν» σε έρωτήματα πού στην πλειοψηφία τους τά νήπια ή τά πρωτάκια δέν έχουν καν σκεφτεί;

Ό μακαριστός π. Κων/νος Στρατηγόπουλος όταν είχε θεθεί ξανά τό θέμα εισαγωγής τής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στά Δημοτικά σχολεία, είχε έκφράσει τήν έντονη διαφωνία του και, μάλιστα, είχε αναρωτηθεί:

«Ποιός θά τά διδάξει (τά παιδιά) σεξουαλική άγωγή; Συγγνώμη, όταν μπαίνει ό φυσικός στην τάξη, έχει σπουδάσει φυσική. Ό χημικός, χημεία. Ποιός σπούδασε σεξ και είναι ειδικός; Ποῦ έγινε ειδικός... Καί ποιός καθηγητής (σ.σ.: νηπιαγωγός ή δάσκαλος) θά τή διδάξει αυτή τήν ειδικότητα; Ποιός θά τή διδάξει; Είναι παράλογο, γιατί ό καθένας θά κατεβάξει, συγγνώμη, τά δικά του σεξουαλικά βίτσια στά παιδιά μας... Άπό ποιόν διδάσκαλο; **Θά ξερει χριστιανικά τίποτε ή θά λέει,τι θέλει.** Θά λέει στά παιδιά μας, αν δέν κάνεις σεξ θά γίνεις άρρωστος. Τά γνωστά δηλαδή».⁴

4. Απόσπασμα από όμιλία του π. Κων/νου Στρατηγόπουλου, 20. 2. 2009, βλ. www.floga.gr/08/05/08050004.asp



Στό πλαίσιο τής διδασκαλίας του προγράμματος «Φρίξος», σε Νηπιαγωγείο τής Κρήτης, τά νήπια ζωγράρισαν ένα κορίτσι κι ένα αγόρι, και σημείωσαν πάνω τους τά διάφορα μέλη και όργανα (πχ. μύτη, στόμα, χέρια, καρδιά κλπ.). Μέσα σε αυτά ζωγράρισαν και τά αντίστοιχα γεννητικά όργανα γράφοντας δίπλα τήν επιστημονική όνομασία τους! Στό τέλος, ζωγράρισαν εσώρουχα και τά κόλλησαν από πάνω. Σεβόμενοι τούς αναγνώστες μας, δέν

δημοσιεύσαμε τά «γυμνά» ζωγραφισμένα όργανα, αλλά τά καλυμμένα.

Και αναρωτιώμαστε: Ποιός γονέας θά έδειχνε στό 5χρονο παιδί του γυμνά γεννητικά όργανα (έστω σε σκίτσο), πόσο μάλλον νά τό προτρέψει νά τά ζωγραφίσει; Κι όμως, αυτή τή δραστηριότητα τήν μαθαίνουν τά νήπια (τό επαναλαμβάνουμε, τά νήπια) από τούς εκπαιδευτικούς, στό πλαίσιο αυτού του προγράμματος, «παίζοντας με τόν Φρίξο!» (Περισσότερα για του λόγου τό άληθές, βλ. <https://blogs.sch.gr/11niprethymn/2016/02/07/προγραμμα-σεξουαλικησ-αγωγησ-παιζω-μ/#prettyPhoto>).

Είναι άπερίσκεπτο, αλλά και πολύ επικίνδυνο νά επιτρέπουμε σε όποιοδήποτε, είτε αυτός λέγεται παιδαγωγός είτε συγγενής είτε τηλεόραση, διαδίκτυο κλπ., νά πονηρεύει τά παιδιά μας, και μετά νά προσπαθούμε νά τούς διδάξουμε τό ήθος, τίς αξίες, τίς αρετές, τήν πνευματική ζωή. Τότε ή πνευματική βλάβη, ίσως και ή ήθική, θά έχει ήδη γίνει, και μάλιστα κάποιες φορές άνεπανόρθωτα.

Ἐπειδή οἱ ὑπερμαχοὶ προγραμμάτων ἀναλόγου χαρακτήρα λειδωροῦν κατ' ἐξακολούθησιν τόν ἐκκλησιαστικό χώρο και τόν χαρακτηρίζουν «ὀπισθοδρομικό», θά θέλαμε νά γίνει κατανοητό ὅτι ή Ἐκκλησία δέν ἀντιτίθεται ἄκριτα σέ κάθε νεωτερισμό. Προσλαμβάνει, ὅμως, τόν ἄνθρωπο ὡς «ὄλον», ὡς ἀθάνατη ψυχή μέ σῶμα τίμο πού τήν περιβάλλει. Δέν διαχωρίζει τίς λειτουργίες τοῦ σώματος, δέν τίς αὐτονομεῖ. Καί ὡς ἐκ τούτου, δέν ἐξετάζει τή σεξουαλικότητα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀνεξάρτητη ἀπό τήν ψυχική του κατάσταση, ἀλλά τήν ἀντιμετωπίζει ὡς ἀπόρροια τῆς ἀγάπης τοῦ ἀνδρόγονου. Δέν τήν ὑποτιμᾷ αποθετώντας τή στό ἐπίπεδο τῶν βιολογικῶν ἀναγκῶν.

Τό θέμα εἶναι πολύ σοβαρό,⁵ γι' αὐτό ή Π.Ε.Φ.Π., ὡς μέλος τῶν «**Ὁρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων Ἀθηνῶν**»⁶, συμμετέχοντας στήν ἀντίδρασή τους, **καλεῖ, τοὺς γονεῖς, τοὺς Συλλόγους Γονέων και τοὺς Ἐκπαιδευτικούς**, ἐάν τεθεῖ στή σχολική μονάδα τοὺς θέμα ἐφαρμογῆς αὐτοῦ τοῦ Προγράμματος (ή ἄλλου παρόμοιου) σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν νηπίων ή τῶν παιδιῶν τοῦ δημοτικοῦ, **νά μήν τό ἀποδεχθῶν και νά ἀντιδράσουν μέ ὀποιοδήποτε νόμιμο τρόπο**, προκειμένου νά περιφρουρήσουν τήν ψυχική και πνευματική ὑγεία τῶν ἁθῶν παιδιῶν τους.

5. Διαβάστε (και φοίξτε) ποιοί εἶναι, βάση τοῦ «Διεθνοῦς Ὁδηγοῦ γιά τή Σεξουαλική Ἀγωγή» τῆς UNESCO (!), οἱ «παιδαγωγικοί στόχοι» στήν ἐνότητα: «Σεξουαλική συμπεριφορά», και εἰδικότερα στήν ὑποενότητα: «Τό βιολογικό φύλο, ή σεξουαλικότητα και ὁ σεξουαλικός κύκλος τῆς ζωῆς», πού ἀφορᾷ τίς ἡλικίες ἀπό 5 ἕως 8 ἐτῶν(!):

«• Τά περισσότερα παιδιά ἐκφράζουν περιέργεια γιά τά μέρη τοῦ σώματος • Εἶναι φυσιολογικό νά ἐξερευνῶμε και νά ἀγγίζουμε μέρη τοῦ σώματός μας • Τό ἄγγιγμα τοῦ σώματος μπορεί νά δημιουργήσει αἰσθημα ἀπόλαυσης • Αὐνανισμός (αὐτοϊκανοποίηση) ὀνομάζεται ή πράξη ὅπου ἀγγίζουμε και τριβουμε τά γεννητικά μας ὄργανα • Μερικοί ἄνθρωποι αὐνανίζονται, ἄλλοι ὄχι • **Ἡ αὐτοϊκανοποίηση δέν εἶναι ἐπιβλαβής, ἀλλά εἶναι ἰδιωτική ὑπόθεση.**» (Μαργαρίτας Γερούκη, «Ἡ Σεξουαλική Ἀγωγή στό Σχολεῖο. Θεωρία και πράξη – Οἱ ἀπόψεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν», Ἀθήνα 2011, σελ. 234).

Ἡ κα Γερούκη εἶναι ή βασική συντάκτρια και συντονίστρια τοῦ προγράμματος «Φοῖξος». Μάλιστα, τό ἀνωτέρω βιβλίο της **προτείνεται στήν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τοῦ προγράμματος, ὡς «ὑποστηρικτικό ὄλικό».** Σέ αὐτό παρατίθενται οἱ ἐνότητες τοῦ ἐν λόγῳ «Ὁδηγοῦ» τῆς UNESCO, πού ἀφοροῦν **τίς μαθητῆς και μαθητές τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης**, μέ τήν ἐξῆς ἀναφορά τῆς συγγραφέως: «Στόχος εἶναι νά παρουσιαστεῖ στό ἑλληνικό κοινό ἕνα **ἀξιοπίστο πλαίσιο** γιά τή δημιουργία και ἐφαρμογή δραστηριοτήτων σεξουαλικῆς ἀγωγῆς!» (ὁ. ἄ. σελ. 215). Ἐνῶ σέ κάποιο ἄλλο σημεῖο τοῦ βιβλίου της, περιγράφοντας τόν ὄρο **παιδική σεξουαλικότητα**, γράφει: «Αὐτό πού ὀνομάζουμε παιδική σεξουαλικότητα ἔχει περισσότερο νά κάνει μέ τήν αὐθόρμητη ἀνάγκη τοῦ παιδιοῦ καταρχάς νά ἐξερευνήσῃ τό σῶμα και τίς αἰσθήσεις του και **νά ἀναζητήσῃ μέσῳ αὐτῆς τῆς ἐξερεῦνης πηγές ἀπόλαυσης, τόσο σέ αἰσθησιακό ὅσο και σέ συναισθηματικό ἐπίπεδο**» (ὁ.π., σελ. 30). **Τά σχόλια δικά σας...**

6. Τήν ἀνακοίνωση τῶν «Ὁρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων Ἀθηνῶν» μπορείτε νά τή βρεῖτε στό διαδίκτυο: www.tideon.org/paideia/172-2017-02-04-17-07-23/14970-deltiio-typou-gia-to-elliniko-ekpaideftiko-programma-seksoualikhis-agogis-gia-tin-prosxoliki-kaitin-proti-paidiki-ilikia-frikosos. Ὅπως κι ἕνα ἀναλυτικότερο κείμενο πού δημοσιεύθηκε στήν ἰστοσελίδα **«Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»:** <https://mumdadandkids.gr/oikogeneia/frikson-llie-stenaksate-goneis-aparadecto-programma-seksoualikhis-diapaidagogisis-gia-nipia>

Ἡ ἐμπειρία τῆς ἀγάπης στή σύγχρονη Οἰκογένεια!

Τῆς Ἰωάννας Σκαρλάτου, συγγραφέως-δημοσιογράφου.

Ἡ Οἰκογένεια παλεύει καθημερινά... στά περισσότερα ἑλληνικά σπιτία δουλεύουν καί οἱ δύο γονεῖς, γιά νά μήν λείπει τίποτα στό παιδί τους. Ἀγωνίζονται νά πάει σέ κάποιο καλό σχολεῖο... νά μάθει ξένες γλῶσσες... νά ἀσχοληθεῖ μέ ἐξωσχολικές δραστηριότητες... νά παρακολοθηθεῖ ἐκπαιδευτικές ἐκδρομές... νά τοῦ ἱκανοποιήσουν κάθε ὑλική ἐπιθυμία... μποροῦν δέν μποροῦν... ἀρκεῖ νά τό δοῦνε χαρούμενο. Πολλές φορές, δέν προχωροῦν στό νά ἀποκτήσουν ἕνα δεύτερο ἢ καί ἕνα τρίτο παιδί γιά νά μήν στερήσουν ἀπό τό πρῶτο παιδί τήν ἀποκλειστική φροντίδα...

Καί πάλι ὅμως κάτι λείπει... Θά ἔπρεπε τά παιδιά νά εἶναι τρισευτυχημένα... Θά μπορούσε νά εἶναι ἡ Ἀγάπη ἡ ἀπάντηση στά ἐρωτήματά μας;... Ἀλλά ποιά Ἀγάπη;

Ἡ ἔννοια τῆς Ἀγάπης ὑπάρχει στίς περισσότερες οἰκογένειες ὡς ἕνα συναίσθημα πού διαχέεται στήν ἴδια τῆς τήν ἀτμόσφαιρα... Πολύ συχνά, λέμε στόν σύζυγό μας ὅτι τόν ἀγαπάμε, ἀγκαλιάζουμε τά παιδιά μας καί λέμε ὅτι τά ἀγαπάμε... δέν ὑπάρχει ὅμως αὐτή ἡ σχέση τῆς «ἐμπειρίας». Νά βιώνουμε τήν καθημερινότητα, τίς χαρές καί τίς λύπες πού φέρνει ἡ ζωὴ μέσα ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης.

Ἀρχικά, ἀπό τό «πέρασμα». Τό πέρασμα τῆς προφορᾶς τῆς λέξεως «Ἀγάπη» πρέπει νά περνάει πρῶτα ἀπό τήν καρδιά καί ὕστερα ἀπό τό μυαλό. Οἱ σύζυγοι, πού ἀποτελοῦν τόν πυρήνα κάθε Οἰκογένειας, πρέπει νά δείχνουν ἔμπρακτα τήν Ἀγάπη τους ὁ ἕνας στόν ἄλλο, νά τόν ξεκουράζουν, νά τόν ἀναπαύουν.

Ὑστερα, μέσω τῆς αὐτογνωσίας καί τῆς ρύθμισης τῶν προτεραιοτήτων. Ἡ κάθε μητέρα καί ὁ κάθε πατέρας πρέπει νά βροῦνε τή θέση τους μέσα στήν Οἰκογένεια. Νά συνειδητοποιήσουν ὅτι τούς ἔχει δοθεῖ ἀπό τόν Θεό μία μεγάλη εὐλογία, νά γίνουν συνδημιουργοί μ' Ἐκεῖνον καί νά ἀναθρέψουν τά παιδιά πού τούς χάρισε. Ὁ κάθε πατέρας ἀποτελεῖ τόν ἐγκέφαλο τῆς Οἰκογένειας, ἐνῶ ἡ μητέρα τήν καρδιά.

Πιο ἀναλυτικά, ἡ μητέρα εἶναι ἡ δημιουργός, ἡ τροφός, ἡ παιδαγωγός, ἡ σύντροφος, ἡ ἴδια ἡ στοργή καί τό ἐνδιαφέρον. Ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση θέλει τή μητέρα νά εἶναι γέφυρα ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα στό Θεό καί στίς ψυχές τῶν παιδιῶν τῆς. Θέλει τή μητέρα σύμβολο ἀγιότητας, σύμβολο ἐργατικότητας.

Ὁ πατέρας, ἀπό τήν ἄλλη, εἶναι τό στήριγμα κάθε Οἰκογένειας. Προσπαθεῖ καθημερινά μέ τήν ἐργασία του νά προσφέρει τά ὑλικά ἀγαθὰ πού χρειάζεται τό σπιτικό του. Ἀποτελεῖ πρότυπο γιά τά παιδιά του, τά βοηθεῖ νά ἰσορροπήσουν ὡς ὀλοκληρωμένες προσωπικότητες, νά ἀισθανθοῦν ἀσφάλεια, σιγουριά καί προστασία. Μέσω τῆς συνειδητοποίησης τῶν ρόλων, οἱ σύζυγοι πρέπει νά βάλουν τίς προτεραιότητές τους, ὥστε νά ἔχουν χρόνο γιά τό κάθε παιδί ξεχωριστά. Ἡ μαμά μπορεῖ νά ρυθμίζει τίς ὥρες τῆς, ὥστε νά παίξει καθημερινά μέ τά παιδιά τῆς, νά τούς λέει παραμῦθια, νά μαγειρεύει καί νά συζητᾶ, ἐνῶ ὁ πατέρας, τήν ὥρα πού γυρίζει ἀπό τή δουλειά, νά ἀσχολεῖται μαζί τους, νά παίζουν, νά χαίρονται ὅλοι μαζί!

Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης ἔρχεται καί μέσω τῆς θυσίας. Οἱ σύζυγοι, συνειδητοποιώντας τούς ρόλους τους, θά ἀισθανθοῦν ὅτι δέν μπορεῖ νά ὑπάρ-

Ξουν ως πατέρας ή μητέρα, εάν δέν θυσιάσουν κάποιες ἐπιθυμίες καί ἐλεύθερο χρόνο! Θυσιάζουμε τή δική μας βόλτα γιά νά πάμε έναν οικογενειακό περίπατο, τή δική μας ξεκούραση γιά νά συζητήσουμε μετά τήν ἐργασία μας μέ τά παιδιά. Οἱ μικροί ἥρωες τῆς καθημερινότητάς μας ἔχουν ἀνάγκη τήν προσοχή μας! Ἔρουνες ἔχουν δείξει ὅτι ὅλες οἱ παιδικές ἀσθένειες περνᾶνε πιο εὐκόλα στήν ἀγκαλιά τῆς μαμᾶς καί τοῦ μπαμπᾶ!

Στή συνέχεια, ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης ἐρχεται μέσω τῆς Χαράς! Πόσο εὐλογημένο καί χαρούμενο εἶναι τό σπίτι πού, ὅσες δυσκολίες καί εάν ἔχει, εἶναι χαρούμενο! Ὁ Σαίξπηρ ἔλεγε ὅτι τό χαμόγελο εἶναι ἡ μουσική τῆς ζωῆς, ἡ λιακάδα μέσα στό σπίτι! Ἄς παραμερίσουμε γιά λίγο τά διάφορα «ἐγώ» μας καί ἄς προσπαθήσουμε νά κάνουμε κάθε μέλος τῆς Οἰκογένειάς μας χαρούμενο. Ἄς γίνεῖ στόχος μας ἡ δημιουργία τῆς Χαράς. Νά βρισκουμε ἀφορμές, γιά νά περνᾶει ἡ κάθε Οἰκογένεια στιγμές μαζί, νά χάρεται, νά χαμογελάει... Ἄς δείξουμε στά παιδιά μέ τό παράδειγμά μας ὅτι, γιά νά εἶναι χαρούμενα καί εὐτυχημένα, δέν ἀρκεῖ νά ἔχουν πολλά ὑλικά ἀγαθά καί ἀνέσεις, ἀλλά ὑγεία, ὁμόνοια καί εὐτυχία μέσα στήν Οἰκογένεια. Ἄς γνωρίσουμε στά παιδιά μας τήν εὐγνωμοσύνη μέσα ἀπό κάθε τι μικρό πού ἐρχεται στή ζωή τους καί ἄς μεταμορφώσουμε τό κάθε σπιτικό σέ ἕνα πολύχρωμο κῆπο Χαράς!

Τέλος, τό ἐπιστέγασμα ὅλων καί ἡ προϋπόθεση γιά νά ἐπιτύχει αὐτή ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης, εἶναι ἡ σχέση τῶν παιδιῶν μας μέ τόν Θεό.

Ὁ Θεός «ἀγάπη ἐστίν» (Α΄ Ἰω. 4, 8). Ἔτσι καί ἐμεῖς κοντά Του μαθαίνουμε νά ἀγαπᾶμε Ἀληθινά καί νά συνειδητοποιοῦμε τελικά πόσο εὐλογημένο εἶναι νά εἶσαι γονιός! Ὅχι ἀπλά ἕνας πατέρας ἢ μία μητέρα, ἀλλά ἕνας χαρούμενος πατέρας καί μία χαρούμενη μητέρα! Ἐφτασε ἡ στιγμή μέσα ἀπό τήν «ἐμπειρία τῆς Ἀγάπης» νά ζήσουμε Ἀληθινά μέ τά παιδιά μας!

(Πηγή: Περιοδικό «Σύνδεσμος», τ. 533, σελ. 268-269).

Ἐνα χαριτωμένο χριστουγεννιάτικο βιβλίο γιά τοὺς μικροὺς μας φίλους (ἀπό 5 ἐτῶν καί ἄνω). Μία ωραία πρόταση γιά ἕνα ὀφέλιμο καί διασκεδαστικό δῶρο στά παιδιά, στά ἐγγόνια, στά βαφτιστήρια μας κ.ἀ.

Πρόκειται γιά τό βιβλίο τῆς ἀγαπητῆς φίλης τῆς Π.Ε.Φ.Π. κας **Ἰωάννας Σκαρλάτου**, «Χριστούγεννα στήν κοιλιά τῆς μαμᾶς μου!». Τήν πρωτότυπη ἱστορία ἐμπλουτίζουν χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες καί συνταγές. Μάλιστα, ἔχει διακριθεῖ μέ τό 1ο Βραβεῖο στόν ἐτήσιο κρατικό διαγωνισμό τῆς Ἰταλίας τό 2014.

Κυκλοφορεῖται σέ νέα καλαισθητὴ ἔκδοση, ἀπό τίς ἐκδόσεις «**Νάμα**» (Ἰπποκράτους 44, 106 80 Ἀθήνα, τηλ. 210.36.11.000, www.namabooks.gr). **Ἐνα μέρος τῶν ἐσόδων θά διατεθοῦν στό Σύλλογό μας.** Εὐχαριστοῦμε θερμά τή συγγραφέα καί τίς ἐκλεκτές Ἐκδόσεις. **Τό συνιστοῦμε θερμά.**





ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΑΣ **ΕΠΙΚΟΙ** ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΩΝ-ΔΩΡΗΤΩΝ

- **Συνεχίστε να δίνετε χαρά κι ελπίδα στα παιδιά μας...**

Αγαπητοί, χαιρετε έν Κυρίω

Λαμβάνω τή χαρά και έπικοινωνώ μέ τήν αγάπη σας. Νά είστε όλοι καλά, δυνατοί και φιλόνηρωποι. Νά συνεχίσετε νά δίνετε χαρά και έλπίδα στα παιδιά μας, τήν έλπίδα του κόσμου και τή χαρά των Αγγέλων του Ούρανού.

Η Ένωσή σας είναι «μέγιστος φάρος» προσφοράς προς τίς Οικογένειες κι έμεϊς άθέατα, ως «Φίλοι τής Αγάπης», έφέτος κλείνουμε 25 χρόνια αγάπης και προσφοράς, κάνοντας τό ίδιο έργο μέ έσάς, άθόρυβα και ταπεινά. Τιμής ένεκεν όμως θά σάς βοηθήσουμε, όσο μπορούμε. Γνωρίζουμε ότι οι ανάγκες είναι πολλές και ή βοήθειά μας μικρή, έχει ό Θεός όμως!...

Ν. Δωδεκανήσου, 22. 10. 19.

Ευάγγελος Στρατάκης

- **Γνωρίζουμε τήν τεράστια προσπάθεια πού καταβάλλετε...**

Αγαπητοί άδελφοί τής Π.Ε.Φ.Π., χαιρετε έν Κυρίω!

Γνωρίζουμε έδώ και χρόνια τήν τεράστια προσπάθεια πού καταβάλλετε, καθώς και τήν έξισου μεγάλη προσφορά σας στις ήρωικές Πολύτεκνες και Έπερπολύτεκνες Οικογένειες τής Πατρίδας μας. Πάντα μās συγκινείτε και μās παρακινείτε.

Σας άποστέλλουμε τήν έλάχιστη προσφορά μας μέ τήν ευχή νά συνεχίσετε νά έχετε ως όδοδείκτες τούς λόγους και τό έργο των Τριών Έραρχών στό πρόσωπο

- Η έκλεκτή αυτή Έπερπολύτεκνη Έρατική Οικογένεια είναι γνωστή στην Π.Ε.Φ.Π. έδώ και μία 10ετία περίπου, όταν ό π. Χαράλαμπος ήταν λαϊκός και είχαν τότε 5 παιδιά. Κι είναι μεγάλη ή χαρά μας πού τή βλέπουμε νά «αύξάνεται και πληθύνεται», άκολουθώντας τήν πρωτεντολή του Δημιουργού μας.

Η φωτογραφία είναι άπό τή Βάπτιση του 9ου παιδιού τους, Σεραφεϊμ, πού τελέσθηκε άπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητο. Ο νεοφώτιστος έλαβε τό όνομα του μακαριστού Μητροπολίτου τής αυτής Μητροπόλεως κυρού Σεραφεϊμ, ό όποϊός χειροτόνησε τόν π. Χαράλαμπο, ως Διάκονο και ως Έρέα.

Ευχόμαστε στό αγαπητό Έρατικό ζεύγος ό Δωρεοδότης Κύριος και Θεός μας, νά τούς ένισχύει στην έκκλησιαστική και οικογενειακή διακονία τους και νά είναι, τόσο γιά τούς ένοριτες όσο και γιά τά παιδιά τους, φωτεινοί όδοδείκτες!

Έπερπολύτεκνη Έρατική Οικογένεια π. Χαράλαμπος και Φιλένας ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ, μέ 9 παιδιά, γεννημ. 2003 – 2018, Ν. Τρικάλων.



των όποιων ή αγάπη προς τό συνάνθρωπο γίνεται έμπρακτη διακονία ζωής. Καλή δύναμη στό δύσκολο καθημερινό άγώνα σας. Ό Θεός μαζί σας.

Ν. Ήρακλείου, 30.5.2019.

Π.-Ε. Σ.

• Οί «Συνταξιούχοι έν δράσει»... στην Π.Ε.ΦΙ.Π.!

Πρίν από 1,5 μήνα περίπου είχαμε τή χαρά νά ύποδεχθούμε στό Γραφεία μας μία αντίπροσωπεία από τή συλλογική δράση: «Συνταξιούχοι έν δράσει». Μας έφεραν είδη ρουχισμού σέ άρίστη κατάσταση γιά τούς άδελφούς μας Πολυτέκνους, τά όποία είχαν συλλέξει από τά μέλη και τούς φίλους τους.

Ή ομάδα αυτή ιδρύθηκε από συνταξιούχους, προκειμένου οι ίδιοι, αλλά και άλλοι νά ένεργοποιηθούν, ώστε νά προσφέρουν στό κοινωνικό σύνολο.

Ή περίοδος τής ζωής του άνθρώπου μετά τή συνταξιοδότηση είναι σημαντική. Μάλιστα, μπορεί και πρέπει νά αποδειχθεί πολύ δημιουργική, γεμάτη προσφορά και ανάγκη, τόσο προς τά μέλη τής Οικογενείας μας (παιδιά, έγγόνια κλπ. – σχέση αναντικατάστατη) όσο και προς τούς συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα προς αυτούς πού έχουν ανάγκη, προς τόν «πλησίον» μας.

Τούς συχαίρουμε και εύχόμαστε νά τούς μιμηθούν και άλλοι!



• Έδώ και οι δύο γονείς είναι τέκνα Πολυτέκνων Οικογενειών μέ 4 παιδιά. Ό π. Αντώνιος είναι απόφοιτος τής Σχολής Άξιωματικών Άστυνομίας και πτυχιούχος τής Θεολογίας. Ύπηρετεί στην Άστυνομία, ενώ διακονεί ως άμισθος Ήρέρας. Ή πρεσβυτέρα κα Χαρίκλεια είναι Νηπιαγωγός στό Έκπαιδευτήρια τής «Έλληνικής Παιδείας».

Ή φωτογραφία είναι από τή Βάπτισμα του 5ου παιδιού τους, Νεκτάριου, πού έγινε στις 14 Ίουλίου, από τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κηφισίας, Άμαρουσίου και Ώρωπού κ. Κύριλλο. Άριστερά, στή φωτογραφία, διακρίνονται οι ανάδοχοι, Ίωάννης Κυριαζόπουλος (άπό Πολύτεκτη Οικογένεια μέ 4 παιδιά) και Σοφία Ντιναλέξη.

Τούς εύχόμαστε ό Πανάγαθος Θεός μας νά εύλογεί τή διακονία τους και νά αύξάνει πνευματικά, αλλά και αριθμητικά τή χαριτωμένη Οικογένειά τους!

Πολύτεκτη Ήρατική Οικογένεια π. Άντωνίου και Χαρίκλειας ΓΟΥΣΗ, μέ 5 παιδιά, γεννημ. από 2010 έως 2019, Ν. Άττικής.



Πολύτεκνη Οικογένεια Γεωργίου και Εύαγγελίας ΛΕΛΕΔΑΚΗ, με 5 παιδιά, γεννημένα από 2003 έως 2018, Ν. Ρεθύμνης.



Η Οικογένεια Λελεδάκη με τὰ 5 παιδιά της. Ο μεγαλύτερος γιός, Γιώργος, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Του Ἀρκαδίου τό Ὀλοκαύτωμα» βλ. σ. 15.

Περιοδικό μας, ἀρ. τ. 152/2016, σελ. 1 & 12-14). Ἡ κόρη τους Σταυρούλα, σύζυγος Ἐμμανουήλ Βαλαζιώτη (με 10 παιδιά) καί ἡ ἑγγονή τους Ἀντιγόνη, κόρη τοῦ Ἀθανασίου καί τῆς Ἐλένης Ἀρβανίτη (με 11 παιδιά), ἀναδέχτηκαν τό 5ο παιδί τῆς Οἰκογενείας Λελεδάκη, Λουκά. Ἔλαβε τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Λουκά τοῦ Ἰατροῦ, Ἐπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας, κι αὐτό γιατί εἶχαν δεχθεῖ τή θαυματουργική ἐπίσκεψη τοῦ Ἁγίου ὅταν ἀντιμετώπισαν πρόβλημα ὑγείας ἑνός μέλους τῆς οἰκογενείας τους, κι ἔταξαν τό ἐπόμενο παιδί στόν Ἅγιο Λουκά!

Ἀναφέρει σέ ἐπιστολή της ἡ εὐσεβής Οἰκογένεια: «Ἡ πίστη στόν Τριαδικό Θεό καί ὁ ἀγώνας τῆς αὐθεντικῆς Ὑπερπολύτεκνης Ἑλληνικῆς Οἰκογενείας Μπαϊραμίδη, εἶναι ἕνα τρανταχτό θαῦμα τοῦ Κυρίου στοὺς ἔσχατους καιροὺς πού ζοῦμε καί παράδειγμα μίμησης γιά ὅλους μας!

» Εὐχαριστοῦμε τό Θεό γιά τή θερμή συμπαράσταση τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί στό δικό μας ἀγώνα. Σάν ὅλες τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες παλεύουμε ἐναντία στό ἀντι-οικογενειακό ρεῦμα τῆς “προοδευτικῆς” ἐποχῆς μας, φέροντας στήν πονεμένη Ἑλλάδα μας παιδιά! Εὐχόμαστε στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. νά ἀπλώνει τά φτερά της καί σάν ἄγγελος νά ἀγκαλιάζει ὅλες τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες εἰς τοὺς αἰῶνες... Ἀμήν!».

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, ἀγαπητοί μας φίλοι, γιά τίς ἐγκάρδιες εὐχές σας. Τό μικρό καί ταπεινό ἔργο τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. ὀφείλεται ἀποκλειστικά στή Χάρη κι Εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί στή βοήθεια πού μᾶς προσφέρουν τά «Χέρια» Του, πού δέν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ τοὺς ἀπανταχοῦ Φίλους-Δωρητές μας. Αὐτοὶ εἶναι οἱ «ἄγγελοι», πού ἀπλώνουν τά φτερά τους καί ἀγκαλιάζουν, στήν κυριολεξία, τίς ἡρωικές Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας.

Καί οἱ δύο γονεῖς προέρχονται ἀπὸ Πολύτεκνη Οἰκογένεια, ὁ πατέρας ἀπὸ 4 ἀδελφία καί ἡ μητέρα ἀπὸ 5. Ἐργάζεται μόνο ὁ κ. Γιώργος, ἐνῶ ἡ κα Εὐαγγελία εἶναι ἀφιερωμένη στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Παράλληλα ἡ οἰκογένεια ἀσχολεῖται μέ ἀγροτικές ἐργασίες καί τὴν κτηνοτροφία.

Θεωροῦν θεῖο δῶρο καί μεγάλη εὐλογία τὴ γνωριμία καί προπάντων τὴ συντεκνία (κουμπαριά), μέ τὴν Ὑπερπολύτεκνη Οἰκογένεια Γεωργίου καί Ἀντιγόνης Μπαϊραμίδη (με 9 παιδιά, 67 ἑγγόνια καί 3 δισέγγονα, μέχρι στιγμῆς)! Τὴ μοναδική καί ἀξιοθαύμαστη αὐτὴ Οἰκογένεια εἶχαμε παρουσιάσει στό

• Η ιστορία του **Όλοκαυτώματος** του **Άρκαδιου** εμπνέει έναν έφηβο Κρητικό, τον **Γιώργο Δελεδάκη** (1ο από τὰ παιδιά τῆς Πολύτεκνης Οικογένειας Γεωργίου καὶ Εὐαγγελίας Δελεδάκη), ὥστε νά δημιουργήσει μιά συνοπτική, ἀλλά μεστή ἐξιστόρηση τοῦ συγκλονιστικοῦ γεγονότος σέ μορφή κόμικς.

Τό **Άρκάδι**, ὡς σύμβολο θυσίας καί ἐλευθερίας, ζωντανεύει μέσα στίς 30 σελίδες τοῦ βιβλίου, θυμίζοντάς μας πόσο ἀκριβή, ποτισμένη μέ αἷμα, εἶναι ἡ ἐλευθερία, πού χαίρομαστε ἐμεῖς σήμερα.

Ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι ὁ νεαρός συγγραφέας **ἔχει βραβευθεῖ μέ τό 1^ο βραβεῖο, γιά τήν ταινία του μικροῦ μήκους «Τοῦ Ἀρκαδίου τό Ὅλοκαύτωμα»**, σέ διαγωνισμό «Ὁρθόδοξο Χριστιανικοῦ Βιβλίου», πού διοργάνωσε ὁ **Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς Πειραιϊκῆς Ἐκκλησίας (FM 91,2)**.

Σέ μιά ἐποχή, ὅπου ἡ ιστορική ἀλήθεια ἀλλοιώνεται καί ἀπαξιώνεται, προσπάθειες ὅπως αὐτή, λαμβάνει ἰδιαίτερη ἀξία καί σημασία. Εἶθε τό παράδειγμα τοῦ ἀγαπητοῦ Γιώργου νά γίνει ἀφετηρία μίμησης καί δημιουργίας ἀνάλογων ἔργων καί ἀπό ἄλλα νέα παιδιά!

Τήν παραστατικότετη εἰκονογράφηση ἔχει ἐπιμεληθεῖ ὁ κ. **Σπυρίδων Ζαχαρόπουλος**. Κυκλοφορεῖται ἀπό τίς ἐκδόσεις **«Ἐαο»** (κεντρική διάθεση: βιβλιοπωλεῖο «Ὁ Σωτήρ», Σόλωνος 100, 106 80 Ἀθήνα, 210.36.24.349, www.ear-books.com).



• Ἕνα τρυφερό βιβλίο μέ τίτλο **«Τό θαῦμα ἐντός μου. Μέρες ἐγκυμοσύνης»**, ἓνα «ἀπόσταγμα ψυχῆς» μᾶς προσφέρει ἡ δημιουργός του **κα Ἀλεξάνδρα Χοροζίδου-Τσανακτοῖδου**. Μέσα στίς 132 σελίδες του ξεδιπλώνει τήν ἐμπειρία τῆς μητρότητας. Μᾶς μεταφέρει τή θαυμαστή διαδικασία τῆς ἀνάπτυξης ἐνός ἐμβρύου, μέσα ἀπό τό βίωμα μᾶς **Ἵπερπολύτεκνης μητέρας 9 παιδιῶν**. Κι ἔχει τόσα νά μᾶς διδάξει καί νά μᾶς προκαλέσει νά νοιώσουμε! Ὅπως συναισθήματα χαρᾶς κι εὐχαριστίας πρὸς τόν Πανάγαθο Θεό, ἐλπίδας καί τελικά ἀνάστασης.

«Τό τέλος τοῦ ταξιδιοῦ τῆς ἐγκυμοσύνης δέν εἶναι παρὰ μόνο ἡ ἀρχή...», σημειώνει ἡ συγγραφέας. Καί πράγματι, ἡ εὐλογία τῆς μητρότητας εἶναι, ἢ τουλάχιστον πρέπει νά εἶναι,





Υπερπολύτεκη Οικογένεια Τιμοθέου καί Ἀλεξάνδρας ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΑΗ, μέ 9 παιδιά, γεν. 2002 ἕως 2019, Ν. Θεσσαλονίκης.

φορᾶς, ὅτι ἡ ἀγαπητή κα Ἀλεξάνδρα διατηρεῖ τό ὁμορφο ἱστολόγιο: <https://momyof6.wordpress.com/>, ὅπου ἀναρτᾶ κείμενα σέ πεζό καί ἔμμετρο λόγο, τά ὁποῖα διαπνέονται ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση. Ἀξίζει νά περιηγηθεῖτε σ' αὐτό.

μιά πορεία πίστης στό Θεό, πού ἐμπιστεύθηκε στήν ἀγκαλιά μας ἕνα θησαυρό ἀγάπης, τά παιδιά μας.

Εἶχαμε τή χαρά καί τήν τιμή νά προλογίσουμε τό βιβλίο αὐτό, τό ὁποῖο κυκλοφορεῖται ἀπό τήν «**Ἑλληνοεκδοτική**» (Ἰπποκράτους 82, 106 80 Ἀθήνα, τηλ. 210.3613676, www.ellinoekdotiki.gr).

Τέλος, εἶναι πιστεύουμε ἄξιο ἀνα-

στεύουμε ἄξιο ἀνα-



• Ἐνα καλαίσθητο καί ἐπίκαιρο βιοματικό βιβλίο γιά τούς μικρούς μας φίλους, μᾶς προσφέρει ἡ κα **Νεκταρία Παλιάκη-Μαλιτζου**, ἀφιερωμένο στίς Ἑορτές τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ συγγραφέας εἶναι **Υπερπολύτεκη μητέρα 7 χαριτωμένων παιδιῶν**. Ὁ δέ ἐκλεκτός σύζυγός της, **Δαμιανός** εἶναι τό 7ο παιδί τῆς εὐλογημένης Ὑπερπολύτεκης Οἰκογένειας Στρατῆ καί Δέσποινας Παλιάκη, ἐκλεκτῶν φίλων τῆς Π.Ε.Φ.Π., μέ 13 παιδιά καί **78 ἐγγόνια**, μέχρι στιγμῆς!

Ἡ κα Παλιάκη μέ ἀπλό, ἀλλά συνάμα οὐσιαστικό τρόπο, καταφέρνει νά εἰσαγάγει τά παιδιά στό νόημα τῶν κοσμοσωτήριων Ἑορτῶν. Τό βιβλίο, πλαισιωμένο μέ ἀναφορές στά παραδοσιακά Ἔθιμα τοῦ Λαοῦ μας καί ἐμπλουτισμένο μέ δραστηριότητες χειροτεχνίας, ἀποτελεῖ ἕνα εὐρηματικό καί πρωτότυπο δῶρο.

Τήν ἐξαιρετικά χαριτωμένη εἰκονογράφηση ἐπιμελήθηκε ἡ κα Ἀγγελική Δελεχᾶ.

Κυκλοφορεῖται ἀπό τίς ἐκδόσεις «**Ἄθως Παιδικά**» τῶν ἐκδόσεων «**Σταμούλη**» (Αβέρωφ 2, 104 33 Ἀθήνα, τηλ. 210.52.38.305, www.stamoulis.gr).



● Οί εκδόσεις «**Ορθόδοξος Κυψέλη**», κυκλοφόρησαν και για τό 2020 τό **ήμερολόγιο τσέπης**, μέ πλούσιο πνευματικό περιεχόμενο, σταχυολογημένο από τίς έμπειρικές διδασχές **δέκα συγχρόνων Άγίων και πνευματοκινήτων ποιμένων** τής Έκκλησίας.

Πρόκειται για πλουσιωτάτη πνευματική συλλογή χαριτωμένων και σοφών νοουθεσιών και για ένα θησαυροφυλάκιο άνεφοδιασμοῦ μέ σωτήριες και δοκιμασμένες συνταγές για ασφαλή όρθόδοξη καθοδήγηση προς κατόρθωση τής σωτηρίας μας. Περιέχει πληθώρα πνευματικών έφοδίων και οδηγίων προς απόκτηση τής αγιότητας. Μας προσφέρει φωτεινούς όδοδείκτες, σωσίβια σωτηρίας και πυξίδα για έπιτυχή ούρανοδρομία.

Συνιστοῦμε θερμά τήν απόκτηση τοῦ καλαίσθητου ήμερολογίου, τόσο για προσωπική χρήση όσο και ως ωφέλιμο και πρακτικό δώρο. Άποτελείται από 192 σελίδες, σχήματος 8,5X12,5 και κοστίζει μόνο 2 ευρώ.

Μπορείτε να τό προμηθευτείτε από τίς έκλεκτές Έκδόσεις «**Ορθόδοξος Κυψέλη**» (Σπαρτάκου 6, Συκιές 566 26 Θεσ/νίκη, τηλ. 2310.212.659, www.orthodoxoskypseli.gr) και στά χριστιανικά βιβλιοπωλεία.



ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ



Πολύτεκνη Οικογένεια Σάββα και Καμέλιας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, μέ 5 παιδιά γεννημένα από 2006 έως 2013, Έπ. Πάφου.

Έργάζεται μόνο ό πατέρας, ό όποίος προέρχεται από Υπερπολύτεκνη Οικογένεια μέ 8 παιδιά—άδέλφια, ενώ ή μητέρα ασχολείται μέ τήν άνατροφή τών χαριτωμένων παιδιών τους. Η άξίειπαινη Οικογένεια έχει στενή σχέση μέ

τήν Έκκλησία και στηρίζει τίς έλπίδες της στον Πανάγαθο Θεό μας.

Οί Πολύτεκνες Οικογένειες τής Κύπρου, δυστυχώς, συνεχώς μειώνονται! Γι' αυτό είναι έπιτακτική άνάγκη οί άπανταχοῦ Κύπριοι άδελφοί μας να ένισχύουν, τό κατά δύναμη, τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. προκειμένου να βοηθά τίς έναπομείνασες ήρωικές Οικογένειες.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Λειτουργεί ως άυτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 - Κάτω Πολεμίδια, Άγ. Ιωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ανδρέας Μαυρουδής, Θεολόγ.-καθηγ. Ώρες έπικοινωνίας 6-11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Υποκ/μα Παπαφέσσα 1, Άγ. Ιωάννης-Λεμεσός, άριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Υποκ/μα Όρφανίδη, Κάτω Πολεμίδια-Λεμεσός, άριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
- Η Ε.Π.Ο. έχει τήν εύλογία-σύσταση τής Ι. Αρχιεπισκοπής και τών Ι. Μητροπόλεων Κύπρου.

● Δημήτριος Τριανταφύλλου (1925 – †24. 5. 2019)



«Μεγαλείο Θεού, μεγάλο δώρο, αληθινός πλούτος τά παιδιά!»

Τή φράση αυτή συνήθιζε νά αναφέρει ο άείμνηστος Δημήτριος (Τάκης), πού άπεβίωσε τόν προηγούμενο Μάιο σέ ηλικία 94 ετών. Ύπηρεξε ό μακροβιότερος Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Τριτάλων. Ήταν άγαπητός, δραστήριος και πνευματικός άνθρωπος και τόν διέκρινε ή διάθεση προσφοράς και αυθοθυσίας για τό συνάνθρωπο.

Μέ τήν επίσης άείμνηστη σύζυγό του **Χριστίνα** δημιούργησαν μιά εύλογημένη «κατ' οίκον εκκλησία», άποτελούμενη άπό **6 παιδιά, 13 εγγόνια και 1 δισέγγονο**. Άγωνίστηκαν νά γαλουχήσουν τά παιδιά τους μέ τά άστείρευτα νάματα της έλληνορθόδοξης Παράδοσής μας.

Τό όνομά του ταυτίστηκε μέ τόν άγώνα για τά δίκαια των Πολυτέκνων, τόσο σέ τοπικό όσο και σέ πανελλήνιο επίπεδο. Συνεργάστηκε στενά μέ τήν Π.Ε.Φ.Π. και τόν ιδρυτή της Άγιορείτη Μοναχό π. Νικόδημο Μπιλάλη. Ή έκδημία του άφήνει δυσαναπλήρωτο κενό και θλίψη όχι μόνο στους οικείους του, αλλά και σέ όσους τόν γνώριζαν.

Ευχόμαστε ό φιλόανθρωπος Θεός μας νά αναπαύει τήν ψυχή του και νά χαρίζει τήν έξ ύψους παρηγορία Του στους «περιλειπομένους» οικείους του.

● Όρέστης Σιδηρόπουλος (1930 – †5. 9. 2019)



Έκοιμήθη «πλήρης ήμερών», σέ ηλικία 89 ετών ό Ύπερπολύτεκνος ιατρός της Βέροιας Όρέστης Σιδηρόπουλος. Ό μακαριστός γεννήθηκε τό 1930 στή Μεταμόρφωση Κιλκίς, αλλά έζησε στή Βέροια. Άπεφοίτησε μέ άριστα άπό τήν Ίατρική του ΑΠΘ και τάχθηκε μέ αυταπάρηση στήν ύπηρεσία του άσθενούς, ως Ειδικός Παθολόγος, μέχρι τό 1999, ένώ, μετά τή συνταξιοδότησή του, εκλέχθηκε Άντινομάρχης Ήμαθίας για δύο τετραετίες.

Ύπηρεξε πιστός, έντιμος, άνήσυχος, ακούραστος, άνιδιοτελής. Άπό νεαρή ηλικία είχε εκδηλώσει τήν άγάπη του προς τή λογοτεχνία, τήν όποία υπηρέτησε παράλληλα μέ τήν έπιστήμη του. Στο περιοδικό μας είχαμε δημοσιεύσει άρκετές φορές κείμενα και ποιήματά του.

Νυμφεύθηκε τό 1963 τήν άγαπημένη του **Βικτωρία**, μέ τήν όποία απέκτησαν **7 παιδιά, 22 εγγόνια και 5 δισέγγονα**, τά όποια μεγάλωσαν «έν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Ύπηρεξε και αυτός για πολλά έτη συνεργάτης της Π.Ε.Φ.Π. και του π. Νικοδήμου.

Ευχόμαστε ό Κύριός μας Ίησούς Χριστός νά τόν κατατάξει «έν σκηναίς δικαίων» και νά χαρίζει παρηγορία στους οικείους και συγγενείς του.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ

• Ο Άγιος Παΐσιος, παρά τις αρρώστιες του, ποτέ δέν ἀμελοῦσε τὰ καθήκοντά του. Είναι φοβερό τό ὅτι μέχρι τελείας ἐξαντλήσεως συνέχιζε τόν ἀγώνα του. Θυμᾶμαι **στό Μοναστήρι εἶχαμε τήν ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία κράτησε περίπου δέκα ὥρες.** Ὁ Γέροντας ὅλη μέρα εἶχε κόσμο καί δέν εἶχε ξεκουραστεῖ καθόλου. Ὅλη νύχτα στήν ἀγρυπνία ἦτανε ὄρθιος. Ἐγώ καθόμωνα ἀκριβῶς δίπλα του καί περίμενα νά δῶ πότε θά καθίσει. Δέν κάθισε καθόλου, ὅλη νύχτα ἦταν ὄρθιος. Μοῦ λέει σέ μία στιγμή:

«— Δέ φεύγεις λίγο πιά ἐκεῖ; Ἀστυνομικός εἶσαι ἐσύ!»! Κατάλαβε ὅτι στεκόμουν δίπλα του γιά νά δῶ τί θά κάνει.¹

• — *Ρώτησαν τόν Άγιο Γέροντα Παῖσιο γιά τὰ Χριστούγεννα, καί πῶς θά μπορέσουμε νά ζήσουμε τό γεγονός τῆς Γεννήσεως, ὅτι δηλαδή ὁ Χριστός «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου»².*

Ὁ Χριστός μέ τή μεγάλη Του ἀγάπη καί μέ τήν μεγάλη Του ἀγαλλίαση, πού σκορπάει στίς ψυχές τῶν πιστῶν μέ ὅλες τίς ἅγιες γιορτές Του, μᾶς ἀνασταίνει ἀληθινά ἀφοῦ μᾶς ἀνεβάξει ψηλά πνευματικά. Ἄρκει νά συμμετέχουμε καί νά ἔχουμε ὄρεξη πνευματική νά τίς πανηγυρίζουμε πνευματικά. Τότε τίς γλεντᾶμε πνευματικά καί μεθᾶμε πνευματικά ἀπό τό παραδεισένιο κρασί πού μᾶς φέρνουν οἱ Ἅγιοι καί μᾶς κερνοῦν.

Τίς γιορτές γιά νά τίς ζήσουμε, πρέπει νά ἔχουμε τόν νοῦ μας στίς Ἅγιες Ἡμέρες καί ὄχι στίς δουλειές πού ἔχουμε νά κάνουμε γιά τίς ἅγιες ἡμέρες. Νά σκεφτόμαστε τὰ γεγονότα τῆς κάθε Ἅγιας Ἡμέρας καί νά λέμε τήν εὐχή δοξολογώντας τό Θεό. Ἔτσι θά γιορτάζουμε μέ πολύ εὐλάβεια κάθε γιορτή. Ὅταν κανεῖς μελετᾶει τὰ γεγονότα τῆς κάθε γιορτῆς, φυσιολογικά θά συγκινηθεῖ καί μέ ἰδιαίτερη εὐλάβεια θά προσευχηθεῖ. Ἐπειτα στίς Ἀκολουθίες ὁ νοῦς νά εἶναι στά γεγονότα πού γιορτάζουμε καί μέ εὐλάβεια νά παρακολουθοῦμε τὰ τροπάρια πού ψέλνονται. Ὅταν ὁ νοῦς εἶναι στά θεία νοήματα, ζεῖ τὰ γεγονότα ὁ ἄνθρωπος, καί ἔτσι δέν ἀλλοιώνεται.

— *Γέροντα, μετά τήν Ἀγρυπνία τῶν Χριστουγέννων δέν κοιμόμαστε; Χριστούγεννα καί νά κοιμηθοῦμε; Ἡ μητέρα μου ἔλεγε: «Ἀπόψε μόνον οἱ Ἐβραῖοι κοιμοῦνται». Βλέπεις, τή νύχτα πού γεννήθηκε ὁ Χριστός οἱ ἄρχοντες κοιμόνταν βαθιά, καί οἱ ποιμένες «ἀγραυλοῦσαν». Φύλαγαν τὰ πρόβατα τήν νύχτα παίζοντας τήν φλογέρα. Κατάλαβες; Οἱ ποιμένες πού ἀγρυπνοῦσαν εἶδαν τόν Χριστό.³*



1. Μαρτυρία τοῦ Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου, βλ. www.impantokratoros.gr/martyria-geron-paisios-1.el.aspx.

2. «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου ὁ δρακί τὴν πᾶσαν ἔχων κτίσιν». (Δοξαστικό τῆς Ἐνάτης Ὁρας τῶν Χριστουγέννων, ἦχος πλάγιος β’).

3. Ἁγίου Παΐσιου τοῦ Ἁγιορείτου, «Περί προσευχῆς. Λόγοι ΣΤ’», ἐκδ. Ἱερό Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστῆς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσ/νίκης 2018⁵, σελ. 195–196.

Ἡ ΕΚΤΡΩΣΗ ἀπό τήν ἄποψη ἑνός Νευρολόγου.

Θ' ἀναρωτιέται κανείς καί δικαίως, τί ἔχει νά γράψει ἕνας νευρολόγος σέ μία στήλη αὐτῆς τῆς ἱστοσελίδας.* Πράγματι, ἕνας γυναικολόγος, ἕνας ψυχίατρος ἴσως, ἀλλά ὁ νευρολόγος τί θά εἶχε νά γράψει;

Τό μόνο πού ἔχω νά καταθέσω εἶναι κάποιες προσωπικές ἐμπειρίες, ἀπό ἀσθενεῖς μου.

Ἀλλά τί σχέση μπορεῖ νά ἔχουν οἱ ἀσθενεῖς ἑνός νευρολόγου μέ τήν κύηση ἢ μέ τή διακοπή κύησης;

Τό νευρολόγο, συχνά, ἐπισκέπτονται ἀσθενεῖς μέ κεφαλαλγίες, ἰλιγγίους, αἴσθημα ζάλης, ἄγχος, ἔντονο stress, εὐσυγκινησία, εὐκόλη στενοχώρια, διαταραχές ὕπνου, ἐφιάλτες.

Εἶναι σημαντικό στή διαγνωστική προσέγγιση, ὁ Ἴατρος νά δείξει πραγματικό ἐνδιαφέρον γιά τόν ἀσθενή, ἐν προκειμένῳ τήν ἀσθενή, νά πάρει ἕνα λεπτομερές ἱστορικό, πού θ' ἀποτελέσει ἕνα χρήσιμο ἐργαλεῖο γιά τή διάγνωση, καί νά μὴν ἀρκεστεῖ μόνο στήν κλινική ἐξέταση, τίς ἐργαστηριακές ἐξετάσεις καί τήν ἐμπειρία του.

Πρὸ ἐτῶν, ρώτησα μία ἀσθενή μου, ἡλικίας γύρω στά 35, μέ κεφαλαλγίες τάσεως καί ἀρνητική τήν νευρολογική ἐξέταση καί τόν πλήρη ἐργαστηριακό ἔλεγχο, ἃν ἔχει προβλήματα μέ τόν ὕπνο της (ἃν κοιμᾶται καλά). Ὡς γνωστό, ὅταν κάποιος δέν κοιμᾶται καλά, τήν ἐπομένη ἡμέρα, ἐκτός τοῦ ὅτι μπορεῖ νά εἶναι ἄκεφος καί κουρασμένος, συχνά ἀναφέρει δυσκολία στή συγκέντρωση καί τήν ἐργασία του, κεφαλαλγίες, ἐπεισόδια ζάλης, ἀκόμα καί λιποθυμικά ἐπεισόδια μπορεῖ νά τοῦ συμβοῦν, ἃν οἱ διαταραχές ὕπνου χρονίζουν. Ρώτησα, λοιπόν, τήν ἀσθενή μου γιά τόν ὕπνο της καί μέ ἐξέπληξε μέ τήν ἀπάντησή της.



Δέν μποροῦσε νά κοιμηθεῖ γιά πολλά βράδια, ἐπειδή κάθε βράδυ ἔβλεπε τόν ἴδιο ἐφιάλτη. **Μοῦ ἐξήγησε, ὅτι εἶχε προηγηθεῖ μία διακοπή κύησης καί ἔκτοτε, κάθε βράδυ, ἔβλεπε ἕνα μωρό (τό μωρό της), νά χάνεται σ' ἕνα ἀπύθμενο πηγάδι καί νά τῆς φωνάζει: «Μαμά, μὴ μ' ἀφήνεις»!** Ἡ συγκεκριμένη ἀσθενής εἶχε πληγωθεῖ πολύ ἀπό αὐτό τό γεγονός (τῆς ἔκτρωσης) καί ἡ ζωή της, κυριολεκτικά, εἶχε ἀλλάξει δραματικά.

Μία ἄλλη ἀσθενής, γύρω στά 60, πού μ' ἐπισκέφθηκε γιά κεφαλαλγίες καί ἄτυπες αἰμωδίες, ἔντονο ἄγχος καί κατάθλιψη, μοῦ ἀνέφερε μέ πολλή θλίψη ὅτι **εἶχε προβεῖ σέ μία ἔκτρωση. Τά ψυχολογικά της προβλήματα, ξεκίνησαν ὅταν γέννησε τό ἐπόμενο παιδί της, πού δέν μποροῦσε (ψυχολογικά) νά τό θηλάσει, γιατί ἐκείνη τήν ὥρα σκεπτόταν καί θυμόταν τό παιδί πού «ἔχασε».**

* Τό ἄρθρο γράφτηκε γιά τήν ἱστοσελίδα τοῦ Κινήματος ὑπέρ τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγέννητου Παιδιοῦ: «Ἀφήστε με νά Ζήσω!» (www.afistemeneziso.gr), μέλος τοῦ ὁποίου εἶναι καί ἡ Π.Ε.Φ.Π. Γιά εὐνόητους λόγους διατηρεῖται ἡ ἀνωνυμία τοῦ συντάκτη. Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν φίλο Ἴατρο, πού μᾶς ἔδωσε τήν ἄδεια νά τό δημοσιεύσουμε.

Πρό μηνών, μία αρκετά μεγαλύτερη, σέ ηλικία, ασθενής, γύρω στά 75, μ' επισκέφθηκε, λόγω κεφαλαλγιών και επεισοδίων ζάλης. Ρωτώντας την για τό γυναικολογικό της ιστορικό, μου αποκάλυψε ότι είχε κάνει πολλές έκτρώσεις. **Στή συζήτηση μου μίλησε για**

17 έκτρώσεις, αλλά έδειχνε σάν νά μήν είχε καταλάβει τίς πράξεις της, ούτε συμεριζόταν ότι μπορεί νά συσχετίζονται τά συμπτώματά της μέ τό γυναικολογικό της ιστορικό. Τή ρώτησα, αν σ' αυτά τά παιδιά πού χάθηκαν, ήταν κι ό γιός της, πού του είχε αδυναμία, τί θά έκανε, και ένιωσε μία μεγάλη συντριβή. Όταν τή ρώτησα επίσης, πώς θά αισθανόταν, αν άκουγε στίς ειδήσεις ότι σκοτώθηκαν σέ τροχαίο δυστύχημα 17 παιδιά πού πήγαιναν σχολική έκδρομή, έδειξε ότι συγκλονίστηκε.

Βέβαια, ό ρόλος του νευρολόγου δέν είναι νά συγκλονιστεί ή ασθενής, αλλά νά θεραπευτεί. Σ' αυτές τίς περιπτώσεις, ή θεραπεία δέν είναι αναλγητικά, αντικαταθλιπτικά, άγχολυτικά ή ύπνωτικά, πού μπορεί για ένα μικρό διάστημα νά άπαλύνουν τά συμπτώματα ή, καλύτερα, νά κουκουλώσουν τό πρόβλημα. Η πραγματική θεραπεία είναι νά νιώσει ή ασθενής τήν ανάγκη τής μετάνοιας και ν' αναζητήσει τή συγχώρεση από τό Θεό, μέσω του πνευματικού. Η έλπίδα και ή πεποίθηση τής συγχώρεσης είναι πού άπαλύνει τίς πληγές πού αφήνει μία έκτρωση και τίς αναφέρουμε συνοπτικά ως μετεκρωτικό σύνδρομο.

Καλύτερα, πάντως, νά μήν μπει μία γυναίκα στό φαύλο κύκλο του μετεκρωτικού συνδρόμου, άποφεύγοντας τήν άμβλωση, δίνοντας τήν εύκαιρία στό παιδάκι της νά δει τό φώς τής ζωής και νά μήν ύποκύψει σέ πιέσεις συγγενών, τής κοινωνίας, ένοχές ή φόβους.

Θυμάμαι, πρό έτών, τήν περίπτωση μίας ασθενούς μου, μέ σκλήρυνση κατά πλάκας υπό θεραπεία μέ Ίντερφερόνη-Β, μητέρα ήδη δύο παιδιών, ή όποία βρέθηκε στά έπείγοντα ενός νοσοκομείου μέ έμέτους και διαγνώσθηκε ότι ήταν έγκυος. Λίγες ήμέρες μετά, μου ζήτησε τηλεφωνικά ένα έκτακτο ραντεβού. Έτσι κι έγινε.

Μ' ενημέρωσε, ότι **άπό τόν φόβο της, μήπως έχει πάθει κάτι τό παιδί άπό τή θεραπεία της, τήν έπομένη ήμέρα θά επισκεπτόταν τή γυναικολόγο της για άπόξεση.** Συζητήσαμε αρκετά περί του θέματος, ότι δέν είχε σοβαρές πιθανότητες νά γεννήσει ένα άρρωστο παιδί, πήρε θάρρος και «κράτησε» τό παιδάκι της. Και ώ του θαύματος! Τό παιδάκι της αυτό, τό 3ο της, είναι τό πιο ύγιές και χαριτωμένο άπό τά τρία. Και τί τραγική, παρολίγον, ειρωνία! Πρό όλίγων ήμερών (Οκτώβριος 2019) ή θεραπεία τής πολλαπλής σκλήρυνσης μέ Ίντερφερόνη-Β πήρε ένδειξη και κατά τή διάρκεια τής έγκυμοσύνης. Θά μπορούσε ή ασθενής αυτή νά έχει χάσει αυτό τό χαριτωμένο παιδάκι...!

Ένα έμβρυο, ένα κύημα, ένα νεογνό, ένα βρέφος, ένα παιδί είναι ό άνθρωπος πού έμπιστεύεται ό Θεός στους γονείς του (πού τούς άναδεικνύει σέ συνδημιουργούς) και πού, αν θέλει ό Θεός - και τό αφήσουν οι γονείς του νά ζήσει -, μπορεί νά μεγαλουργήσει, μπορεί νά γράψει ιστορία, μπορεί ν' αλλάξει τήν Ίστορία...!



Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:

«Δώστε, δώστε στους φτωχούς»!*



Ξέρω ότι πολλοί από τούς συγκεντρωμένους πάλι θά μᾶς κατηγορήσουν, ὅταν μιλοῦμε γι' αὐτά, καί θά ποῦν: «Μή, σέ παρακαλῶ, μή γίνεσαι φορτικός καί βαρετός στους ἀκροατές· ἄφησέ το στή συνείδηση τοῦ καθενός, ἄφησέ το στήν κρίση τῶν ἀκροατῶν· ἔτσι τώρα μᾶς ντροπιάζεις, μᾶς κάνεις νά κοκκινίζουμε...»!

Ἄλλ' ὄχι! Αὐτά τά λόγια δέν τά ἀνέχομαι! Γιατί οὔτε ὁ Παῦλος ντροπέταν νά ἐνοχλεῖ συνέχεια γιά τέτοια πράγματα καί νά ζητᾶ σάν ζητιάνος. Ἐάν ἔλεγα τοῦτο, δηλαδή δός μου, φέρε γιά τό σπίτι μου, ἴσως νά 'ταν ντροπή. Ἄν καί οὔτε τότε θά 'ταν ντροπή. «Οἱ γάρ τῷ θυσιαστηρίῳ», λέγει, «προσεδρεύοντες, τῷ θυσιαστηρίῳ συμμε-

ρίζονται» (Α΄ Κορ. 9, 13).** Πλήν ὅμως πιθανόν νά μέ κατηγοροῦσε κάποιος, ὅτι μιλῶ γιά τόν ἑαυτό μου· τώρα ὅμως παρακαλῶ γι' αὐτούς πού στεροῦνται, μᾶλλον ὄχι γι' αὐτούς πού στεροῦνται, ἀλλά γιά σᾶς πού δίνετε· γι' αὐτό καί μιλῶ χωρίς νά ντρέπομαι.

Γιατί πού εἶναι ἡ ντροπή σάν πῶ, δῶσε στόν Κύριο πού πεινᾶ, ντύσε Τον πού γυρίζει γυμνός, φιλοξένησέ Τον πού εἶναι ξένος; Ὁ Δεσπότης σου δέν ντρέπεται μπροστά σ' ὅλη τήν Οἰκουμένη νά λέγει: «ἐπειάσα καί οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν» (Ματθ. 25, 42), ὁ ἀνευδαής, Ἐκεῖνος πού δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τίποτε· καί ἐγώ θά ντραπῶ καί θά διστάσω; Σέ παρακαλῶ, μακριά τέτοια πράγματα! Τοῦ διαβόλου εἶναι αὐτή ἡ ντροπή!

Δέν θά ντραπῶ, λοιπόν. Ἀντίθετα, μάλιστα, καί μέ παρηρησία θά πῶ: **δῶστε σ' ὅσους ἔχουν ἀνάγκη**, καί θά φωνάζω πιό δυνατά ἀπ' αὐτούς. Γιατί ἐάν κάποιος ἔχει στοιχεῖα καί μπορεῖ νά μᾶς κατηγορήσει, ὅτι αὐτά τά λέμε γιά νά σᾶς παρασύρουμε πρὸς ὄφελός μας, καί μέ τό πρόσχημα τῶν φτωχῶν κερδίζουμε ἐμεῖς, τότε πράγματι αὐτά δέν εἶναι μονάχα ἄξια ντροπῆς, ἀλλά καί μυρίων κεραινῶν, καί οὔτε ἀξίζει νά ζοῦν ὅσοι κάνουν παρόμοια.

Ἀλλά ἐάν, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, καθόλου δέν σᾶς ἐνοχλοῦμε γιά τόν ἑαυτό μας καί κηρύττουμε ἀδάπανο τό εὐαγγέλιο, χωρίς βέβαια νά κοπιᾶζουμε ὅπως ὁ Παῦλος, ἀρκούμενοι πάντως στά δικά μας, μέ ὅλο τό θάρρος θά σᾶς λέγω, **δῶστε στους φτωχούς· καί δέν θά σταματήσω νά τό λέγω**, καί ὅταν δέν δίνετε θά σᾶς εἶμαι σκληρός κατήγορος!

* Ἅγιον Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ΜΓ' ὁμιλία στήν Α' πρὸς Κορινθίους, Ε.Π.Ε. 18Α, 720 ἔξ. Εἰσαγωγή καί ἀπόδοση στή νεοελληνική Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Π. Ἀβαγιανός, ἐκδ. «Αποστολική Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος», Ἀθήνα 1998, www.myriobiblos.gr/texts/greek/chrysostom_doste.htm#38_top.

** «Διότι, αὐτοί πού ὑπηρετοῦν στό θυσιαστήριο, μοιράζονται αὐτά πού προσφέρονται σέ αὐτό».

ΕΚΚΛΗΣΗ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Έδω οι νέοι γονείς αγωνίζονται με αξιοπρέπεια νά μεγαλώσουν τά πολλά μικρά παιδιά τους. Ο πατέρας είναι ιδιωτικός υπάλληλος, ενώ ή μητέρα άσχολείται με τήν άνατροφή τών παιδιών.

Η Οικογένεια διαμένει σ' ένα υπόγειο, χώρος ό όποιος είναι άνεπαρκής καί παντελώς ακατάλληλος γιά 10 άτομα. Υπάρχει ισόγειο διαμέρισμα, πού λόγω παλαιότητας χρίζει γενικής ανακαίνισης, γιά νά καταστεί κατοικήσιμο. Αυτό όμως είναι άπαραίτητο, προκειμένου νά έξασφαλίσουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης γιά τά παιδιά τους.

Υπέβαλαν αίτηση ένταξης στό πρόγραμμα «έξοικονόμηση κατ' οίκον» καί άναμένουν τήν έγκριση γιά νά αρχίσουν οι εργασίες έπισκευής. Όμως τό κόστος δέν θα καλυφθεί πλήρως από τήν έπίδοτηση. Τό υπόλοιπο ποσό, πού είναι άρκετά μεγάλο, άδυνατούν οι ίδιοι νά τό συγκεντρώσουν.

Γιά τό σκοπό αυτό ζήτησαν τή συνδρομή τής Π.Ε.ΦΙ.Π., ή όποία άπευθύνει ΕΚΚΛΗΣΗ στους άπανταχού Φίλους της νά συνεισφέρουν τό κατά δύναμη, ώστε νά έπισκευασθεί ή κατοικία τους καί νά καταστεί άσφαλής γιά τά μικρά παιδιά.



Υπερπολύτεκνη Οικογένεια Αθανασίου και Δέσποινας ΚΑΣΒΙΚΗ, με 8 παιδιά, γεννημ. 2008-2019, Νομός Φθιώτιδος.

ΟΙ ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ

Κεφτήκαμε με τίς έόρτιες εύχές μας, νά παραθέσουμε αυτή τήν έλπιδοφόρα φωτογραφία. Αντί γιά στολίδια καί γιρλάντες νά στολίσουμε τό Περιοδικό μας με χαρούμενα φωτεινά προσώπια, κι αντί γιά εικόνες με αυτές τίς άθώες έμψυχες εικόνες.

Άς δοξάσουμε, αγαπητοί μας Φίλοι, άς προσκυνήσουμε τόν Δημιουργό τών άπάντων, πού ήλθε «ούκ έν μορφή Θεού, ίνα μη διαπτοήση τό άσθενοῦν, άλλ' με μορφή δούλου, ίνα έλευθερώση τό δουλωθέν» (Μ. Βασίλειος). Κι άς ζήσουμε όλοι μας αυτή τή μεγάλη Χαρά τής σωτηρίας μας, με νηστεία, με άληθινή μετάνοια, συνειδητή συμμετοχή στη Θεία Εύχαριστία, με έργα άγάπης κι έμπρακτης φιλανθρωπίας.

«Η καρδιά σας νά γίνει Άγία Φάτνη καί τό Πανάγιο Βρέφος τής Βηθλεέμ νά σάς δώσει όλες τίς εύλογίες Του!» (Άγιος Παΐσιος).

Φωτογραφία από τή διανομή Σχολικών Ειδών στά Γραφεία τής Π.Ε.ΦΙ.Π. σέ παιδιά Πολυτέκνων Οικογενειών – ένα μικρό μόνο δείγμα – 15. 9. 2019.



Πολύτεκνη μητέρα: Μιά τεράστια άγκαλιά!



Ύπερπολύτεκνη Ίερατική Οικογένεια π. Βασιλείου καί Εύαγγελίας ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ, μέ 8 παιδιά, γεννημένα από 2002 έως 2019, Ν. Αττικής.

μπόδιο. Πραγματοποιήθηκε τήν Τετάρτη 8 Μαΐου 2019, στό κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στό πλαίσιο τής ωραίας αὐτῆς ἐκδήλωσης βραβεύτηκαν 5 μοναδικές ήρωικές μητέρες, πού μέ τό παράδειγμά τους ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἀγάπη τής μάνας βρίσκεται παντοῦ, προσφέροντας δύναμη, ἐμπνευση καί κουράγιο. Ἐκτός ἀπό τήν Πρεσβυτέρα, βραβεύτηκαν ἡ Ἡγουμένη τοῦ Λυρείου Ἰδρύματος Γερώντισσα Μαρία, πού μέ μητρική στοργή ἔχει ἀναθρέψει ἑκατοντάδες παιδιά, ἡ κα Χρυσούλα Κοροβέση, πού κατάφερε νά σώσει τήν κόρη καί τόν ἐγγονό της ἀπό τήν καταστροφική πλημμύρα στή Μάνδρα, ἡ κα Μιρέλλα Κυμπουροπούλου, μητέρα τοῦ Εὐρωβουλευτῆ Στέλιου Κυμπουρόπουλου, καί ἡ κα Σοφία Πετρούνια, μητέρα τοῦ χρυσοῦ Ὀλυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια.

Ἡ Πρεσβυτέρα παρέλαβε τό βραβεῖο της, ἀπ' ὅπου καί ἡ ἀνωτέρω φωτογραφία, ἔχοντας στό πλευρό της τά ὀκτώ χαριτωμένα παιδιά της καί τόν σύζυγό της. Στή σύντομη ὁμιλία της περιέγραψε πῶς εἶναι ἡ ζωή στό σπίτι μέ ὀκτώ παιδιά καί τί σημαίνει γιά ἐκείνη νά εἶσαι μητέρα. Εἶπε σχετικά:

«Μητέρα δέν εἶναι κάτι βιολογικό, ἀλλά **νά μπορείς νά ἀνοίγεις μιά τεράστια ἀγκαλιά**. Εἶναι ἔννοια, ἀγωνία, ἀγάπη γιά ὅλα τά παιδιά τοῦ Θεοῦ». Ὁ λόγος τής πρεσβυτέρας ἀναδεικνύει τήν ἀξία τής μητρότητας, ἡ ὁποία ἂν καί στίς ἡμέρες μας ἀπαξιώνεται, θεωροῦμε ὅτι πρέπει νά ἐπανεύρει τή θέση της στήν κοινωνία.

Τό σεμνό ἱερατικό ζεῦγος ἀγωνίζεται μέ πίστη καί ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τήν «*έν παιδεία καί νοουθεσία Κυρίου*» ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους.

Ὁ π. Βασίλειος, πτυχιούχος τής Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, εἶναι ἐφημέριος στόν Ἱερό Ναό Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν Ἀμαρουσίου, ἐνῶ ἡ πρεσβυτέρα, πτυχιούχος ὀδοντοτεχνίτης, εἶναι ἐκπαιδευτικός σέ ΕΠ.ΑΛ.

Συγχαίρουμε τήν ἐκλεκτή Ἱερατική Οικογένεια καί εὐχόμεσθε τό παράδειγμά τους νά ἐμπνέει τά νέα ζευγάρια στό δύσκολο, ἀλλά εὐλογημένο ἀγῶνα τής δημιουργίας Οικογένειας καί μάλιστα Πολύτεκνης!

Ἀφορμή τής γνωριμίας μας μέ τήν Ὑπερπολύτεκνη Οικογένεια τοῦ π. Βασιλείου καί τής Εὐαγγελίας Μπουρνέλη, ὑπήρξε ἡ βράβευση τής πρεσβυτέρας ἀπό τό Σύλλογο Φίλων Παιδιῶν μέ καρκίνο «Ἐλπίδα», σέ συνεργασία μέ τήν Πανελλαδική Ὄργανωση Γυναικῶν «Παναθηναϊκή», μέ ἀφορμή τή **Γιορτή τής Μητέρας**.

Ἡ ἐκδήλωση ἦταν ἀφιερωμένη στή δύναμη τής μητρότητας, πού μπορεῖ νά ξεπεράσει κάθε θε δυσκολία καί κάθε ἐ-