

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ



ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ.
1986–2016: ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΟΥ–
«ΕΚΤΡΩΤΙΚΟΥ» ΝΟΜΟΥ. Βλ. σελ. 3.

**Υπερπολύτεκνες-Πολύτεκνες Οικογένειες,
οί «αίμοδοτες» καί ἡ ἐλπίδα τοῦ Ἔθνους μας!**



**Υπερπολύτεκνη Οικογ. Κων/νου καί Σοφίας ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΥ,
μέ 11 παιδιά, γεννημένα 1995–2014, Ν. Σερρών. Βλ. σελ. 15.**

**ΤΕΥΧΟΣ
149/2016**

ΔΩΡΕΑΝ

**ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.**

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΟΦΡΟΝΕΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων τών Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 38ο, άρ. φύλλου 149.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2016.

Άκαδημίας 78Α — 106 78 ΑΘΗΝΑ.

☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,

FAX: 210-38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.

Ίδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).

Έκδοτης: Αντώνιος Ε. Αντωνίου, τ. Διευθυντής

Έμπορικης Τραπεζής, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.

Διευθυντής Συντάξεως: Ιωάννης Γ. Θαλασσινός,
μαθηματικός-συγγραφέας, Διευθ. Π.Ε.ΦΙ.Π.

Έκτύπωση: «ROTOPRINT»,

Κορωπί Άττικής. ☎ 210-66.23.778.

Ή Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σε όσους τή ζητήσουν, αλλά και διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου τών Ί. Ναών, με εύλογια-άδεια της Έκκλησίας μας. Δεκτές οι προαιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Τò πελαργίζειν έστι φιλοτεκνεῖν
καὶ φιλογονεῖν».**



«Πελαργίζειν» σημαίνει: μίμνησιν τών πελαργών, πού είναι πιπνά μονογαμικά, φιλότεκνα, πολυτέκνα, φιλόστοργα, αλλά και φιλογονικά, τμώντα ισόβια τούς γονείς! Γ' αυτό ή τιμή-εὐγνωμοσύνη πρὸς τούς γονεῖς λέγεται «άντιπελάργωσι», (Μέγας Βασίλειος, ΡG 29, 176C). Είναι τὸ σύμβολο της Π.Ε.ΦΙ.Π.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): GR4601101510000 15129604789**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): ETHNGRAA
- **ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): GR170171002000 6002010851801**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): PIRBGRAA
- **ALPHA BANK (IBAN): GR3201401010 101002002080906**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): CRBAGRAA
- Οί ΔΩΡΕΕΣ σε κάθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 10%, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου. Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.
- ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Φίλοι-Δωρητές μας, **αφού καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν Τράπεζα**, νά μās αποστέλλουν τήν απόδειξη τής καταθέσεως (σε φωτοαντίγραφο), έπειδή οι Τράπεζες δέν ενημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. έχει τμηθῆ μέ:

- **ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ:**
- ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ και Ί. Μπροπόλ. Έκκλησίας Έλλάδος, Κύπρου
- ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ί. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και πολλών Δημοσίων και Ίδιοπικών Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

- Φιλανθρωπικός, κοινωφελής και μὴ κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ως «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπόρων Υπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος», άπό όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ και άνω, άνήλικα ή σπουδάζοντα.

- **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ** μέ 4 και 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα κερών, άναπήρων, άσθενών, φυλακισμένων, αλλά και ΑΓΑΜΩΝ μητέρων και γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οι όποιες πιέζονται για ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 11), γίνονται κατ' έξαιρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, υγείας-Κρατικού Νοσοκομείου κλπ., καθώς και οικογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή και σοβαρή).

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ-ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ:

- **ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:** τρόφιμα, ίματισμό καινούργη ή σε καλή και καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα και έπιπλα, οικιακά σκεύη κλπ., βιβλία, σχολικά είδη, παιχνίδια, αλλά και όλοι ΟΙΚΙΕΣ ή ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως και παντός είδους ΔΩΡΕΑ χάρη τών συγχρόνων ήρώων Πολυτέκνων Άδελφών μας, πού αξίζουν τήν ήθική και υλική ενίσχυση όλων μας.

- **ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ** κυρίως (βλ. έπομένους Τραπεζ. Λογαρ/μούς και έσωκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 22-23).

ΚΑΙ Η ΕΜΒΡΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...!

Ποιός άραγε θυμάται τή θλιβερή επέτειο τής ψήφισης, από τή Βουλή τών Έλλήνων, του έπαίσχυντου και καταστροφικού Νόμου 1609/1986, μέ τόν παραπλανητικό τίτλο: «**Τεχνητή διακοπή τής έγκυμοσύνης και προστασίας τής υγείας τής γυναίκας...**»,¹ μέ τόν όποιο ούσιαστικά «**νομιμοποιήθηκαν**» οί **φονικές ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ**;

Τριάντα (30) όλόκληρα χρόνια έχουν παρ-έλθει και τά άποτελέσματα αυτού του άνομου νόμου είναι όρατά και άπειλοϋν δημογραφικά, αλλά, τό σπουδαιότερο, ήθικά και πνευματικά τήν ύπόσταση τής Πατρίδος μας. Έάν ύπολογίσουμε ότι **πραγματοποιούνται περίπου 350.000-450.000 Έκτρώσεις έτησίως στή Χώρα μας** (σύμφωνα μέ άλλους ύπολογισμούς άνέρχονται στίς 500.000, πού είναι και τό πιο πιθανό) και πολλαπλασιάσουμε μέ τό 30 (έτη), τό άποτέλεσμα τής πράξης είναι σοκαριστικό: **10,5 μέ 13,5 έκατομμύρια άθώα έμβρυα έχουν δολοφονηθεί. Πάνω από μία όλόκληρη Ελλάδα έχει «φονευθεί»! Και ή έμβρυοκτονία συνεχίζεται...!**



Τό θαύμα τής ζωής!
Έμβρυο 20 εβδομάδων.

1. Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ό έπαίσχυντος «έκτρωτικός» νόμος 1609/1986:
- «... 4. Δέν είναι άδικη πράξη ή τεχνητή διακοπή τής έγκυμοσύνης πού ένεργείται μέ τή συναίνεση τής έγκυου από γιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο μέ τή συμμετοχή άναισθησιολόγου σέ όργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, άν συντρέχει μία από τίς ακόλουθες περιπτώσεις:
- » α) Δέν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα (12) εβδομάδες έγκυμοσύνης. β) Έχουν διαπιστωθεί μέ τά σύγχρονα μέσα προγεννητικής διάγνωσης ένδειξεις σοβαρής άνωμαλίας του έμβριου πού επάγονται τή γέννηση παθολογικού νεογνού και ή έγκυμοσύνη δέν έχει διάρκεια περισσότερο από είκοσι τέσσερις (24) εβδομάδες. γ) Υπάρχει άναπότρεπτος κίνδυνος για τή ζωή τής έγκυου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης τής σωματικής ή ψυχικής υγείας της. Στήν περίπτωση αυτή άπαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση άρμόδιου ιατροϋ. δ) Η έγκυμοσύνη είναι άποτέλεσμα βιασμού, άποπλάνησης άνήλικης, αίμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας άνικανης νά άντισταθεί και έφόσον δέν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες (19) έγκυμοσύνης...».

ΗΜΕΡ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- Για ΦΙΛΟΥΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ:
Καθημερινά: 7.30' π.μ.—8.00' μ.μ.
Σάββατο: 7.30' π.μ.—2.30' μ.μ.
- Για Πολυτέκνους **Α Τ Τ Ι Κ Η Σ**:
ΤΡΙΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρωί 10—2.
- Για Πολυτέκνους **Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Σ**:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ πρωί 10—2.
Παράκληση νά προηγηθεί τηλεφώνημα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Λειτουργεί: ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ
7.30'—3.00'. ☎ 210-38.08.826.
Υπεύθυνος: Στέφανος Σωτηρίου.

•••••

Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε νά επισκέπτεστε τήν
ιστοσελίδα μας: www.pefip.gr

Σ' αυτή την παράλογη ιστορία είναι αξιοσημείωτη η παραπληροφόρηση, πού με τή μορφή τής προπαγάνδας αποκρύπτει τήν ουσία τής πράξης. Τό νόημα τών λέξεων αλλάζει ή χρησιμοποιείται επίλεκτικά, προκειμένου νά δηλώσει τό προκατασκευασμένο ιδεολόγημα, πού βέβαια απέχει πολύ από τήν αλήθεια. Έτσι, ή λέξη «έκτρωση» αντικαταστάθηκε μέ τόν όρο: «τεχνητή διακοπή τής έγκυμοσύνης...» κι αυτό γιατί ή «έκτρωση» παραπέμπει στή βίαιη διακοπή τής έγκυμοσύνης και στό φόνο τού άνυπεράσπιστου έμβριου.

Ο άείμνηστος καθηγητής τής Νομικής **Άντώνιος Μανιάκης** σημείωνε σέ σχετικό άρθρο του: «... τό έμβριο δέν είναι πράγμα ή άπλή ιδιότητα τού γυναικείου σώματος, αλλά κύτταρο ζωής. Τό κυοφορούμενο άποτελεί ζωή πού άναπτύσσεται και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη μέχρι τόν τοκετό μέ τή ζωή και τήν υγεία τής έγκυου. Για τό λόγο αυτό χρήζει ιδιαίτερης προστασίας από τό δίκαιο».² Όμως, όπως είναι φανερό, ή προστασία αυτή δέν παρέχεται από τόν «έκτρωτικό» νόμο στό άπειλούμενο μέ έκτρωση έμβριο, μάλιστα συμβαίνει τό ακριβώς αντίθετο. Έξ άλλου, σύμφωνα μέ πολλούς έγκριτους Νομικούς-Συνταγματολόγους, **ό νόμος είναι άντισυνταγματικός δεδομένου ότι έρχεται σέ άντίθεση μέ τή διάταξη τού άρθρου 5, παρ. 2 τού Συντάγματος, μέ τήν όποία κατοχυρώνεται τό δικαίωμα στή ζωή κατά τρόπο άπόλυτο. Η συνταγματική διάταξη δέ διακρίνει μεταξύ γεννημένου και κυοφορούμενου, ούτε έξουσιοδοτεί τό νομοθέτη νά κάνει τέτοια διάκριση.**

2. Έφημ. «Έλευθεροτυπία», 11.6.1986, σελ. 9.

Έγραφε στό Περιοδικό μας τότε, τό 1986, όταν κατατέθηκε τό «έκτρωτικό και έθνοκτόνο» νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, ό μακαριστός **π. Νικόδημος Μπιλάης**: «Έκατοντάδες συλλογικοί φορείς, όμάδες ή μεμονωμένα πρόσωπα πολιτών από όλη τή Χώρα μέ τηλεγραφήματα, ψηφίσματα, έπιστολές, συγκεντρώσεις και άλλες έκδηλώσεις έντονης διαμαρτυρίας διαδηλώνουν τήν άντίθεσή τους για τήν κατάθεση νομοσχεδίου πού θά “νομιμοποιεί” τό έγκλημα τών ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ... **Όσοι λοιπόν άμεσα ή έμμεσα είναι έμβρυοκτόνοι-άνθρωποκτόνοι φονεύουν μόνο τά σώματα τών εμβρύων, αλλά όχι και τήν άσώματη και άθάνατη ψυχή τους, ή όποια και θά τους έκδικηθή και σέ αυτή και στήν άλλη Ζωή! “Μή φοβηθήτε από τών άποκτηνόντων τό σώμα, τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων άποκτείναι...”** (Ματθ. 10, 28)» («Π.Ο.», άρ. τ. 29/1986, σελ. 3-4).

Η Π.Ε.Φ.Π. είχε πρωτοστατήσει σέ έκδηλώσεις και πορείες διαμαρτυρίας, στίς όποίες χιλιάδες Έλληνες είχαν έκφράσει τήν άντίθεσή τους στό φονικό νομοσχέδιο. Άντίθετα, μερικές έκατοντάδες ύποστηρικτές τών έκτρώσεων, μέ προεξάρχουσα τή σύζυγο τού τότε Πρωθυπουργού Μαργαρίτα Παπανδρέου και τά μέλη τής «Ένωσης Γυναικών Έλλάδος» (Ε.Γ.Ε.), προσπάθησαν νά κάνουν άντιδιαδήλωση, ή όποια απέτυχε παταγωδώς... Παρ' όλα αυτά, τό νομοσχέδιο ψηφίσθηκε από τήν πλειοψηφία τού τότε κυβερνώντος κόμματος (Π.Α.Σ.Ο.Κ.), και οι συνέπειές του έξακολουθούν νά είναι καταστροφικές! (Οι φωτογραφίες τών «τραγικών» αυτών γυναικών μέ τά θλιβερά πανό τους, Ίανουάριος 1986).



Τό άρθρο 2 τής «Ευρωπαϊκής Σύμβασης γιά τήν προάσπιση τών δικαιωμά-των τοῦ ἀνθρώπου καί τών θεμελιωδών ἐλευθεριών» (Ε.Σ.Δ.Α.) ὀρίζει ὅτι: «Σέ κανένα δέ μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ ἐκ προθέσεως θάνατος, παρὰ μόνο εἰς ἐκτέλε-σιν θανατικῆς ποινῆς ἐκδιδομένης ὑπό δικαστηρίου σέ περίπτωση ἀδικήματος πού τιμωρεῖται ἀπό τό νόμο μέ τήν ποινή αὐτή». Κι ὅμως, **στό κυφορούμενο ἔμβροιο μέ τήν ἔκτρωση οὐσιαστικά ἐπιβάλλεται ἡ «θανατική ποινή», χω-ρίς νά ἔχει κάνει κάποιιο «ἐγκλημα»...**

Παρ' ὅλα αὐτά οἱ ἐκτρώσεις ἔχουν παγκοσμίως πολλούς φανατικούς ὑπο-στηρικτές καί ὁπαδούς, οἱ ὁποῖοι μέ σαθρά «ἐπιχειρήματα» προσπαθοῦν νά πείσουν γιά τήν νομιμότητα, ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητά τους.

Ἔνα τέτοιο ἐπιχειρήμα τους, ἀπό τά πιό διαδεδομένα, εἶναι... «ἀνθρωπι-στικό!» «Δέν εἶναι σωστό, ὑποστηρίζουν, νά γεννηθεῖ ἕνα παιδί μέ προβλήμα-τα ὑγείας καί νά ὑποφέρει...». Μέ τή «λογική» αὐτή θά ἔπρεπε καί ὅλους ὅσοι ὑποφέρουν νά τοὺς «ἀπαλλάξουμε» ἀπό τόν πόνο τους, σκοτώνοντάς τους... **Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι οἱ ὁπαδοί τῆς «εὐθανασίας» εἶναι συνήθως καί ὑπέρομαχοι τῆς «εὐγονικῆς» καί τών ἐκτρώσεων καί ἀντίθετα.** Πρόσφα-τα, μάλιστα, ἐπιστήμονες ἀπέδειξαν ὅτι **τό ἔμβροιο αἰσθάνεται πόνο, πονάει δηλαδή ὅπως ὅλοι μας, πρίν ἀπό τήν 8ῃ ἐβδομάδα.**³ Γεγονός πού ἀνατρέπει καί ἀκυρώνει τό δήθεν «ἀνθρωπιστικό» ἐπιχειρήμα τών ὁπαδῶν τών ἐκτρώ-σεων, ἀφήνοντάς τους ἠθικά ἀκάλυπτους...

Ἄλλωστε, οἱ περισσότερες «ἀσθένειες» (Μεσογιακή Ἀναιμία, Σύνδρομο Down κλπ.), γιά τίς ὁποῖες δολοφονοῦνται τά ἀγέννητα παιδιά ὅταν «διαγνω-σθεῖ» ὅτι πάσχουν, μέ τή βοήθεια τῆς ἐπιστήμης ἀντιμετωπίζονται ἀποτελεσμα-τικά. Τό δέ προσδόκιμο ζωῆς τών «ἀσθενῶν» ἔχει αὐξηθεῖ καί ἡ ποιότητα ζωῆς τους ἔχει βελτιωθεῖ. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὑπάρχει πάντα **στῆς ἐξετάσεις προ-γεννητικοῦ ἐλέγχου**, μέ τίς ὁποῖες γίνεται ἡ «διάγνωση», **τό ποσοστό λάθους (σύμφωνα μέ μελέτες ἀνέρχεται στό 5%),** καθώς καί **«οἱ κίνδυνοι πρόκλησης δυσμενῶν ἐπιπλοκῶν»**, τόσο στή γυναίκα (βλ. ὑποσημ. 15, σελ. 10) ὅσο καί στό παιδί.⁴ Κατά τ' ἄλλα ἡ ὑποκριτική κοινωνία μας στέκεται μέ ἀποτροπιασμό στό ὄντως ἀποτρόπαιο φαινόμενο τοῦ Καιάδα τῆς ἀρχαίας Σπάρτης, καί στῆς ἀπάν-θρωπες μεθόδους τοῦ Ναζισμοῦ,⁵ ἐνῶ ὑπερθεματίζει καί νομοθετεῖ ὑπερ τοῦ συγχρόνου καί ἀπειρώς μεγαλύτερου Καιάδα, αὐτοῦ τών Ἐκτρώσεων.

3. Maureen Condic, Phd., Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια τῆς Νευροβιολογίας καί Ἀνα-τομίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Γιούτα-Η.Π.Α. Κατέθεσε τό Μάιο τοῦ 2013, ὡς **εἰδικός στήν ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκή ἀνάπτυξη**, στή Βουλή τών Ἀντιπροσώπων τών Ἡνωμέ-νων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Βλ. www.lifenews.com/2013/05/23/expert-tells-congress-unborn-babies-can-feel-pain-starting-at-8-weeks/

4. «Ἀνάλογα ἀποσιωπῶνται οἱ κίνδυνοι πρόκλησης δυσμενῶν ἐπιπλοκῶν ἀπό τή χρήση ἐπεμβατικῶν ἐξετάσεων (σ.σ. προγεννητικῶν). Ἔτσι, ἡ πιθανότητα νά προ-κληθεῖ πρόβλημα στή μητέρα ἢ καί νά καταστραφεῖ ἕνα ὑγιές ἔμβροιο δέν εἶναι εὐκαταφρόνητη...» (Μητροπ. Μεσογαίας κ. Νικολάου Χατζηνικολάου, «Βιοηθικά δι-λήμματα καί ποιμαντικοί προβληματισμοί γιά τήν ἀρχή τῆς ζωῆς», Ὁμιλία στήν Τα-κτική Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 9 Ὀκτωβρίου 2014).

5. **Οἱ συνάνθρωποι μας μέ σύνδρομο Down ἦταν οἱ πρῶτοι πού βίωσαν τό ρασι-σμό τών ἐθνικοσοσιαλιστῶν τοῦ Χίτλερ καί ὀδηγήθηκαν μαζικά σέ μαρτυρικό θάνα-το.** Οἱ πρῶτοι γιά τοὺς ὁποίους οἱ ναζιστές ἐπινόησαν τήν ἔννοια «ζωή χωρίς καμμιά ἀξία». Στήν ἀπολογία του στό διεθνές δικαστήριιο ἐγκλημάτων πολέμου τῆς Νυρεμβέ-ργης ὁ Κάρλ Μπράντ, ἕνας ἀπό τοὺς ὑπευθύνους τών προγραμμάτων «εὐθανασίας», δή-λωσε: «... ποτέ δέν εἶχα ἄλλη πρόθεση ἀπό τό νά βοηθήσω, ὥστε νά περιορισθεῖ γι' αὐ-τά τά κακόμοιρα πλάσματα ἡ γεμάτη βάσανα ὑπαρξή τους». Ἄραγε, πόσο ἀλήθεια

Ἐπιπροσθέτως, οἱ ὑποστηρικτές τῆς ἔκτρωσης διατείνονται ὅτι τὸ ἔμβρυο δὲν εἶναι αὐτόνομος ἄνθρωπος καὶ δὲν ἔχει ψυχὴ, ἀλλὰ ἀποτελεῖ μέρος τοῦ σώματος τῆς γυναίκα, ἢ ὅποια ἔχει τὸ «δικαίωμα» τῆς ἐπιλογῆς νὰ αὐτοδιαχειρίζεται τὸ σῶμα της καὶ νὰ εἶναι ἡ μόνη ἀρμόδια νὰ ἀποφασίζει ἐάν θὰ γεννήσει ἕνα παιδί ἢ ἂν θὰ «ἀπαλλαγεῖ» ἀπ' αὐτό. Στὸ διαδίκτυο εἶδαμε ἕνα ὥραϊο σύνθημα, ποὺ περιγράφει μὲ δύο φράσεις τὸ «δικαίωμα ἐπιλογῆς» τῆς μητέρας: **«Ἡ μόνη ἐπιλογή μιᾶς μητέρας ποὺ ἐγκυμονεῖ... εἶναι ἡ γέννηση τοῦ παιδιοῦ της»!**

Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν δέχεται τὴ θεωρία «τῆς διαδικασίας ἐμψυχώσεως» (δηλ. ὅτι τὸ ἔμβρυο δὲν ἔχει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ψυχὴ, ἀλλὰ ἐμψυχοῦται τὶς πρῶτες 14 ἡμέρες ἢ καὶ ἀργότερα). Σύμφωνα μὲ τὴ Χριστολογικὴ δογματικὴ διδασκαλία της (Γ' καὶ ΣΤ' Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι) τὸ ἔμβρυο ἐμψυχοῦται καὶ συνιστᾷ αὐτοτελὴ ψυχοσωματικὴ ὄντοτητα **«ἅμα τῇ συλλήψει»** καὶ **«ἐξ ἄκρας συλλήψεως»**⁶. Δέν νοεῖται δηλ., ἔστω κι ἀπειροελάχιστο χρονικὸ διάστημα, **σῶμα ἄνευ ψυχῆς, οὔτε ψυχὴ ἄνευ σώματος**. Λέγει χαρακτηριστικὰ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: **«Ἄμα δὲ τὸ σῶμα καὶ ἡ ψυχὴ πέπλασται οὐ τὸ μὲν πρῶτον, τὸ δὲ ὕστερον»**. («Ἐκδοσις ἀκριβῆς τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεως», ἐκδ. Πουρναρά, Θεσ/νίκη 1976, σ. 150). Καὶ συμπληρώνει ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης: **«Οὔτε γὰρ σῶμα πρὸ τῆς ψυχῆς ὑφίστατο (= ὑπῆρχε), οὔτε ψυχὴ πρὸ τοῦ σώματος»** (PG 89, 724). Γι' αὐτὸ καὶ ὁ θάνατος ἐπέρχεται μόνο ὅταν ἡ ψυχὴ ἀποχωρισθεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα. Ἀλλὰ καὶ ἡ σύγχρονη γενετικὴ καὶ ἐμβρυολογικὴ ἐπιστῆμη ἐπιβεβαιώνει ὅτι τὸ ἔμβρυο ἔχει ὅλες τὶς γενετικὲς πληροφορίες (DNA), ὡς αὐτόνομος ἄνθρωπος, ἀπὸ τῆ σύλληψή του καὶ ὄχι ἀπὸ κάποια ἐβδομάδα τῆς κυήσεώς του ἢ ἀπὸ τῆ γέννησή του, **«...δὲν εἶναι μία ἐν δυνάμει ζωὴ, ἀλλὰ ζωὴ μὲ δυνατότητα νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἐνήλικα»**.⁷

διαφέρει αὐτὴ ἡ φοικτικὴ ἀντιμετώπισή τους ἀπὸ τὴν ἀντιμετώπιση ποὺ ἔχουν στίς ἡμέρες μας, ἀφοῦ τὶς περισσότερες φορές τοὺς στεροῦμε τὸ δικαίωμα στὴ ζωὴ καὶ δὲν τοὺς ἐπιτρέπουμε νὰ γεννηθοῦν; Καὶ βεβαίως, τὰ σκοτώνουμε πάντα γιὰ τὸ... «καλὸ» τους, γιὰ νὰ μὴν «ὑποφέρουν»! (Βλ. καὶ τὴν ὑπ' ἀρ. 12 ὑποσημείωσή μας, σελ. 9).

6. Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς ὁμιλώντας γιὰ τὴν πρόσληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο Χριστό, ἀναφέρει: **«... ἐξ ἄκρας συλλήψεως ἐνώσας ἐαυτῶ καθ' ὑπόστασιν»** (Ε.Π.Ε., τόμ. 15Α, σελ. 202).

7. «Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου χαρακτηρίζεται ἀπὸ μία κανονικὴ, προβλέψιμη καὶ σύνθετη ἀλληλουχία γεγονότων καὶ δὲν ὑπάρχει κάποια εἰδικὴ στιγμή, ποὺ ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ γίνεται πρὸ ἄξια σεβασμοῦ καὶ ἀπόκτησης ἀνθρώπινων δικαιωμάτων. Ἡ ἀξία της εἶναι ἐγγενῆς. Τὸ ἔμβρυο δὲν εἶναι μία ἐν δυνάμει ζωὴ, ἀλλὰ ζωὴ μὲ δυνατότητα νὰ ἐξελιχθεῖ σὲ ἐνήλικα, ὅπως τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ σχηματισμένα ἔμβρυα, τὰ νεογέννητα, τὰ παιδιά καὶ τοὺς ἐφήβους. Τὸ ἔμβρυο



Αὐτὸ τὸ γλυκὸ μωράκι ἐπέζησε μετὰ ἀπὸ... ἔκτρωση. Ἐάν εἶχε ἐπιτύχει ἡ ἔκτρωση, θὰ εἶχε καταλήξει στὰ «σκουπίδια» κάποιοιου νοσοκομείου...!

«Μεγάλη θέληση νὰ ζήσει ἀπέδειξε ὅτι ἔχει ἡ μικρὴ Ἀμέλια Χάντ, ἡ ὅποια γεννήθηκε παρότι ἡ μητέρα της, Σάνον Σκίνερο, εἶχε κάνει ἔκτρωση! Τὸ μωρὸ παρέμεινε ζωντανό καὶ ἤρθε στὸν κόσμο μὲ καισαρική στὴ Βρετανία, κάνοντας τὴν 20χρονη μαμὰ της νὰ νιώθει τύψεις ποὺ πῆγε νὰ σκοτώσει τὴ «μαχήτρια» κόρη της...

»**«Πάντα θὰ μετανιώω γιὰ τὴν ἐπιλογή μου νὰ κάνω ἔκτρωση... Δέν θὰ μετανιώσω ποτέ ὅμως ποὺ ἀπέκτησα τὴν Ἀμέλια»**, δηλώνει τώρα ἡ Σάνον. (Πηγή: www.pronews.gr - 25. 5. 2014).

«Από τη στιγμή κατά την οποία 23 χρωμοσώματα του σπερματοζωαρίου ένωθούν με τα 23 χρωμοσώματα του ωαρίου, δημιουργείται ένας νέος ανθρώπινος οργανισμός, διαφορετικός από τους γεννήτορές του. Τό ξμβρυο από την ηλικία του 1-1,5 μηνός παρουσιάζει τα ανθρώπινα σωματικά χαρακτηριστικά. Στις 3 εβδομάδες τό ξμβρυο, άν και μόλις 2,5 εκατοστά, έχει τίς καταβολές ματιών, πνευμόνων, στομάχου, σπονδυλικής στήλης και καρδιάς. **Ή καρδιά του χτυπά ήδη από την 18η ήμέρα. Μετά τούς 2,5 μήνες δέν δημιουργείται κανένα νέο όργανο, άπλώς αυξάνει ό,τι υπάρχει».**⁸



Ήμβρυο 12 εβδομάδων.

Νομίζετε ότι δέν άξιζει νά ζήσει, επειδή είναι... «άνεπιθύμητο»;

Και επανερχόμαστε στόν ξμβρυοκτόνο νόμο, σύμφωνα μέ τόν όποιο ό νομοθέτης αυθαίρετα άποφαινεται ό,τι: **«Δέν είναι άδικη πράξη ή τεχνητή διακοπή τής έγκυμοσύνης πού ενεργείται μέ τή συναίνεση τής έγκύου...»**. Και συνεχίζει στόν καταχρηστικό επίσης προσδιορισμό τής έκτρωσης, ώς «μή άδικης» (και βέβαια άτιμώρητης) πράξης, **έως και τή 12η εβδομάδα κύησης, χωρίς καν κάποια «δικαιολογία», άρκεί μόνο ή άποτρόπαια άπόφαση τής μητέρας νά χαρακτηρίσει τό σπλάγγχο της... «άνεπιθύμητο»!**

Όμως, τό ξμβρυο πού θά προέλθει από βιασμό ή άποπλάνηση ή αίμομιξία... παύει (κατά τό νομοθέτη πάντα) νά έχει δικαίωμα στή ζωή πέρα από τήν 12η έως και τή 19η εβδομάδα και μέχρι τότε δέν είναι «άδικη» πράξη ή έκτρωση του! Και συνεχίζεται ό αυθαίρετος παραλογισμός, διότι τό ξμβρυο, πού θά «διαγνωστεί» μέ «ένδειξεις (!) σοβαρής άνωμαλίας...», δέν έχει κανένα δικαίωμα στή ζωή μέχρι και τήν 24η εβδομάδα, και, σάν κάποιος άνεπιθύμητος όγκος στό σώμα τής μητέρας, επιτρέπεται από τό νόμο νά «άποβληθεί» βιαίως...!

Τέλος, εάν ή ζωή τής έγκύου διατρέχει κίνδυνο, ή έκτρωση μπορεί νά πραγματοποιηθεί σε όποιοδήποτε στάδιο τής έγκυμοσύνης. Τότε δικαίωμα στή ζωή έχει μόνο ή μητέρα και όχι τό παιδί! Σκεφτείτε τώρα τήν ύποθετική περίπτωση, κατά τήν όποία μετά από ένα άτύχημα κινδυνεύουν νά πεθάνουν ή μητέρα και τό παιδί της. Ύπάρχει όμως ή δυνατότητα οί γιατροί νά σώσουν έναν από τούς δύο. Εάν ύποθέσουμε ότι ή μητέρα έχει τίς αισθήσεις της και τής τεθεί τό δίλημμα, **πόσες μητέρες πιστεύετε θά επέλεξαν νά ζήσουν αυτές και όχι τό παιδί τους;** Ήλάχιστες, ίσως και καμμία!

Ή έννοια τής Μητρότητας έχει διαχρονικά συνδεθεί άρρηκτα μέ αύτήν τής θυσίας. Ύπηρξαν, ύπάρχουν και θά ύπάρχουν εκατομμύρια ήρωίδες μητέρες ανά τούς αίώνες, πού προτιμούν νά θυσιάσουν ακόμα και τή ζωή τους, για

στά αρχικά στάδια ανάπτυξης του δέν είναι κάτι διαφορετικό από ένα ανθρώπινο όν. **Είναι άνθρωπος** σε ένα πολύ αρχικό στάδιο ανάπτυξης του...» (Έμμ. Παναγόπουλος, Άμ. Έπ. Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Χειρουργός Ε.Σ.Υ., www.drasimas.gr/EE396E4E.el.aspx).

8. «Άξιοπρόσεκτες θέσεις και μαρτυρίες για τίς Άμβλώσεις», εκδ. «Όρθόδοξος Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011, σ. 6. Μπορείτε νά τό κατεβάσετε από τό διαδικτυο δωρεάν: <http://orthodoxoskypseli.gr/dat/AA19ED4F/file.pdf>, όπως και τό ένδιαφέρον βιβλίο, επίσης των εκδόσεων «Όρθ. Κυψέλη»: † π. Άθανασίου Μυτιληναίου, «Σκέψου τό σπλάγγχο σου», Θεσ/νίκη 2011: <http://orthodoxoskypseli.gr/dat/3F616465/file.pdf>.



Αυτή η ωραία άφισα δίνει μέ σαφή-νεια απάντηση σε όσους υποστηρίζουν την έκτρωση λόγω βιασμού της μητέρας (στη Χώρα μας «έπιτρέπει» μέχρι και την 19η εβδομάδα κύησης!).

Είναι όντως φοβερό και πολύ τραυματικό για τη γυναίκα τό άποτρόπαιο γεγονός του βιασμού. Όμως, τί φταίει τό άνυπεράσπιστο έμβρυο; Άς ρωτήσουν τή Ρεβέκκα τής διπλανής άφισας, εάν θά προτιμούσε νά μήν είχε γεννηθεί...!

νά ζήσουν τά παιδιά τους, άκόμη και εάν αυτά δέν έχουν γεννηθεί και φιλοξενούνται στή μήτρα τους.⁹

Έχει διαπιστωθεί ότι, εάν μπορούσαν οι μητέρες νά δούν τό άγέννητο παιδί τους, πριν άποφασίσουν νά προβούν σε έκτρωση, ελάχιστες θά προχωρούσαν στην άποτρόπαια αυτή πράξη. Ο διάσημος γυναικολόγος Dr Bernard Nathanson έχει έπισημάνει τό έξης σημαντικό:

«Άν τό κοιλιακό τοίχωμα τής εγκύου γυναίκας ήταν διάφανο, τί είδους νόμους θά είχαμε για τήν έκτρωση;» (άπό τή συγκλονιστική ταινία: **«Σιωπηλή κραυγή»**, όπου παρουσιάζεται η έκτρωση ενός εμβρύου 10 εβδομάδων. Μία ταινία, πού όλες όσες σκέπτονται τήν έκτρωση, πρέπει νά δούν και, άν είναι δυνατόν, μαζί με όσους τίς πιέζουν νά κάνουν έκτρωση, πριν άποφασίσουν νά καταστρέψουν δυό ζωές, του παιδιού τους και τή δική τους).^{10, 11}

9. Βλ. ένδεικτικά στό Περιοδικό μας (Ε.Π.Ο., αρ. τ. 144/2014, σελ. 18-20) τήν περίπτωση μιās τέτοιας ήρωίδας μητέρας, μάλιστα Υπερπολύτεκνης με 10 παιδιά, ή όποία κατά τήν διάρκεια τής έγκυμοσύνης της, άν και προσβλήθηκε από καρκίνο, **άρνήθηκε νά υποβληθεί σε χημειοθεραπείες για νά μή βλάψει τό άγέννητο παιδί της!**

10. Περιγράφει ό ίδιος γιατρός: «... όταν ή άκρη του άναρροφητήρα κτυπά τόν άμνιόκο σάκο, τό παιδί άναπνδά. Άντιλαμβάνεται ότι κάτι έπιθετικό γίνεται και άναπνδά μακριά. Τή στιγμή πού τό άκρο του άναρροφητήρα αρχίζει νά κινείται, τό έμβρυο τό καταλαβαίνει και αρχίζει νά άναρροχάται στην κορυφή τής μήτρας. **Μπορείς νά δεις τό στόμα του νά άνοίγει σε μία σιωπηλή κραυγή, τήν καρδιά νά έπιταχύνει τόν ρυθμό της, τά άκρα νά κινούνται γρηγορότερα, τό παιδί νά γυρίζει ταχύτατα... Τό δράμα τελειώνει με τόν διαμελισμό του παιδιού μπροστά στα μάτια σου.»** (Dr B. Nathanson).

Οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά δούν τήν ταινία **«Σιωπηλή κραυγή» στην ιστοσελίδα μας: www.pefip.gr** (στό πεδίο: **«ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ»**, όπου υπάρχουν άναρτημένα και πολλά άλλα σχετικά έννημερωτικά βίντεο, κείμενα και φωτογραφίες) για όσους δέν έχουν πρόσβαση στό διαδίκτυο μπορούμε νά τήν άποστείλουμε δωρεάν.

11. Είναι πολύ σημαντικό νά έπιστήσουμε τήν προσοχή σε όσους επιλέγουν **τή μέθοδο τής έξωσωματικής γονιμοποίησης**, προκειμένου ν' άποκτήσουν παιδί, διότι άνεξαοτήτως των άλλων ήθικων, θεολογικών, αλλά και ιατρικών προβλημάτων και διλημμάτων, πού προκύπτουν άπό τή μή «φυσική» αυτή διαδικασία, είναι κοινή πρακτική νά **γονιμοποιούνται** περισσότερο άπό ένα (1) έμβρυο, συνήθως 4-5 ή άκόμη και 10 και άπό αυτά νά επιλέγονται τά πιό «ισχυρά» και νά έμφυτεύονται στην μήτρα τής γυναίκας. **Τά «πλεονάζοντα» έμβρυα καταστρέφονται** ή καταψύχονται («κρυοσυντήρηση»), για μελλοντική χρήση, ή χρησιμοποιούνται για πειράματα. Αυτό έχει σάν άποτέλεσμα νά γίνονται ούσιαστικά

Είναι προφανές ότι **επιβάλλεται νά καταργηθεί άμεσα ό νόμος και νά άπαροευθοϋν όλες άνεξαιρέτως οι Έκτροώσεις**. Κάθε έγκυος γυναίκα πρέπει νά άναλαμβάνει τήν ευθύνη τής κυοφορίας του παιδιού της, ώς φιλοξενοϋσα στή μητέρα της έναν άλλο, μοναδικό άνθρωπο κι όχι ένα «κτήμα» της ή ένα μέλος του σώματός της.¹² Τήν ίδια ευθύνη έχει φυσικά και ό πατέρας του παιδιού. Μάλιστα, σέ περίπτωση οικονομικής άδυναμίας νά αναλαμβάνει ή Πολιτεία όλα τά έξοδα (κι όχι όπως δυστυχώς γίνεται σήμερα, πού ή δαπάνη για τήν έκτρωση καλύπτεται από τά Ασφαλιστικά Ταμεία, ενώ τά οικογενειακά επιδόματα είναι ουσιαστικά ελάχιστα). Και σέ άκραίες περιπτώσεις, πού ή μητέρα άδυνατεί νά μεγαλώσει τό παιδί της, αυτό νά δίνεται για υιοθεσία σέ άτεκνα ζευγάρια. Και άν κάποια παιδάκια γεννηθοϋν «άρρωστα» νά αντιμετωπίζονται μέ αγάπη, φροντίδα και σεβασμό, όπως κάθε άλλος άσθενής. **«Η Έκτρωση για κανένα λόγο δέν είναι λύση..., για όλους όμως τούς λόγους είναι φ ό ν ο ς»!**¹³

Είναι επιτακτική ανάγκη νά κατανοήσουμε ότι οι χιλιάδες έκτροώσεις πού γίνονται κάθε χρόνο στην Πατρίδα μας, οι όποιες μέ νόμο ύποστηρίζονται από τό

«έκτροώσεις» πολλών έμφυχωμένων έμβρύων στην άπαρχή τής ζωής τους, τόσο ανά γυναίκα, όσο και άθροιστικά. Στην περίπτωση πολλαπλής έγκυμοσύνης (3δυμα, 4δυμα κλπ.)... **οι γιατροί πιέζουν τή μητέρα νά δεχθεί «έπιλεκτική» έκτρωση** (ή «έπιλεκτική μείωση των έμβρύων», όπως ώριοποιημένα ονομάζεται) **και νά «άφαιρεθοϋν» 1 ή 2 ή περισσότερα έμβρυα, τά πιο «άδύναμα», προκειμένου νά ζήσουν τό υπόλοιπα 1 ή 2 και σπάνια 3.** Προκύπτει όμως θεάσιο ήθικό δίλημμα, όταν πρέπει για νά γεννηθεί ένα παιδί, τό όποιο φυσικά είναι άθώο και δέν φέρει καμία ευθύνη, νά θανατωθοϋν τόσα άλλα!

Έπίσης, θά πρέπει νά μās προβληματίσει σοβαρά ή **τύχη των «κατεψυγμένων» έμβρύων**, τά όποια φυλάσσονται σέ ειδικά κέντρα. Σύμφωνα μέ τή νομοθεσία διατηροϋνται για μία 5ετία και εάν μέχρι τότε δέν ενδιαφεροϋν γι' αυτά οι γονείς, **καταστρέφονται.** Στην Άγγλία τό 1996, μέ τήν πάροδο τής πρώτης πενταετίας από τήν ψήφιση του σχετικού νόμου, έπρεπε νά αποφασισθεί ή τύχη των έμβρύων, πού βρίσκονταν σέ κρουσυντήρηση σέ κλινικές έξωσωματικής γονιμοποίησης. **Τήν 1η Αύγούστου 1996 περίπου 3.000 έμβρυα καταστράφηκαν στίς κλινικές!!!** Πόσες χιλιάδες τέτοια «ξεχασμένα» έμβρυα καταστρέφονται στην Έλλάδα, αλλά και σ' όλο τον Κόσμο; Άλίμονο, πώς μās άνέχεται ακόμα ό Θεός...!

(Βλ. «Ειδικό Άφιέρωμα στα επίκαιρα θέματα: Έξωσωματική Γονιμοποίηση και Προγεννητικός Έλεγχος. ΝΑΙ ή ΟΧΙ;», Ε.Π.Ο., άρ. τ. 90/2001).

12. Τά παιδιά, σύμφωνα μέ τήν Ορθόδοξη Θεολογία, δέν είναι δικά μας, «ιδιοκτησία» μας, για νά επιλέγουμε εάν θά γεννηθοϋν ή όχι και νά τά κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά ή σύλληψη (και ή γέννησή τους) έχει τήν άρχή της «άνωθεν» και είναι δώρο του Θεού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος: «... τό τεκείν άνωθεν έχει τήν άρχήν, από τής Θεού προνοίας, και ούτε γυναικός φύσις, ούτε συνουσία, ούτε άλλο οϋδέν άνταρκές προς τοϋτό έστιν.» (PG 54, 639). Κατά δέ τό σύγγραφο Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς: «...ό Θεός ενεργεί, ό άνθρωπος συνεργεί.» (Άγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος. Μελετήματα Όρθοδόξου Θεολογίας», εκδ. Άστήρ, Άθήναι 1993, σελ. 118).

13. Βλ. άρθρο μας μέ τίτλο: «Υπάρχει λύση για τό Σύνδρομο Down;», http://pefip.gr/?page_id=575).

Ένα συγκλονιστικό βίντεο μέ τίτλο: «**Άγαπητή μέλλουσα μαμά,**» μέ άφορομή τήν «Παγκόσμια Ημέρα για τά παιδιά μέ Σύνδρομο Down» (21η Μαρτίου) άνέβηκε στο YouTube (<https://youtu.be/1VyZSLkFZKY>), σέ μία προσπάθεια νά καταλάβουν οι μελλοντικοί γονείς, πώς τά παιδιά μέ τή συγκεκριμένη γενετική «πάθηση» μπορούν νά είναι ευτυχισμένα. Παρουσιάζει μία ομάδα 15 νεαρών, ένηλίκων και παιδιών, από όλη τήν Εϋρώπη, μέ σύνδρομο Down. Ό καθένας εξ αυτών στέλνει ένα έλπιδοφόρο μήνυμα σέ μία μέλλουσα μητέρα, πού άνησύχησε μόλις έμαθε ότι τό παιδί της έχει τό συγκεκριμένο σύνδρομο. Σās συνιστοϋμε νά τό δείτε και ιδιαίτερα όσες θέλουν ή πιέζονται νά «ρίξουν» τό άθώο μωρό τους, γιατί, ίσως, έχει Σύνδρομο Down!

Κράτος έχουν επιφέρει την «ὀργή» τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὅποιος, ἀπό φιλευσπλαχνία, θέλει νά μᾶς παιδαγωγήσει καί νά μᾶς φέρει σέ ἐπίγνωση καί μετάνοια. Ἔλεγε χαρακτηριστικά ὁ σύγχρονος μεγάλος Ἅγιος Παῖσιος ὁ Ἀγιορείτης († 12η Ἰουλίου):

«...Ὅταν παραβαίνει ἕνας ἄνθρωπος μία ἐντολή τοῦ Εὐαγγελίου, εὐθύνεται μόνον αὐτός. **Ὅταν ὅμως κάτι πού ἀντίκειται στίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ἀπό τό Κράτος νόμος, τότε ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τό Ἔθνος, γιά νά παιδαγωγηθεῖ.**¹⁴

Οἱ γυναῖκες πού σκέφτονται ἢ πιέζονται νά προβοῦν σέ ἔκτρωση, ἄς προβληματιστοῦν, πρὶν σκοτώσουν τό ἴδιο τό παιδί τους καί καταστραφοῦν καί οἱ ἴδιες ψυχικά καί σωματικά.¹⁵ **Τίς προτρέπουμε νά ἐπικοινωνήσουν μέ τό Σύλλογό μας,** προκειμένου νά ἐνημερωθοῦν ὑπεύθυνα καί νά βοηθηθοῦν ψυχολογικά, ἠθικά καί ὕλικά (ἡ ἀνωνυμία εἶναι σεβαστή). Ἡ Π.Ε.Φ.Π., ἀπό τῆς ιδρύσεώς της, ἔχει βοηθήσει ἑκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις (βλ. στήν ἐπόμενη σελίδα). Ἐνῶ, ὅσες ἦδη ἔχουν κάνει ἔκτρωση ἄς προστρέξουν στό Μυστήριό τῆς ἱ. Ἐξομολογήσεως, γιά νά ἐναποθέσουν τό βᾶρος τους στό Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὅποιος ἄλλωστε δέν ἐπιθυμεῖ τό θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ «ὡς τὸ ἀποστρέφαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πονηρᾶς καί ζῆν αὐτόν» (Ἰεζεκιήλ 18, 23).

Τέλος, ἄς προσευχόμαστε ὅλοι νά φωτίσει ὁ Πανάγαθος τὰ «σκοτισμένα» μυαλά τῶν Πολιτικῶν μας, ὥστε νά σταματήσουν αὐτή τῆ «νόμιμη» γενοκτονία. **Ἐπεύθυνοι δέν εἶναι μόνο ὅσοι ψήφισαν, πρὶν 30 χρόνια, αὐτόν τόν αἰμοσταγή νόμο, ἀλλά καί ὅλοι ὅσοι ἀπό τότε τόν ἀνέχονται καί δέν ἀγωνίζονται νά καταργηθεῖ.**¹⁶

14. Ἁγίου Παῖσιου Ἀγιορείτου, «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ», Λόγοι Δ', ἐκδ. Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστῆς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσ/νίκης 17/2014, σελ. 78.

15. **Οἱ συνέπειες μίας ἔκτρωσης στή γυναῖκα,** σύμφωνα μέ ἐπιστημονικές μελέτες, διακρίνονται σέ σωματικές καί ψυχολογικές.

Οἱ κυριότερες σωματικές συνέπειες εἶναι: ● **Διάρρηση τῆς μήτρας καί ρήξη τοῦ τραχήλου** ● **Δοιμώξεις τοῦ γεννητικού συστήματος** ● **Θάνατος: Ἡ ἔκτρωση εἶναι ἡ τρίτη σημαντικότερη αἰτία θανάτου τῶν ἐφήβων, μετά τὰ ἀτυχήματα καί τίς αὐτοκτονίες** ● **Στείρωση ἢ δευτεροπαθῆς ἀμηνόρροια** ● **Ἐπιπλοκές στίς ἐπόμενες κυήσεις,** ὅπως καθ' ἕξιν ἀποβολές, ἐξωμήτρια κύηση, ἀνεπάρκεια τοῦ ἔσω τραχηλικοῦ στομίου, πρόωρος τοκετός, ἐμφάνιση προδρομικοῦ πλακούντα, αὐξημένη περιγεννητική νοσηρότητα καί θνησιμότητα ● **Θρόμβωση καί ἐμβολή** ● **Ἐπιπλοκές ἀπό τήν ἀναισθησία** ● **Τά τελευταῖα χρόνια, σημαντικές μελέτες Ἀμερικανῶν ἐπιστημόνων ἐνοχοποιοῦν τίς ἔκτρώσεις γιά αὐξηση τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης καρκίνου τοῦ μαστοῦ.**

Οἱ ψυχολογικές συνέπειες εἶναι τόσες πολλές (ἔχουν καταγραφεῖ πάνω ἀπό 100), πού ὀδήγησε τούς ἐπιστήμονες νά τίς συμπεριλάβουν στά συμπτώματα τοῦ λεγομένου **«Μετεκτρωτικοῦ Συνδρόμου»,** πού βασανίζει τίς γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἔχουν προβεῖ σέ ἔκτρωση. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τίς ἐξῆς:

● **Αὐτοτραυματισμός** ● **Ἐντονα ἐνοχικά συναισθήματα καί ἀδυναμία στό χειρισμό τους** ● **Αὐτοκτονικός ἰδεασμός, ἀπόπειρες αὐτοκτονίας.** Τό 60% τῶν γυναικῶν, πού ἔχουν κάνει ἔκτρωση, ἀναφέρουν ἰδεασμό αὐτοκτονίας, ἐνῶ τό 28% τῶν γυναικῶν αὐτῶν ἐπιχειροῦν νά αὐτοκτονήσουν ● **Χρήση/κατάχρηση ναρκωτικῶν, ἀλκοόλ** ● **ἀνορεξία, βουλιμία, σεξουαλικά ἀχαλίνωτη ζωή κλπ.** ● **Εφιάλτες/ταραχθένος ὕπνος** ● **Θυμός** ● **Δυσκολία λήψης ἀποφάσεων** ● **Προβλήματα στίς σχέσεις** ● **Προβλήματα στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν.** Τό μετεκτρωτικό τραῦμα ἔχει συνδεθεῖ μέ μείωση τῶν μητρικῶν δεσμῶν μέ τὰ παιδιά πού γεννῶνται μελλοντικά, βίαση συμπεριφορά, κακοποίηση καί παραμέληση τῶν παιδιῶν, κ.ἄ. Τό 44% τῶν γυναικῶν, πού ἔχουν προβεῖ σέ ἔκτρωση, **παραπονοῦνται γιά νευρικές διαταραχές, ἐνῶ τό 25% ἐπισκέπτεται ψυχίατρο.**

16. Δυστυχῶς καί στήν Κύπρο αὐτόν τόν καιρό ἐπιχειρεῖται νά «ἀπελευθερωθοῦν» νομικά οἱ ἔκτρώσεις. Βλ. σχετική ἀναφορά μας στή σελ. 21 τοῦ παρόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

ΕΚΤΡΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ «ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ»...!

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία δέν δέχεται καί τή **χρήση τῆς ἀντισύλληψης, ὡς ἐπέμβασης τοῦ ἀνθρώπου στό δημοουργικό καί σωτηριολογικό σχέδιο τοῦ Θεοῦ.** Ἡ «ἐμμονή» τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπιθυμεῖ τόν «προγραμματισμό» τῆς ζωῆς του, παραγνωρίζοντας τόν Πανάγαθο Θεό καί τήν ἀγάπη Του πρός τό πλάσμα Του, εἶναι τουλάχιστον ἔνδειξη ὀλιγοπιστίας καί ἄρνησης τοῦ «σταυροῦ», πού πολλές φορές ἐπιτρέπει ὁ Θεός γιά τή σωτηρία μας. Ξεχνᾶμε ὅμως **ὅτι χωρίς Σταυρό δέν ὑπάρχει Ἀνάσταση!**

Ὅμως, αὐτό πού ἴσως οἱ περισσότεροί ἀγνοοῦν εἶναι ὅτι, **ἐκτός ἀπό τό γνωστό Ἐκτρωτικό χάπι** (τό δηλώνει καί τ' ὄνομά του), **κάποια «ἀντισυλληπτικά» εἶναι καί ΕΚΤΡΩΤΙΚΑ.** Κι αὐτά εἶναι:

1) Τό «Σπιράλ» ἢ «Ἐνδομήτριο ἀντισυλληπτικό (!) σπείραμα» («προκαλεῖ μείωση τῆς κινητικότητας καί τῆς γονιμότητας τῶν σπερματοζωαρίων, καθῶς καί καταστροφή αὐτῶν, ἐνῶ **κάνει τό περιβάλλον τῆς μήτρας ἀκατάλληλο γιά τήν ἐμφύτευση τοῦ γονιμοποιημένου ὠαρίου, ἐφόσον ἐπιτευχθεῖ γονιμοποίηση,** κι ὅμως τό ὀνομάζουν «ἀντισυλληπτικό») καί **2) τό Χάπι τῆς «ἐπόμενης ἡμέρας» ἢ «ἐπείγουσα ἀντισύλληψη (!)»** («— Ἐμποδίζει τίς ὠοθηκικές νά ἐλευθερωσούν ὠάριο (ὠορρηξία). — Ἐμποδίζει τή γονιμοποίηση ὠαρίου πού ἔχει ἤδη ἐλευθερωθεῖ. — Ἐμποδίζει γονιμοποιημένο ὠάριο νά προσκολληθεῖ στή μήτρα». Βλ. www.diakonima.gr — 3. 2. 2010, ἄρθρο μέ τίτλο: «**Γιατί αὐτό τό φαρμακεῖο δέν πούλᾳ τό χάπι τῆς ἐπόμενης ἡμέρας;**»).

Μόνο τό 2014, σύμφωνα μέ τά δημοσιευμένα στοιχεία, **πωλήθηκαν στή Χώρα μας 2.000.000 χάπια τῆς «ἐπόμενης ἡμέρας» καί τό 27% τῶν Ἑλληνίδων τά ἔχει χρησιμοποιήσει!! Φανταστεῖτε πόσες ἐκτρώσεις ἔχουν γίνει χωρίς κανέναν νά τίς καταγράψει... καί πόσες γυναῖκες ἔχουν κάνει μία ἢ καί περισσότερες ἐκτρώσεις, ἐνῶ πιστεύουν ὅτι ἀπλῶς παίρνουν ἕνα ἀντισυλληπτικό χάπι!**

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καί τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννίτου Παιδιοῦ»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καί τῆς ἐφηβικῆς καί προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλά καί γενικά τούς ΝΕΟΥΣ—, ὥστε νά μὴν καταλήξουν ΠΟΤΕ στήν τραγική ΕΚΤΡΩΣΗ, οὔτε τή χειρουργική οὔτε τή φαρμακευτική, ἔστω κάποιων ὠρῶν καί ἡμερῶν, μέ ὅποιαδήποτε μορφή ἀντισυλληπτικῶν: «χάπι ἐπόμενης ἡμέρας» κ.λπ., ὅπως καί μέ «σπιράλ», πού εἶναι πρῶιμη ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ, ἀλλ' οὔτε καί μέ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας-ΚΔ' Ἀποστολ. κ.ἄ.- «κανονίζουν» τήν ἔκτρωση μέ πολυετή στέρση τῆς θ. Κοινωνίας καί τή στείρωση μέ Ζετῆ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυνοι εἶναι καί οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλά καί «σὺντροφοί», ὅπως καί οἱ ἱατροί, οἱ φαρμακοποιοί καί οἱ λοιποὶ συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπόν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλά καί ΕΓΓΑΜΗ, πού ἀντιμετωπίζει πειρασμό ἢ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἢ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς μὴ δυσκολευθεῖ νά ἐπικοινωνήσει μέ τόν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συσταγάζεται καί συνεργάζεται μέ τήν Π.Ε.Φ.Π.Π. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσους γνωρίζουν ἐγκύους, πού κινδυνεύουν νά ὀδηγηθοῦν σέ ἔκτρωση. Γράψτε ἢ τηλεφωνήστε ἢ ἐπισκεφθεῖτε μας. Ἡ ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καί ἀποφυγῆ ἀπό τά «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλά καί ΕΚΤΡΩΣΗ!... Μακριά ἀπό τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καί διαφημίζονται πιεστικά... Ζητήστε μας ουστικά ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καί κάθε παρεχόμενη βοήθεια γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθεῖτε καί ἐμπειρο Πνευματικό.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210-38.38.496, 38.22.586, FAX: 38.39.509. E-mail: info@pefip.gr



Α'. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Περιπτώσεις με μεγάλες ανάγκες, αλλά και πρόβλημα... μεταφοράς!

- Άγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π.

Είμαστε μιά Οικογένεια με 5 παιδιά και περιμένουμε και τό 6ο παιδάκι. Έργάζομαι μόνο εγώ, γιατί η σύζυγος είναι στό σπίτι μέ τά παιδιά. Είμαστε φιλοξενούμενοι στό πατρικό μου σπίτι και μένουμε στό υπόγειο μιάς και δέν έχουμε δικό μας σπίτι. Οι ανάγκες μας είναι πολλές σέ τρόφιμα, ρούχα, άκόμα και στή μεταφορά, άφου δέν μπορούμε νά πάρουμε 9θέσιο άυτοκίνητο. Άυτές είναι οι πιό βασικές μας ανάγκες. Σάς παρακαλώ πολύ, ό,τι μπορείτε νά κάνετε.

Ν. Φθιώτιδος, 18.3.2016.

Εύχαριστούμε πολύ.

Οίκου. Άθανασίου-Δέσποινας Κασβίκη
(μέ 5 παιδιά, 2008-2014, έγκυος στό 6ο).

- Άγαπητοί Φίλοι τής Π.Ε.ΦΙ.Π.

Θά ήθελα νά σάς εύχαριστήσω θερμά γιά τήν εύρεση μεταχειρισμένου στεγνωτηρίου ρούχων γιά τήν οικογένειά μου μέσω τής Ένώσεώς σας! Οι ανάγκες μας, όπως γνωρίζετε, είναι μεγάλες. Έχουμε επίσης μεγάλο πρό-

Πολύτεκνη Ίερατική Οικογένεια π. Νικολάου καί Κλεοπάτρας ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, μέ 6 παιδιά, γεννημ. 2005-2015, Ν. Ήμαθίας.



Άπό τή Βάπτιση τοῦ 6ου παιδιοῦ-Δημητρίου.

Σχόλιο Συντάξεως.

Τήν ώραία αὐτή Ίερατική Οικογένεια γνωρίσαμε μετά άπό σύσταση τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ήμαθίας (βλ. σχετικό γράμμα τους στή σελ. 13).

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε τέτοιες ώραίες Οικογένειες, οι οποίες πολλές φορές διστάζουν νά έπι-

«Άγαπητοί Φίλοι χαιρετε. Καλό μήνα καί μέ τό καλό ή Αγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Σήμερα παραλάβαμε τά βιβλία καί σάς εύχαριστούμε θερμά. Όλα είναι έξαιρετικά... Τά παιδιά χάρηκαν πολύ μέ τά παιδικά βιβλία. Ήρθαν νά ένισχύσουν τήν προσπάθειά μας νά έμπνεύσουμε σ' αὐτά τήν άγάπη γιά τή μελέτη πνευματικῶν βιβλίων. Εύχαριστούμε πολύ καί γιά τή χρηματική "εὐλογία".

Νά εἰσθε καλά καί καλή δύναμη στό θεάρεστο έργο πού έπιτελείται. Ή χάρις τοῦ Θεοῦ νά σάς χαρίζει υγεία, χαρά καί κάθε εὐλογία». (1.3.2016).

κοινωνήσουν μέ τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., άπό ταπείνωση, θεωρώντας μάλιστα ότι άλλες Οικογένειες έχουν μεγαλύτερες ανάγκες άπ' αὐτές. Όμως ιδιαίτερα στήν έποχή τής κρίσης είναι άπαραίτητο νά προβάλλονται οι ώραίες Έλληνορθόδοξες Οικογένειες, ως «όμολογία» τής πίστης τους στήν Πρόνοια τοῦ Παναγάθου Θεοῦ.

βλημα στη μεταφορά μας. Ένα παλιό άμαξι που έχουμε, παρουσιάζει συχνές βλάβες. Ενδιαφερόμαστε λοιπόν πολύ για την εύρεση άμαξιού, σέ καλή κατάσταση, από δωρεά μέσω της Ένώσεώς σας!...

Ν. Αττικής, 31.3.2016.

Μέ έκτιμηση
Χαράλαμπος Παπαπούλου
(μέ 7 παιδιά, 1999—2010).

Κι έδω οι ανάγκες μεγάλες, πού οδηγούν... σέ απόγνωση!

Άγαπημένοι Φίλοι τών Πολυτέκνων και πάλι σάς χαιρετώ.
Πάλι βρεθήκαμε σέ απόγνωση και δέν ξέραμε τί νά κάνουμε. Γι' αυτό στραφήκαμε στήν αγάπη σας, μέ έλπίδα. Πάντα τυχαίνουν τά έκτακτα και δυσκολευόμαστε νά δώσουμε τά τρέχοντα έξοδα. Δανεικά πλέον δέν παίρνουμε, γιατί αυτά προσπαθούμε νά δώσουμε τόσο καιρό και δέν μπορούμε. Θέλουμε νά στείλουμε κάτι και στά παιδιά πού σπουδάζουν.

Συγχωρέστε με σάς παρακαλώ γιά τό θάρρος πού παίρνω και κάθε φορά σάς ένοχλώ. Είσαστε όμως ή τελευταία μου έλπίδα.

Τί μπορώ νά πώ γιά τό έργο σας, παρά μόνο νά κάνω τά λόγια μου προσευχή γιά όλους έσάς τούς συνεργάτες του πατρός Νικοδήμου.

Νά σάς δίνει ο Κύριος μακρότητα ημερών και ύγεια, νά ευλογεί και νά περισσεύει τό άγιο έργο σας.

Δυτ. Μακεδονία, 10.3.2016.

Μέ αγάπη Χριστού
Γ. Δ. (μέ 7 παιδιά).

Σχόλιο Συντάξεως.

Όπως έχουμε κι άλλοτε γράψει, οι Έπιτολές τών αδελφών μας Πολυτέκνων (όπως και οι φωτογραφίες) πού δημοσιεύουμε, είναι ένδεικτικές. Δέν επαρκεί ο περιορισμένος χώρος του Περιοδικού μας γιά νά δημοσιευθούν όλες, **άλλωστε πολλές Οικογένειες δέν επιθυμούν τή δημοσιότητα.**

Τά τρία προηγούμενα Γράμματα μάς υπενθυμίζουν τήν «υποχρέωση» πού έχουμε πρός τούς «*ελάχιστους αδελφούς*» του Κυρίου μας, **οι ανάγκες τών οποίων είναι πολλές και επιτακτικές**, μέ αποτέλεσμα, μερικές φορές, νά οδηγούνται σέ «*απόγνωση*». Τό γεγονός αυτό είναι, ως ένα σημείο, ανθρωπίνως κατανοη-

τό, όμως θά πρέπει νά αντιμετωπίζεται μέ πίστη, έμπιστοσύνη κι έλπίδα στό Φιλάνθρωπο Θεό μας.

Όσως κριθεί «*υπερβολική*», από μερικούς Φίλους-Άναγνώστες, στήν εποχή τής κρίσης, ή ανάγκη απόκτησης Ι.Χ. αυτοκινήτου. Έξηγοούμε όμως, ότι τό αυτοκίνητο, ιδιαίτερα γιά μιά πολυμελή Οικογένεια, δέν αποτελεί είδος πολυτελείας, αλλά άπολύτως απαραίτητο μέσο γιά τίς αναγκαίες μετακινήσεις της.

Άπευθύνουμε λοιπόν έκκληση σέ Έταιρείες πώλησης αυτοκινήτων, αλλά και σέ δυναμένους ιδιώτες νά ανταποκριθούν μέ κάθε δυνατό τρόπο, γιά νά καλυφθεί ή ανάγκη αυτών τών Οικογενειών.

Ό Σύλλογος Πολυτέκνων Ν. Ήμαθίας εύχαριστεί τήν Π.Ε.ΦΙ.Π.

Άγαπητοί μας αδελφοί.

Πληροφορηθήκαμε από μέλη του Συλλόγου μας –Πολύτεκνες Οικογένειες μέ 5 παιδιά και άνω και μέ ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα– ότι βοηθήθηκαν από έσάς τήν «*Πανελλήνια Ένωση Φίλων τών Πολυτέκνων*» (Π.Ε.ΦΙ.Π.), γεγονός πού μάς χαροποίησε ιδιαίτερα, αφού σταθήκατε άρωγοί στήν κοινή προσπάθεια πού καταβάλλει και ο ίδιος ο Σύλλογός μας.

Δεχτείτε λοιπόν τά θερμά μας συγχαρητήρια και τίς εύχαριστίες του Συλλόγου μας, αλλά και όλων εκείνων τών μελών. Θά θέλαμε μάλιστα από τήν

θέση αυτή νά σάς μεταφέρουμε τίς εὐχαριστίες ὄλων ἐκείνων τῶν Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν, μελῶν τοῦ Συλλόγου μας, πού βοηθήθηκαν ἀπό ἐσάς, ἀλλά καί ἡμῶν προσωπικά καί εὐχόμεστε δύναμη στό ἔργο σας καί εὐλογίες στήν προσπάθειά σας.

Βέροια, 21.03.2016.

Ὁ Πρόεδρος Μουρτζίλας Στέργιος
Ὁ Γενικός Γραμματέας Μπαντῆς Θεόδωρος

Σχόλιο Συντάξεως.

Ἀπό τῆς ἰδρυσέως τῆς ἡ Π.Ε.Φ.Π. ἐπιδιώκει τή συνεργασία μέ τούς Πολυτεκνικούς Συλλόγους τῆς Χώρας, προκειμένου νά γνωρίσει καί μέσῳ αὐτῶν **Πολύτεκνες Οἰκογένειες μέ 5 καί ἄνω παιδιά, ἀνήλικα ἢ σπουδάζοντα.** Χαιρόμαστε ἰδιαίτερα ὅταν ἡ συνεργασία αὐτή εὐοδώνεται ἐπ' ὠφελεία αὐτῶν τῶν Οἰκογενειῶν.

Γι' αὐτό μέ τή σειρά μας θέλουμε καί ἐμεῖς νά εὐχαριστήσουμε **τό Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Ἡμαθίας** γιά τήν ἀγαστή συνεργασία μας. Μᾶς ἔδωσαν τή δυνατότητα νά ἐπικοινωνήσουμε μέ ὠραίες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τοῦ Νομοῦ τους. Μία ἀπό τίς ὁποῖες εἶναι ἡ Ἱερατική Πολύτεκνη Οἰκογένεια π. Νικολάου Παπαθεοδώρου (βλ. φωτογραφία τους στή σελίδα 12 τοῦ παρόντος).

Πολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογένεια π. Εὐαγγέλου καί Εὐαγγελίας ΑΡΩΝΗ, μέ 6 παιδιά, γεννημένα 2000–2009, Ν. Λευκάδος.



σοὺς Χριστός νά σάς ἀνταποδίδει πολλαπλασίως γιά τό εὐλογημένο ἔργο σας» (21.12.2015).

Σχόλιο Συντάξεως.

Φωτογραφία τῆς εὐσεβοῦς αὐτῆς Ἱερατικῆς Οἰκογενείας εἶχε δημοσιεύσει στό Περιοδικό μας (ἀρ. τ. 128/2010) ὁ μακαριστός π. Νικόδημος Μπιλάλης, ὁ ὁποῖος, μεταξύ ἄλλων, ἔγραφε τότε:

«Ὁ σεβαστός π. Εὐάγγελος εἶναι θεολόγος καί Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀλλά καί συνεργάτης τῆς Π.Ε.Φ.Π. στή διανομή τοῦ Περιοδικοῦ τῆς στοῦς Ἱ. Ναοῦς τῆς Λευκάδας, συνεργασία γιά τήν ὁποία τόν εὐχαριστοῦμε... Ἡ σεμνή Πρεσβυτέρα του κα Εὐαγγελία εἶναι κόρη Πο-

λυτέκνων, ἀλλά καί θεολόγος-καθηγήτρια, μουσικός καί ἀγιογράφος!

»Τιμὴ καί εὐλογία γιά τή Λευκάδα ἡ ὑπαρξὴ καί παρουσίαι τους, ὅπως καί γιά τή Μητέρα Ἐκκλησία καί τή Μητέρα Πατρίδα Ἑλλάδα, πού τὰ παιδιά τῶν Πολυτέκνων κρατοῦν καί θα κρατήσουν ὄρθια καί Ὁρθόδοξη...».

Προσυπογράφουμε τὰ ἀνωτέρω καί τοὺς εὐχόμεστε κάθε εὐλογία παρὰ Κυρίου καί τὰ χαριτωμένα παιδιά τους νά προκοποῦν «τῇ σοφίᾳ καί ἡλικίᾳ καί χάριτι παρὰ Θεοῦ καί ἀνθρώπων.» (Λουκ. 2, 52).

Β'. ΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Φίλη των Πολυτέκνων και Πολύτεκνη γράφει για τό Περιοδικό μας.

Άγαπητοί Φίλοι τής Π.Ε.ΦΙ.Π. χαίρετε έν Κυρίω.

Έχω τή χαρά νά σάς γράφω και πάλι. Σας παρακαλώ μόνο νά μήν μέ ξεχνάτε και νά μου στέλνετε τό Περιοδικό σας, πού μου δίνει ιδιαίτερη χαρά νά τό διαβάζω. Παίρνω κι έγώ κουράγιο και δύναμη από αυτό, μιás πού είμαι κι έγώ Πολύτεκνη μητέρα (4 μικρά παιδιά).

Μέ χαρά σας άναγγέλω ότι έχω έτοιμάσει ένα μεγάλο κασόني μέ ρούχα και θά τό στείλω για τίς ανάγκες των Πολυτέκνων άδελφών μας...

Ν. Πέλλης, 4.4.2016.

Σαμσούρη Άννα

Σχόλιο Συντάξεως.

Λόγω στενότητας χώρου, δυστυχώς, δέν μπορούμε σέ αυτό τό τεύχος νά δημοσιεύσουμε άλλα ώραία Γράμματα Φίλων των Πολυτέκνων, όπως επιθυμούσαμε.

Προτιμήσαμε τό άνωτέρω Γράμμα, διότι ή Φίλη μας είναι και ή ίδια Πολύτεκνη, γι' αυτό ή προσφορά της έχει ιδιαίτερη αξία. Προέρχεται από τό «υστερήμα» της, όπως και τώσων άλλων «άφανών» Φίλων μας.

Συνέχεια από τό έξώφυλλο.

Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Κων/νου και Σοφίας ΤΖΙΟΜΑΛΛΟΥ, μέ 11 παιδιά, γεννημένα από 1995 έως 2014, Ν. Σερρών.

Τήν θαυμάσια αυτή Οικογένεια μάς έγνώρισε μέ Έπιστολή του ένας σεβαστός Άγιορείτης Μοναχός, ό οποίος μάς έγραφε:

«Θά ήθελα νά σας όμιλήσω για μιá Οικογένεια άνεκτίμητης αξίας, μέ 11 τέκνα... Θά πρέπει αυτά τά παιδιά τής Παναγίας μας όπως δήποτε νά τά συμπεριλάβετε στό Περιοδικό σας...».

Άμέσως έπικοινωνήσαμε μέ τήν Οικογένεια, ή όποια μάς απέστειλε πρώτα τά απαιτούμενα δικαιολογητικά και έν συνεχεία τήν ώραία αυτή οικογενειακή φωτογραφία, καθώς και τό παρακάτω σύντομο σημείωμά της:

«Σας εύχαριστούμε πολύ για τή βοήθειά σας. Σας εύχόμαστε καλή ύπομονή στό έργο σας. Είναι πολύτιμη για τά χρόνια πού περνάμε ή στήριξη σας **στις Πολύτεκνες Οικογένειες**».

Ό πατέρας έργάζεται ως δημοτικός υπάλληλος και ή μητέρα σέ Παιδικό Σταθμό, ένw τά τρία πρώτα παιδιά είναι φοιτητές στή Θεσσαλονίκη.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. συμφωνεί άπόλυτα μέ τό σεβαστό Γέροντα για τήν άνεκτίμητη και αιώνια αξία τής Οικογενείας και μάλιστα τής Πολύτεκνης. Άξία ή όποια στήν έποχή μας βάλλεται και πολεμείται μέ «μένος», από τούς δήθεν «απελευθερωμένους»-προοδευτικούς. Τρανταχτό παράδειγμα τέτοιας άπαξίωσης του θεσμού του Γάμου και τής Οικογενείας είναι ή νομοθετική θέσπιση του λεγομένου «Συμφώνου Συμβίωσης», ή όποια δυστυχώς προσφάτως έπεκτάθηκε και στά όμόφυλα «ζευγάρια»! (Γιά τό σοβαρό αυτό θέμα, σύν Θεώ, θά κάνουμε άναφορά σέ προσεχές τεύχος).

Έμεις όμως έπιμένουμε στήν προβολή του ιερού θεσμού τής Οικογενείας στά πρόσωπα των Ύπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Οικογενειών τής Πατρίδας μας.



1. π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Ὑπερπολύτεκνος Ἱερέας (1929- † 2016).

Τὴν 20ῆ Φεβρουαρίου 2016, σέ ἡλικία 87 ἐτῶν, «ἔφυγε» ἀπό τή ζωή ἕνας μαχητής τῆς Ὁρθοδοξίας καί τῆς Πατρίδας, ὁ Ὑπερπολύτεκνος Ἱερέας π. Γεώργιος Χιωτάκης,

Ὁ παπα-Γιώργης ὑπηρετήσε μέ αὐταπάργνηση καί θεῖο ζῆλο τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐπί πολλές δεκαετίες. Χειροτονήθηκε Ἱερέας τό 1976, ἐνῶ συνταξιοδοτήθηκε τό 2008, σέ ἡλικία 79 χρονῶν.

Διέμενε στό χωριό Νομικιανά τῆς Χώρας Σφακίων καί ὡς Ἱερέας ἐξυπηρετοῦσε 3 ὄρεινά καί δυσπρόσιτα χωριά τῶν Λευκῶν Ὁρέων στά Σφακιά, ὅπου ἔφθανε ἐκεῖ μετά ἀπό πολύωρη ὁδοιπορία. Κι ὅμως πήγαινε τακτικά σέ ὅλα γιά νά λειτουργήσει.

Ἀπέκτησε μέ τήν εὐσεβή, ἠρωίδα σύζυγό του Πρεσβυτέρα Ἐλένη 12 παιδιά, ἀπό τά ὁποῖα τά 11 βρίσκονται στή ζωή (4 ἀγόρια καί 7 κορίτσια) καί ἕνα κοιμήθηκε πρόωρα, μόλις λίγων μηνῶν. Ἡ 3η θυγατέρα του, Ἀργυρώ, εἶναι Πρεσβυτέρα καί Πολύτεκνη μέ 4 παιδιά, ἐνῶ ἡ 2η, Μαρία, εἶναι ἐπίσης Πολύτεκνη, μέ 5 παιδιά.

Γιά τό μωρό τους πού κοιμήθηκε μᾶς εἶχε διηγηθεῖ τά ἑξῆς:

«Ἐγώ καί ἡ παπαδιά μου μετά τήν κοίμηση τοῦ παιδιοῦ ἤμασταν, φυσικά, συντετριμμένοι, ὅμως ἕνα βράδυ τό εἶδα στόν ὕπνο μου καί μοῦ εἶπε: “Μή στενοχωριέσαι, μπαμπά. Τώρα πού ἡ μαμά μου θά κάνει ἄλλο παιδί, θά μέ ἀντικαταστήσει στό σπίτι μας”. Οὔτε ἐγώ, ἀλλά οὔτε ἡ παπαδιά ξέραμε ὅτι ἦταν ἤδη ἔγκυος. Ἔτσι ἔμαθα γιά τήν ἐγκυμοσύνη στό δεύτερο παιδί μου ἀπό τήν ψυχή τοῦ πρώτου παιδιοῦ μου!»

Εἶχε στενή σχέση μέ τόν Ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη († 2 Δεκεμβρίου), μέ τόν ὁποῖο εἶχε γνωρισθεῖ στήν Κρήτη· τόν εἶχε μάλιστα φιλοξενήσει στό σπίτι του γιά 15 ἡμέρες. Μέ τήν ἀπλότητα πού τόν διέκρινε μᾶς εἶχε διηγηθεῖ πολλά θαύματα πού εἶχε ζήσει κοντά στόν Ἅγιο Πορφύριο, ὅσο ἐκεῖνος ἦταν ἐν ζωῇ, ἀλλά καί μετά τήν κοίμησή Του.

Ὅσοι τόν εἶχαν γνωρίσει, τόν χαρακτήριζαν ὡς ἀγνό, τίμιο, ἀνεπιτήδευτο καί ἀσυμβίβαστο Ἱερέα. Ὁ παπα-Γιώργης ἦταν φτωχός καί ἀπλός, εὐγενής καί πιστός, εὐφυής, ἄν καί ὀλιγογράμματος. Ἦταν σοφός, ἀνδρεῖος μέ ὄνειρα καί ὄραματισμούς. Ἀγαποῦσε πολύ τήν Πατρίδα μας καί ἰδιαίτερα τή λεβεντογέννη Κρήτη. Φοροῦσε πάντα τά χοντρά κρητικά σιβάνια του (τίς παραδοσιακές κρητικές μπότες) κι εἶχε ἔτοιμη μία κρητική μαντινάδα (δικῆς του συνθέσεως συνήθως) γιά κάθε περίσταση.

Ἡ Π.Ε.Φ.Π. καί ἰδιαίτερα ὁ μακαριστός Γέροντάς της π. Νικόδημος (Μπιλάλης) εἶχε στενή σχέση μέ τόν ἀείμνηστο παπα-Γιώργη. Ἡ γνωριμία μας ἐγινε τό 1978 καί ἀπό τότε συνεχίσθηκε ἀδιάκοπα. Τίς περισσότερες φορές πού



«Οἱ ἱερεῖς Σου Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καί οἱ Ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσονται» (Ψαλμ. 131, 9).



Ὁ παπα-Γιώργης καί ἡ Πρεσβυτέρα του κα Ἑλένη Κρατοῦν τή φωτογραφία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου μέ τόν παπα-Γιώργη. Ἡ φωτογραφία τραβήχθηκε πρὶν πολλὰ χρόνια πάνω στό καίσι πού τούς μετέφερε στήν ἐνορία τοῦ παπα-Γιώργη, στό χωριό Ἁγία Ρούμელი.

βαστου χαρακτήρα του καί ἐπειδή εἶχε 12 παιδιά, ὅπως κι ὁ Μακρυγιάννης).

Στή σεβαστή Πρεσβυτέρα, στά ἀγαπητά του παιδιά, ἐγγόνια καί λοιπούς συγγενεῖς, εὐχόμεθα νά ἔχουν τήν εὐχή του καί νά φυλάσσουν τό παράδειγμά του ὡς ἱερή παρακαταθήκη.

Αἰωνία σου ἡ μνήμη, πολυσέβαστε παπα-Γιώργη, νά εὐχесαι καί ὑπέρο ἡμών στό Ἐπιτομόριο Θυσιαστήριο, ὅπου συλλειτουργεῖς μετά τοῦ Ἀρχιερέως Χριστοῦ καί τοῦ ἀγαπημένου σου Ἁγίου Πορφυρίου.



2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, θεολόγος Καθηγητής, τέκνο Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας (1961 – † 2016).



Ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον σέ ἡλικία μόλις 55 ἐτῶν ὁ «δάσκαλος τῶν φυλακισμένων» **Γεώργιος Στ. Ζουγανέλης**. Ἐκοιμήθη ξαφνικά, προδομένος ἀπό τήν καρδιά του, τήν 30ή Ἰανουαρίου 2016, ἀνήμερα τῆς ἐορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν προστατῶν τῶν γραμμάτων καί τῆς παιδείας. Ἦταν πιστός χριστιανός, χαρισματικός θεολόγος κι ἐκπαιδευτικός, ἀγιογράφος καί ἱεροψάλτης, μιά πολυσχιδῆς καί ἀκάματη προσωπικότητα.

Ὁ Γεώργιος Ζουγανέλης γεννήθηκε στίς 29.4.1961. Ἀπεφοίτησε ἀπό τήν Ἀθωνιάδα Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Ἁγίου Ὁρους τό 1979, ἀπό τήν ὁποία ἔλαβε καί πτυχίο Ἁγιογραφίας, καί τό 1984 ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐνῶ παράλληλα ἔκανε σπουδές Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Θεωρητικά στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν (ἀπό τό 1979 ἕως καί τήν ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του ὑπηρετήσε συνεχῶς τό ἀναλόγιο, ἐκπληρώνοντας τό Δαυϊτικό ψαλμό: «... ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω», Ψαλμ. 103, 33).

Ἐργάσθηκε εὐσυνείδητα, ἀπό τό 1989, ὡς θεολόγος, στή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση καί ἀπό τό 2005, πού δημιουργήθηκε, στό «Σχολεῖο Δεύτερης Εὐκαιρίας» (Σ.Δ.Ε.) τῶν Φυλακῶν Κορυδαλλοῦ, τοῦ ὁποῖου ὑπῆρξε Διευθυντής. Μάλιστα, ἀμέσως μετὰ τήν κοίμησή του, τό σχολεῖο, **μέ κοινή ἀπόφαση τῶν Ὑπουργῶν Δικαιοσύνης καί Παιδείας, μετονομάσθηκε σέ «Σ.Δ.Ε. Γεώργιος Ζουγανέλης».**

Μέ τό ἄκουσμα τῆς αἰφνίδιας κοίμησής του κατακλύσθηκε κυριολεκτικά τό διαδίκτυο ἀπό μηνύματα πρῶν καί νῦν μαθητῶν του, ἀλλά καί συναδέλφων του. Μεταφέρουμε ἐνδεικτικά ἀποσπάσματα:

● «Καλό παράδεισο δάσκαλε! Εὐχαριστοῦμε τόν Κύριο πού σέ ἔστειλε στό δρόμο τῆς ζωῆς μας κάποια στιγμή..., δέ θά σέ ξεχάσουμε ποτέ, οὔτε ἐσένα οὔτε αὐτά πού μᾶς δίδαξες». ● «... μου ἔμαθες μέσα στήν κόλαση νά ζῶ στόν Παράδεισο...». ● «... Μοῦ ἔμαθες πολλά πράγματα στή ζωή μου καί πρῶτα ἀπ' ὅλα νά σεβόμαι τήν ἴδια τή ζωή μου. Δάσκαλε θά σέ θυμᾶμαι γιά πάντα!».

Στήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ὁ ἀείμνηστος Γεώργιος ἦταν γνωστός μέσθ τῆς πατρικῆς Ὑπερπολύτεκνης Οἰκογενείας του, Σταύρου καί Βασιλικῆς (ἥδη μακαριστῆς, † 2014) **Ζουγανέλη, μέ 19 παιδιά** (γεννημένα 1958–1982, στή ζωή βρίσκονται τά 15). Ὁ ἴδιος ἦταν ἔγγαμος καί πατέρας 2 παιδιῶν. Εἶχε προσωπική γνωριμία μέ τόν ἀείμνηστο Γέροντα Νικόδημο (Μπιλάλη), ὁ ὁποῖος εἶχε μεσολαβήσει ὥστε νά ἐγγραφεῖ στήν Ἀθωνιάδα. Μάλιστα, κατά τή διάρκεια τῶν σπουδῶν του ἐπισκεπτόταν τόν π. Νικόδημο στό κελλι του στήν Καψάλα-Ἁγίου Ὅρους.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου ἐψάλη στίς 3.2.2016, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Πετρονπόλεως, ὅπου ὑπηρετοῦσε ὡς ἀριστερός Ἱεροψάλτης, ἐνῶ ἐτάφη στό Κοιμητήριο τῆς Γλυφάδας. Τήν Π.Ε.ΦΙ.Π. ἐκπροσώπησαν ἡ Γενική Γραμματέας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κα Εὐαγγελία Τσαγκαρλή-Διαμάντη, ἀνάδοχος τῆς τελευταίας (19η) ἀδελφῆς τοῦ ἐκλιπόντος Ἀνδριανῆς, καί ὁ Διευθυντής κ. Ἰωάννης Θαλασσινός.

Εὐχόμεθα ὁ Πανάγαθος Θεός νά ἀναπαύει τό μακαριστό Γεώργιο στήν ἐπουράνια Βασιλεία Του, στους δέ οἰκείους του νά χαρίζει τήν ἐξ ὕψους θεία παρηγορία Του. Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀδελφέ Γεώργιε.



**ΔΙΕΤΕΣ ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΓΕΡ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΠΙΛΑΛΗ
(1932— † 4. 6. 2014).**

Τό ἱερό Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος **ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ** (Μπιλάλη), Ἱδρυτοῦ τῆς **Π.Ε.ΦΙ.Π.**, θά τελεσθεῖ τό **Σάββατο 4 Ἰουνίου, 7.00'–10.00' π.μ.,** στόν ἐναντι τῶν Γραφείων

τοῦ Συλλόγου Ἱερό Ναό Ζωοδόχου Πηγῆς, ὁδ. Ἀκαδημίας, Ἀθήνα.

Παρακαλοῦνται οἱ γνωρίζοντες τό Γέροντα, καθώς καί οἱ Φίλοι τῶν Πολυτέκνων καί οἱ Πολύτεκνοι νά παραστοῦν, γιά νά συμπροσευχηθοῦμε ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.

Σχόλιο γιά τόν τίτλο τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

τοῦ κ. Ἀντωνίου Ε. Ἀντωνίου, Προέδρου τῆς

Ὁ τίτλος τοῦ τριμηνιαίου Περιοδικοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀπό τό Δεκέμβριο τοῦ 2003, εἶναι: «**ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ**» καί ἀποτελεῖται ἀπό τρεῖς (3) λέξεις.

● Ἡ **πρώτη λέξη** - Ἑλληνορθόδοξη* - εἶναι σύνθετη καί ἀποτελεῖται ἀπό ἄλλες δύο: α) **ΕΛΛΗΝΙΚΗ** καί β) **ΟΡΘΟΔΟΞΗ**.

Ἡ λέξη Ἑλληνική δίδει τό σημεῖο, τήν ἔνδειξη καταγωγῆς. Δηλώνει τόν τόπο γεννήσεως καί κατοικίας τοῦ ἀνθρώπου.

Ἑλληνες ὀνομάζονται οἱ κάτοικοι αὐτοῦ τοῦ τόπου, ἐδῶ καί αἰῶνες πρό Χριστοῦ, μέχρι σήμερα, δηλ., τρεῖς χιλιάδες χρόνια καί περισσότερα, ἀπ' ὅλους τοὺς ἀρχαίους ἱστορικούς-συγγραφείς (Ἡρόδοτο, Θουκυδίδη, Ὅμηρο καί τοὺς νεωτέρους). Ἡ δέ Χώρα, τήν ὁποίαν κατοικοῦσαν, ἐκαλεῖτο καί καλεῖται **ΕΛΛΑΣ** (Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ἐλευθερουδάκη, τόμ. 5ος, σελ. 249-472).

Ἡ λέξη Ὁρθόδοξη προσδιορίζει τήν Πίστη. Εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ πιστεῦν καί συγκεκριμένα δηλώνει **τήν ἀποδοχή τῆς Ὁρθόδοξης Χριστιανικῆς Πίστης ὡς μόνης Ἀληθινῆς**.

● Ἡ **δεύτερη λέξη** τοῦ τίτλου τοῦ Περιοδικοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶναι: **ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ**.

Ἀπευθύνεται, σκοπεύει, ἐστιάζει καί μερμινᾶ γιά τίς Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδας μας. Ὅχι ὅτι δέν ἐνδιαφέρεται καί διά τίς ὀλιγότεκνες, τίς ὁποῖες τιμᾶ καί σέβεται ἐξ ἴσου. Ὅμως ἀντικειμενικά, οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες ἔχουν περισσότερες ἀνάγκες καί μάλιστα οἱ ἐξ αὐτῶν ἄπορες καί γι' αὐτό ἀξιοῦν τήν ἰδιαίτερη ἠθική καί ὑλική προσοχή καί βοήθειά μας.

Καί ἀπό παιδαγωγικῆς ἀπόψεως, σύμφωνα μέ τοὺς εἰδικούς, τά παιδιά τῶν Πολύτεκνων μεγαλώνουν σέ πιό φυσιολογικό περιβάλλον καί μαθαίνουν ἀπό μικρά



ἀπό παλαιότερη ἀφίσα τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. γιά τό Δημογραφικό. Τά παιδιά κυκλικά εἶναι Πολύτεκνων Οἰκογενειῶν, ἡ ἐλπίδα τοῦ Ἔθνους μας, ἐνῶ στό κέντρο ὁ Σωτήρας Δεσπότης Χριστός δωδεκαετής.

* Ἐγραφε τότε, σχετικά μέ τήν προσθήκη στόν τίτλο τοῦ Περιοδικοῦ τῆς λέξεως **Ἑλληνορθόδοξη**, ὁ ἀείμνηστος ἰδρυτής τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. **π. Νικόδημος Μπιλάης**:

«Μολονότι ἡ προσθήκη “Ἑλληνορθόδοξη” στόν τίτλο τοῦ Περιοδικοῦ εἶναι σημαντική, ὥστόσο δέν σημαίνει κάποια οὐσιαστική ἀλλαγὴ στή μέχρι τώρα τακτική καί συμπεριφορὰ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. πρὸς τίς Ὑπερπολύτεκνες Πολύτεκνες Οἰκογένειες, πού τήν πλησιάζουν. Ἡ προσθήκη τῆς σημαντικῆς αὐτῆς λέξεως **δέν ἔχει περιοριστική ἔννοια, ἀλλά “εὐαγγελική”**, μέ τήν πρωταρχική ἔννοια, τῆς “καλῆς καί χαρισίωσης ἀγγελίας”. Συγκεκριμένα θέλουμε νά τονίσουμε καί νά διακηρύξουμε ὅτι ἡ **Ἑλληνική Πολύτεκνη Οἰκογένεια δέν εἶναι - καί δέν πρέπει νά εἶναι - ἄχρωμη θρησκευτικά...** Ἡ προσθήκη “Ἑλληνορθόδοξη” εἶναι καί **μία πρόκληση-πρόσκληση γνωριμίας τῆς ἀληθινῆς καί συνειδητῆς Ἑλληνορθόδοξης Πολύτεκνης Οἰκογένειας, πού ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. χαρακτηρίζει καί προβάλλει ὡς τό “μεγαλύτερο σύγχρονο ΘΕΜΑ-ΘΕΑΜΑ-ΘΑΥΜΑ”!**» (Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 100/2003, σελ. 7).

νά συνεργάζονται μεταξύ τους, νά γίνονται πιό υπεύθυνα, καθώς τά μεγαλύτερα βοηθοῦν τά μικρότερα καί τούς γονεῖς τους. Ἡ δέ ἀγάπη καί φροντίδα τῶν γονέων τους διαμοιράζεται ἐξίσου καί δίκαια σέ ὅλα τά παιδιά. Ἐνῶ ἀντιθέτως, τό ἕνα ἢ τά δύο παιδιά στήν οἰκογένεια, ἄθελά τους, γίνονται περισσότερο αὐταρχικά, διότι θέλουν νά ἔχουν γιά τόν ἑαυτό τους μόνο ὅλη τήν προστασία, φροντίδα καί ἀγάπη τῶν Γονέων τους. Ὅταν ἡ οἰκογένεια ἀποκτᾶ 3, 4 καί παραπάνω παιδιά (ὅσα περισσότερα, τόσο καλύτερα) καί ὑπάρχει ἡ Πίστη στό Θεό, τότε εἰσέρχεται φανερά ἡ εὐλογία Του στήν Οἰκογένεια.

Τόν κύριο ρόλο γιά τήν διαπαιδαγώγηση τῶν τέκνων ἔχουν βεβαίως ἀμφότεροι οἱ Γονεῖς. Τά πολλά ἀδελφάκια συνηθίζουν στήν ὀμαδικότητα, στήν ἀλληλεγγύη, στόν ἀλτρουισμό, στή συνεργασία καί στό σεβασμό τοῦ μικρότερου πρὸς τόν μεγαλύτερο.

Παλαιότερα οἱ οἰκογένειες ἦσαν σχεδόν ὅλες Πολύτεκνες. Τώρα ὅμως ἡ ὑπογεννητικότητα ἔχει πάρει ἐπικίνδυνες διαστάσεις. Τί θά γίνει μέ τήν καταστροφική ὑπογεννητικότητα τῆς Πατρίδας μας; Κινδυνεύουμε ὡς Ἔθνος νά ἐξαφανισθοῦμε!

Ἐνθυμοῦμαι πάντοτε ζωηρά μία οἰκογένεια, ἀπό τίς πάρα πολλές πολύτεκνες τοῦ χωριοῦ μου, πρὶν ἀπό πάρα πολλά χρόνια. Τά 6 (ἕξι) πρῶτα ἀγόρια καί τό 7ο κορίτσι. Ὅταν ὁ Πατέρας τῆς Οἰκογενείας ἐπέστρεφε ἀπό τίς ἀγροτικές ἐργασίες του, τό βράδυ, τά παιδιά ἐκάθοντο γύρω-γύρω στό ἀναμμένο τζάκι μέ τά βιβλία τους στά χέρια καί μελετοῦσαν τά μαθήματά τους. Μόλις ἐκεῖνος εἰσήρχετο στό σπίτι του, ἀμέσως τά 7 παιδιά του πετάγονταν ἐπάνω ὄρθια καί προσέφεραν ὅλα τό σκαμνί τους στόν πατέρα τους νά καθίσει καί νά ξεκουρασθεῖ.

Ὁ Πατέρας πάντοτε σοβαρός, αὐστηρός, ἀλλά ποτέ δέν ἔδειρε κανένα ἀπό τά παιδιά του, ἔστω καί ἕνα χαστούκι! Τούς ὀμιλοῦσε σοβαρά, προσεκτικά χωρίς κολακίες καί ὑπερβολές καί ἤλεγχε προσωπικῶς τά γραπτά καί προφορικά μαθήματα τῶν παιδιῶν του. Τά παιδιά του ἄκουαν πάντοτε τίς συμβουλές καί ὀδηγίες του. Λιτές καί σταράτες. Ἦταν εἰλικρινής, σαφής, προσεκτικός καί διδακτικός. Ἀφηγηματικός μέ τό λόγο καί τό παράδειγμά του.

Κάθε Κυριακή ἢ στίς μεγάλες Ἑορτές ὅλα τά παιδιά, μαζί μέ τούς γονεῖς τους, ἐπήγαιναν στήν Ἐκκλησία μόλις ἐκτυποῦσε ἡ πρώτη καμπάνα, πρωί-πρωί, φορώντας τά «καλά»καθαρά τους ροῦχα.

Τά ἀγόρια ἐσπούδασαν ὅλα, ἀπέκτησαν ἀξιώματα καί, προπάντων, ἔγιναν καλοί καί σωστοί ἄνθρωποι. Ἡ ἐν λόγω πολύτεκνη Οἰκογένεια δέν ἦταν ἡ μοναδική στό χωριό, ἀλλά ὅλες σχεδόν οἱ οἰκογένειες εἶχαν 5 ἕως 12 παιδιά καί ζοῦσαν κατά τόν ἴδιο τρόπο.

- Ἡ **τρίτη λέξη** τοῦ τίτλου τοῦ Περιοδικοῦ μας εἶναι: *ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ*.

Κατά τόν Καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη ἡ ὡς ἄνω λέξη *Οἰκογένεια* σημαίνει: «ὀμάδα ἀτόμων πού συνδέονται μεταξύ τους μέ δεσμούς αἵματος, γάμου ἢ υἰοθεσίας καί ἀποτελεῖται ἀπό τόν Πατέρα, τή Μητέρα καί τά παιδιά».

Τό Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό τοῦ Ἐλευθερουδάκη (τ. 10ος, σελ. 5) ἀναφέρει: «Οἰκογένεια εἶναι ὀμάς ἀνθρώπων συνδεδεμένων διά φυσικῶν δεσμῶν ἀποτελουμένων ἀφ' ἑνός μὲν ἐκ **δύο ἑτεροφύλων προσώπων** συνημμένων διά τοῦ δεσμοῦ τοῦ Γάμου καί τέκνων. Αὐτή στηρίζεται γενικῶς ἐπὶ τῆς ἀμοιβαίας πίστεως καί τῆς προθέσεως ἰσοβίου συμβιώσεως...».

Ἐπάρχουν καί σήμερα πολλές τέτοιες ἀξιοθαύμαστες Πολύτεκνες Οἰκογένειες, γιά τίς ὁποῖες σεμνύνεται ἡ Π.Ε.Φ.Π. καί προσπαθεῖ μέ τή βοήθεια τῶν ἀπανταχοῦ Φίλων-Δωρητῶν της νά συμπαρίσταται ποικιλοτρόπως. Αὐτές εἶναι οἱ «αἰμοδοτές» τοῦ Ἔθνους μας, ἡ ἐλπίδα καί ἡ «μαγιά», πού, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δέν θά ἀφήσουν τήν Πατρίδα μας νά ἐξαφανισθεῖ.



Έγκυκλιος τής Έκκλησίας τής Κύπρου γιά τίς Έκτρώσεις.

Ἡ Έγκύκλιος ἐκδόθηκε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τής Έκκλησίας τής Κύπρου (7.3.2016) καί ἀναγνώσθηκε σέ ὅλους τούς Ἱ. Ναούς τής Κυπριακῆς Δημοκρατίας τήν Κυριακή τής Ὁρθοδοξίας (20.3.2016). Ἀφορμή γιά τήν ἐκδόσή της ἦταν ἡ σχετική συζήτηση πού διεξάγεται στή Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων καί ἀφορᾶ σέ πρόταση τροποποίησης* τοῦ ἀρθρου 169Α τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, γιά τίς ἐκτρώσεις, ἡ ὁποία ἐκκρεμεῖ ἐνώπιόν της. Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα τῆς σημαντικῆς Έγκυκλίου**:



«... Ἡ Έκκλησία, στηριζομένη πάνω στήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ἱερά μας Παράδοση, πιστεύει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωή ὑφίσταται ἐξ ἄκρας συλλήψεως, ἀπό τή στιγμή δηλαδή τῆς γονιμοποίησης, ὁπότε γίνεται καί ἡ ἐμψύχωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπαιτεῖται, ὡς ἐκ τούτου, ἀπό τή στιγμή αὐτή, πλήρης σεβασμός καί προστασία πρὸς τό νέο ἀνθρώπινο πρόσωπο...

* Προτείνεται ἡ «ἀπελευθέρωση» τῶν ἐκτρώσεων: • Ὅταν δέν ἔχουν συμπληρωθεῖ 12 ἔβδομαδες ἐγκυμοσύνης. • Ὅταν ἡ ἐγκυμοσύνη εἶναι ἀποτέλεσμα ἐγκληματικῆς πράξης (ὅπως βιασμός, σεξουαλική κακοποίηση, αἰμομιξία) καί δέν ἔχουν συμπληρωθεῖ 19 ἑβδομάδες ἐγκυμοσύνης. • Ὅταν ὑπάρχουν ἐνδείξεις σοβαρῆς ἀνωμαλίας τοῦ ἐμβryoύ, πού ἐπάγονται τή γέννηση παθολογικοῦ νεογνοῦ (χωρίς περιορισμό). • Ὅταν ὑπάρχει κίνδυνος γιά τή ζωή ἢ κίνδυνος βλάβης γιά τήν ἔγκυο. • Σέ περίπτωση πολλαπλῆς κύησης γιά τή βιωσιμότητα τῶν ἐμβryoύν.

** Βλ. www.churchofcyprus.org.cy/17156

Ἵπερπολύτεκνη Ἱερατική Οἰκογ. π. Γεωργίου–Ταμάρας ΧΛΑΜΑΝΤΖΙΔΟΥ, μέ 6 παιδιά (ἀναμένουν τό 7ο), γεν. 1996–2009, Ἴ.Π. Πάφου.

Ὁ σεβαστός π. Γεώργιος ἔχει ποντιακές ρίζες, ἐνῶ ἡ Πρεσβυτέρα του καταγεται ἀπό τήν ὁμόδοξη Ρωσία. Ὁ πρῶτος γιός Ἀλέξανδρος εἶναι φοιτητής Θεολογίας καί τά ὑπόλοιπα παιδιά μαθητές. Ἐχουν μόνο τό μισθό τοῦ πατέρα καί διαμένουν μέ ἐνοίκιο. Παρ' ὅλες τίς δυσκολίες ἡ ἐμπιστοσύνη τους στήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ τούς γεμίζει μέ ἐλπίδα καί χαρά, γεγονός πού ἀποτυπώνεται καί στά φωτεινά τους πρόσωπα.



Εἶναι παρήγορο πού ὑπάρχουν ἀκόμη στήν Κύπρο μας, ἐλάχιστες δυστυχῶς, τέτοιες ἡρωικές Ἵπερπολύτεκνες Οἰκογένειες, οἱ ὁποῖες δίνουν τήν καλή μαρτυρία στή φυγότεκνη καί «γηράσκουσα» κοινωμία μας.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 – Κάτω Πολεμῖδια, Ἁγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, Θεολόγ. -καθηγ. Ἵπρες ἐπικοινωνίας 6-11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἁγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
- ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Ὑποκ/μα Πάφου 2, Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
- Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τήν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.

»... Ὡς ἐκ τούτου, θεωρεῖ (καί σέ τούτο δέν ἀμφιταλαντεύθηκε ποτέ) ὅτι ἡ ἔκτρωσις, ἡ τεχνητή δηλαδή διακοπή τῆς κύησης, συνιστᾷ φόνο...

»Μέ βάση τά πιό πάνω καταλαβαίνετε ὅτι ἡ ἔκτρωσις δέν ἀφορᾷ τή γυναίκα καί τό σῶμα της, οὔτε τή γυναίκα καί τόν ἄνδρα της. Τό κυοφορούμενο εἶναι ξεχωριστό πρόσωπο μέ ἀναφορά στόν Θεό. Καί εἶναι ὁ Θεός πού ἔχει ἐξουσία πάνω του καί κανένας ἄλλος...

»Διά τήν Ἐκκλησία οὐδεμία λύση δύναται νά θεωρηθεῖ ἠθική καί ἀποδεκτή, ἄν καταστρέφει ἀνθρώπινη ζωή σέ ὅποιοδήποτε στάδιο της...

»Κάνουμε ἔκκληση πρὸς ὅσες γυναῖκες ἢ οἰκογένειες ἀντιμετωπίζουν τό δίλημμα τῆς ἔκτρωσης γιά ὅποιοδήποτε λόγο (οἰκονομική στενότητα, ἀσθένειες τοῦ ἐμβρύου ἢ τῆς μητέρας, κοινωνική κατακραυγή κ.ἄ.) νά μὴ διαπράξουν φόνο μιᾶς ἀνυπεράσπιστης ὑπαρξης, ἀλλά νά ἀπευθύνονται πρὸς ἐμᾶς, τά Μέλη τῆς Ἱεράς Συνόδου, προσωπικῶς. Καί ἐμεῖς, πέραν τῆς ἠθικῆς στήριξης καί τῶν συμβουλῶν, ἀναλαμβάνουμε ὑπεύθυνα καί μέ κάθε μυστικότητα, νά δώσουμε ἀσφαλές καταφύγιο καί κάθε εἴδους βοήθεια μέχρι τῆς γέννησης τοῦ παιδιοῦ.

»Θέτοντας τούς ἐκλεγμένους ἀντιπροσώπους τοῦ Λαοῦ ἀπέναντι τῶν εὐθυνῶν τους, καλοῦμε τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀπαιτήσῃ ἀπό τούς ἐντολοδόχους του σεβασμό πρὸς τή θρησκεία καί τό ἀνθρώπινο ἦθος του...».

Εἶναι ἀδήριτη ἀνάγκη ὅλοι οἱ Κύπριοι ἀδελφοί μας νά ἀντιδράσουν πιέζοντας τούς Βουλευτές τους νά μὴν ψηφίσουν τήν τροπολογία αὐτή ὅπως προτείνεται. Μάλιστα, θά ἦταν εὐχῆς ἔργο νά ἀλλάξῃ ὁ ὑπάρχων νόμος πρὸς τό αὐστηρότερο καί νά ἀπαγορευθοῦν οἱ ἐκτρώσεις σέ ὅποιαδήποτε ἐβδομάδα τῆς ἐγκυμοσύνης καί γιά ὅποιοδήποτε λόγο.

ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ...!

Νεοεθνομάρτυρας Φρουρός τῆς Σημαίας στήν Ἀκρόπολη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ

Ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος ἦταν ποντιακῆς καταγωγῆς καί γεννήθηκε μᾶλλον τό 1920. Τό 1940 πολέμησε στόν ἑλληνοϊταλικό πόλεμο. Μετά τήν κατάρρευση τοῦ μετώπου παρουσιάσθηκε στήν Προεδρική Φρουρά καί ζήτησε νά καταταγεῖ σ' αὐτήν ὡς Εὐζώνος, ἀλλά καί Φρουρός τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας τῆς Ἀκροπόλεως.

Ὅταν οἱ Γερμανοί κατέλαβαν τήν Ἀθήνα, 27η Ἀπριλίου 1941, μιᾶ ομάδα μοτοσυκλετιστῶν κατευθύνθηκε πρὸς τήν Ἀκρόπολη, γιά νά κατεβάσῃ τήν Ἑλληνική Σημαία καί νά ὑψώσει στή θέση της τή γερμανική σβάστικα. Φρουρός στήν Ἀκρόπολη ἐκείνη τήν ἡμέρα ἦταν ὁ Κων. Κουκίδης. Δέν εἶναι βέβαιο ἄν οἱ Γερμανοί διέταξαν τό γενναῖο φρουρό νά κατεβάσῃ ἐκεῖνος τή Σημαία ἢ τήν κατέβασαν ἐκεῖνοι.

Τότε ἀκριβῶς ἐκεῖνος τήν ἄρπαξε στά χέρια του, τυλίχθηκε μ' αὐτή κι ἔπεσε μαζί της ἀπό τόν Ἱερό Βράχο, σαβανωμένος μέ τό ἱερό Σύμβολο τοῦ ἑλληνορθοδόξου Ἔθνους μας. Αὐτό τό γεγονός τῆς ἠρωικῆς αὐτοθυσίας τοῦ Ἑλληνα στρατιώτη-εὐζώνου εἶναι μοναδικό στόν κόσμο καί ἄξιο τιμῆς καί προβολῆς.

Ἀλλά ἔπειτα ἀπό τή μικρή αὐτή ἀναφορά μας, πῶς νά μὴν ἐκφράσουμε τή βαθύτατη θλίψη, ἀλλά καί τήν ἀγανάκτησή μας γιά τίς ἴβρεις καί ἀτιμώσεις τοῦ Ἱεροῦ Συμβόλου τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ, ὄχι μόνο ἀπό κάποιους «ἀναρχικούς», ἀλλά καί ἀπό κάποιους δῆθεν προοδευτικούς, πού δυστυχῶς κατέχουν ὑψηλές θέσεις. Εὐτυχῶς ὅμως πού ὑπάρχουν καί πάντα θά ὑπάρχουν ἀξιοθαύμαστα καί ἀξιομίμητα παραδείγματα, ὅπως τοῦ Κων. Κουκίδη.

Αἰωνία σου ἡ Μνήμη, ἀθάνατε Νεοεθνομάρτυρα!



+ 27η
Ἀπριλίου
1941

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΛΗΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, πλησιάζει κι ἐφέτος στό τέλος της καί τό Ἅγιο Πάσχα, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ μας προβάλλει λαμπροφώρα καί ἐλπιδοφόρα. Ὅλοι οἱ πιστεύοντες καί οἱ βουλόμενοι ἀθλήσαι στό μεγάλο στάδιο τῶν ἀρετῶν, πού ἔχει ἀνοίξει ἀπό τήν Καθαρή Δευτέρα, νηστεύσαμε, τό κατά δύναμη. Ὅμως σκεφτήκαμε, ἔως τώρα, ποιά νηστεία εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀπό τόν Κύριό μας;

Πολλοί θά προτρέξουν νά ἀπαντήσουν μέ τό γνωστό κατανυκτικό τροπάριο: *«Νηστεύσωμεν νηστεία δεκτὴν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθῆς νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτριώσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους καί ἐπιπορίας...»*. (Ἀπόστιχο Ἑσπερινοῦ Καθαρᾶς Δευτέρας).

Καί βεβαίως αὐτές εἶναι κάποιες ἀπό τίς πολύ σημαντικές προϋποθέσεις προκειμένου νά γίνει εὐπρόσδεκτη ἡ νηστεία μας. **Ὅμως ὑπάρχει καί ἄλλη μία παράμετρος, ἐξίσου σημαντική, πού εἶναι ἄγνωστη ἢ λησμονημένη στους περισσοτέρους.** Καί ποιά εἶναι αὐτή; Ἄς ἀφήσουμε τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο νά μᾶς τήν παρουσιάσει μέ σαφήνεια:

«Ὁὐ γὰρ πραγματεία ἐστὶν ἡ νηστεία, ἵνα κερδήσωμεν μὴ ἐσθίοντες, ἀλλ' ἵνα ὁ μέλλεις ἐσθίειν φάγη πτωχὸς ἀντὶ σοῦ· καὶ γίνεται σοι διπλοῦν τὸ ἀγαθόν, καὶ ὅτι σὺ νηστεύεις, καὶ ὅτι ἄλλος οὐ πεινᾷ... Ὁ μὴ συμπάσχων τῷ Ἰησοῦ, οὐκ οἶδε τὸν Ἰησοῦν· ὁ ἀποκρουόμενος τὴν νηστείαν, οὐκ οἶδε τὸν σταυρόν». (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, PG 62, 736).

Ἡ ἐλεημοσύνη, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, ἡ ἀγάπη καί ἡ προσφορά στους «ἀδελφούς μας τοὺς ἐλαχίστους», πού εἶναι οἱ ἀδελφοί τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς σωστῆς νηστείας. Διπλό, λοιπόν, εἶναι τό κέρδος τῆς νηστείας μας, **ὅταν προσφέρουμε, σέ ὅσους ἀδελφούς μας στεροῦνται τὰ ἀναγκαῖα, τό ἀντίτιμο, τό πλεόνασμα, πού δημιουργεῖται ἀπό τὴ νηστεία** (τὴν ἐκούσια δηλ. ἀποχή ἀπό τό κρέας, τὰ γαλακτοκομικά καί τίς περισσοτέρες ἡμέρες καί τό λάδι). Στεροῦμαστε ἐμεῖς γιὰ νά τραφεῖ ὁ πτωχὸς ἀδελφός μας, ἀλλά ταυτόχρονα, μέ τίς μικρὲς μας δυνάμεις, συμπάσχουμε μέ τό Χριστό μας καί γνωρίζουμε, κατὰ χάριν, τόν ἴδιο καί τόν Σταυρό Του.

Δέν θά πρέπει ποτέ νά ξεχνᾶμε ὅτι κανένας δέν θά μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει κατὰ τὴ φοβερὰ ἡμέρα τῆς Κρίσεως, ὅπως ἡ μετάνοια καί ἡ ἐλεημοσύνη. *«... Οὐδὲν γὰρ ἀδελφὸς δύναται βοηθησαὶ ἡμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ φοβερᾷ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὡς ἡ μετάνοια καὶ ἡ ἐλεημοσύνη...»*. (PG 60, 720).

Κι ἔτσι, ὅταν ἡ προσευχὴ καί ἡ νηστεία ἔχουν συμπαραστάτη καί τὴν ἐλεημοσύνη, τότε εἴμαστε πραγματικά πλούσιοι. Ἄλλωστε, αὐτὸς πού βοηθᾷ τόν πτωχό, δανεῖζει τόν ἴδιο τόν Θεό, *«... ὅτε τῇ προσευχῇ καὶ τῇ νηστείᾳ καὶ ἐλεημοσύνῃ συμπάρεστι, τότε πλούσιος κατὰ Θεὸν ὁ τῆς εὐσεβείας ἐργάτης εὐρίσκεται. Θεῷ γὰρ δανεῖζει ὁ παρέχων τῷ πένητι»*. (PG 60, 717)

Τί κι ἂν φτάσαμε στό τέλος τῆς νηστείας! Ποτέ δέν εἶναι ἀργά, ὅσοι δυνάμεθα, νά ἐκπληρώσουμε τό χρέος μας καί νά καταστήσουμε τὴ μικρὴ καί ταπεινὴ νηστεία μας μεγάλη στά μάτια τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ μας. **Οἱ ἀδελφοί μας οἱ ἐλάχιστοι, ὅπως εἶναι καί ἀρκετοὶ ἀδελφοί μας Πολύτεκνοι καί τὰ ἀξιαγάπητα παιδιά τους, ἀναμένουν τὴν ἀγάπη μας.** Ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς περιμένει νά Τοῦ «δανείσουμε»...!

Ἄς ὑποδεχοῦμε λοιπόν τὰ Ἅγια Πάθη καί τὴν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ μας Ἀνάσταση μέ χαρὰ μεγάλη, ἔχοντας διανύσει τὴν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέ νηστεία *«εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ»*. Καί νά ἀξιωθοῦμε μέ παρηγοσία νά ψάλλουμε τό

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζῶν χαρισάμενος». Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!



‘Υπερπολύτεκτη Οικογένεια Σωτηρίου και Μανουέλας ΚΥΡΙΑΤΖΗ, με 8 παιδιά, γεννημένα 1998–2009, Ν. Άττικής.

«Αγαπημένοι μας “Φίλοι τών Πολυτέκνων”.

Χαιρόμαστε πολύ όταν επικοινωνούμε μαζί σας κι όταν διαβάζουμε τό Περιοδικό σας. Μας άναπτερώνει! Μέσα σέ κάθε Πολύτεκτη Οικογένεια, πού προβάλλετε, καθρεφτίζεται και ή δική μας Οικογένεια. Ή ευτυχία, αλλά και ό καθημερινός άγώνας μας είναι κοινός. Κοινή όμως είναι και ή παρουσία του Θεού στή ζωή μας!

... Ή πολυτεκνία είναι δώρο του Θεού. Έχει πολύ κόπο, αλλά και πολλή χαρά! Οί γονείς είμαστε μικροί και άνεπαρκείς για νά άνταπεξέλθουμε στις άτέλειωτες δυσκολίες πού προκύπτουν καθημερινά. Όμως ζούμε τήν έμπειρία και πάλι καθημερινά, πώς ό Θεός έχει τούς δικούς του τρόπους νά παρεμβαίνει στή ζωή μας...

Μέ μεγάλη έκτίμηση Σωτήριος και Μανουέλα Κυριατζή». (4. 3. 2016).

Σχόλιο Συντάξεως.

Τά σχόλια στό ώραίο γράμμα τής Οικογενείας νομίζουμε ότι είναι περιττά. Μέ περιεκτικό λόγο μεταφέρουν τήν πολυτεκνική τους έμπειρία και τήν θερμή τους πίστη-έμπιστοσύνη στήν Πρόνοια του Θεού.

Σέ προσωπική μας επικοινωνία μάθαμε ότι ή Πολύτεκτη Οικογένεια (8+2=10 άτομα) διαμένει σ’ ένα διαμέρισμα πολύ μικρό, πού δέν άνταποκρίνεται στις ανάγκες τής (έχει μόνο 2 ύπνοδωμάτια για τά 8 παιδιά και 1 τουαλέτα). Αυτό, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί καθημερινά πρακτικές δυσκολίες.

Στήν προσπάθειά τους νά κτίσουν ένα μεγαλύτερο σπίτι, είχαν πριν τήν κρίση δανειοδοτηθεί και μέ πολλές θυσίες κατόρθωσαν νά άνεγείρουν μία κα-

τοικία (έχουν φθάσει μέχρι και τά τουβλα, ενώ ύπολείπονται όλα τ’ άλλα). Τους πρόλαβε όμως ή κρίση και άδυνατούν όχι μόνο νά τό άποπερατώσουν, αλλά και νά άποπληρώσουν τό δάνειο, **μέ άποτέλεσμα νά κινδυνεύουν μέ κατάσχεση από τήν Τράπεζα και πάλι... νά χρωστάνε!**

Πρόκειται για εύσεβή Οικογένεια, πού από «διάκριση» δέν μάς είχε, μέχρι τώρα, κάνει κοινωνούς του προβλήματός τής. Άφότου όμως μάς έγινε γνωστό, θεωρήσαμε σωστό νά άπευθυνόμαστε στούς άπανταχού Φίλους τών Πολυτέκνων, προκειμένου, όσοι δύνανται, νά συνεισφέρουν για τή «σωτηρία» τής οικίας τής άξιοθαύμαστης αυτής Ύπερπολύτεκτης Οικογενείας, πού τό υπεραξίζει!



ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ Σ’ ΑΛΛΟΥΣ