

Ὀδοιπορικὸ

Ὁρθόδοξης Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀνατολή

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Τεύχος 82 Ιανουάριος-Μάρτιος 2023



Ο νεοχειροτονημένος πρεσβύτερος Γιόχαν Πάρκ με την οικογένειά του

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μητροπολίτου Πισιδίας κυρού Σωτηρίου, του από Κορέας

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργυρουπόλεως το Πνευματικό Μνημόσυνο προς τιμήν και μνήμην του αειμνήστου Μητροπολίτου Πισιδίας πατρός Σωτηρίου, του από Κορέας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε χαιρετισμό υπό του προέδρου του Πατριαρχικού Ιδρύματος Ορθοδόξου Ιεραποστολής Απω Ανατολής, ελογιωτάτου κ. Σωτήρη Δεσπότη, καθηγητή Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, ομιλία του Μητροπολίτη Κορέας και Εξάρχου Ιαπωνίας π. Αμβροσίου με θέμα: Η οσιακή κοίμηση ενός μεγάλου Ιεραποστόλου, άσματα υπό της παιδικής και εφηβικής χρωδίας του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Αργυρουπόλεως και καταληκτήριο χαιρετισμό υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης π. Συμεών. Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του ο Μητροπολίτης Κορέας ανέφερε τα εξής:

«Δόξα και μεγαλωσύνη, κράτος και εξουσία» (Ιούδα 25) αναπέμπουμε στον Επιφανέντα Σωτήρα και Λυτρωτή μας, που μας αξιώνει να τελούμε σήμερα το Πνευματικό Μνημόσυνο προς τιμήν και μνήμην του αειμνήστου πεφωτισμένου Ιεράρχου και μεγάλου ιεραποστολικού Ανδρός, Μητροπολίτου Πισιδίας, του από Κορέας, πατρός Σωτηρίου.

Εκ μέρους του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, έχουμε την εξαιρετική τιμή και το ιδιαίτερο προνόμιο να μεταφέρουμε προς την εκλεκτή ομήγυρη τις πατρικές ευχές και ευλογίες Του για υγεία, μακροήμερευση και πρόοδο πνευματική κατά το νέον έτος.

Κατά την επίσκεψή μας την περασμένη Παρασκευή στο ιερό Κέντρο, στο Φανάρι, ακούσαμε τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη να λέει: *Ό,τι και να πούμε για τον αείμνηστο Σεβασμώτατο Σωτήριο θα είναι πάντα πολύ λίγο!*

Το θέμα της ομιλίας μας είναι: *Η οσιακή κοίμηση ενός μεγάλου Ιεραποστόλου*, ο Οποίος υπήρξε ο Πρύτανης των μέχρι πρό τινας εν ζωή Ορθοδόξων Ιεραποστόλων.

Σας παρακαλούμε εκ προοιμίου να μας επιτρέψετε ένα πολύ σύντομο διευκρινιστικό σχόλιο:

Χρησιμοποιήσαμε στον τίτλο της ομιλίας τον όρο «ιεραπόστολος» ως "terminus technicus". Ο αδόκιμος αυτός όρος δεν είναι ούτε αιογραφικός ούτε πατερικός, αλλά προέρχεται από την ορολογία των ετεροδόξων. Ο αείμνηστος Μητροπολίτης Σωτήριος ουδέποτε χρησιμοποίησε τον όρο αυτό για τον εαυτό του κατά τα 47

χρόνια της διακονίας του στην Κορέα. Προτιμούσε τον όρο *διάκονος Χριστού ή εργάτης του Ευαγγελίου*. Έλεγε χαρακτηριστικά: *Ο απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους: «εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι απόστολος» (1 Κορ. 15:9) κι εγώ θα αυτοαποκαλοῦμαι ιεραπόστολος; Αστεία πράγματα!*

Για τον μακαριστό Μητροπολίτη πατέρα Σωτήριο γράφτηκαν ήδη αμέσως μετά την οσιακή κοίμησή του, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αρκετά, και καθώς θα περνάει ο χρόνος και θα κατασταλάζει μέσα μας η αποτίμηση της ζωής και του έργου του θα γράφονται συνεχώς περισσότερα. Γι' αυτό τον λόγο δεν θα αναφερθούμε απόψε ούτε στην ζωή του ούτε στο έργο του. Επιλέξαμε να μιλήσουμε μόνον για την οσιακή κοίμησή του για να σας πούμε «ὄ ἀκηκόαμεν, ὄ ἐωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὄ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν... ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ' ἡμῶν» (1 Ιω. 1:1-3).

Το επί γης τέλος κάθε ανθρώπου είναι, ως γνωστόν, σήμα κατατεθέν της επίγειας ζωής του. Ο καθένας μπορεί να υποκρίνεται πολλά και διάφορα μέχρι πριν να φθάσει στις τελευταίες του ώρες, αλλά την ώρα του θανάτου αποκαλύπτεται ο έσω άνθρωπος. Στα έσχατα όλα γίνονται φανερά και τετραηλισμένα. Οποῖος έχει συνεχῶς μνήμη θανάτου στην ζωή του δεν φοβάται τον θάνατο. Η μετάνοια και η χρηστοζωή του εξασφαλίζουν οσιακό τέλος. Κατά το γνωστό αιογραφικό λόγο: *Ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις σου μμνήσκου τὰ ἔσχατά σου, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα οὐχ ἁμαρτήσεις* (Σοφία Σειράχ 7:36).

Σ' έναν τέτοιο άνθρωπο του Θεού ευλογηθήκαμε να ζήσουμε κοντά. Και γι' αυτό είμαστε και θα είμαστε ευγνώμονες εσαεί προς τον Θεό για την μεγάλη αυτή δωρεά Του. Γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι από το σεβαστό και εκλεκτό ακροατήριο γνώρισαν, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, τον πατέρα Σωτήριο και γεύθηκαν την ευλογία της παρουσίας Του στην ζωή τους. Ένας εξ αυτών, σπουδαῖος κατά κόσμον, μας έγραψε όταν πληροφορήθηκε την κοίμησή Του τα εξής, τα οποία μας έδωσαν την έμπνευση για την επιλογή του θέματος του αποψινού Πνευματικού Μνημοσύνου: *Υποθέτω ότι ο μεταστάς έφυγε από τον κόσμο αυτόν ήρεμα ὅπως και έζησε. Ελπίζω να μην ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. Θα σας ήμουν ευγνώμων εάν σε κάποια στιγμή μπορούσατε να μου περιγράψετε τις τελευταίες μέρες του.*

Αυτό ακριβῶς αποφασίσαμε να κάνουμε απόψε: να περιγράψουμε, ὅσο τούτο είναι δυνατόν, τις τελευταίες επί γης ημέρες του πατρός Σωτηρίου. Και τούτο γιατί είναι κοινή επιθυμία πολλών, αλλά και προς πνευματική ωφέλεια ὄλων μας.

Στην συνέχεια ο ομιλητής αναφέρθηκε:

1. Στο χρονικό της ασθένειας του μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Σωτηρίου,
2. Στην τελευταία επιθυμία του, που ήταν το κήρυγμα,
3. Στην τελευταία του αναλαμπή,
4. Στην επικοινωνία του με το υπερπέραν,
5. Στα τελευταία του εικοσιτετράωρα,
6. Στην οσιακή κοίμησή του,
7. Στην ετοιμασία του λειψάνου του,
8. Στην Εξόδιο Ακολουθία του, και
9. Στην ταφή του, και κατέληξε με τα εξής:
Αγαπητοί μου,

Ο μακαριστός Σεβασμιώτατος κυρός Σωτήριος έφυγε από την ζωή αυτή με έναν μεγάλο πόνο και μια μεγάλη χαρά. Ο μεγάλος **πόνος** του, όπως τον δημοσίευσε σε γνωστό κείμενο, επωνύμως, ήταν η στάση του Πατριαρχείου Μόσχας έναντι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και του αδελφοκτόνου πολέμου στην Ουκρανία. Συχνά έλεγε με στεναγμούς αλλαγήτους: *Μα δεν έμαθαν οι αδελφοί μας, που κυβερνούν το Πατριαρχείο Μόσχας, μετά από χίλια χρόνια Ορθοδοξίας τι μας διδάσκει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο; Δεν καταλαβαίνουν πόσο χαίρεται ο Διάβολος με τις αντικανονικές πράξεις τους; Προσεύχομαι ο Θεός να τους χαρίσει μετάνοια, για να πάψουν επιτέλους να είναι εξαρτήματα της επεκτατικής ρωσικής πολιτικής!* Και η μεγάλη **χαρά** του ήταν όταν τον πληροφορήσαμε για το επικείμενο ιστορικό συλλείτουργο στο Φανάρι μεταξύ του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος κ. Στεφάνου, που πραγματοποιήθηκε, ως γνωστόν, δύο μέρες μετά την οσιακή κοίμησή του, την Πεντηκοστή 12 Ιουνίου 2022. Από το κρεβάτι του πόνου που βρισκόταν, προσπάθησε με το εξασθενημένο χέρι του να κάνει το σημείο του Σταυρού και να επαναλάβει πολλές φορές το: *Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι!*

Λίγες μέρες μετά την κοίμηση του Σεβασμιωτάτου επισκεφθήκαμε τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη στο Φανάρι για να Του αναφέρουμε ευλαβώς τα της οσιακής κοιμήσεως του Γέροντα. Ο Παναγιώτατος, εμφανώς συγκινημένος κάνοντας το σημείο του Σταυρού, είπε: *Ήταν Άγιος. Να έχουμε την ευχή του!*

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με την εξής ανακοίνωση-ανοιχτή πρόσκληση προς όλους:

Χρέος ιερό και σεβασμός προς το πρόσωπο του κεκοιμημένου πνευματικού μας πατρός Σωτηρίου επιβάλουν να εκδώσουμε ένα βιβλίο με την ζωή και το έργο Του. Άνθρωποι που τον γνώρισαν στην πατρίδα του την Άρτα, στην Αθήνα κατά τα χρόνια των σπουδών του, κατά την



Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ν. Σμύρνης κ. Συμεών απευθύνει καταληκτήριο χαιρετισμό στην εκδήλωση

ιερατική του διακονία στην Ιερά Μητρόπολη Μηθύμνης, στην αγαπημένη του Καλλονή, στον Έβρο ως στρατιωτικός ιερέας, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών ως Πρωτοσύγκελος και Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αθηνών, στην Κορέα και σε άλλες χώρες της Άπω Ανατολής και της Ανατολικής Ασίας, αλλά και στην Ιερά Μητρόπολη Πισιδίας θυμούνται ασφαλώς περιστατικά που έχουν μείνει χαραγμένα στην μνήμη τους από τον λόγο του, τις συμβουλές του, την συμπεριφορά του, την φιλανθρωπία του, την συνεργασία μαζί του, την λειτουργική και ποιμαντική διακονία του. Καλούμε, λοιπόν, όλους να καταθέσουν τις αναμνήσεις τους είτε γραπτώς, σε χειρόγραφο ή ηλεκτρονική μορφή, είτε προφορικά σε μαγνητόφωνο, βίντεο κ.α. ηλεκτρονικά μέσα. Όλοι κάποια μέρα θα φύγουμε για τον Ουρανό. Ας καταθέσουμε, λοιπόν, όσα ξέρουμε και ζήσαμε κοντά του ώστε να μη ξεχαστούν. Βοηθήστε με την συμμετοχή σας για την συγγραφή του βιβλίου, ώστε να μείνει ζωντανή στις επόμενες γενιές η ζωή και το έργο ενός μεγάλου αγίου ιεραποστολικού Πατρός, που παρόμοιό του σπάνια θα βρει κανείς στην ανά τον κόσμο Ορθοδοξία. (Στοιχεία αποστολής κειμένων: e-mail: azographos@yahoo.com και patriarchidryma@gmail.com)

Η διάδοση της Ορθόδοξης Μαρτυρίας στα νησιά του Ειρηνικού

Είναι μεγάλη ευλογία να συνδέομαι με την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στον Ειρηνικό, και συγκεκριμένα στα νησιά Φίτζι, τα τελευταία εννέα χρόνια. Η γενέτειρά μου, η Αδελαΐδα (Αυστραλία), απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα, αλλά μου δόθηκε η ευλογία να επισκεφθώ την Ιεραποστολή μερικές φορές, και πιο πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2023 έμεινα για πάνω από τρεις εβδομάδες εκεί.

Κάθε φορά που την επισκέπτομαι, νιώθω ότι κάτι με ελκύει σε αυτόν τον πνευματικά ελκυστικό παράδεισο. Αρχίζει κανείς να αναγνωρίζει ότι στην πραγματικότητα είναι αυτό που οι ντόπιοι νεοφώτιστοι Ορθόδοξοι επιστρέφουν σε όσους τους υπηρετούν και αυτό είναι που σε κάνει να επιστρέφεις επανειλημμένα στην Ιεραποστολή. Η χαρά που φέρνει το Φως του Χριστού ακτινοβολεί από τις παιδικές καρδιές εκείνων που έχουν αγκαλιάσει τον Χριστό εκεί στον Ειρηνικό και αυτό ξαναζωντανεύει τον σβησμένο φάρο της καρδιάς του καθενός. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί: «ποιος όντως είναι ιεραπόστολος σε ποιον»;

Η αναπτυσσόμενη Ορθόδοξη Ιεραποστολή στα έθνη του Ειρηνικού, Φίτζι, Τόνγκα και Σαμόα, λειτουργεί υπό την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας. Το έργο αυτό ξεκίνησε το 2009 από τον τότε ιεραπόστολο Μητροπολίτη Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιο Τσούκο. Τον πολύ δύσκολο αυτό ρόλο συνεχίζει σήμερα ο σημερινός Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας Μύρων, ο οποίος εξελέγη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2018. Άμεσα υπεύθυνος για το ιεραποστολικό έργο στον Ειρηνικό είναι ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Πάντις, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλων, Levin (Νέα Ζηλανδία). Η Ορθόδοξη Εκκλησία στον Ειρηνικό έχει αναπτυχθεί σημαντικά από την ίδρυσή της, και τώρα έχει τέσσερις εκκλησίες, ένα μοναστήρι, ένα ορφανοτροφείο και πέντε Ορθόδοξους Ιερείς. Από τους πέντε Ιερείς, οι τέσσερις είναι από τα Φίτζι, ενώ

ο ένας είναι ανενεργός λόγω ασθένειας.

Ο COVID-19 είχε αρνητικές επιπτώσεις στις Ορθόδοξες Ιεραποστολές στον Ειρηνικό. Τελικά, επί δυόμισι χρόνια, ο Μητροπολίτης Μύρων, και ο π. Μελέτιος δεν μπορούσαν να επισκεφθούν την περιοχή, και την επέβλεπαν εξ αποστάσεως. Αυτό σήμαινε επίσης ότι:

- Οι εθελοντές δεν μπορούσαν να πάνε και να βοηθήσουν,

- Μείωση της οικονομικής βοήθειας από το εξωτερικό,

- Δυσκολία στη διατήρηση του ιεραποστολικού έργου και της κοινοτικής ζωής γενικά υπό μεταβαλλόμενους νόμους και τις αναμενόμενες δυσμενείς συμπεριφορές.

Φυσικά όμως, η Ορθόδοξη Ιεραποστολή υπάρχει για να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν τη σωτηρία μέσω της λατρείας και της κοινοτικής ζωής, και τελικά να προσελκύσει περισσότερους ανθρώπους στη Βασιλεία των Ουρανών. Με αυτό το σκεπτικό συνεχίζεται το ιεραποστολικό έργο στον Ειρηνικό.

Το επίκεντρο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στον Ειρηνικό βρίσκεται στα νησιά Φίτζι, όπου ζει το μεγαλύτερο ποσοστό των Ορθοδόξων προσήλυτων. Στο Saweni, στο κύριο νησί Viti Levu, βρίσκεται το Ορφανοτροφείο της Αγίας Ταβιθάς. Το Ορφανοτροφείο αποτελεί το επίκεντρο και φιλοξενεί περίπου είκοσι παιδιά. Το Ορφανοτροφείο υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους υπεύθυνους του έργου, τον π. Ανδρόνικο και την Πρεσβυτέρα Ιουλίττα. Ο π. Ανδρόνικος, η πρεσβυτέρα και τα τέσσερα παιδιά τους κατάγονται από τη Νότια Αφρική και διορίστηκαν στην ιεραποστολή στις αρχές Δεκεμβρίου 2022. Ο π. Ανδρόνικος βοηθά επίσης στην λειτουργική και ποιμαντική ζωή της ενορίας της Αγίας Τριάδος, η οποία βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το Ορφανοτροφείο. Το Ορφανοτροφείο έχει

επίσης αρκετούς φροντιστές και ένα μάγειρα. Η Δρ. Ελένη Αθηνοδώρου, από το Paradise for Kids Fiji Brisbane (Αυστραλία), βρίσκεται επίσης αυτόν τον καιρό στο Ορφανοτροφείο, και έχει την ευθύνη του εκπαιδευτικού τομέα.

Στα παιδιά του Ορφανοτροφείου δίνονται πολλές ευκαιρίες να διαπρέψουν σε όλες τις πτυχές της ζωής τους με μια ισορροπημένη προσέγγιση. Μερικά παιδιά προέρχονται από πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας, είναι ορφανά, και μερικά από τα παιδιά προέρχονται από διαλυμένες ή πολύ φτωχές οικογένειες. Το Ορφανοτροφείο φροντίζει για



την πνευματική και υλική πρόοδο των παιδιών. Τα παιδιά πηγαίνουν καθημερινά στο σχολείο και συμμετέχουν στην κοινή προσευχή, στα γεύματα, στις υπαίθριες και εσωτερικές δραστηριότητες. Η πρωτοβουλία της Δρ. Αθηνόδωρου, επέτρεψε την ανάπτυξη του φροντιστηρίου με προγράμματα όπως π.χ. την εκπαιδευτικά πολύτιμη Ωρα της Τεχνολογίας.

Ένα σημαντικό στοιχείο, σε αντίθεση με τις προκλήσεις του COVID-19, ήταν η διακονία του Michael και της Meghan Jones και των παιδιών τους από την Αλάσκα. Υπηρετούν στα νησιά Φίτζι τον τελευταίο χρόνο και εξασφάλισαν χρηματοδότηση από τη βάση υποστήριξής τους στις ΗΠΑ για να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας στο Βασίλειο της Τόνγκα για έναν ακόμη χρόνο. Ο Michael βοηθά στη διαχείριση έργων και στις εργασίες συντήρησης για διάφορα έργα, ενώ η Meghan με το φρονιστήριο και το κατηχητικό σχολείο στην Αγία Τριάδα, Saweni.

Μια άλλη ευλογία για το κτιριακό έργο της Ιεραποστολής ήταν η έλευση του κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου από τη Γερμανία, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση του έργου της κατασκευής των διαμερισμάτων των υπευθύνων του ορφανοτροφείου και του κεντρικού γραφείου εκπαίδευσης, τα οποία περιλαμβάνουν μια αίθουσα υποδοχής (Αρχονταρίκι) για τους επισκέπτες. Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανταποκρίθηκε στην έκκληση της Ιεράς Μητρόπολης μέσω του orthodoxracifika.org, αφού είδε την προβολή του ιεραποστολικού έργου από τον Σεβασμώτατο Μύρωνα από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.

Στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία και στις Ιερές Ακολουθίες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στην Αγία Τριάδα συμμετέχουν κυρίως τα παιδιά, το προσωπικό και μερικοί ντόπιοι. Γίνεται προσπάθεια να έρθει κόσμος στην εκκλησία τις Κυριακές γιατί πολλοί προσήλυτοι απομακρύνθηκαν ή εκτοπίστηκαν εξαιτίας του COVID-19.

Ο π. George Pillay είναι ένας ιθαγενής ιερέας από τα νησιά Φίτζι και φροντίζει την Σκήτη Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Saweni, και την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, Sabeto. Βοηθά τον π. Ανδρόνικο στις Θείες Λειτουργίες και στις ποιμαντικές ανάγκες της ευρύτερης Ορθόδοξης Κοινότητας των Φίτζι. Μαζί με τον πατέρα Βαρθολομαίο, έναν άλλο Ορθόδοξο ιερέα ιθαγενή Φιτζιανό, και την Πρεσβυτέρα του Λυδία, υπηρετούν την ιεραποστολή για πάνω από μια δεκαετία.

Στη Λαμπάσα, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Φίτζι, υπάρχει μια μικρή Ορθόδοξη κοινότητα που εκκλησιάζεται σε μια μικρή και ταπεινή καλύβα σαν εκκλησία των Αγίων Αθανασίου και Νικολάου. Αυτή η Ορθόδοξη κοινότητα ιδρύθηκε από τον αείμνηστο π. Barnabas Nair, ο οποίος κοιμήθηκε εν Κυρίω το 2022. Ο αείμνηστος πατέρας Βαρ-



νάβας, μαζί με την Πρεσβυτέρα του Μαρία, είχαν κάνει εξαιρετικό έργο προσελκύοντας ανθρώπους μέσα από την αγάπη τους για τον Χριστό και τον πλησίον. Ο π. Αλέξιος, πνευματικό παιδί του πατέρα Βαρνάβα, χειροτονήθηκε φέτος και ανέλαβε την Ορθόδοξη κοινότητα στη Λαμπάσα. Αυτός, μαζί με την Πρεσβυτέρα του, συνεχίζουν την καλή δουλειά, και προσφέρουν την ζωή και τα νειάτα τους και με την ευλογημένη πνευματική δίνα τους προσπαθούν να μεγαλώσουν την Ενορία. Ο π. Αλέξιος οδηγεί μόνος του δύομισι ώρες για να φέρει τους ενοριτες στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, τελεί τη Θεία Λειτουργία, παρέχει γέυμα αγάπης, δημιουργεί ευκαιρίες πνευματικής συναναστροφής και κατόπιν μεταφέρει τους ενοριτες πίσω στα σπίτια τους. Είδα ότι η Ορθοδοξία στη Λαμπάσα είναι αυθεντικά προσανατολισμένη στην Ενοριακή ζωή με έμφαση στην κατήχηση και αλληλεγγύη των ενοριτών. Αυτή η περιοχή χρειάζεται σημαντική συντήρηση του κτιρίου, ειδικά για την κατασκευή και την ασφάλεια της εκκλησίας, των εγκαταστάσεων και των κοινόχρηστων χώρων. Πιστεύω επίσης ότι υπάρχουν περιθώρια για την οικοδόμηση μιας μεγαλύτερης εκκλησίας και εγκαταστάσεων για την κάλυψη της αναπτυσσόμενης κοινότητάς τους.

Η ιεραποστολή στην Τόνγκα και τη Σαμόα βρίσκεται στα σπάργανα. Υπάρχουν λίγες οικογένειες που έχουν βαπτιστεί στην Τόνγκα και υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου η οποία είναι ημιτελής. Ο COVID-19 καθυστέρησε την ιεραποστολή στην Τόνγκα, αλλά τα καλά νέα είναι ότι ο π. Βαρθολομαίος, με την πρεσβυτέρα του Λυδία, θα μεταβούν εκεί πολύ σύντομα για να αναζωογονήσουν την ιεραποστολική προσπάθεια και ελπίζουμε ότι μαζί με τη βοήθεια του Michael και της Meghan Jones θα ολοκληρώσουν το κτίριο της εκκλησίας. Στη Σαμόα βρίσκονται λίγοι πιστοί χωρίς Ναό, αν και υπάρχουν σχέδια να χτιστεί τελικά η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Ας προσευχόμαστε σύντομα να υπάρξει κάποια λύση για τη Σαμόα.

π. Μιχαήλ Ψαρομμάτη



Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Κορέας

Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2023, κατά την θεία Λειτουργία της εορτής της Περιτομής του Κυρίου και του Μεγάλου Βασιλείου, τελέστηκε και το Μυστήριο της εις Πρεσβύτερο χειροτονίας του Διακόνου Γιοχάν Park, στον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στη Σεούλ, υπό του Μητροπολίτη Κορέας και Εξάρχου Ιαπωνίας Αμβροσίου, με την συμμετοχή των πρεσβυτέρων π. Αντωνίου Woo, π. Ρωμανού Kanvachak και π. Αντωνίου Lim και πλήθος πιστών.

Ο χειροτονούμενος κατά την προσφώνησή του μεταξύ άλλων είπε:

... Ως διάκονος, είχα πάντα κατά νουν τα λόγια της Ευχής που λέει ο λειτουργός μέσα στο Ιερό Βήμα μυστικώς πριν από την Μεγάλη Είσοδο: «Το γαρ διακονείν σοι μέγα και φοβερόν και αυταίς τοις επουρανίαις δυνάμεσιν». Με βάσει αυτά που βίωσα κατά την υπηρεσία μου ως Διάκονος και την εμπειρία που απέκτησα, πάντα είχα την επιθυμία να διακονήσω την Εκκλησία με εμπιστοσύνη και φόβο Θεού. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή που χειροτονούμαι ιερέας, με καταλαμβάνει μεγάλος φόβος και αναρωτιέμαι εάν θα μπορέσω να φροντίσω καλά το ποίμνιο της εκκλησίας ως Ποιμένας. Δειλιάζω, αλλά βρίσκομαι εδώ λόγω της άφατης και αμέτρητης αγάπης του Κυρίου και την πίστη ότι ο Κύριος, θα δείξει το έλεος Του και σε μένα και θα με βοηθήσει.

... Ως ιερέας, δεν θα βασιζομαι απλώς στις γνώσεις μου, ούτε θα μεγαλοποιήσω τα θρησκευτικά συναισθήματά μου με ασαφείς αξίες και έννοιες, ούτε θα διακονήσω αυτό το ιερό λειτούργημα σύμφωνα με το θέλημά μου και τις ικανότητές μου, αλλά θα προχωρήσω με υπακοή στην Εκκλησία με την χάρη και την ευλογία του Θεού και με την υπακοή στον Επίσκοπό μου.

Ο απόστολος Παύλος είπε στον μαθητή του Τιμόθεο: «Κράτα την πίστη και την αγαθή συνείδηση» (1 Τιμ. 1:19). Αναλογιζόμενος την συμβουλή του αποστόλου Παύλου θα προσπαθώ πάντα να εκτελώ πιστά τη διακονία προς τον Θεό και τους ανθρώπους με αγάπη και ταπείνωση ως δούλος του Θεού. Επίσης, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι το επιτραχήλιο που φοράει στο λαιμό του ο ιερέας δεν είναι περιουσία και δικαίωμά του, αλλά δώρο του Θεού.

Κύριε, επίβλεψε σε μένα τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο σου, καθάρισε την καρδιά και την ψυχή μου από κάθε πονηρή σκέψη, και ενδυνάμωσέ με με τη δύναμη του Πνεύματός σου, ενδεδυμένο την χάρη της Ιερωσύνης για να παρουσιαστώ μπροστά στο ιερό σου θυσιαστήριο, και αξιώσέ με να ιερουργώ το άγιο Σώμα σου και το τίμιο Αίμα σου.

Θα θυμάμαι πάντα με μεγάλη ευγνωμοσύνη τον αείμνηστο Μητροπολίτη Σωτήριο, που με ενέπνευσε

να ακολουθήσω τον δρόμο της ιερωσύνης και με στηρίξε πνευματικά και υλικά στην πορεία μου. Ευχαριστώ επίσης ειλικρινά τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο για την κατανόηση που έδειξε στα πολλά λάθη και τις ελλείψεις μου κατά την διακονία μου στην Εκκλησία τα τελευταία 9 χρόνια. Επίσης, ευχαριστώ και όλους τους Κορεάτες ιερείς για την αγάπη και την συμπαράστασή τους.

Πολλές ευχαριστίες ανήκουν στον αειμνήστο πατέρα μου που με ενισχύει με τις προσευχές του από τον Παράδεισο, στη μητέρα μου και στα αδέρφια μου που τόσα χρόνια συμπαραστέκονται σιωπηλά μαζί μου σε δύσκολες στιγμές.

Ιδιαίτερα, είμαι πολύ ευγνώμων στην αγαπημένη μου σύζυγο, Αντζελα, και στην κόρη μας Ειρήνη, για την αγάπη, την προσευχή και την υπομονή τους, καθώς και σε όλους που συμμετέχουν σήμερα στο μεγάλο αυτό γεγονός της ζωής μου.

Ευχαριστώ την Υπεραγία Θεοτόκο την Μητέρα μας, τον προστάτη μας Άγιο Νικόλαο και όλους τους Αγίους που πάντα με βοηθούσαν και έλαμπαν το φως της ελπίδας ακόμα και όταν βρισκόμουν σε δυσκολίες και κρίσεις.

Τέλος, ζητώ συγχώρεση από όλους όσους εν γνώσει ή εν αγνοία μου, έχω πληγώσει. Σας παρακαλώ συγχώρεστέ με και καθώς προχωρώ να αναλάβω αυτή τη μεγάλη και ιερή αποστολή ζητώ τις προσευχές σας για να πλησιάσω ταπεινά τον Θεό.

Στην αντιφώνησή του ο χειροτονών Μητροπολίτης είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:

...Σήμερα, προσφιλέστατε Διάκονε Γιοχάν, σε οδήγησαν προ των πυλών του ιερού Βήματος δύο αδελφοί σου εν Κυρίω ιερείς, για να λάβεις τον δεύτερο βαθμό της Ιερωσύνης, γιατί η Ιερωσύνη είναι διπλή διακονία: Διακονία του Θεού και διακονία των ανθρώπων. Η διακονία σου πρέπει να είναι φιλόθεη και φιλόανθρωπη. Ό,τι κάνεις να το κάνεις από μεγάλη αγάπη για τον Θεό και για τα παιδιά του Θεού. Ως Ιερέας του Θεού πρέπει πάντοτε να συλλογίζεσαι τίνος λειτουργός είσαι και ποιον υπηρετείς. Και ταυτόχρονα να μη λησμονείς, ιδιαίτερα σε δύσκολες ώρες, ότι ο ίδιος ο Θεός από σήμερα σου αναθέτει την ιερότατη διακονία της σωτηρίας των ανθρώπων, χάρη των οποίων Εκείνος θυσιάστηκε χύνοντας το Πανάγιο Αίμα Του.

Θα σε συνοδεύουν στην διπλή αυτή διακονία σου οι προσευχές όλων των κληρικών και των πιστών μελών της εν Κορέα Εκκλησίας μας, και ιδιαίτερος της ευλαβούς μητέρας σου και των μελών της οικογενείας σου. Θα σε συνοδεύουν, επίσης, οι ευχές του αειμνήστου Σεβασμιωτάτου Σωτηρίου, του πατέρα σου Συμεών και όλων των Ορθοδόξων συγγενών σου που βρίσκονται στον Ουρανό... Να είσαι πάντα ευλογημένος και να σε αξιώσει ο Θεός να τον διακονήσεις θεάρεστα μέχρι την τελευταία σου αναπνοή. Αμήν.

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας ακολούθησε κοινό γεύμα αγάπης κατά το οποίο όλοι είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν με ποικίλους τρόπους τα αισθήματα χαράς, αγάπης και σεβασμού προς τον νεοχειροτονηθέντα π. Γιοχάν. Κατά την διάρκεια του γεύματος μοιράστηκε και η βασιλόπιττα φτιαγμένη από ρύζι (τόκ). Το φλουρί κέρδισε η πρεσβυτέρα Θεοδότη Lee.

Ο νέος ιερέας π. Γιοχάν Park έχει σπουδάσει θεολογία στην Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, και είναι έγγαμος. Ως διάκονος υπηρέτησε με ζήλο επί εννέα χρόνια στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου στη Σεούλ. Ως ιερέας θα διακονήσει στην ενορία του Αγίου Διονυσίου στην πόλη Ουλσάν. Άξιος!



Ο π. Γιοχάν Πάρκ με την μητέρα του μετά την χειροτονία του

19η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας (Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023)

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 19η Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας και Εξαρχίας Ιαπωνίας. Μετά τον Πνευματικό και τεχνικό Απολογισμό του 2022 και την παρουσίαση των προγραμματιζόμενων πνευματικών και τεχνικών έργων για το 2023 ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος συνέχισε με την ανάπτυξη του κυρίου θέματος:

Τῆ προσευχῇ προσκαρτετεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ (Κολ. 4:2)

Ο ορισμός της προσευχής

Τι είναι η προσευχή; Πολλά σωστά και εύστοχα έχουν λεχθεί για να περιγράψουν τον ορισμό της προσευχής. Όπως π.χ. ότι προσευχή είναι: *Διάλογος με τον Ουρανό. Συνομιλία του αδύναμου ανθρώπου με τον παντοδύναμο Θεό. Διαπροσωπική επικοινωνία με τον Χριστό. Το οξυγόνο της ψυχής, κ.λπ.*

Η προσευχή είναι μοναδικό **προνόμιο** μόνον του ανθρώπου. Ο φιλόανθρωπος Ουράνιος Πατέρας μας μόνον στον άνθρωπο έδωσε το προνόμιο να συνομιλεί μαζί Του. Ακούει ευχαρίστως την προσευχή των παιδιών Του και ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας, με την προϋπόθεση ότι τα αιτήματά μας θα είναι «καλά και συμφέροντα για την ψυχή μας».

Η προσευχή είναι το πιο γρήγορο μέσο επικοινωνίας. Στην εποχή μας η επιστήμη ανακάλυψε πολλούς και γρήγορους τρόπους ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Όμως, ο Θεός, αιώνες πολλούς πριν, έδωσε στον άνθρωπο το τελειότερο «κινητό τηλέφωνο», του οποίου η μπαταρία δεν τελειώνει ποτέ. Το τελειότερο **κινητό τηλέφωνο**, είναι η προσευχή. Γιατί η προσευχή δεν είναι ανθρώπινη εφεύρεση. Είναι **μυστήριο**. Είναι **δώρο** του Θεού. Ο άνθρωπος μπορεί όποτε θέλει να επικοινωνήσει με τον Θεό. Και ο Θεός ποτέ δεν λέει, όπως πολλές φορές λένε οι άνθρωποι στις μεταξύ τους τηλεπικοινωνίες: «δεν μπορώ να μιλήσω τώρα μαζί σου γιατί είμαι απασχολημένος, ή κάλεσέ με αργότερα γιατί τώρα μιλάω με άλλον»! Και όχι μόνον αυτό, αλλά ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει στον Θεό όσο χρόνο θέλει. Και ο Θεός τον ακούει πάντοτε με άφατη αγάπη και ατελείωτη υπομονή.

Η προσευχή είναι η **μυστική πηγή**, από την οποία ο πιστός αντλεί θάρρος, παρηγοριά και δύναμη, διότι η δύναμή της είναι πολύ μεγάλη. Η προσευχή επιτελεί θαύματα, γεγονός διαπιστωμένο άπειρες φορές στην ζωή όποιων επικαλούνται τον Θεό με ακλόνητη πίστη.

Η προσευχή είναι επίσης **πανίσχυρο όπλο** κατά του διαβόλου. Μας το βεβαίωσε ο Κύριος: «Τούτο το γένος

(των δαιμόνων) εν ουδενί δύναται εξελθείν, ει μη εν προσευχή και νηστεία» (Μκ. 9:29).

Η προσευχή είναι θεοδίδακτη

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε την προσευχή, όταν οι μαθητές τον παρακάλεσαν να τους διδάξει πώς να προσεύχονται (Λκ. 11:1). Γι' αυτό η θεοδίδακτη Κυριακή Προσευχή, όπως διδάσκουν οι άγιοι Πατέρες, είναι η τέλεια προσευχή, γιατί περιέχει όλα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για την σωτηρία του.

Η μεγάλη σπουδαιότητα της προσευχής αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Χριστός, κατά την επίγεια ζωή Του, πάντοτε προσευχόταν ως Άνθρωπος στον Ουράνιο Πατέρα Του «κατ' ιδίαν» (Μτ. 14:23), μόνος (Λκ. 9:18), ακόμα κι όταν ο λαός τον αναζητούσε (Μκ. 1:37). Μετά την βάπτισή Του και πριν αρχίσει την δημόσια δράση Του έμεινε σαράντα μέρες στην έρημο προσευχόμενος. Κάθε νύχτα, μετά από την κοπιαστική διακονία Του προς τους ανθρώπους κατά την διάρκεια της ημέρας, αποσυρόταν σε έρημους τόπους για να προσευχηθεί κατ' ιδίαν. Αλλά και δημόσια προσευχόταν, όπως π.χ. στην Συναγωγή• πριν από την τέλεση κάποιου θαύματος• στο Όρος των Ελαιών πριν από το Πάθος Του• πάνω στον Σταυρό Του πριν παραδώσει το Πνεύμα Του κ.λπ. Γνωστή επίσης είναι η σπουδαία από θεολογικής απόψεως Αρχιερατική Προσευχή Του, όπως μας την διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης (17: 1-26).

Ο Χριστός, λοιπόν, δεν μας δίδαξε μόνον την προσευχή θεωρητικά, αλλά και με το προσευχητικό Παράδειγμα Του μας δίδαξε πώς και πότε να προσευχόμαστε, προς τον Ουράνιο Πατέρα μας.

Ακολουθώντας το προσευχητικό παράδειγμα του Χριστού

Το προσευχητικό Παράδειγμα του Χριστού ακολούθησαν οι άγιοι Απόστολοι, που διδάχτηκαν από τον Ίδιο πώς και πότε να προσεύχονται. Ο ευαγγελιστής Λουκάς π.χ. τελειώνει το ευαγγέλιό του γράφοντας ότι οι Απόστολοι «ήσαν δια παντός εν τω ιερῷ αινοῦντες και ευλογούντες τον Θεόν» (Λκ. 24:53). Επίσης πολύ χαρακτηριστικές είναι οι εκφράσεις με τις οποίες ο απόστολος Παύλος αναφέρεται στο έργο της προσευχής: «αδιαλείπτως» (Ρωμ. 1:9-10, 1 Θεσ. 5:17), «εν παντί καιρώ» (Εφ. 6:18), ή «νυκτός και ημέρας» (1 Θεσ. 3:10). Αλλά και οι πρώτοι Χριστιανοί ακολουθώντας το Παράδειγμα του Χριστού και των Αποστόλων έθεσαν την προσευχή σε κεντρικότερη θέση στην ζωή τους. Ορισμένοι μάλιστα ζηλωτές Χριστιανοί, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής της Εκκλησίας, θέλοντας να αφιερωθούν περισσό-

τερο στο έργο της προσευχής, κατέφευγαν σε ερημικούς τόπους κατά μίμηση του Χριστού. Έτσι ξεκίνησε το κίνημα του χριστιανικού μοναχισμού, το οποίο με την πάροδο του χρόνου έγινε η σπονδυλική στήλη του σώματος της Εκκλησίας.

Αλλά όχι μόνον οι χριστιανοί Μοναχοί, αλλά και όλοι οι Χριστιανοί από την πρωτοχριστιανική Εκκλησία προσευχόντουσαν ιδιωτικά και δημόσια. Έτσι οι Κατακόμβες κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, και οι Ναοί αργότερα έγιναν τόποι προσευχής, αλλά και τα σπίτια των Χριστιανών έγιναν «κατ' οίκον εκκλησίες». Οι Χριστιανοί αφιέρωναν κάθε μέρα αρκετό χρόνο στην προσευχή για να δοξολογήσουν και να ευχαριστήσουν τον Δημιουργό τους για όλες τις δωρεές Του, και να απευθύνουν προς τον Σωτήρα Χριστό τα προς σωτηριάν αιτήματά τους.

Αυτή την παράδοση ακολούθησαν όλοι οι Χριστιανοί στο διάβα των αιώνων και αυτή την παράδοση μάς παρέδωσαν γραπτώς και προφορικά όλοι οι Άγιοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας. Θεοφώτιστοι μεγάλοι θεολόγοι, ποιητές, υμνογράφοι και μελωδοί, επειδή ακριβώς ήταν άνθρωποι προσευχής, συνέθεσαν θεόπνευστες προσευχές και ύμνους. Όλα αυτά τα έργα τους αποτελούν, ως γνωστόν, τον μεγάλο λειτουργικό πλούτο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Εμείς προσευχόμαστε;

Μετά από όσα προαναφέραμε ήρθε τώρα η ώρα να αναρωτηθούμε ο καθένας μας σοβαρά:

Εμείς προσευχόμαστε; Αισθανόμαστε καθημερινά την λαχτάρα να συνομιλούμε με τον Πλάστη και Δημιουργό μας; Τρέχουμε σαν το διψασμένο ελάφι στον ναό της ενορίας μας κάθε Κυριακή και εορτή για να συμμετάσχουμε στην θεία Λειτουργία, που είναι η κατεξοχήν προσευχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και να λάβουμε δια των επιτελουμένων Μυστηρίων την χάρι του Θεού; Δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Θεό για όλα όσα μας χαρίζει καθημερινά; Ζητούμε ταπεινά από τον Θεό την βοήθειά Του για ό,τι πνευματικό και υλικό έχουμε ανάγκη;

Το οξυγόνο της ψυχής

Επειδή πολλές φορές το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας και οι απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής δεν αφήνουν ελεύθερο χρόνο ακόμη και για βασικές ανάγκες του ανθρώπου, γι' αυτόν τον λόγο πολλοί Χριστιανοί συνήθως εγκαταλείπουν το έργο της προσευχής. Αλλά εάν καταλάβουμε βαθιά ότι **η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής μας** χωρίς το οποίο είναι αδύνατον να ζήσουμε, τότε θα βρούμε τρόπους επικοινωνίας με τον Θεό. Τότε θα κάνουμε οποιαδήποτε θυσία χρειαστεί για να αποκτήσουμε το απαραίτητο πνευματικό οξυγόνο για την ψυχή μας, όπως θα το κάναμε και για το φυσικό οξυγόνο για το σώμα μας. Ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε: «Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής, είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγγαρεία».

Η καταλληλότερη προσευχή «εν παντί καιρώ και τόπω»

Ένας τέτοιος τρόπος προσευχής είναι να μάθουμε να προσευχόμαστε με την Ευχή του Ιησού. Η σύντομη αυτή προσευχή: «**Κύριε, Ιησού, Χριστέ, ελέησόν με**», είναι πολύ σπουδαία προσευχή. Με την προσευχή αυτή πρώτον, ομολογούμε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο αληθινός Μεσσίας και Σωτήρας μας και δεύτερον, αναγνωρίζοντας την αμαρτωλότητά μας, ζητούμε με συντριβή από τον Χριστό το έλεός Του για την σωτηρία μας. Αυτήν την προσευχή μπορούμε να την επαναλαμβάνουμε οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Δηλαδή οποιαδήποτε στιγμή και ώρα της ημέρας, και όπου κι εάν βρισκόμαστε: στο σπίτι, στο κρεβάτι, στον δρόμο, στην αγορά, στην εξοχή κ.λπ. Ακόμη, ό,τι κι εάν κάνουμε: οδηγώντας, περπατώντας, ταξιδεύοντας, εργαζόμενοι, όταν ξεκουραζόμαστε κ.λπ.

Επαναλαμβάνοντας το όνομα του Ιησού Χριστού, «το υπέρ παν όνομα» (Φιλ. 2:9) θα αγιάζονται ο νους μας, οι σκέψεις μας, το σώμα μας, ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε, οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας, και οτιδήποτε κάνουμε. Για παράδειγμα, «όταν η νοικοκυρά λείει την ευχή, κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της και αυτοί που τρώνε το φαγητό της», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Για να κρατάμε την ευχή του Ιησού στον νου και στην καρδιά μας συνεχώς, χρειαζόμαστε την βοήθεια της χάριτος του Θεού. «Για να προσελκύσουμε την θεία χάρι θέλει αγάπη, λαχτάρα. Η χάρις του Θεού θέλει θείο έρωτα. Η αγάπη αρκεί, για να μας φέρει σε κατάλληλη φόρμα για προσευχή. Μόνος Του θα έλθει ο Χριστός και θα εγκύψει στην ψυχή μας, αρκεί να βρει ορισμένα πραγματάκια που να τον ευχαριστούν, αγαθή προαίρεση, ταπείνωση και αγάπη. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να πούμε Κύριε, Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», διδάσκει ο Άγιος Πορφύριος ο Κασσοκαλυβίτης.

2023: Έτος εντονότερης προσευχής

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί μου, από το νέο έτος που μας χάρισε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του Θεού, να ασκηθούμε περισσότερο στο έργο της προσευχής και να είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε μεγάλη αλλαγή στην ζωή μας. Ας προσευχόμαστε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην τοπική Εκκλησία μας, στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο αλλά και στην ανά την οικουμένη Ορθόδοξη Εκκλησία. Ας προσευχόμαστε για τα προβλήματα που ταλαιπωρούν σήμερα τον κόσμο ολόκληρο, όπως π.χ. την απαλλαγή μας από την πανδημία της COVID-19, την επικράτηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης με την Β. Κορέα, τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και στην Συρία, το ξεπέραςμα της παγκόσμιας ενεργειακής, κλιματολογικής και επισιτιστικής κρίσης. Ας επιστρατευθούμε όλοι εκούσια στο έργο της προσευχής. **Ας κάνουμε, λοιπόν, το 2023 έτος εντονότερης προσευχής.** Αμήν.

Το Μυστήριο του γάμου των Χριστοφόρου Jonker και Ζωής Girpeum Park

Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, τελέστηκε το μυστήριο του γάμου των Χριστοφόρου Jonker και Ζωής Girpeum Park στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου από τους Ιερείς π. Ρωμανό Kanvchak και π. Αντώνιο Lim Jong-hoon. Ο γαμπρός είναι από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ και ζει στην Κορέα από το 2014. Ως μέλος του Καθεδρικού Ναού της Σεούλ, έχει υπηρετήσει ως δάσκαλος αγγλικών στην κατασκήνωση της Μητρόπολης. Τα τελευταία τρία χρόνια (2019-2022), έμαθε ελληνικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ύστερα σπούδασε Ορθόδοξη Θεολογία (Master). Η νύφη μετά από πολυετή κατήχηση έλαβε το Άγιο Βάπτισμα και έγινε μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις 24 Δεκεμβρίου 2020.

Ο π. Αντώνιος Lim, στο τέλος του Μυστηρίου απηύθυνε στους νεόνυμφους πατρικές νουθεσίες και μετέφερε τις ευλογίες και τα συγχαρητήρια του Μητροπολίτη Αμβροσίου.

Στο μυστήριο η πλειονότητα των συμμετεχόντων ήσαν νέοι. Πρώτα πρώτα συμμετείχαν σχεδόν όλα τα μέλη του Συνδέσμου, αλλά και φίλοι και γνωστοί των νεονύμφων. Μετά το Μυστήριο όλοι παρακάθησαν στην αίθουσα του Ιεραποστολικού Κέντρου σε δεξίωση που παρέθεσαν οι νεόνυμφοι.

Αγαπητοί Χριστοφόρε και Ζωή, σας ευχόμαστε να ζήσετε και να δημιουργήσετε μια όμορφη Ορθόδοξη Χριστιανική οικογένεια γεμάτη με τις ευλογίες του Θεού!



Ολοκληρώθηκε ο εξοπλισμός του ιερού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Jeonju

Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η μεταφορά με κοντέινερ από την Ελλάδα της μαρμαρινής Αγίας Τράπεζας και του ξυλόγλυπτου Πολυελαίου για τον νέο ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πόλη Jeonju.

Ο προϊστάμενος του ιερού ναού π. Ιλαρίων Jeong με μέλη της ενορίας, άνδρες, γυναίκες και νέους, ήταν από νωρίς το πρωί στον ναό για την παραλαβή του κοντέινερ. Από την Σεούλ ταξίδεψαν για τον ίδιο σκοπό ο Μητροπολίτης, ο π. Γιοχάν Park, ο Γρηγόριος Park, ο Ιγνάτιος Lim, ο Ραφαέλ Lee και ο Βόρις Lim.

Όλοι εργάστηκαν φιλότιμα και υποδειγματικά μέχρι το βράδυ στις 8:30 προκειμένου να ολοκληρωθεί η δύσκολη εργασία της τοποθέτησης της Αγίας Τραπέζης στο Ιερό Βήμα, αλλά και να γίνει η συναρμολόγηση και το κρέμασμα του Πολυελαίου. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν θαυμάσιο και δικαίωσε τους κόπους όλων.

Είθε ο Κύριος, δια πρεσβειών της Θεοτόκου, να ευλογεί όλους όσους συνέβαλαν οικονομικά στα έξοδα κατασκευής και μεταφοράς από την Ελλάδα στην Κορέα της Αγίας Τραπέζης και του Πολυελαίου. Σε όλους ανήκουν οι θερμότερες των ευχαριστιών μας.



Θεία Λειτουργία στη Μονή Γαργουιν για Σλάβους Ορθόδοξους

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου, μια ομάδα σαράντα περίπου σλαβοφώνων ορθοδόξων πιστών με την παρουσία του πατρός Ρωμανού Καντσακ επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην πόλη Καπυόνγκ για να συμμετάσχουν στην Θ. Λειτουργία.

Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας τελέστηκε μνημόσυνο στον τάφο του αιμνήστου π. Σωτηρίου Μητροπολίτου Πισιδίας (από Κορέας).

Λίγο αργότερα όλοι οι πιστοί κατευθύνθηκαν στον παρακείμενο χιονισμένο ποταμό για την τέλεση του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων.

Τέλος, πριν την αναχώρησή τους για την Σεούλ βοήθησαν στο καθάρισμα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Ιεράς Μονής.

Κατά κοινή ομολογία η ημέρα αυτή υπήρξε μια αξέχαστη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.



Ο π. Ρωμανός Καντσακ με σλαβόφωνους πιστούς στον ποταμό για τον αγιασμό των υδάτων

Η Χειμερινή Κατασκήνωση της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας



Με τη βοήθεια του Θεού από την Παρασκευή 17/2 μέχρι την Κυριακή 19/2 πραγματοποιήθηκε η χειμερινή κατασκήνωση της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας στις εγκαταστάσεις του Αγίου Βόριδος στο Chuncheon.

Συμμετείχαν συνολικά 30 πρόσωπα, μέλη των κατηχητικών συνάξεων και της ομάδας των νέων «Σύνδεσμος», από τις ενορίες της Σεούλ, του Ιντσόν, του Ούλσαν και του Τζοντζού. Το γενικό θέμα της κατασκήνωσης ήταν: «Η Προσευχή: Το οξυγόνο της ψυχής», το οποίο αναπτύχθηκε από τον Μητροπολίτη π. Αμβρόσιο και τον π. Ιωάννη Park.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις πρωινές και βραδινές ιερές Ακολουθίες και στην κυριακάτικη θεία Λειτουργία, που είναι, ως γνωστόν, η κατεξοχήν προσευχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Επίσης, το πρόγραμμα περιελάμβανε περίπατο των συμμετεχόντων στο δάσος, ομαδικά παιχνίδια, εκμάθηση ύμνων και τραγουδιών, αλλά και εθελοντική εργασία για το μαγείρεμα του καθημερινού φαγητού.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται σε όλους όσοι οργάνωσαν το κατασκηνωτικό αυτό τριήμερο και εργάστηκαν με πολλή αγάπη και ζήλο για την υλοποίησή του.



Προσευχή για την κατάπαυση του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και των θυμάτων του

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σεούλ ο μητροπολίτης Κορέας και έξαρχος Ιαπωνίας Αμβρόσιος με τους ιερείς π. Ρωμανό Kanchak, π. Αντώνιο Lim και π. Αντώνιο Westernman (Πατριαρχείο Αντιοχείας), με αφορμή την μαύρη επέτειο συμπληρώσεως ενός έτους από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία τέλεσαν επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων του επάρατου αυτού πολέμου. Επίσης προσευχήθηκαν για τους τραυματίες, τους αγνοημένους, τους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους, αλλά και για την κατάπαυση του συνεχιζόμενου αδελφοκτόνου πολέμου.

Στην προσευχή συμμετείχαν ο Ουκρανός Πρέσβυς της Κορέας στην Σεούλ εξοχώτατος κ. Dmytro Ronomarenko και Ουκρανοί που ζουν στην Σεούλ, αλλά και Κορεάτες.

Ο μητροπολίτης Αμβρόσιος στον χαιρετισμό του ανέφερε τα εξής:

Η μαύρη επέτειος συμπληρώσεως ενός έτους από την έναρξη του πολέμου κατά της Ουκρανίας είναι ντροπή γι' αυτούς που κήρυξαν τον πόλεμο και γι' αυτούς που δεν το έχουν ακόμη καταδικάσει.

Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και όλοι όσοι ανήκουμε σ' Αυτό καταδικάσαμε από την πρώτη μέρα τον πόλεμο αυτόν, όπως και κάθε πόλεμο, όχι με πολιτικά ή άλλα κριτήρια, αλλά γιατί ο πόλεμος είναι αντίθετος με το Ευαγγέλιο στο οποίο πιστεύουμε. Ο πόλεμος είναι αντίθετος με την εντολή του Θεού: «ου μη φονεύσεις». Και κάθε τι που είναι αντίθετο με την

εντολή του Θεού είναι αμαρτία. Και «δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από τους πολέμους» όπως λέει ο μεγάλος Ρώσος θεολόγος και σύγχρονος άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σωφρόνιος του Έσσεξ, γιατί στο πόλεμο πυροβολούμε τον ίδιο τον Χριστό, στο πρόσωπο του κάθε θύματος, που είναι πλασμένο κατ' εικόνα Θεού.

Είμαστε, λοιπόν, σφόδρα αντίθετοι με τον πόλεμο γιατί είμαστε με τον Χριστό. Δεν είμαστε με το NATO ή με τον Πούτιν, αλλά μόνον με τον Χριστό και υπακούμε μόνον στον Χριστό. Και όποιος δεν καταδικάζει τον πόλεμο, υποστηρίζει με την σιωπή του ή με την ανοχή του τα εγκλήματα του πολέμου. Οι ψυχές των φονευθέντων στον πόλεμο, οι τραυματίες, τα ορφανά, οι χήρες, οι πρόσφυγες θα δικάσουν κάποια μέρα αυτούς που δεν λένε ούτε λέξη γι' αυτή την μεγάλη τραγωδία, που γέννησε ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Προσευχόμαστε ο Θεός της Ειρήνης να φωτίσει αυτούς που ξεκίνησαν τον πόλεμο να μετανοήσουν για να καταλάβουν την μεγάλη αμαρτία που διαπράττουν και να τον σταματήσουν άμεσα.

Προσευχόμαστε επίσης για να θύματα του πολέμου και για τους οικείους τους, και από τις δύο πλευρές, για να βρουν παρηγοριά στο μεγάλο πόνο τους.

Προσευχόμαστε, τέλος, για τους Ουκρανούς που ζουν μακριά από την πατρίδα τους σε ειρηνικό περιβάλλον να μη ξεχάσουν ποτέ να αγωνίζονται για την Αλήθεια και για την Δικαιοσύνη στην χώρα τους και σ' όλο τον κόσμο.





Το εννεάμηνο Μνημόσυνο του Μητροπολίτου Πισιδίας, του από Κορέας, κυρού Σωτηρίου

Την Β΄ Κυριακή των Νηστειών, μετά το πέρας της θ. Λειτουργίας σε όλες τις Ενορίες, αλλά και στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας, τελέστηκε το εννεάμηνο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αιμνήστου Μητροπολίτου Πισιδίας, του από Κορέας, κυρού Σωτηρίου.

Στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου προέστη της θ. Λειτουργίας και του ιερού Μνημοσύνου ο Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος, πλαισιούμενος υπό των πρεσβυτέρων π. Ρωμανού Kanvchak και π. Αντωνίου Lim, καθώς και την συμμετοχή πολλών Κορεατών, Σλαβοφώνων και Αγγλοφώνων πιστών. Προ του Μνημοσύνου ο Μητροπολίτης Κορέας είπε τα εξής:

Προσφιλείς μου Αδελφοί και Αδελφές εν Κυρίω,

Ο σύγχρονος μεγάλος θεολόγος και άγιος της Εκκλησίας μας, άγιος Σωφρόνιος του Essex, γράφει ότι: «Το να είναι κανείς Χριστιανός σημαίνει να πιστεύει στην ανάσταση των νεκρών». Μ' άλλα λόγια εάν κάποιος Χριστιανός δεν πιστεύει στην ανάσταση των νεκρών στην ουσία δεν είναι Χριστιανός.

Κι εμείς επειδή πιστεύουμε στην ανάσταση των νεκρών, γι' αυτό τον λόγο δεν θρηνούμε για τον αποχωρισμό του πνευματικού μας Πατέρα, «καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα». Αυπούμεθα, ασφαλώς, και μας είναι πολύ δύσκολο να συνηθίσουμε την απουσία Του, ιδιαίτερος όσοι εκ των παλαιότερων είχαν την ευλογία να ζήσουν μαζί Του 47 ολόκληρα χρόνια, αλλά λόγω της πίστης μας στην Ανάσταση,

αισθανόμαστε έντονα την παρουσία Του ανάμεσά μας.

Ο πνευματικός μας Πατέρας αείμνηστος Μητροπολίτης Πισιδίας, ο από Κορέας, π. Σωτήριος λίγες μέρες πριν την τελευτή Του ήθελε όλους να τους δει και να τους αποχαιρετίσει. Δυστυχώς, όμως, λόγω της πανδημίας, δεν ήταν δυνατόν να τον επισκεφθούν οι πιστοί στο νοσοκομείο που νοσηλεύταν. Έτσι, μετά από συνεννοήσεις με την διεύθυνση του νοσοκομείου, καταλήξαμε στην απόφαση να τον επισκεφθούν μόνον οι ιερείς μας με τις πρεσβυτέρες τους. Κατά την επίσκεψή τους, έκαναν μαζί με τον μακαριστό π. Σωτήριο προσευχή, τους έλεγε λόγια αγάπης, τους έδινε κατά περίπτωση συμβουλές, και τους ζητούσε συγγνώμη.

Το ίδιο έκανε και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που μας ζήτησε να έχει με τους συγγενείς Του και τους συνεργάτες του στην Ελλάδα. Σε όλους έλεγε: «Σας τηλεφωνώ για να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ για όσα κάνατε κατά την διακονία μου στην Ελλάδα, στην Κορέα και στην Πισιδία. Σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε για τα λάθη μου. Να αγαπάτε τον Χριστό και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον».

Αυτήν την πνευματική παράδοση και κληρονομιά μας άφησε ο πνευματικός μας Πατέρας:

Να αγαπάμε τον Χριστό.

Να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους αδιακρίτως.

Να συγχωρούμε όλους ανεξαιρέτως.

Εάν ακολουθήσουμε το παράδειγμά Του θα έχουμε πλούσια την ευλογία του Θεού στην ζωή μας, αλλά και την ευχή του αιμνήστου πνευματικού μας Πατέρα. Αμήν.

ΕΛΤΑ-TAXYΠΛΗΡΩΜΗ

Παρακαλούμε ενημερώστε μας τηλεφωνικώς ή στο e-mail του Ιδρύματος για την κατάθεσή σας, γιατί στην κίνηση λογαριασμού, που μας δίνει η Τράπεζα δεν αναγράφεται το όνομά σας, ειδικά μέσω e-banking, και θα σας σταλεί η απόδειξη. Εάν δεν έχετε λάβει απόδειξη για την κατάθεσή σας τηλεφωνείστε στο 210 7710732

Προς τους παραλήπτες του Περιοδικού

Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο τηλέφωνο 210 7710732 ή στο e-mail: patriarchidryma@gmail.com αν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε το Περιοδικό μας σε έντυπη μορφή με το ταχυδρομείο ή στο e-mail σας.

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΩΡΕΩΝ:

Έθνική Τράπεζα: Αρ. Λογ/σμού: 040-296124-56

IBAN: GR6001100400000004029612456

Alpha Bank: Αρ. Λογ/σμού: 473-002101-099272

IBAN: GR8901404730473002101099272



Ο νεόδμητος ιερός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Jeonju

Ὁδοιπορικὸ

Ὁδοιπορικὸ
Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀνατολὴ
Τριμηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ Δελτίο
Τεύχος 82 Ἰανουάριος-Μάρτιος 2023
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Πατριαρχικὸ Ἰδρυμα Ὁρθοδόξου
Ἱεραποστολῆς Ἄνω Ἀνατολῆς
Γουναροπούλου 3, 157 71, Ζωγράφου
Τηλ.: +30 210 771 0732
e-mail: patriarchidryma@gmail.com
internet site: www.patriarchikoidryma.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ-Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
Γεώργιος Δημόπουλος
Φιλελλήνων 4, 105 57 Ἀθήνα
ΗΛ/ΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Λυχνία Α.Ε.
www.lyhnia.com

Διοικητικό Συμβούλιο

<u>Πρόεδρος:</u>	Σωτήρης Δεσπότης- Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ
<u>Α' Αντιπρόεδρος:</u>	Λουκάς Καρρᾶς – Δικηγόρος –Νομικός Σύμβουλος
<u>Β' Αντιπρόεδρος:</u>	Γεώργιος Δημόπουλος Οικονομολόγος- Ἐπιχειρηματίας
<u>Γενικὸς Γραμματέας:</u>	Βασίλειος Μπίρτσας – Ὑπάλληλος ΝΠΔΔ
<u>Ταμίας:</u>	Παναγιώτα Δρογκάρη – Συντ/χος ΔΥ
<u>Μέλη:</u>	Δημήτριος Ἀθανασίου – Θεολογικὴ Σχολὴ ΕΚΠΑ Παρασκευᾶς Κουτσοβίτης – Ἴατρος Νεκτᾶριος Λαβούτας – Συντ/χος ΟΤΕ Ἐμμανουὴλ Μουστάκας – Θεολόγος Λεωνίδας Σαφαρικός – Συνταξιούχος Ἐπιχειρηματίας Αλέξανδρος Σπύρογλου – Καθηγητής Θεολόγος εἰς τὸ Κολλέγιον Ἀθηνῶν
<u>Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ:</u>	Χαρίκλεια Ρωζάνη – Οικονομολόγος Μαρία Φύτρου – Τεχνικὸς Ἔργων

