

Η "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ" ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ...

Αθήνα

Πρώτα πρώτα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Αϊ-Βασίλης υπάρχει. Αν δεν υπήρχε δεν θα υπήρχε και η γραμματέας του, την οποία γνωρίσαμε και μιλήσαμε μαζί της για τις επιστολές που στέλνουν στο δημοφιλέστερο ίσως Άγιο τα παιδιά. Αν, μάλιστα, νομίζατε πως στην εποχή των SMS και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το γραμματοκιβώτιο του Αϊ-Βασίλη κατοικείται από αράχνες κάνετε λάθος. Για την ακρίβεια ο όγκος της αλληλογραφίας του είναι τόσο μεγάλος που ειδικά κόκκινα γραμματοκιβώτια έχουν στηθεί σε κάποια υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ για να βάλουν ένα χεράκι.

«Κάθε χρόνο παίρνουμε ακόμη και 150.000 γράμματα και, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έρχονται και επιστολές από παιδιά μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν γράμματα στα ρωσικά, στα αλβανικά, στα πολωνικά, δεν έχει σημασία αν τα παιδιά είναι χριστιανοί ή όχι, ο Αϊ-Βασίλης είναι ο Άγιος όλων των παιδιών» λέει η Βούλα Θεοτοκάτου, της διεύθυνσης δημοσίων σχέσεων των ΕΛΤΑ, η οποία είναι και η... γραμματέας του Αϊ-Βασίλη.

«Ένα σκυλάκι»

Η επιφάνεια του γραφείου της δεν φαίνεται, είναι καλυμμένη από δεκάδες γράμματα παιδιών. «Διαλέξτε ένα, όποιο θέλετε» μας λέει η Β. Θεοτοκάτου, άλλο που δεν θέλαμε. Ξεχωρίζουμε ένα πολύχρωμο, γραμμένο με 4-5 διαφορετικά στυλό:

«Αγαπημένε Αϊ-Βασίλη πέρσι δεν θυμάμαι τι μου πήρες. Δεν πειράζει όμως. Φέτος θα ήθελα να μου φέρεις ένα σκυλάκι... Να είναι του σαλονιού... Το σκυλάκι το θέλω αγόρι ράτσα πεκινουά σε διασταύρωση με τσιουάουα». Απλό το αίτημα της μικρής, ενώ ένα άλλο κορίτσι, λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία θεωρεί πως δεν μπορούμε να έχουμε μυστικά από τον Άγιο:

«Σου έστειλε γράμμα και ο Λευτέρης αλλά το έγραψε η μαμά του επειδή είναι 2 χρόνων. Τα λέμε!!!»

Ο Γιάννης αναρωτιέται: «Η μαμά μου λέει πως ανεβαίνεις από το μπαλκόνι. Μα πώς μπορείς αφού είσαι γέρος;», ενώ ένας συνονόματός του δείχνει στο γράμμα του πως είναι ειλικρινής. «Όλη τη χρονιά ήμουν σχεδόν καλό παιδί...». Πολλά είναι τα αιτήματα για κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι, όμως ζήτηση έχουν επίσης τα επιτραπέζια αλλά και τα βιβλία.

Στις αποθήκες των ΕΛΤΑ βρίσκονται όλα τα γράμματα που έχουν στείλει παιδιά από όλη την Ελλάδα.

«Πάντα έγραφαν τα παιδιά γράμματα στον Αϊ-Βασίλη και μέχρι πριν από 16-17 χρόνια κατέληγαν στην υπηρεσία των άχρηστων αντικειμένων. Εκείνη την εποχή, γύρω στο 1990, έπεσαν κατά τύχη στα χέρια μου κάποιες επιστολές, γύρω στις 40 και απαντήσαμε σε καθεμία από αυτές. Από τον επόμενο χρόνο βγάλαμε μια εντολή προς τα υποκαταστήματα ώστε όποιο γράμμα είχε ως παραλήπτη τον Αϊ-Βασίλη να φτάνει σε εμάς» λέει η Β. Θεοδοκάτου που μας δείχνει τα κουτιά με τις χιλιάδες επιστολές που την περιμένουν. «Θέλουμε να απαντήσουμε σε όλους αλλά δυστυχώς το 1/3 των επιστολών δεν έχουν πλήρη στοιχεία αποστολέα. Γράφει το παιδί ότι μένει σε μια οδό π.χ. την Ελευθ. Βενιζέλου, ξέρετε πόσες Ελευθ. Βενιζέλου έχει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη;».

Ενα άλλο θέμα είναι η ίδια η διεύθυνση του Αϊ-Βασίλη, όπως αναγράφεται στο φάκελο. «Άλλα γράφουν πως είναι η Καισάρεια, άλλα πως είναι ο Β. Πόλος, το 7ο σύννεφο δεξιά, τα χιόνια, ο ουρανός, η Λαπωνία ή η... Λακωνία, στο τέλος όμως φτάνουν σε εμάς». Οι περισσότερες επιστολές συνοδεύονται από αυτοσχέδια πορτρέτα του Αϊ-Βασίλη, ενώ δεν λείπουν και οι πιο πρακτικοί μπόμπιρες που μαζί με το γράμμα βάζουν και μια φωτογραφία του δώρου που θέλουν, μην έχουμε και μπερδέματα.

Τι να απαντήσεις;

«Τα δύσκολα αρχίζουν με τα γράμματα παιδιών που έχουν χάσει τον πατέρα ή τη μητέρα τους και λένε από τον Άγιο Βασίλη να τους προσέχει στον ουρανό. Τι να απαντήσεις σε αυτά τα παιδιά;

Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια ένα γράμμα από παιδί που ζούσε με τους γονείς του στη Γαλλία και είχε χάσει τον πατέρα του. Εστειλε γράμμα στον Αϊ-Βασίλη στην Ελλάδα για να του βρει τον μπαμπά του. Πολλές φορές παίρνουμε γράμματα από γονείς που επειδή ακριβώς έχουν παιδιά ψάχνουν μια δικαιολογία για να πουν σε κάποιο τον πόνο τους» λέει η Β. Θεοδοκάτου.

Γονείς παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας που ζητούν έστω και μια καραμέλα «για να την κρατάω στο χειρουργείο και να σε νιώθω δίπλα μου» φωτίζουν μια λιγότερο χαρούμενη διάσταση της πραγματικότητας. «Καταλαβαίνετε πως πολλές φορές δεν βρίσκουμε τις λέξεις για να απαντήσουμε» λέει η συνομιλήτριά μας. Για πολλά από τα παιδιά το γράμμα στον Αϊ-Βασίλη είναι ίσως και το μόνο παραδοσιακό γράμμα που θα στείλουν ποτέ τους.

«Φανταστείτε τη χαρά τους όταν κάποια στιγμή τον Ιανουάριο φτάνει στο σπίτι τους ένα γράμμα που απευθύνεται σε αυτά με το ονοματεπώνυμό τους στο φάκελο. Ομως έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία νομίζω πως αυτά τα γράμματα είναι και τα μόνα που θα γράψουν ιδιοχείρως». Άλλωστε κυκλοφορεί και σαν ανέκδοτο στα ΕΛΤΑ ότι με την επέλαση της τεχνολογίας «στο τέλος θα μας μείνει μόνον ο Αϊ-Βασίλης». enet.gr