

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979)



ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ
Οικογένεια

**ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
Οι «αίμοδοτές» και η έλπίδα
του Έθνους μας!**



**Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Αναστασίου και
Γεωργίας ΨΑΧΟΥΛΑ, με 7 παιδιά, γεννημένα
από 2010 έως 2019, Ν. Αττικής, βλ. σελ. 14.**

**ΤΕΥΧΟΣ
165/2020**

ΔΩΡΕΑΝ

**ΕΚΔΟΣΗ
Π.Ε.ΦΙ.Π.**

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τριμηνιαίο δημοσιογραφικό όργανο
της «Πανελληνίας Ένώσεως Φίλων
των Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘ. ΕΝΤΥΠΟΥ: 001721.

Έτος 42ο, άρ. φύλλου 165
Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2020
Άκαδημίας 78Δ — 106 78 ΑΘΗΝΑ.
☎ 210-38.38.496, 210-38.22.586,
FAX: 210-38.39.509.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pefip.gr
e-mail: info@pefip.gr

Α.Φ.Μ.: 090047658, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.
Ίδιοκτήτης: Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ίδρυτής: π. Νικόδημος Μπιλάλης († 2014).
Έκδοτής: Άντώνιος Ε. Άντωνίου, τ. Διευθυντής
Έμπορικης Τραπεζής, Πρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Ή Ε.Π.Ο. συντάσσεται από Έπιτροπή.
Διευθυντής Συντάξεως: Ίωάννης Γ. Θαλασσινός,
μαθηματικός, Α΄ Άντιπρόεδρος Π.Ε.ΦΙ.Π.
Έκτύπωση: «Leridis printing solutions»,
Κορωπί Άττικής ☎ 210-66.30.990.

Ή Ε.Π.Ο. αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ σέ
όσους τή ζητήσουν, αλλά καί διανέμεται
ΔΩΡΕΑΝ διά μέσου των Ί. Ναών, μέ
εϋλογία-άδεια τής Έκκλησίας μας.
Δεκτές οι προαιρετικές Εισφορές-Δωρεές.

**«Τò πελαργίζεϊν έστϊ φιλοτεκνεϊν
καϊ φιλογονεϊν».**



«Πελαργίζεϊν» σημαίνει: μίμηση
των πελαργών, πού είναι πτηνά
μονογαμικά, φιλότεκνα, πολυτέκνα, φιλόστοργα, αλλά
καί φιλογονικά, τρωόντα ισόβια
τούς γονεϊς! Γϊ' αυτό ή τιμή-
εϋγνωμοσύνη πρός τούς γονεϊς λέγεται «άντι-
πελάργωσις», (Μέγας Βασίλειος, ΡG 29, 176C).
Εϊναι τό σύμβολο τής Π.Ε.ΦΙ.Π.

Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. Έχει τιμηθεϊ μέ:

- ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ·
- ΕΥΛΟΓΙΑ-σύσταση Ί. Σ. ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ καί
Ί. Μητροπόλ. Έκκλησίας Έλλάδος, Κύπρου·
- ΕΠΑΙΝΟΥΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
καί πολλών Δημοσίων καί Ίδιωτικών Φορέων.

Η Π.Ε.ΦΙ.Π. ΕΙΝΑΙ:

• Φιλανθρωπικός, κοινωνικός καί μη κερδοσκοπικός Σύλλογος, πού λειτουργεί ώς «Σταθμός ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ άπόρων Ύπερπολυτέκνων-Πολυτέκνων Έλλάδος», άπό όλη τή Χώρα, μέ πέντε (5) ΠΑΙΔΙΑ καί άνω, άνήλικα ή σπουδάζοντα.

• **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**
μέ 4 καί 3 άνήλικα παιδιά, ιδιαίτερα κρωών, άναπήρων, άσθενών, φυλακισμένων, αλλά καί ΑΓΑΜΩΝ μητέρων καί γενικά ΕΓΚΥΩΝ, οι όποίες πιέζονται γιά ΕΚΤΡΩΣΗ (βλ. σελ. 5-8), γίνονται κατ' έξαιρεση δεκτές. ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγκυρα: πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, υγείας-Κρατικού Νοσοκομείου κλπ., καθώς καί οικογενειακή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (καθαρή καί σοβαρή).

Δ Ε Χ Ο Μ Α Σ Τ Ε - ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ :

• **ΔΩΡΕΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ:**
τροφήμα, ίματισμό καινούργη ή σέ καλή καί καθαρή κατάσταση, κλινοσκεπάσματα καί έπιπλα, οικιακά σκεύη κλπ., βιβλία, σχολικά είδη, παιχνίδια, αλλά καί ΟΙΚΙΕΣ ή ΟΙΚΟΠΕΔΑ, όπως καί παντός είδους ΔΩΡΕΑ χάρη των συγχρόνων ήρώων Πολυτέκνων Άδελφών μας, πού άξίζουν τήν ήθική καί ύλική ένίσχυση όλων μας.

• **ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΑ**
κυρίως (βλ. Τραπεζικούς Λογαριασμούς μας καί έσώκλειστη Ταχυπληρωμή, σ. 22-23).

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΙ.Π.

- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (IBAN): **GR4601101510000 15129604789**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **ETHNGRAA**
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (IBAN): **GR170171002000 6002010851801**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **PIRBGAA**
- ALPHA BANK (IBAN): **GR3201401010 101002002080906**
ΚΩΔ. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC): **CRBAGRAA**
- Οι ΔΩΡΕΕΣ σέ κάθε Φιλανθρωπικό Σωματείο φοροαπαλλάσσονται 10%, μέ κατάθεση σέ τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου. Ή Π.Ε.ΦΙ.Π. παρέχει σχετικές πληροφορίες.
- ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Φίλοι-Δωρητές μας, άφού καταθέσουν τή Δωρεά τους στήν Τράπεζα, νά μάς αποστέλλουν τήν άπόδειξη τής καταθέσεως (σέ φωτοαντίγραφο), έπειδή οι Τράπεζες δέν ενημερώνουν. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.

Μιά έκρηκτική σχέση...!

Παρ' όλες τις ζοφερές μελέτες πανεπιστημιακών αναλυτών, τις πομπώδεις δηλώσεις των πολιτικών και τά πάρα πολλά δημοσιεύματα με πηχυαίους τίτλους, στά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, σχετικά μέ τό δημογραφικό κατήφορο, στόν όποιο έδω και πολλά χρόνια διολισθαίνει ή Χώρα μας, λίγοι πραγματικά έχουν κατανοήσει τήν καταστροφή πού έχει ήδη συντελεστεί και συνεχίζει νά συντελείται. Όλοι μας ύφιστάμεθα τά άρνητικά οικονομικά και ασφαλιστικά άποτελέσματα από τήν έκρηξη τής βόμβας πού λέγεται Δημογραφικό πρόβλημα, περισσότερο σάν άποτέλεσμα τής οικονομική κρίσης, δίχως νά μās άπασχολεί τό γεγονός ότι ή Πατρίδα μας σβήνει δημογραφικά.



Ήρθε όμως ή ώρα νά κατανοήσουμε ότι σέ μία Χώρα πού γερνά, πού τήν τελευταία 10ετία οι θάνατοι ύπερτερούν των γεννήσεων¹ και οι ήλικιωμένοι είναι ή πλειοψηφία, σχεδόν νομοτελειακά θά συμβεί ή κατάρρευση του Ασφαλιστικού και αυτό θά έχει σάν άποτέλεσμα, στό άμεσο μέλλον, τήν αύξηση των εισφορών και **του όριου ήλικίας συνταξιοδότησης.**

Στήν **Άναλογιστική Μελέτη,**² πού συνοδεύει τήν πρόσφατη ασφαλιστική «μεταρρύθμιση», τό σενάριο σχετικά μέ τήν αύξηση του γενικού όριου ήλικίας συνταξιοδότησης χαρακτηρίζεται από τους δημοσιογράφους ως «έφιαλτικό».³ Και αυτό στηρίζεται σέ διάταξη του προηγούμενου νόμου (πού διατηρήθηκε), ό όποϊος «προβλέπει ότι τά όρια ήλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων θά ανακαθορίζονται σύμφωνα μέ τή μεταβολή του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού τής Χώρας».

Συγκεκριμένα, τά όρια ήλικίας συνταξιοδότησης θά διαμορφωθούν ως έξης: Στά 68 έτη τό 2024, στά 69 έτη τό 2036, στά 70 έτη τό 2045 και στά 72 έτη τό 2066.

Δικαιολογώντας αυτό τό σενάριο ή ίδια αναλογιστική μελέτη, αναφέρεται στην ύπολογιζόμενη μείωση του πληθυσμού, από 10,729 εκατομμύρια

1. 2011-2019: γεννήσεις 838.300, θάνατοι 1.062.962. Άρνητικό ίσοζύγιο (ύπέρ των θανάτων) 224.662.

2. «Άναλογιστική Μελέτη Συνταξιοδοτικού Συστήματος Κύριας και Έπιχορηγικής Ασφάλισης», Έθνική Άναλογιστική Άρχή, Φεβρουάριος 2020, βλ. www.protothema.gr/files/2020-02-19/analogistiki-meleti.pdf

3. www.kathimerini.gr/1067056/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ay3hsh-orioy-hlikias-sta-68-to-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παρακαλοϋμε θερμά τους Φίλους-Δωρητές μας νά αποφεύγουν, όσο είναι δυνατόν, τήν άποστολή των δωρεών τους μέσω των ΕΛ.ΤΑ. και νά προτιμοϋν τήν κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς μας (βλ. σ. 2). Κι αυτό γιατί σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις (έως και 3 μηνών), στην άπόδοση των έπιταγών από τά ΕΛ.ΤΑ.

τό 2018 σέ 8,453 εκατομμύρια τό 2070. Ταυτόχρονα, τό προσδόκιμο ζωής αναμένεται νά αύξηθει. Γιά δέ τούς άντρες άπό τά 79 έτη τό 2018, σέ 86,3 έτη τό 2070, ένώ γιά τίς γυναίκες, άπό 84,1 έτη τό 2018, σέ 90,1 έτη τό 2070.

Είνα χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα μέ έρευνα του «Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Άναλύσεων» (ΕΔΚΑ)⁴ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τό 22% του πληθυσμού είναι ηλικίας άνω των 65 έτών, ένώ οί κάτοικοι ηλικίας άνω των 85 άντιστοιχούν στό 3,5% του γενικού πληθυσμού.

Τήν ίδια ώρα, ό αριθμός των άτόμων ηλικίας έως 14 έτών ύπολείπεται – γιά πρώτη φορά στη δημογραφική ιστορία της Χώρας – κατά 800.000 άτομα σέ σχέση μέ τον αριθμό των άτόμων άνω των 65 έτών.

• Τό 2035, τό ποσοστό των άτόμων ηλικίας άνω των 65 έτών, αναμένεται νά κυμανθει στό 27,5%, ένώ τό αντίστοιχο ποσοστό γιά τούς ηλικιωμένους άνω των 85 έτών θά διαμορφώνεται στό 4,3%. Τήν ίδια ώρα, τά ποσοστά των νέων, ηλικίας 0-14 και 0-18 έτών, θά κυμαίνονται άπό 11,0% έως 12,4% και άπό 15,8% έως 14,2%, αντίστοιχα.

• Τό 2050, τό ποσοστό των άτόμων άνω των 65 έτών και των άνω των 85 έτών αναμένεται νά διαμορφωθεί άπό 33,1% έως 30,3% γιά τούς πρώτους και άπό 6,5% έως 4,9% γιά τούς δεύτερους, ένώ τά ποσοστά των νέων (0-14 έτών και 0-18 έτών) άπό 14,8% έως 12,0% γιά τούς πρώτους και άπό 19% έως 15,4% γιά τούς δεύτερους.

Τό 2018, σύμφωνα μέ τά ύπάρχοντα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΦΚΑ, **ή αναλογία εργαζομένων** (είτε αυτοί είναι μισθωτοί, είτε επαγγελματίες, άγρότες κλπ.) **πρός τούς συνταξιούχους ήταν μόνο 1,3 προς 1.**⁵ **Έάν λάβουμε υπόψη μας ότι ή ελάχιστη αναλογία γιά ένα υγιές και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα είναι 4 εργαζόμενοι προς 1 συνταξιούχο, μπορούμε νά αναλογισθούμε πού όδηγεί ή έλλειψη ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού.** «Η γήρανση του πληθυσμού αναμένεται νά είναι ιδιαίτερα γρήγορη στην Ελλάδα, την Κορέα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τή Σλοβακία, τή Σλοβενία και τήν Ισπανία...», προειδοποιεί ό διεθνής «Όργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Άνάπτυξης» (ΟΟΣΑ).⁶

4. <https://www.makthes.gr/gerasmenos-o-plithysmos-tis-elladas-225619>

5. www.capital.gr/oikonomia/3267806/stoixeia-sok-apo-ton-efka-1-3-pros-1-i-analogia-ergazomenon-suntaxiouxon

6. <https://m.naftemporiki.gr/story/1537356>

Ήμερ-ωρολόγιο τής Π.Ε.ΦΙ.Π.



• Γιά ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ:

α) Νομού Αττικής: Τρίτη και Παρασκευή 10.00 π.μ. – 2.00 π.μ.
β) Έπαρχίας: Δευτέρα και Πέμπτη 10.00 π.μ. – 2.00 π.μ.

Γιά τήν καλύτερη έξυπνρέτσή σας, παρακαλούμε θερμά νά προηγείται τηλεφώνημα.

• Γιά ΦΙΛΟΥΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ:

Καθημερινά 7.30 π.μ. – 8.00 π.μ. και Σάββατο 7.30 π.μ. – 2.00 π.μ.

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, γιά Πολυτέκνους και τά τέκνα τους: Τρίτη και Πέμπτη 7.30 π.μ. – 3.00 π.μ., ☎ 210.38.08.826 (Υπεύθ.: Στέφανος Σωτηρίου).

Βλέπουμε, λοιπόν, πόσο συνδέονται τὰ δύο αὐτὰ σοβαρὰ προβλήματα, τὸ Δημογραφικὸ καὶ τὸ Ἀσφαλιστικὸ. Ὅσο ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὸ πρῶτο τόσο τὸ δεύτερο θὰ ἐπιδεινώνεται, ὥσπου νὰ καταρρεῦσει. Ἦδη ἀπὸ τὸ «μακρινό» 2008 σημειώναμε τὰ ἑξῆς: «Ἡ ὑπογεννητικότητα μᾶς ἀφορᾶ ὅλους. Εἶναι μία βραδυφλεγῆς βόμβα στὰ θεμέλια τοῦ Κράτους-Ἐθνους μας, ἡ ὁποία ἐκδικεῖται τὴν ἀδιαφορία μας».7 Ἡ βόμβα, ὁμως, αὐτὴ ἔχει, ὅπως προείπαμε, ἤδη ἐκτραγεῖ!

Τὰ πρόσφατα μέτρα, πού ἔλαβε ἡ Κυβέρνηση, κινοῦνται σέ θετικὸ πλᾶσιο. Ὅμως, ἀπὸ μόνον τους δέν ἐπαρκοῦν, ὥστε νὰ ἀναστραφεῖ τὸ δυσοῖον κλίμα. Θὰ πρέπει ἄμεσα νὰ δοθοῦν κίνητρα, τόσο οικονομικά ὅσο καὶ διαρθρωτικά, σέ ὅλα τὰ ζευγάρια πού ἐπιθυμοῦν νὰ ἀποκτήσουν νέο παιδί, **μὲ ιδιαίτερη ἔμφαση στὴν πολυτεκνία**. Ἐπιπλέον, τὰ μέτρα αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ ἔχουν μακροχρόνιο σχεδιασμὸ, μὲ ὄντως δημογραφικὴ στόχευση καὶ ὄχι νὰ ἀποβλέπουν σέ πρόσκαιρα πολιτικά-κομματικά ὄφελῃ. **Παράλληλα, θὰ πρέπει νὰ ἐπεκτείνονται καθ' ὅλη τὴν ἡλικία τῶν παιδιῶν μέχρι τὴν ἐνηλικίωσή τους.**

Ὅπως χαρακτηριστικὰ ἔλεγε ὁ ἅγιος Ἱερέας π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης († 1975): «Ἐάν ἡ Ἑλλάδα δέν ρίξει βλέμμα πρὸς τοὺς Πολυτέκνους καὶ δέν νοιαστεῖ ἡ Πολιτεία γιὰ κάθε παιδί πού γεννιέται, δέν πρόκειται νὰ γίνε τίποτα»!

Πρέπει νὰ κατανοήσουμε ὅλοι μας καὶ ιδιαίτερα οἱ πολιτικοὶ μας, ὅτι χωρὶς παιδιά ἡ Χώρα μας σέ λίγα χρόνια θὰ πάψει νὰ ὑφίσταται, τουλάχιστον ὡς τόπος ὅπου θὰ κατοικοῦν Ἕλληνες...!

I. Γ. Θ.

7. «Δημογραφικὸ καὶ Ἀσφαλιστικὸ», Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 120/2008, σελ. 17.

ΞΕΡΕΤΕ τί εἶναι καὶ τί προσφέρει ὁ ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π. («Πανελλήνιος Σύνδεσμος Προστασίας Ἀγεννήτου Παιδιοῦ»);

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ σωστά τίς ΓΥΝΑΙΚΕΣ — καὶ τῆς ἐφηβικῆς καὶ προεφηβικῆς ἡλικίας νέες, ἀλλὰ καὶ γενικά τοὺς ΝΕΟΥΣ —, ὥστε νὰ μὴν καταλήξουν ΠΟΤΕ στὴν τραγικὴ ΕΚΤΡΩΣΗ (οὔτε τῆ χειρουργικῆ οὔτε τῆ φαρμακευτικῆ, ἔστω κάποιων ὥρων καὶ ἡμερῶν, ὅπως μὲ «σπιράλ», πού εἶναι πρῶμῃ ΕΚΤΡΩΣΗ-ΦΟΝΟΣ), ἀλλ' οὔτε καὶ στὴ ΣΤΕΙΡΩΣΗ. (Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας «κανονίζουν» τὴν ἐκτροφή μὲ πολυετὴ στέρηση τῆς θ. Κοινωνίας καὶ τῆ στέρηση μὲ ζετὴ ἀφορισμό!). Συνυπεύθυνοι εἶναι καὶ οἱ ἄνδρες-σύζυγοι, ἀλλὰ καὶ «σύντροφοι», ὅπως καὶ οἱ ἰατροί, οἱ φαρμακοποιοὶ καὶ οἱ λοιποὶ συνεργοῦντες...

Κάθε ΓΥΝΑΙΚΑ λοιπὸν «ΑΓΑΜΗ», ἀλλὰ καὶ ΕΠΓΑΜΗ, πού ἀντιμετωπίζει πειρασμὸ ἢ κίνδυνο ΕΚΤΡΩΣΕΩΣ ἢ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ, ἄς μὴ δυσκολεθεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν ΠΑ.ΣΥ.Π.Α.Π., πού συστηγάζεται καὶ συνεργάζεται μὲ τὴν Π.Ε.Φ.Π. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ὅσους γνωρίζουν ἐργάζους, πού κινδυνεύουν νὰ ὀδηγηθοῦν σέ ἐκτροφή. Γράψτε ἢ τηλεφωνεῖστε ἢ ἐπισκεφθεῖτε μας. Ἡ ΑΝΩΝΥΜΙΑ εἶναι σεβαστὴ. ΠΡΟΣΟΧΗ ἐπίσης καὶ ἀποφυγὴ ἀπὸ τὰ «Κέντρα Οἰκογενειακοῦ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ», πού συνιστοῦν ἀντισύλληψη, ἀλλὰ καὶ ΕΚΤΡΩΣΗ!.. Μακριὰ ἀπὸ τέτοια κέντρα, πού δυστυχῶς προπαγανδίζονται καὶ διαφημίζονται πιεστικά... Ζητήστε μας σχετικὰ ἔντυπα, πού διαθέτουμε ΔΩΡΕΑΝ, ὅπως καὶ κάθε παρεχόμενῃ βοήθειᾳ γίνεται ΔΩΡΕΑΝ. Συμβουλευθεῖτε καὶ ἐμπεύρο Πνευματικὸ.

Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 210-38.38.496, 210-38.22.586, FAX: 210-38.39.509. E-mail: info@pefip.gr

**Ἀφήστε με
νὰ ζήσω!**



Η άφισα πού ένόχλησε και... λογοκρίθηκε!

Στις 13 Ιανουαρίου 2020, τό Κίνημα υπέρ τής ζωής του άγέννητου παιδιού «Άφήστε με νά ζήσω!» προέβη σέ διαφημιστική καμπάνια σέ

κάποιους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ. Συγκεκριμένα άναρτήθηκε ή πα-
ρατιθέμενη άφισα του Κινήματος
σέ περιορισμένο άριθμό πλαισίων.
Η άφισα δέχτηκε έντονη λογοκρι-
σία και μετά από λίγες ώρες, με
πολιτική άπόφαση, άποσύρθηκε!

Οί άντιδράσεις συγκεκριμέ-
νων κύκλων, πού αυτοπροσδιο-
ρίζονται ως «προοδευτικοί» και
μάλιστα άρκετοί έξ αυτών κό-
πτονται γιά τά άνθρώπινα δικαι-
ώματα και τή δημοκρατία, ήταν
έντονες, μέχρι και έπιθετικές. Και
τό άποτέλεσμα ήταν ή άντιδη-
μοκρατική και άντισυνταγματι-
κή φίμωση, όχι του «Άφήστε με
νά ζήσω!», αλλά του δικαιώμα-
τος του άγέννητου παιδιού νά
άκουσεί ή «φωνή» του και νά

από την 18η
ημέρα ΚΤΥΠΑ
ή ΚΑΡΔΙΑ του

από την
8η εβδομάδα
ΟΛΑ τα όργανά του
έχουν
δημοιουργηθεί

από την
42η ημέρα
ανιχνεύονται
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ
κύματα

από τη 10η
εβδομάδα
ΝΟΙΘΡΕΙ ΠΟΝΟΣ

ΦΩΤ. ΕΜΒΡΥΟ 10 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΗ ΖΩΗ...!
ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Αφήστε με
να ζήσω!

www.afistemenaziso.gr

ζήσει. Καταστρατήγησαν, επίσης, με την ενέργειά τους αυτή, τό δικαίωμα όσων γυναικών έπιθυμούσαν νά ενημερωθούν. Ό διωγμός τής έλεύθερης διακίνησης των ιδεών, σέ όλο τό μεγαλειό του...!

Άπό τήν ίδρυσή της ή Π.Ε.ΦΙ.Π. άγωνίζεται υπέρ τής ζωής του άγέννητου παιδιού και βεβαίως έναντίον των έκτροώσεων. Άλλωστε, ως φιλοπολυτεχνικό Σωματείο, πώς θά ήταν ποτέ δυνατόν νά είμαστε υπέρ τής έκτροώσης και όχι υπέρ τής ζωής; Και ό άγώνας αυτός δέν είναι μόνο θεωρητικός, αλλά έπεκτείνεται και στην πράξη, με τήν παροχή, επί σειρά έτών, ύλικής και ήθικής βοήθειας σέ έκατοντάδες γυναίκες πού έπιθυμούν έλεύθερα νά κρατήσουν τό παιδί τους. Αυτή της τή δράση συνεχίζει ή Π.Ε.ΦΙ.Π. συμμετέχοντας ενεργά, ως ένα από τά 20 Όρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Άθηνών, στό Κίνημα «Άφήστε με νά ζήσω!».

Κλείνοντας τή σύντομη άναφορά μας στό φλέγον αυτό θέμα, παρθετόουμε τό έμπεριστατωμένο Δελτίο Τύπου, πού έξέδωσε τό Κίνημα, ως άπάντηση στή λογοκρισία τής άφισας του.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14 Ιανουαρίου 2020.

Τό Κίνημα «Άφήστε με νά ζήσω!» δημιουργήθηκε πριν 2 χρόνια περίπου από 19 Όρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία και με τήν ύποστήριξη τής Άνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Έλλάδος, με σκοπό νά ενημερώνει με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο τούς συμπολί-

τες μας για τό θαῦμα τῆς Ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ, σύμφωνα μέ τά ἐπιστημονικά δεδομένα καί τήν Ὁρθόδοξη παράδοσή μας, ἀλλά καί νά βοηθᾶ ὅσες γυναῖκες πιέζονται γιά ἔκτρωση καί ἐπιθυμοῦν νά κρατήσουν τό παιδί τους.

Στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐνημέρωσης προβήκαμε σέ διαφημιστική καμπάνια σέ κάποιους σταθμούς τοῦ ΜΕΤΡΟ, μέ ἀποκλειστικό σκοπό τήν ἐνημέρωση γιά τή μοναδική καί ἀνεπανάληπτη ἀνθρώπινη ζωή, πού φιλοξενεῖται στήν κοιλιά τῆς μητέρας, προβάλλοντας ἀποκλειστικά ἐπιστημονικές πληροφορίες γιά τήν ἐνδομήτρια ζωή τοῦ ἐμβρύου.

Μέ μεγάλη μας ἔκπληξη, ὅμως, βρεθήκαμε μπροστά σέ μία πρωτοφανή ἀντίδραση, πού σάν κύριο ἐπιχειρήματά της εἶχε τό «δικαίωμα τῆς γυναίκας στήν ἔκτρωση». Εἶναι ἄξιο ἀπορίας πῶς, ἀπό αὐτά πού ἀναφέρονται στήν ἀφίσα, καταστρατηγοῦνται τά «δικαιώματα» τῶν γυναικῶν ἢ, ὅπως ἀνέφερε τό δελτίο τύπου τοῦ Ὑπουργοῦ Μεταφορῶν καί Ὑποδομῶν κ. Κώστα Καραμανλῆ, ἡ ἀφίσα «στρέφεται ἐναντίον ἐνός ἀπολύτως κατοχυρωμένου καί ἀναμφισβήτητου δικαιώματος τῶν γυναικῶν». Σέ αὐτό μόνο αὐτοί πού τά συνδύασαν μποροῦν νά ἀπαντήσουν. Στήν οὐσία, ὅμως, πρόκειται γιά μία προσπάθεια ἐνημέρωσης ὅτι τό ἀγέννητο παιδί εἶναι ἐν ζωῇ ἄνθρωπος καί ὡς ἐκ τούτου ἔχει κι αὐτό δικαιώματα καί ἀξιώσεις προστασίας του.

Ἐπρεπε ὅμως ὁ ἀξιότιμος κ. Ὑπουργός, προτοῦ προβεῖ στήν ἀπαράδεκτη δημοκρατικά καί ἀντισυνταγματική παρέμβασή του στή διοίκηση τῆς ΣΤΑΣΥ, πού εἶχε σάν ἀποτέλεσμα τό κατέβασμα τῆς ἀφίσας τήν ἴδια ἡμέρα τῆς ἀνάρτησής της, ἀλλά καί ἡ ἴδια ἡ διοίκηση νά ἀποδείξουν μέ ἐπιχειρήματα, πού ἡ ἀφίσα ἀναφέρεται στήν ἔκτρωση καί πῶς «στρέφεται» ἐναντίον ὁποιουδήποτε «δικαιώματος» τῶν γυναικῶν! Ἄραγε ὁ κ. Ὑπουργός εἶδε πραγματικά τήν ἀφίσα; Τήν διάβασε;

Ἀναρωτιόμαστε, λοιπόν: Δέν ἔχουμε σάν πολίτες αὐτῆς τῆς Χώρας, ἀλλά καί σάν συλλογικές ὀντότητες τό δικαίωμα νά ἐκφράζουμε ἐλεύθερα τήν ἀποψή μας; Ἀπό πότε ὑπάρχει λογοκρισία στήν Ἑλλάδα καί δέν τό γνωρίζουμε;

Ὁ κ. Ὑπουργός καί ὄλοι ὅσοι πολιτικοί καί ἐπώνυμοι διατείνονται ὅτι σέβονται τό δημοκρατικό μας Πολίτευμα, δέν ἔχουν ὑπόψη τους τό **«Διεθνές Σύμφωνο γιά τά Ἀτομικά καί Πολιτικά Δικαιώματα»** (ἄρθ. 19), πού ἔχει νομοθετικά κυρωθεῖ ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή, ἢ τήν **«Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τήν Προάσπιση τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἄνθρωπου καί τῶν Θεμελιωδῶν Ἐλευθεριῶν»** (ἄρθ. 10); Καί τό σπουδαιότερο. Γνωρίζουν, ἄραγε, τί ὀρίζει τό **Σύνταγμα** τῆς Χώρας (ἄρθ. 14) πού ὑπηρετοῦν, γιά τή λογοκρισία; Τούς τό ὑπενθυμίζουμε:

«Καθένας μπορεῖ νά ἐκφράζει καί νά διαδίδει προφορικά, γραπτά καί διά τοῦ τύπου τούς στοχασμούς του τηρώντας τούς νόμους τοῦ Κράτους».

Ἡ δέ θέση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ ὅτι: *«Οἱ καμπάνιες πού γίνονται στούς δημόσιους χώρους δέν πρέπει νά διχάζουν τήν κοινή γνώμη οὔτε ἀσφαλῶς νά προσβάλλουν γυναῖκες πού ἔχουν ἀναγκαστεῖ νά κάνουν*

μία τέτοια δύσκολη επιλογή στη ζωή τους», αναφορικά με τη δική μας καμπάνια είναι παντελώς άστοχη, αλλά και εκτός από το νομικό μας πλαίσιο. Κι αυτό, γιατί το θέμα της δέν ήταν η έκτρωση, ούτε η κατάδικη και προσβολή κανενός ανθρώπου, αλλά, όπως προείπαμε, η ενημέρωση για το θάυμα της ζωής και η προβολή επιστημονικών πληροφοριών για τις λειτουργίες του εμβρύου. Άλλωστε, κι άλλες καμπάνιες, κατά το παρελθόν, είχαν διχάσει την κοινή γνώμη, δέν είδαμε όμως καμία νά κατεβαίνει και μάλιστα με πολιτική παρέμβαση!

Και επειδή κάποιες ιστοσελίδες αναφέρουν ότι δήθεν είναι παραπληνιτικές οι πληροφορίες της άφισας και δέν έχουν επιστημονική ακρίβεια, παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα μας www.afistemenaziso.gr, όπου υπάρχουν όλες οι επιστημονικές πληροφορίες γι' αυτά τά θέματα, πάντα μέ βιβλιογραφικές αναφορές.

Κάποια στιγμή στη Χώρα μας, πού η ύπογεννητικότητα έχει φτάσει, ίσως, σέ μή αναστρέψιμα επίπεδα, πού οι έκτρώσεις υπερβαίνουν τίς 150.000 (κάποιοι τίς ανεβάζουν στίς 300.000) και οι 40.000 και πλέον από αυτές γίνονται από ανήλικα κορίτσια, πρέπει νά εΐμαστε σέ θέση νά συζητήσουμε μέ ώριμότητα και επιχειρήματα γι' αυτό τό σοβαρό θέμα. Ένα θέμα, στό όποιο προεκλογικά εΐχε αναφερθεί και ό ίδιος ό Πρωθυπουργός μέ άφορμή τό πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής γιά τό Δημογραφικό: «Θά πώ μόνο τό έξης: έκτιμώνται (οί έκτρώσεις) σέ 150.000 έτησίως... Έστω και τό 10% νά άποφεύγαμε θά εΐχαμε 10% νέες γεννήσεις. Άρα και αυτό τό ζήτημα πρέπει νά μās άπασχολήσει ουσιαστικά».

Όμως, πώς θά άποφευχθούν, όταν «άπαγορευέται» νά μιλήσουμε και νά ενημερώσουμε δημόσια γιά τό άγέννητο παιδί, τό θάυμα της ζωής και την επιλογή της; Υπάρχει κανείς πού εΐναι ενάντια στη ζωή και δέν θαυμάζει αυτό τό μεγάλο μυστήριο; Άς τό άναρωτηθούμε όλοι.

Έπειδή, όμως, έχει κι ό Θεός τά δικά του σχέδια, πραγματικά εύχαριστούμε τό Έπουργείο διότι κατόρθωσε μέ την λογοκρισία πού επέβαλε νά φτάσει τό μήνυμα της άφισας όχι μόνο στους επιβάτες του ΜΕΤΡΟ, αλλά άπ' άκρη σ' άκρη όλης της Ελλάδας. Τό γεγονός ότι από χθές συζητā όλη η κοινωνία γιά τό θέμα της προστασίας του άγέννητου παιδιού, τό όφείλουμε στην άπαγόρευση έκφρασης δημοσίου λόγου γιά ένα ζήτημα τό όποιο σέ άλλα κράτη άποτελεί άντικείμενο επιστημονικών συνεδρίων και θεσμικού διαλόγου.

Εύχαριστούμε έγκαρδίως γιά τίς χιλιάδες τών μηνυμάτων ύποστηρικτικών του Κινήματος πού γραφτήκαν στό διαδίκτυο και κάλυψαν τό σκοτάδι τών καθεστωτικών ΜΜΕ και πολιτικών προσώπων. Η συντριπτική πλειοψηφία της έλληνικής κοινωνίας άδιαμφισβήτητα εΐναι υπέρ της ΖΩΗΣ και κλείνει τά αυτιά της στίς φωνές τών «δικαιωματιστών» και του ίερατείου της πολιτικής όρθότητας!

Χθές όλη η Χώρα φώναξε: **ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΝΑ ΖΗΣΩ!**

(Πηγή: www.afistemenaziso.gr/texts/epikairotitadeltio-typou-tou-kinimatos-afistemenaziso-gia-tin-afisa-sto-metro).

Ἡ δύναμη τῆς συγγνώμης...!

Ὁ μακαριστός π. Δημήτριος Γκαγκα-
στάθης (1902 - † 29 Ἰανουαρίου 1975)
ὑπῆρξε μία ἁγιασμένη μορφή, πού μέ τίς
προσευχές καί τίς συμβουλές του βοήθησε
πολλές Οἰκογένειες, ἀφοῦ ἔζησε ὡς ἕγγα-
μος Ἱερέας μέσα στόν κόσμο (μάλιστα, ὁ
ἴδιος ἦταν **Ὑπερπολύτεκνος μέ 9 παιδιά**).

Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας συμβούλευε
κάθε νέο ζευγάρι:

«Μάθετε ἀπό τήν ἀρχή τῆς γνωριμίας
σας καί μάλιστα τοῦ Γάμου, ἀπό τήν πρώ-
τη νύκτα τοῦ Γάμου σας, νά κάνετε μαζί
τήν πρώτη προσευχή, τό πρώτο Ἀπόδειπνο.
Καί ἀφοῦ τελειώσει τό Ἀπόδειπνο
- ὅπως γίνεται στά μοναστήρια - νά κά-
νετε μία μετάνοια ὁ ἕνας στόν ἄλλον καί
νά ζητήσετε συγγνώμη».

Τόν ρώτησε κάποιος: «Κι ἄν δέν ἔχουμε καμία διαφωνία, γέροντα,
γιατί νά τό κάνουμε αὐτό;». Κι αὐτός τοῦ ἀπάντησε:

«Νά τό κάνετε ὑποχρεωτικά, γιατί ἔτσι θά μάθετε νά ζητᾶτε ὁ ἕνας
ἀπό τόν ἄλλο συγγνώμη. Διότι, ὅταν θά ἔρθει τό πρόβλημα, κι ὅταν
πλέον θά ἔρθει ὁ ἴδιος ὁ διάβολος γιά νά γεμίσει τόν νοῦ μέ τίς δικές
του ἀναρίθμητες πληροφορίες, τίς ἀλλοτριωμένες πληροφορίες, τότε
βλέποντας τούς δύο συζύγους νά κάνουν μετάνοια καί νά ὑπακούουν
ὁ ἕνας στόν ἄλλον, ἐπειδή δέν μπορεῖ νά σταθεῖ σέ μία τέτοια ταπεινο-
φροσύνη, ἀσφαλῶς θά φύγει, γιατί σιχαίνεται τούς ἀνθρώπους αὐτούς
οἱ ὁποῖοι ἔχουν ταπεινοφροσύνη καί ἔχουν αὐτό τό φρόνημα τῶν με-
τανοιῶν. Πραγματικά, μία τέτοια κατάσταση, ὅταν ἀπό τήν ἀρχή λει-
τουργήσει, μπορεῖ νά διαφυλάξει τό νοῦ, τόν ἡγεμόνα νοῦ καί τῶν δύο
ἀνθρώπων ἀπό τήν παραπληροφόρηση, ὥστε νά μήν κατέβουν οἱ πληρο-
φορίες στή συνέχεια στή καρδιά καί πλέον τραυματίσουν τήν ἀγάπη».



Σύντομο σχόλιο περί Διαζυγίων...!

Νά ἕνας «κανόνας», πού θά μπορούσαν νά ὀρίζουν οἱ Πνευματικοί
στά ζευγάρια. «Κανόνας» πολύ βοηθητικός στόν πνευματικό τους ἀγώνα
καί σίγουρα **ἀποτρεπτικός τῶν διαζυγίων**, πού στήν ἐποχή μας ἔχουν
γίνει «μόδα» καί μάλιστα μεταξύ τῶν χριστιανῶν.

Τά στατιστικά στοιχεία, δυστυχῶς, εἶναι ἀμείλικτα: «Στίς 19.190 ἔφτα-
σαν τά διαζύγια τό 2017, ἔναντι 13.163 τό 2008 (**αὔξηση 45,8%**). Σύμφω-
να μέ τά τελευταῖα διαθέσιμα στοιχεία, ἡ ἀναλογία γάμων καί διαζυγίων
ἀνά 1.000 κατοίκους τό 2017 ἦταν 4,7 καί 1,8 ἀντιστοίχως. Ἡ ἀναλογία
γάμων καί διαζυγίων ἀνά 1.000 κατοίκους τό 2008 ἦταν 4,8 καί 1,2 ἀντί-

9. Γάμοι κατά είδος⁽¹⁾. Σύμφωνα συμβίωσης, 2014 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Σύνολο	53.105	53.672	49.632	50.138	47.428
Θρησκευτικοί	26.152	26.419	23.778	24.975	23.010
Πολιτικοί	26.953	27.253	25.854	25.163	24.418
Σύμφωνα συμβίωσης	1.573	2.611	3.799	4.921	6.369

(1) Ο Θρησκευτικός γάμος που τελείται μετά τον πολιτικό δεν καταγράφεται.

στους 24.418 και τὰ «σύμφωνα συμβίωσης» στὰ 6.369! (Κάπως παρήγορο είναι ότι οι θρησκευτικοί γάμοι που τελούνται μετά από πολιτικούς δέν καταγράφονται στις επίσημες στατιστικές).

Γιά τό «Θλιβερό ΔΙΑΖΥΓΙΟ» έχουμε αφιερώσει δύο (2) παλαιότερα τεύχη του Περιοδικού μας (τ. 110 & 111/2006), που δυστυχώς παραμένουν ακόμη «επίκαιρα» (όποιος επιθυμεί μπορεί νά ζητήσει νά του τά αποστείλλουμε ή νά τά διαβάσει στό Διαδίκτυο: http://pefip.gr/?page_id=454).

Όμως, παρ' όλη τή θλιβερή πραγματικότητα, ως Έλληνορθόδοξοι και Φίλοι των ώραίων και ήρωικών Πολυτέκνων Οικογενειών, δέν δικαιούμαστε νά είμαστε απαισιόδοξοι και απέλπιδες. «*Ζή Κύριος ό Θεός*» (Βασιλ. Γ' 17, 1), ό εύλογήσας, αγιάσας και αναδειξας τόν Γάμο σέ Μέγα Μυστήριο: «*Τό μυστήριο τούτο μέγα έστίν, έγώ δέ λέγω εις Χριστόν και εις την Έκκλησίαν*» (Έφεσ. 5, 32). Και όπως ή Έκκλησία, ως Σώμα του Θεανθρώπου Χριστού, είναι Αγία και ακατάλυτη-αίωνια, «*και πύλαι ήδου ου κατισχύσουσιν Αυτής*» (Ματθ. 16, 18), έτσι και «*ή κατ' οίκον έκκλησία*» (Ρωμ. 16, 4), ή Χριστιανική Όρθόδοξη Οικογένεια, θά ύπάρχει, έως συντελείας των αιώνων, ως δένδρο θαλερό και καρποφόρο (Ψαλμ. 127), ως έστία ζωής, χάριτος και χαράς: «*Από τής έστίας (= οικογενείας) ή χάρις- ένταυθα τό των αγαθών εργαστήριο*» (Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, *Περί παρθενίας*, Ρ.Γ. 46, 405C).

5' είναι αρκετά

γιά νά σώσεις
μιά ζωή

**ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: μιά πράξη άληθινής αγάπης
πού δέν κοστίζει, αλλά σώζει ζωές.**

«*Όσπερ πελεκάν τερωμένος την πλευράν σου, λόγε, σους θανόντας παιδας έξώωσας επιστάξας ζωτικούς αυτοίς κρονονούς*» (Έγκώμιο β' στάση).

Ό ύμνογράφος τής Μ. Παρασκευής μέ μιά θαυμαστή είκόνα από τή φύση, παραλληλίζει τή Σταυρική Θυσία του Κυρίου μας μέ τή θυσιαστική πράξη του πελεκάνου που δίνει τό αίμα του στά μικρά του όταν κινδυνεύουν νά χαθούν. Έμπνεόμενοι από τόν Άρχηγό τής Έκκλησίας μας και ένθυμούμενοι τό «*λύτρον τής σωτηρίας*» γιά τήν αίωνια Ζωή μας, άς Τόν μιμηθούμε: άς προσφέρουμε κι έμεις μέ τή σειρά μας λίγο από τό δικό μας αίμα, ως μιά μικρή θυσία γιά τόν συνάνθρωπό μας!

Η Π.Ε.Φ.Π. κάνει έκκληση στους Φίλους των Πολυτέκνων, αλλά και στους Πολυτέκνους και τά παιδιά τους, σέ όσους δύνανται, **νά γραφοϋν στόν κατάλογο ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ, πού διατηρεί.** Οι ανάγκες είναι αύξημένες και δυσκολευόμαστε νά άνταποκριθούμε έπαρκώς.

ΕΚΚΛΗΣΗ Ύπερπολύτεκτης Οικογένειας:

«Θέλουμε νά παρακαλέσουμε θερμά...»!

Αγαπητοί.

Σας γράφουμε για νά ζητήσουμε τή βοήθειά σας, όσο αυτό μπορεί νά είναι δυνατόν. Είμαστε μία **Ύπερπολύτεκτη Οικογένεια με έπτά (7) μικρά παιδάκια (γεννημ. από τό 2011 έως τό 2019 – τό μεγαλύτερο είναι 8 ετών).**

Τό 2008 ξεκινήσαμε νά χτίζουμε ένα σπίτι, μέ όσα χρήματα είχαμε καί παίρνοντας ένα δάνειο ανάλογο μέ τά τότε εισοδήματά μας (είχαμε καί οι δύο δουλειά στόν ιδιωτικό τομέα). Δυστυχώς όμως, τά πράγματα δέν πήγαν όπως τά περιμέναμε καί δέν μπορέσαμε νά τό ολοκληρώσουμε. Άποκτήσαμε τά παιδιά, μεσολάβησε ή κρίση, χάσαμε τίς δουλειές μας (για ένα χρονικό διάστημα είχαμε μείνει χωρίς δουλειά)...



Αυτή τή στιγμή **φιλοξενούμαστε προσωρινά** σέ υπάρχον παλαιό σπίτι (τού 1978, ασυντήρητο) έντός του ίδιου οικοπέδου, τό οποίο όμως δέν μας ανήκει καί για διάφορους λόγους **θά πρέπει νά τό ελευθερώσουμε άμεσα!**

Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σέ πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, μιάς καί μέχρι πρότινος εργαζόταν μόνο ο ένας από τούς δύο μας καί μάλιστα μέ σύμβαση καί όχι κάπου σταθερά καί μόνιμα. Πολύ πρόσφατα διοριστήκαμε καί οι δύο ως εργατες καθαριότητας (δημοτικοί υπάλληλοι). Είναι θέση χαμηλών οικονομικών απολαβών, ωστόσο πλέον θά είναι κάτι μόνιμο καί σταθερό, πράγμα πού είναι πολύ σημαντικό για τήν επιβίωση τήν οικογενείας μας.

Θέλουμε νά παρακαλέσουμε θερμά, εάν υπάρχει κάποια δυνατότητα βοήθειας από μέρους σας, ώστε νά μπορέσουμε νά ολοκληρώσουμε τό σπίτι καί νά μεταφερθούμε σ' αυτό, ώστε νά στεγάσουμε τήν πολυμελή οικογένειά μας μέ ασφάλεια.

Ή οποιαδήποτε συμμετοχή από μέρους σας για έμάς θά είναι παρά πολύ σημαντική! Θα είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για οποιαδήποτε βοήθεια. Ευχαριστούμε εκ τών προτέρων για όλα...

Ν. Αττικής, 11. 3. 2020.

Σχόλιο Συντάξεως:

Τήν Οικογενειακή φωτογραφία καί σύντομη επιστολή τής ώραίας αυτής Ύπερπολύτεκτης Οικογένειας, είχαμε δημοσιεύσει σέ περσινό τεύχος του Περιοδικού μας (άρ. τ. 163/2019, σελ. 1 & 8). Λόγω, όμως, τής έκτακτης ανάγκης τους, δημοσιεύουμε τήν άνωτέρω επιστολή τους, ή οποία είναι μία **ΕΚΚΛΗΣΗ** πρός τήν Π.Ε.ΦΙ.Π., πού άπευθύνεται καί στήν άγάπη των άπανταχού Φίλων των Πολυτέκνων.

Ή ανάγκη άυτονόητη καί κατεπείγουσα: **ή στέγαση τής πολυμελοϋς Οικογενείας τους.** Όσο καλυπτόταν αυτή ή ανάγκη, δέν μας είχαν θέσει καν τό θέμα. Τώρα, όμως, πρέπει νά άποχωρήσουν από τό παλαιό σπίτι, πού φιλοξενούνται, καί ή

Οίκ. Βασιλείου καί Μαριάνας Άργυρου

μοναδική τους διεξοδος για στέγαση είναι ή ήμιτελής κατοικία πού τούς ανήκει. **Τό κόστος άποπερατώσεως τής άνέρχεται περίπου στά 15.000 €.**

Άς βάλουμε όλοι ένα χεράκι, αγαπητοί άδελφοί καί φίλοι. «Άδελφός υπό άδελφού βοηθούμενος ως πόλις άρχυρά καί ύψηλή» (Παροιμ. 18, 19). Μόνος του, ο καθένας μας είναι άνίσχυρος, όλοι μαζί, όμως, μπορούμε, μέ τή βοήθεια του Θεού, νά κάνουμε θαύματα.

Ή Πολιτεία, δυστυχώς, είναι άπούσα, οί πλούσιοι καί οί «ίσχυροί» (ιδιώτες καί Όργανισμοί, πού προσέφυγαν) κι αυτοί άπόντες καί κωφεύοντες. Μόνο ή τοπική Έκκλησία, ή Π.Ε.ΦΙ.Π., αλλά καί όλοι έσείς τούς έχουμε άπομείνει. **Άς μήν διαψεύσουμε τίς έλπίδες τους!**



• «Μᾶς παρηγορεῖ καὶ μᾶς ἐνισχύει ἡ δική σας σκέψη καὶ συναντίληψη...»!

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Σᾶς εὐχόμεθα καλὴ καὶ εὐλογημένη χρονιά!

«Τὸ πελαργίζεῖν ἐστὶ φιλοτεκνεῖν καὶ φιλογονεῖν», γράφετε στοῦ ἐξαιρετοῦ Περιοδικοῦ σας καὶ τὸ κάνετε πράξη μὲ τὴν τόσο οὐσιαστικὴ καὶ ἀδιάκοπη προσφορά σας πρὸς τὶς Πολύτεκνες Οἰκογένειες. Τὸ «ἀντιπελαργίζεῖν», τὸ νὰ ἐκφράζουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας ἀπέναντι σ' αὐτὴ τὴν προσφορά, ἀποτελεῖ συνεχὴ καὶ ὀφειλόμενη ὑποχρέωση ἡμῶν τῶν εὐεργετουμένων.

Πολλὲς φορές μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ σᾶς εὐχαριστήσουμε διὰ ζωῆς ἢ τηλεφωνικὰ γιὰ τὴν εἰκοσαετὴ στήριξή σας στὴν Ὑπερπολύτεκνη-10μελὴ Οἰκογένειά μας (2 γονεῖς + **8 παιδιά**, γεν. 1989–2002). Ἀκόμη καὶ τώρα ἐξακολουθεῖτε νὰ μᾶς ἔχετε στὴν φροντίδα σας, κατανοώντας τὶς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν οἱ Πολύτεκνες Οἰκογένειες στὰ δύσκολα χρόνια τῆς κρίσης καὶ τῆς ἀνεργίας. Ὅταν τὸ Κράτος μᾶς δίδει ἀπηνῶς, καθὼς μᾶς ἔχει κόψει τὰ πολυτεκνικὰ ἐπιδόματα καὶ μᾶς φορολογεῖ ἀγρίως, μᾶς παρηγορεῖ καὶ μᾶς ἐνισχύει ἡ δική σας σκέψη καὶ συναντίληψη.

Γ' αὐτὸ αἰσθανόμαστε ἐπιτακτικὸ τὸ χρέος νὰ σᾶς ἐκφράσουμε καὶ «διὰ μέλανος καὶ χάρτου» τὶς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες μας. Προσευχόμαστε θερμὰ στὸν Οὐράνιο Πα-

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Χρήστου καὶ Ἰωάννας **ΤΟΥΦΑ**, μὲ **6** παιδιά, γεννημένα ἀπὸ 2007 ἕως 2020, Ν. Ἡμαθίας.



Πρόκειται γιὰ μιὰ ὠραία Οἰκογένεια, πού ἔχει στενὴ σχέση μὲ τὴν ἐκκλησία. Ἐργάζεται μόνο ὁ πατέρας ἐποχικὰ, ἐνῶ ἡ μητέρα, ἡ ὁποία γέννησε πρόσφατα, μεγαλώνει τὰ ἀξιαγάπητα βλαστάρια τους.

Μᾶς γράφουν στοῦ σύντομο e-mail τους, πού μᾶς ἔστειλαν μαζί μὲ τὴν ὠραία οἰκογενειακὴ φωτογραφία τους:

«Εὐχαριστοῦμε πολὺ γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ὑποστήριξη πού μᾶς δείχνετε. Ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νὰ

σᾶς δίνει δύναμη γιὰ νὰ συνεχίσετε τὸ ἔργο σας.» (13.3.2020).

Χαιρόμαστε πάντοτε ὅταν γνωρίζουμε Οἰκογένειες, πού ἀγωνίζονται τὸν «καλὸν ἀγώνα» τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ τῆς «ἐν Κυρίῳ» ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν τους. Σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιροὺς πού διανύουμε, ἔχουμε ἀνάγκη σάν Ἔθνος τέτοιες Οἰκογένειες.

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. ἀγαπητοὶ μας ἀδελφοί, θὰ εἶναι πάντοτε κοντὰ σας, συνοδοιπόρος καὶ συμβοηθὸς σας στοῦ δύσκολο, ἀλλὰ ταυτόχρονα ὠραῖο ἀγώνα σας!

τέρα, τό Δημιουργό καί Προνοητή ὄλων μας, νά δίδει φωτισμό, δύναμη καί ὑγεία, σ' ἐσᾶς, στούς συνεργάτες σας καί σ' ὄλους τούς Φίλους τῶν Πολυτέκνων καί νά σᾶς χαρίζει «ἀντί τῶν ἐπιγείων τὰ ἐπουράνια, ἀντί τῶν φθαρτῶν τὰ ἀφθαρτα, ἀντί τῶν προσκαιρῶν τὰ αἰώνια» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ρ.Γ. 61, 775).

Μέ εὐγνωμοσύνη καί πολλή ἐν Χριστῷ ἀγάπη.

Ν. Μεσσηνίας, 23. 1. 2020. Οἰκογένεια Ἰερέως Εὐαγγέλου καί Μαρίας ΣΙΜΟΥ

Σχόλιο Σύνταξης: Σᾶς εὐχαριστοῦμε, σεβαστέ πάτερ Εὐάγγελε γιά τὰ καλά σας λόγια. Ὅλες ὁμως οἱ εὐχές καί οἱ εὐχαριστίες σας ἀφοροῦν στούς ἀπανταχοῦ Φίλους τῶν Πολυτέκνων, πού ὄλα αὐτά τὰ χρόνια, προσφέρουν, πολλές φορές ἀπό τό ὑστέρημά τους, τό περίσσειμα τῆς ἀγάπης τους, γιά τούς ἀδελφούς μας Πολυτέκνους.

Σᾶς παρακαλοῦμε νά εὐχέσθε στό Ἱερό Θυσιαστήριο ὑπέρ ὄλων αὐτῶν, «τῶν ἐλεουσίων καί διακονούντων» τίς ἀξιοθαύμαστες Πολύτεκνες Οἰκογένειες τῆς Πατρίδος μας.

Ἡ Π.Ε.Φ.Π. προσπαθεῖ μέ τίς μικρές της δυνάμεις νά στέκεται δίπλα στίς ἥρωικές Πολύτεκνες Οἰκογένειες καί ιδιαίτερα στίς Ὑπερπολύτεκνες. Γνωρίζουμε ἐκ πείρας ὅτι οἱ ὑποχρεώσεις καί τὰ ἔξοδα εἶναι ὑπέρογκα, ιδιαίτερα στήν ἐποχή μας, πού ἡ Πολύτεκνη Οἰκογένεια, ὅπως σημειώνει ὁ π. Εὐάγγελος στήν ἐπιστολή του, «διώκεται ἀπηνῶς»!

Ἄς προσπαθήσουμε, λοιπόν, ὄλοι μαζί, ὡς ἄλλοι «κυρηναῖοι», νά ἐλαφρύνουμε τόν θεοφιλή σταυρό τους.

Πολύτεκνη Οἰκογένεια Γρηγορίου καί Οὐρανίας ΦΡΑΝΤΖΗ, μέ 6 παιδιά, γεννημένα ἀπό 2009 ἕως 2019, Ν. Κυκλάδων.

Τήν Οἰκογένεια μᾶς συνέστησε στενή συνεργάτιδα τοῦ Συλλόγου μας στό νησί καί θερμή φίλη τῶν Πολυτέκνων. Ὁ πατέρας, ἀπό Πολύτεκνη Οἰκογένεια μέ 4 παιδιά-ἀδελφία, ἐργάζεται ὡς δημοτικός ὑπάλληλος, ἐνῶ ἡ μητέρα, ἀπό τρίτεκνη Οἰκογένεια, δίνει τόν καθημερινό, ἀλλά κι εὐχάριστο ἀγώνα ν' ἀναθρέψει τὰ γλυκύτατα παιδιά τους!

Εὐγε ἀγαπητοί μας ἀδελφοί! Εὐχόμεστε τὰ παιδιά σας νά γίνουν καλοί Χριστιανοί καί νά σᾶς ἀκολουθήσουν στήν εὐλογημένη ὁδὸ τῆς Πολυτεκνίας. Τά χαμογελαστά πρόσωπά σας ἄς γίνουν ἔμπνευση καί παράδειγμα καί γι' ἄλλους νέους τῆς Πατρίδας μας, πού συχνά ἀποφεύγουν τή μεγάλη εὐθύνη, ἀλλά καί τήν ἀκόμη μεγαλύτερη χαρὰ τῆς δημιουργίας οἰκογένειας καί μάλιστα Πολύτεκνης!



• **Γράμμα συνδρομητού του Περιοδικού μας.**

Αγαπητή Π.Ε.ΦΙ.Π.

Κατ' αρχήν θά ήθελα νά σ'αυ συγχαρώ γιά τόν άγώνα πού διεξάγετε ύπέρ τών ήρωικών Πολυτέκνων καί ύπέρ τής χώρας μας. Ό άγώνας τελικά ώφελεί τά μέγιστα τήν Έλλάδα μας καί έμ'αυ τούς ίδιους, τόν καθένα μας χωριστά, σέ πολλαπλά έπίπεδα, πού δέν είναι δύσκολο νά κατανοήσουμε.

"Επειδή θεωρώ πολύ σημαντικό τό Περιοδικό σας, τόσο γιά τά καλά τεκμηριωμένα έπιστημονικά άρθρα του, όσο καί γιά τήν διαρκή ύπενθύμιση του ήρωισμού αυτών τών ψυχών, πού γιά μένα είναι καί έλεγχος συγχρόνως, γιά νά μήν βαραινεί ή καρδιά μου γιά τίποτα, αλλά μάλλον νά γίνεται κάθε δυσκολία αίτία ΜΟΝΟ δοξολογίας του Κυρίου μας, θά ήθελα λοιπόν νά δηλώσω τή νέα μου διεύθυνση, προκειμένου νά συνεχίσετε νά μου τό άποστέλλεται...

Σ. Π.

Σχόλιο Σύνταξης:

"Η «μοναδικότητα» του Περιοδικού μας δέν συνίσταται στην πολυτελή έκδοση καί στο άκριβό χαρτί, αλλά πρωτίστως στην παρουσίαση τής εύλογημένης Πολύτεκνης Οικογένειας, ώς τό μεγαλύτερο «ΘΕΜΑ-ΘΕΜΑ-ΘΑΥΜΑ»! Η έναγωνία προσπάθειά μας είναι, μέ τή βοήθεια του Θεου, νά προβάλλουμε τήν αιώνια διδασκαλία τής Έκκλησίας μας γιά τόν Γάμο, τήν τεκνογονία, τήν Οικο-

γένεια, αλλά καί νά ενημερώσουμε γιά τίς φονικές έκτρώσεις καί τό δημογραφικό πρόβλημα.

Παρακαλούμε λοιπόν θερμά τούς αγαπητούς Άναγνώστες μας νά διαδίδουν τό Περιοδικό στό συγγενικό καί φιλικό τους περιβάλλον. Μπορούν, εάν τό επιθυμούν, νά μ'αυ ζητούν νά τούς άποστέλλουμε, πάντα δωρεάν, όσα τεύχη κρίνουν σκόπιμο, ώστε νά τά διαθέτουν, άφου πρώτα ενημερώνουν τούς γνωστούς τους γιά τό έργο μας.

Συνέχεια από τό έξώφυλλο.

Ύπερπολύτεκνη Οικογένεια Άναστασίου καί Γεωργίας ΨΑΧΟΥΛΑ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα από 2010 έως 2019, Ν. Άττικής.



Τή χαριτωμένη Οικογένεια γνωρίσαμε πρίν λίγους μήνες. Είναι Οικογένεια μέ συνειδητή εκκλησιαστική ζωή. Οί γονείς, άν καί δέν προέρχονται από Πολύτεκνες Οικογένειες, μέ τήν κοινή τους άγάπη γιά τά παιδιά καί τήν ύπακοή τους στό θέλημα του Θεου δημιούργησαν μιά «κατ' οίκον εκκλησία».

Η φωτογραφία είναι από τή βάπτιση τής μικρής τους κόρης Φιλοθέης. Ό πατέρας είναι ίεροψάλτης, ένώ ή μητέρα είναι άφοσιωμένη στην άνατροφή τών πολλών χαριτωμένων παιδιών τους.

Τούς εύχόμαστε καλή πρόοδο καί προκοπή καί ό Πανάγαθος Θεός μας νά τούς χαρίζει υγεία, μακροχρόνιο έπιβίωση καί κάθε εύλογία.

ὅταν ἔλθω πάλιν εἰς τὸν κόσμον, ἵνα κρίνω ζῶντας καὶ νεκρούς. «Ἐπιμελήθητι αὐτοῦ· καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσης, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανερχεσθαί με ἀποδώσω σοι» (Λουκ. 10, 35)· ἀκούεις; Ἐγὼ, λέγει, ἀποδώσω σοι.

Ποῖον ἄλλον ἐγγυητὴν εὐρίσκεις ἢ πιστότερον, ἢ πλουσιώτερον, ἢ ἀληθέστερον τοῦ Θεοῦ; Ἐπειδὴ ὅμως οὐχ ὁ ἐγγυητής, ἀλλ' ὅστις (= ὅποιος) δανεῖζεται, ἐκεῖνος κυρίως καὶ καθ' αὐτὸ χρεωστὴ τὴν ἀνταπόδοσιν, διὰ τοῦτο ὁ πανυπεράγαθος Θεός, ἵνα προτρέψῃ ἡμᾶς περισσότερον εἰς τῆς ἐλεημοσύνης τὸ ἔργον, γίνεται ἀντὶ ἐγγυητοῦ, δανειζόμενος, ὅθεν ὡς χρεώστης ὑπόσχεται τὴν ἀνταπόδοσιν, λέγων· «Δανεῖζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν, κατὰ δὲ τὸ δόγμα αὐτοῦ ἀνταποδώσει αὐτῷ» (= «Ὅποιος ἐλεεῖ τὸν πτωχόν δανεῖζει τὸ Θεό, ἀνάλογα δὲ μέ τὴν ἐλεημοσύνη του θά λάβει καὶ ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ τὴν ἀνταπόδοση»· Παροιμίαι Σολωμ. 19, 17).

Ἔω τοῦ παραδόξου πράγματος· ἡ ἐλεημοσύνη ἀναποδίζει (= ἀναποδογυρίζει) πάντας τοὺς νόμους· κατὰ τοὺς νόμους τῆς φύσεως, τῆς τάξεως, τοῦ λόγου, τὰ χρεῖα τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεόν εἰσιν ἄπειρα· ἡ δὲ ἐλεημοσύνη ποιεῖ τὸν Θεὸν χρεώστην τοῦ ἀνθρώπου. Βλέπεις, πόση τῆς ἐλεημοσύνης ἡ δύναμις;...



ΣΤΗΛΗ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ



Οἰκογένεια Νικολάου καὶ Τατιάνας ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, μέ 6 παιδιά, γεν. 2010–2018, Ἐπαρχία Λευκωσίας.

Ἐδῶ παρουσιάζουμε μιά ἀγωνιζόμενη Οἰκογένεια τῆς Κύπρου πού ἐρχεται ἀντιμέτωπη μέ πάμπολλες δυσκολίες τῆς καθημερινότητας. Διαμένουν σέ παλαιό, μικρό καὶ ἀκατάλληλο σπίτι, μέ ἐνοίκιο. Δυστυχῶς, δέν μποροῦν νά βροῦν καλύτερο, γιατί λόγω τῶν πολλῶν παιδιῶν τους, δέν τοὺς δέχονται σάν ἐνοικιαστές! Ὁ πατέρας ἀντιμετωπίζει τό πρόσθετο πρόβλημα τῆς ἀνεργίας, ἐνῶ ἡ μητέρα ἀσχολεῖται μέ τὴν ἀνατροφή τῶν χαριτωμένων παιδιῶν τους.

Εὐχόμαστε ὁ Θεός νά τοὺς χαρίξει ὑγεία, δύναμη καὶ ὑπομονή. Ἀπὸ τὴ στήλη αὐτὴ προτρέπουμε καὶ παρακαλοῦμε τοὺς ἀπανταχοῦ Ἑλληνοκυπρίους νά στηρίζουν τίς ἡρωϊκές Πολύτεκνες Οἰκογένειες, πού τόσο ἔχει ἀνάγκη ἡ Κύπρος μας.

«ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ» (Π.Ε.ΦΙ.Π.).

Λειτουργεῖ ὡς αὐτοτελής Σύλλογος. Διεύθυνση: Πρεβέζης 8 - Κάτω Πολεμίδια, Ἁγ. Ἰωάννης, 4154 ΛΕΜΕΣΟΣ, τηλ. 25-567.933. Πρόεδρος: Ἀνδρέας Μαυρουδῆς, Θεολόγ.-καθηγ. Ὁρεσ ἐπικοινωνίας 6-11 μ.μ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Π.Ε.ΦΙ.Π. ΚΥΠΡΟΥ:

- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Παπαφλέσσα 1, Ἁγ. Ἰωάννης-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ. 0341-01-031847.
- ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, Ὑποκ/μα Ὁρφανίδου, Κάτω Πολεμίδια-Λεμεσός, ἀριθμ. Λογαρ.: 022-21017153.
- Ἡ Ε.Π.Ο. ἔχει τὴν εὐλογία-σύσταση τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Κύπρου.

Ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας καί οἱ Πολύτεκνοι!

Σχόλιο Συντάξεως: Σέ παλαιότερη ἔρευνα τοῦ μακαριστοῦ **π. Νικοδήμου Μπιλάλη**, ἰδρυτοῦ τῆς Π.Ε.Φ.Π., εἶχε καταδειχθεῖ ὅτι: «οἱ Ἑλληνες Πολύτεκνοι καί τά παιδιά τους ὑπῆρξαν (καί παραμένουν) οἱ πρῶτοι Ἑθνικοί Αἰμοδότες, ὡς πρωταγωνιστές καί ἐθνομάρτυρες σέ ὅλους ἀνεξαίρετως τούς Ἑθνικούς Ἀγῶνες! Σάν παράδειγμα εἶχε ἀναφερθεῖ τότε ὅτι κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ἡρώων ἦσαν Πολύτεκνοι ἢ τέκνα Πολυτέκνων. Μάλιστα, στό τεῦχος 24/1984 (σελ. 14-17 καί 20-21) εἶχαμε δημοσιεύσει τούς γνωστότερους ἡρωες ὀνομαστικά, σημειώνοντας ταυτόχρονα πόσα παιδιά εἶχαν ἢ ἀπό πόσα ἀδέλφια ἦσαν.

Γι' αὐτό καί χαρήκαμε ιδιαίτερα ὅταν ἡ **Εὐαγγελία Λάππα** (μαθήτρια Α' Λυκείου καί κόρη Πολυτεκνης Οἰκογενείας μέ 5 παιδιά) μᾶς ἀπέστειλε μία μελέτη της σχετικά μέ τόν **Μακεδονικό Ἀγώνα καί τούς Πολυτέκνους καί τά τέκνα Πολυτέκνων Ἀγωνιστῶν, πού συμμετεῖχαν σέ αὐτόν**. Μάλιστα, ἡ Εὐαγγελία βραβεύθηκε πρόσφατα (23. 2. 2020) στήν ἐκδήλωση ἀπονομῆς **Βραβείων Παιδικῶ Ὁρθόδοξου Χριστιανισμοῦ Βιβλίου**, πού συνδιοργάνωσαν ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὁροπού καί οἱ Ἐκδόσεις «Νάμα». Εἰδικότερα τό πόνημά της «Τό Ἡμερολόγιο τοῦ Μοναστηρίου», ἔλαβε τό 3ο βραβεῖο στήν εἰδική κατηγορία «Βιβλία Γνώσεων».

Συγχαίρουμε τή νεαρή ἐρευνήτρια-συγγραφέα καί τούς ἐκλεκτούς γονεῖς της, τῆς εὐχόμαστε καλή πρόοδο καί τήν εὐχαριστοῦμε θερμῶς πού ἐμπιστεύθηκε στό Περιοδικό μας τήν ἔρευνά της (ἡ ὁποία συνεχίζεται).

Οἱ ἡρωες Μακεδονομάχοι ἔδωσαν τά πάντα καί πολλοί καί τή ζωή τους γιά τήν Πατρίδα μας-Ἑλλάδα, γιά τή Μακεδονία μας! Καί ἦρθαν οἱ πολιτικοί, ἀνευθυνότητα, νά παραδώσουν τό Ἑλληνικό ὄνομά της στούς Σλάβους Σκοπιανούς...! Ὅσο, ὅμως, ὑπάρχουν νέοι ἄνθρωποι, Ἑλληνόπουλα, ὅπως ἡ Εὐαγγελία, καί Οἰκογένειες, ὅπως ἡ δική της, τίποτα δέν χάθηκε καί οἱ ἐλπίδες μας γιά Ἑθνική δικαίωση, γιά ἱστορική δικαιοσύνη εἶναι ἀκόμη ζωντανές.



**Παῦλος
Μελάς,
1870 -
1904**

► Ἡ Μακεδονία ἀποτελεῖ τήν καρδιά τῆς Βαλκανικῆς Χερσονήσου, γεγονός πού τῆς προσδίδει αὐτοῦ ἑνός ἐξέχουσα γεωστρατηγική καί πολιτική σημασία. Σέ βάθος τοῦ χρόνου, ἀπέτελεσε τόν τόπο σύγκρουσης ἀντίρροπων ἐθνικῶν κινήσεων, ἐνῶ ἡ περίοδος τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα ἀπέτελεσε μεγάλο σταθμό τῶν ἀμυντικῶν ἀγῶνων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Ἡ ἔναρξη τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος σηματοδοτεῖται τό 1870 μέ τή δημιουργία τῆς Βουλγαρικῆς Ἐξαρχίας καί μέχρι τό 1897 χαρακτηρίζεται κυρίως ἀπό ἔντονη προπαγανδιστική δράση. Ὁ Ἀγώνας ἔλαβε τό ἐνδύμα τῆς ἐνοπλῆς σύγκρουσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ τούς Βουλγάρους, ἀλλά καί μέ τούς Τούρκους κατά τήν περίοδο 1904-1908, ἐνῶ στά χρόνια πού ἀκολούθησαν ἔλαβε καί ἄλλες μορφές, ἐκτός τῆς ἐνοπλῆς σύγκρουσης, κυρίως σέ πολιτικό καί διπλωματικό ἐπίπεδο (...).

Μέ τή διάλυση τῆς «Πανελληνίου Ὁργάνωσης» τόν Αὐγουστο τοῦ 1909, θεωρητικά λήγει καί ὁ Μακεδονικός Ἀγώνας, ὁ ὁποῖος, παρ' ὅτις θυσιές σέ αἷμα καί χρῆμα, ἀποδείχθηκε πολύτιμος γιά τόν Ἑλληνισμό. Τά στελέχη



**Μητροπολίτης Γερμανός
Καραβαγγέλης, 1866 - 1935**

του Ἑλληνικοῦ στρατοῦ ἐπέδειξαν ἡγετικές καὶ ὀργανωτικές ἱκανότητες καί, συνάμα, ἀπέκτησαν ἐμπειρίες καὶ γνώσεις στὸ χῶρο τῆς Μακεδονίας, οἱ ὁποῖες θὰ ἐξαργυρωθοῦν ἀργότερα μὲ τοὺς Βαλκανικοὺς Πολέμους. Παράλληλα, ἀνέκτησαν τὸ σεβασμὸ καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἀνυψώνοντας τὸ πολεμικὸ φρόνημά του, πού εἶχε καταθρακῶσει ὁ πόλεμος τοῦ 1897.

(Πηγή: Σκαλπογιάννης Γεώργιος, Ἱστορικός, Διεύθυνση Ἱστορίας Στρατοῦ, «Μακεδονικός Ἀγώνας»).

Ὅπως σέ κάθε περίοδο τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας ἔτσι καὶ στὸ Μακεδονικὸ Ἀγώνα, ἡ **Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια** ἐπιτέλεσε ἓνα ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικοὺς ρόλους. Αὐτὴ ἦταν πού

προίκισε μὲ ἀνδρεία τοὺς Ἕλληνες ἀγωνιστὲς τοῦ Ἀγῶνος αὐτοῦ.

Ἡ ἔρευνα ἀφιερώνεται στὴν κα Μαρία Τσακίρη, ἱστορικό-φιλόλογο (1ο Γυμνάσιο Σπάτων), στὸν Συνταγματάρχη (ΜΧ) Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Ἱστορικό τῆς Διεύθυνσης Ἱστορίας Στρατοῦ καὶ ὑπερπολύτεκνο μὲ 11 παιδιά, καὶ στὴν κα Ἰωάννα Σκαρλάτου-Μεταξᾶ, συγγραφέα-θεολόγο.

Ἐρευνα-Ἐπιμέλεια: **Εὐαγγελία Λάππα.**

[Σημ. Συντ.: Ἡ ἔρευνα, μέχρι στιγμῆς (γιατὶ συνεχίζεται) ἀνέδειξε **67 Πολύτεκνους Μακεδονομάχους**, ὅμως σίγουρα εἶναι πολὺ περισσότεροι, ἐάν λάβουμε ὑπ' ὄψη μας ὅτι ἐκείνη τὴν περίοδο ἓνα μεγάλο ποσοστὸ (πάνω ἀπὸ 70%) τῶν Ἑλλήνων ἦσαν Πολύτεκνοι.

Παρά τὴν ἐπιθυμία μας νὰ δημοσιεύσουμε τὸν κατάλογο μὲ τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῶν ἡρώων, δυστυχῶς ὅμως, λόγῳ τῶν περιορισμένων σελίδων τοῦ Περιοδικοῦ μας, αὐτὸ δὲν κατέστη ἐφικτό. Θὰ παραθέσουμε, λοιπόν, κάποια ἐνδιαφέροντα στατιστικὰ καὶ ἄλλα στοιχεῖα γιὰ τοὺς 67 Πολυτέκνους Μακεδονομάχους:

● 9 εἶχαν 4 παιδιά, 5 εἶχαν 5 παιδιά, 5 εἶχαν 6 παιδιά, 3 εἶχαν 7 παιδιά καὶ 3 εἶχαν 8 παιδιά.

● 4 ἦταν τέκνα Πολυτέκνων (χωρὶς βιβλιογραφικὴ ἀναφορὰ τοῦ ἀριθμοῦ), 16 ἦταν ἀπὸ 4 ἀδέφια, 17 ἀπὸ 5 ἀδέφια, 1 ἀπὸ 7 ἀδέφια, 2 ἀπὸ 8 ἀδέφια, 1 ἀπὸ 9 ἀδέφια, 1 ἀπὸ 10 ἀδέφια καὶ 1 ἀπὸ 11 ἀδέφια.

Συγκινητικές καὶ ἄξιες ὑπόμνησης εἶναι καὶ οἱ περιπτώσεις τῶν Οἰκογενειῶν **Ἀργυράκου, Ριβάρη** καὶ **Τάσου**, τῶν ὁποίων θυσιάστηκαν γιὰ τὴν Πατριδα **ὅλα τὰ παιδιά (καὶ τὰ 4)**, καθὼς καὶ τῶν Οἰκογενειῶν **Δογιάμα** καὶ **Καραβίτη**, τῶν ὁποίων θυσιάστηκαν **τά 4 ἀπὸ τὰ 5 παιδιά**. Ἐξάλλου, ἐπίσης σημαντικό εἶναι τὸ γεγονός ὅτι μεταξὺ τῶν Μακεδονομάχων ὑπῆρξαν καὶ **3 Ἀρχιερεῖς, ὅλοι τέκνα Ὑπερπολυτέκνων Οἰκογενειῶν, οἱ ἐξῆς:** 1) Μητροπολίτης Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης, ἀπὸ 8 ἀδ., 2) Μητροπολίτης Γρεβενῶν Αἰμιλιανός Λαζαρίδης, ἀπὸ 9 ἀδ., καὶ 3) Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος Καλαφάτης, ἀπὸ 8 ἀδ.). Ἐπίσης, περιλαμβάνονται καὶ **3 Ἱερεῖς**, οἱ κάτωθι (ἀλφαβητικά): 1) Ἱερέας Γεώργιος Λαζόγκας, 4 π., 2) Ἱερέας Δημήτριος Οἰκονομίδης, 4 π., 3) Ἱερέας Δημήτριος Παπαδημητρίου, 7 π.

Ὅποιοι ἐπιθυμεῖ νὰ δεῖ τὸν πλήρη κατάλογο τῶν Πολυτέκνων Μακεδονομάχων, καθὼς καὶ τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία, ἄς ἀνατρέξει στὴν ἱστοσελίδα μας: http://pefip.gr/?page_id=2940].

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης:

250 χρόνια από τή γέννησή του...

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε «εἰς τά 1770, Ἀπριλίου 3, τήν Δευτέρα τῆς Λαμπρῆς... εἰς ἕνα βουνό, εἰς ἕνα δέντρο ἀποκάτω, εἰς τήν παλαιάν Μεσσηνίαν, ὀνομαζόμενον Ραμαβούνι», ὅπως ἀναφέρει στά Ἀπομνημονεύματά του (ἐν Ἀθήναις 1846, σελ. 5). Ἦταν, γιός τοῦ καπετάνιου Κωνσταντῆ Κολοκοτρώνη (1747–1780) ἀπό τό Λιμποβίσι Ἀρκαδίας, καί τῆς Γεωργίτσας Κωτσάκη, κόρης προεστοῦ ἀπό τήν Ἀλωνίσταινα Ἀρκαδίας. **Οἱ γονεῖς του ἀπέκτησαν 12 παιδιά.**

Ἡ οἰκογένεια τῶν Κολοκοτρωναίων ἀπό τό 16ο αἰώνα, πού ἐμφανίζεται στό προσκήνιο τῆς ἱστορίας, βρίσκεται σέ ἀδιάκοπο πόλεμο μέ τούς Τούρκους. Μονάχα ἀπό τό 1762 ἕως τό 1806, **70 Κολοκοτρωναῖοι ἐξοντώθηκαν ἀπό τούς κατακτητές.**

Τό 1780, ἦταν 10 ἐτῶν, ὅταν ὁ πατέρας του σκοτώθηκε ἀπό τούς Τούρκους, γεγονός πού σημάδεψε τή ζωή του. Ὅταν ἦταν μόλις 13 ἐτῶν, ἕνα συμβάν ἔγινε ἴσως ἀφορμή γιά νά ἐξελιχθεῖ ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τῶν Τούρκων κατακτητῶν. Μία μέρα πού εἶχε βρέξει πολύ, ἔμπαινε μέ τό γαῖδουράκι του φορτωμένο ξύλα στήν Τρίπολη. Τό ζῶο γλίστρησε, παραπάτησε σέ μία λακκούβα μέ νερά καί πιτσιλίστηκε τά ρούχα διερχομένων Τούρκων. Ἐνας ἀπό αὐτούς ἀγριεμένος τοῦ ἔδωσε δυό χαστούκια. Ὁ Κολοκοτρώνης, 13 ἐτῶν τότε, τόν κοίταξε μέ βουρλωμένα μάτια καί ὀρκίστηκε μέσα του: Αὐτό τό χαστούκι θά τό γυρνοῦσε. Στήν Τρίπολη δέν θά γυρνοῦσε παρά τό 1821, ὡς στρατηγός τῶν Ἑλλήνων πιά, πορθητής καί ἐκδικητής.

Στά 17 του ἔγινε ὄπλαρχηγός τοῦ Λεονταρίου καί στά 20 του νυμφεύθηκε τήν κόρη τοῦ τοπικοῦ προεστοῦ Αἰκατερίνη Καρούσου. **Ἦπήρξε Ὑπερπολύτεκνος μέ 7 παιδιά.**

Τό 1806, κατά τή διάρκεια τοῦ μεγάλου διωγμοῦ τῶν κλεφτῶν, ἀπό τούς κατακτητές, κατόρθωσε νά διασωθεῖ καί νά καταφύγει στή Ζάκυνθο, ὅπου κατατάχθηκε στόν ἀγγλικό στρατό κι ἔφθασε μέχρι τό βαθμό τοῦ ταγματάρχη. Τό 1818 μνήθηκε στή Φιλική Ἐταιρεία καί στίς ἀρχές τοῦ 1821 ἀποβιβάστηκε στή Μάνη, γιά νά λάβει μέρος στόν ἐπικείμενο Ἀγώνα.

Στίς 23 Μαρτίου τοῦ 1821 συμμετεῖχε στό ὑπό τόν Πετρόμπεη Μαυρομχάλη στρατιωτικό σῶμα, πού κατέλαβε τήν Καλαμάτα, σηματοδο-



τώντας τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Ἔλεγε σέ αὐτούς πού τόν ρωτοῦσαν γιά τήν ἔκβαση τοῦ ἀγώνα:

«Εἶδα ἓνα ὄνειρο, ὅτι ὁ Θεός ὑπέγραφε ἓνα συμβόλαιο... τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος· καί ὁ Θεός τήν ὑπογραφή Του δέν τήν παίρνει πίσω».

Ἀμέσως μετά ἔβαλε σκοπό νά καταλάβει τήν Τριπολιτσά, τό διοικητικό κέντρο τῶν Ὀθωμανῶν στόν Μωριά, γιατί ἀλλιῶτικα δέν θά μποροῦσε νά ἐπικρατήσῃ ἡ ἐπανάσταση, ὅπως πίστευε. Ἡ νίκη τῶν Ἑλλήνων στό Βαλτέτσι (13 Μαΐου 1821) καί ἡ ἄλωση τῆς Τριπολιτσᾶς (23 Σεπτεμβρίου 1821), πού ὀφείλονται ἀποκλειστικά καί μόνο στόν Κολοκοτρώνη, τόν ἐπέβαλαν ὡς ἀρχηγό τοῦ ἐπαναστατικοῦ στρατοῦ τῆς Πελοποννήσου.

Στή μάχη τῶν Δερβενακίων (26–28 Ἰουλίου 1822), ὅπου καταστράφηκε ὁ στρατός του Δράμαλη, ἀναδείχθηκε ἡ στρατηγική του ἰδιοφυΐα καί ἡ κυβέρνηση Κουντουριώτη τόν διόρισε ἀρχιστράτηγο τῶν ἐπαναστατικῶν δυνάμεων. Ἡ ἴδια, ὅμως, κυβέρνηση θά τόν φυλακίσει στήν Ὑδρα, κατά τή διάρκεια τῶν ἐμφύλιων συρράξεων τῶν ἐτῶν 1823 καί 1824, ὅπου εἶχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Θά τόν ἀπελευθερώσει τόν Μάιο τοῦ 1825, ὅταν ὁ Ἰμπραήμ ἀπειλοῦσε νά καταστειλεῖ τήν ἐπανάσταση, καί θά τοῦ ἀναθέσει ἐκ νέου τήν ἀρχιστρατηγία τοῦ Ἀγώνα. Δεινός γνώστης τοῦ κλεφτοπολέμου θά κατορθώσει νά κρατήσῃ ζωντανή τήν ἐπανάσταση μέχρι τή Ναυμαχία τοῦ Ναυαρίνου (7 Ὀκτωβρίου 1827).

Μετά τήν ἀπελευθέρωση ὑποστήριξε τόν Καποδίστρια ἀλλά καί ἀργότερα τήν ἐνθρόνιση τοῦ Ὀθωνα. Τό 1833 μετά τίς διαφωνίες του γιά ἀσυδοσία τῆς ἀντιβασιλείας συνελήφθη καί φυλακίστηκε στό Ναύπλιο κατηγορούμενος γιά ἐσχάτη προδοσία. Καταδικάστηκε σέ θάνατο ἀλλά ὑπό τήν πίεση τῆς λαϊκῆς κατακραυγῆς, ἡ ποινή μετατράπηκε σέ 20ετή φυλάκιση. Μετά τήν ἐνηλικίωσή του, ὁ Ὀθωνας τοῦ χάρισε τήν ποινή, τόν διόρισε σύμβουλο τῆς Ἐπικρατείας καί τόν ὀνόμασε ἀντιστράτηγο.

Τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὑπαγόρευσε στόν λόγιο Γεώργιο Τερτσέτη τά ἀπομνημονεῦματά του, πού κυκλοφόρησαν τό 1846 μέ τόν τίτλο: «*Διήγησις συμβάντων τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀπό τά 1770 ἕως τά 1836*» καί τά ὁποῖα ἀποτελοῦν πολύτιμη πηγή γιά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.

Πέθανε, ἀπό ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο, στίς **4 Φεβρουαρίου τοῦ 1843**. Κηδεύτηκε μέ κάθε ἐπισημότητα στήν Ἀθήνα. Τό φέρετρο μέ τόν νεκρό ἀκολούθησε πομπή χιλιάδων λαοῦ σέ μία κατανυκτική διαδρομή πού διήλθε ἀπό τίς ὁδούς Ἐρμοῦ καί Αἰόλου γιά νά καταλήξῃ στόν τότε Μητροπολιτικό Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης, ὅπου καί τελέσθηκε ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία. Γύρω του βρισκόνταν ὅλοι οἱ ἐναπομείναντες ἐν ζωῇ συμπολεμιστές του. Στά πόδια του εἶχε ἐναποθεθεῖ μία τουρκική σημαία, γιά νά συμβολίξῃ τίς μεγάλες του νίκες ἐπὶ τῶν Ὀθωμανῶν καθ' ὅλη τή διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης.

Ὁ Κολοκοτρώνης θεωροῦσε πάντα πῶς οἱ Ἕλληνες ἔχουν χρέος νά πολεμήσουν μόνοι τους γιά τήν ἀνεξαρτησία τους. Ἐξάλλου, ἀντιμετώπιζε μέ δυσπιστία τήν ἀνάμειξη τῶν ξένων δυνάμεων στίς ἐσωτερικές

υποθέσεις της Ελλάδας, πιστεύοντας πώς αυτή γινόταν πρωτίστως για την έξυπνηρήτηση των δικών τους συμφερόντων.

«**Ό,τι κάμομε θά τό κάμομε μοναχοί και δέν ἔχομε ἐλπίδα καμμία ἀπό τούς ξένους**», ἔλεγε, και συμπλήρωνε: «... **μή στηρίζετε στούς ξένους, ἀλλά στόν ἑαυτό σας και στόν Θεό**», κρατώντας ἔτσι ὑψηλό τό σθένος και τό φρόνημα τῶν Ἑλλήνων.

(Πηγές: www.sansimera.gr, www.newsbeast.gr, <http://ikivotos.gr>).

Ρήσεις Θεοδώρου Κολοκοτρώνη

• Όταν ἀποφασίσαμε νά κάμωμε τήν Ἐπανάσταση, δέν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι εἴμεθα οὔτε πώς δέν ἔχομε ἄρματα οὔτε ὅτι οἱ Τούρκοι ἐβαστοῦσαν τά κάστρα και τās πόλεις...

• Μία φορά ἐβαπτίστημεν μέ τό λάδι, βαπτιζόμεθα και μία μέ τό αἷμα διὰ τήν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος μας.

• Τό Γένος μας και ἄλλες φορές σταυρώθηκε, ἀλλά ἰδού ζῶμεν.

• Εἶναι θέλημα Θεοῦ.

Εἶναι κοντά μας και βοηθάει, γιατί **πολεμᾶμε γιά τήν Πίστη μας, γιά τήν Πατρίδα μας**, γιά τούς γέρους γονιούς, γιά τά ἀδύνατα παιδιά μας, γιά τήν ζωή μας, τήν λευτεριά μας... Καί ὅταν ὁ δίκαιος Θεός μᾶς βοηθάει, ποιός ἐχθρός ἤμπορεῖ νά μᾶς κάνει καλά;

• Κάποτε ρώτησαν τόν Κολοκοτρώνη: – Ἐσύ, στρατηγέ, εἶσαι ἀγγλόφιλος; – Ὁχι, ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος. – Εἶσαι τότε γαλλόφιλος; – Οὔτε. – Ἐ, θά ἴσαι φαίνεται ρωσόφιλος. – Ὁχι, βέβαια. – Μά τί εἶσαι τέλος πάντων;

Κι ὁ Γέρος τοῦ Μωριά, μέ τή συνηθισμένη θυμοσοφία του, ἀπάντησε: – **Ἐγώ εἶμαι Θεόφιλος. Γιατί σάν τό Θεό κανεῖς δέν ἀγαπάει τήν Ελλάδα.**

• Σάν μία βροχή ἦρθε σέ ὅλους μας ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας και ὅλοι, και οἱ κληρικοί και οἱ προεστοί και οἱ καπεταναῖοι και οἱ γραμματισμένοι και οἱ ἔμποροι, ὅλοι συμφωνήσαμε στόν ἴδιο σκοπό και κάναμε τήν Ἐπανάσταση... **Ἡ Ἐπανάστασις ἡ ἐδική μας δέν ὁμοιάζει μέ καμμίαν ἀπό ὅσας γίνονται τήν σήμερον εἰς τήν Εὐρώπη.** Τῆς Εὐρώπης αἱ ἐπαναστάσεις, ἐναντίον τῶν διοικήσεων τους, εἶναι ἐμφύλιος πόλεμος· ὁ ἐδικός μας πόλεμος ἦτο πλέον δίκαιος. Ἦτον ἔθνος μέ ἄλλον ἔθνος.



«**Παναγία μου βοήθησε και τούτη τή φορά τούς Ἑλληνες νά ψυχωθοῦν**».



Οι εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη»* συμπληρώνουν φέτος **τά 40 χρόνια προσφοράς τους στο χώρο του ψυχωφελούς ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ βιβλίου**. Εἶναι εὐλογημένη ἡ συγκυρία γιατί ἡ ἐπέτειος συμπύπτει μέ αὐτή τῶν 40 χρόνων ἀπό τήν ὄσιακή κοίμησιν τοῦ γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου († 8 Μαΐου 1980). Μέ αὐτή τήν ἀφορμή, οἱ ἐκδόσεις μᾶς παρουσιάζουν ἕνα τρίτομο ἀφιερωματικό ἔργον στόν ἀείμνηστο ὄσιο Γέροντα.

Ἀναφέρουμε περιληπτικά τά περιεχόμενα ἐκάστου τόμου:

- **Α΄ τόμος:** Σκιαγραφεῖται συνοπτικά ἡ προσωπικότητα τοῦ Ὁσίου, ἀναφέρονται οἱ περιοδεῖες του, περιγράφονται θαυμαστά γεγονότα τοῦ βίου του, τά χαρίσματα καί πολλά θαύματά του.

- **Β΄ τόμος:** Παρατίθενται λόγοι πνευματικοῦ τοῦ Γέροντος πρός νουθεσία, πα-

ρηγορία καί στήριξη τῶν πιστῶν.

- **Γ΄ τόμος:** Περιέχονται ὁμολογιακά ἄρθρα, ἀναφορές σέ θέματα Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως, νουθεσίες ἀγιοπατερικῆς πνοῆς.

Τιμώντας τά 40 χρόνια λειτουργίας τους, ἀλλά καί τήν ἐπέτειο τῆς ἐκδημίας τοῦ π. Φιλοθέου Ζερβάκου οἱ ἐκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» διοργανῶνουν πνευματική ἐκδήλωση στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων, **3 Μαΐου 2020 καί ὥρα 5.00 μ.μ.** Προσκαλοῦνται ὅσοι ἀπό τοὺς ὀρθοδόξους Χριστιανούς ἔχουν τήν καλή διάθεσιν καί μποροῦν νά συμμετάσχουν.

Ἡ Π.Ε.Φ.Ι.Π. ἐκφράζει τά θερμά της συγχαρητήρια στοὺς συντελεστές τῆς ιδιαίτερα ἐπιμελημένης αὐτῆς ἐκδόσεως καί τίς ἐγκάρδιες εὐχές της, ὥστε τό ἔργον αὐτό ν' ἀποτελέσει γιά τοὺς πιστοὺς ἕνα «θησαυροφυλάκειο» πνευματικοῦ ἐφοδιασμοῦ. Στίς δέ ἐκλεκτές ἐκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», εὐχεται πάντοτε νά θάλλουν, προσφέροντας βιβλία ψυχωφελή ὡς μυρόπνοα ἄνθη στοὺς πιστοὺς ἀναγνώστες.

Μέ τίς ταπεινές μας εὐχές δεχθεῖτε καί τίς θερμές μας εὐχαριστίες, ἀφ' ἑνός γιά τή μακροχρόνια καί ἀγαστή μας συνεργασία, ἀφ' ἑτέρου γιά τίς γενναιοδωρές προσφορές σας στό Σύλλογόν μας, τόσο σέ ὠφέλιμα βιβλία γιά μεγάλους ὅσο καί σέ βιβλία γιά μικρά παιδιά.

Εἶθε, ἀγαπητοί μας ἀδελφοί, ὁ Κύριός μας νά εὐλογεῖ πάντοτε τό θεάρεστο, ἱεραποστολικό ἔργον σας!

* Ἐκδ. «Ορθόδοξος Κυψέλη», ὁδ. Σπαρτάκου 6, 566 96 ΣΥΚΙΕΣ Θεσ/νίκης, τηλ. 2310.212659, FAX: 2310.207340, e-mail: info@orthodoxoskypseli.gr.

ΟΙ ΕΟΡΤΙΕΣ ΕΥΧΕΣ ΜΑΣ

«Ἐξάρξατε λαοὶ ψαλμικῶς, ὑμνήσατε Χριστὸν ἐν χαρᾷ, Πάσχα μέγα, ἔξανέτειλεν ἡμῖν ὁ ἀναστὰς ἐκ τάφου, Χριστὸς ὁ ζωοδότης»
(Α΄ ἀπόστιχο Ὁρθρου Δευτέρας μετὰ τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων).

Μεγάλῃ καὶ φοβερῇ ἡ εορτὴ τῆς Ἀναστάσεως! Τιμὴ καὶ δόξα, ἐλπίδα καὶ χαρὰ γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανούς ὁ Ἀναστημένος Κύριος. Αὐτὸς πού προσέλαβε τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμον ὁλόκληρο γιὰ νὰ μᾶς τὸν παραδώσει πίσω καινούργιο, ἁγιασμένο καὶ ἀθάνατο.

Ὁ μεγάλος Ἅγιος πατέρας καὶ λόγιος τῆς Ἐκκλησίας μας **Νικοδήμιος ὁ Ἁγιορείτης**, μᾶς προτρέπει:

«Διὰ τοῦτο ἀναψαι ἀδελφὲ τὴν καρδίαν σου μὲ μίαν φλόγα ἀγάπης πρὸς τὸν ἀναστάντα Χριστὸν, εὐφραινόμενος εἰς τὴν εὐδαιμονίαν καὶ εἰς τὸ ἰδικόν του καλὸν περισσότερον, παρὰ ὅπου ἤθελες εὐφρανθῆ ἂν ἦτο ἰδικόν σου. Καὶ ἐπειδὴ σήμερον ἔγιναν καινούργια ὅλα τὰ πάντα, ὡς λέγει ὁ Παῦλος· «τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα» (Β΄ Κορ. 5, 17)· καινὸς ὁ τάφος· καινὰ αἱ σινδόνες· καινὴ ἡ ἀνάστασις τοῦ Κυρίου· καινοὶ αἱ ἀναστάντες προπάτορες καὶ δίκαιοι· καινὸς ὁ οὐρανός· καινὴ ἡ γῆ· ψάλλε καὶ ἐσὺ ἀκολούθως καινούργια ἄσματα, καθὼς σὲ προστάζει ὁ Δαβὶδ· «ἄσατε τῷ Κυρίῳ ἄσμα καινόν» (Ψαλμ. ρμθ΄ 1). Καὶ συλλογίζου καινούργιους λογισμούς· κάμνε ἔργα καινούργια· ζῆσαι ζωὴν καινούργιαν καὶ ἀξίαν τῆς τοῦ Χριστοῦ καινῆς ἀναστάσεως· ἐσὺ ὅταν ἐβαπτίσθης, συναπέθανες καὶ συνεταφιάσθης μαζί μὲ τὸν Χριστὸν εἰς τὴν ἁγίαν κολυμβήθραν καὶ συναναστήθης μαζί μὲ αὐτὸν καὶ ὑπεσχέθης νὰ ζήσης μίαν καινούργιαν ζωὴν, ὡς λέγει ὁ Παῦλος «συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὡσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρὸς, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν» (Ρωμ. 6, 4)»*.

Καταργώντας τὸ θάνατο μὲ τὴν Ἀνάστασή Του ὁ Κύριός μας, ἔδωσε σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανούς τὴν προοπτικὴ τῆς Ἀναστάσεως. Ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ προσδοκᾶμε τὴν Ἀνάστασις ὡς μελλοντικὸ καὶ βέβαιο γεγονός: «Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».

Εὐχόμεστε σὲ ὅλους τοὺς Ἀναγνώστες μας, Πολυτέκνους καὶ Φίλους τῶν Πολυτέκνων, νὰ εορτάσουν τὰ Ἅγια καὶ Σεπτὰ Πάθη καὶ τὴ Ζωηφόρο Ἀνάστασις τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ πιστεύοντας καὶ ὁμολογώντας βαθύτατα τὸ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

* Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Πνευματικὰ Γυμνάσματα, Μελέτη ΑΒ΄. Εἰς τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου, εἰς τὴν ὁποῖαν χρεωστοῦμεν νὰ συγχαρῶμεν, Ἐκδόσ. Β. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη 2004, σελ. 275.

Όταν ένας ιός «προσβάλλει» την αγάπη...!



Μέχρι την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο, αγαπητοί Αναγνώστες του Περιοδικού μας, δέν γνωρίζουμε εάν και πώς θα φτάσει στα χέρια σας το νέο πασχαλιάντικο τεύχος του. Έλπίζουμε, όμως, στο έλεος και στή βοήθεια του πανοικτίρμονος Θεού μας, ότι θά ξεπεράσουμε και αυτή τή δυσκολία και θά μπορέσουμε γιά άλλη μιά φορά νά απευθυνθούμε στήν αγάπη σας. Άλλωστε, ή βοήθεια και ή

εὐλογία τοῦ Θεοῦ κι ἔπειτα ή δική σας αγάπη και ἐνίσχυση, εἶναι ή κινητήρια δύναμη πού μᾶς ἐνδυναμώνει και μᾶς παρακινεῖ νά ξεπερνᾶμε κάθε ἀντιξοότητα στόν ἀγώνα μας γιά τήν ἠθική και ὑλική συμπαράσταση τῶν ἠρωϊκῶν Ὑπερπολυτέκνων και Πολυτέκνων Οἰκογενειῶν τῆς Πατρίδος μας.

Ἐκτός ἀπό τό φόβο πού ἔχει ἐνσπείρει αὐτός ὁ ιός γιά τήν υἰγεία μας, ἀλλά και τήν υἰγεία τῶν δικῶν μας ἀνθρώπων, δημιούργησε και πολλά οἰκονομικά προβλήματα σέ πάρα πολλούς συναθρώπους μας. Ἰδιαίτερα, ὅμως, προβλήματα και δυσκολίες, ὅπως εἶναι φυσικό, προκάλεσε στους ἀδελφούς μας Πολυτέκνους, λόγω τῶν πολλῶν μελῶν τῶν Οἰκογενειῶν τους, πού στή πλειοψηφία εἶναι παιδιά.

«Διώκετε τήν αγάπην» (Κορινθ. 14, 1), μᾶς συμβουλεύει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, και αὐτό γίνεται «παντί τρόπῳ συναντιλαμβανόμενοι (=βοηθώντας)» τους ἔχοντας ἀνάγκη (ὑλική ἢ πνευματική) ἀδελφούς μας. Μόνο ἔτσι ἔχουμε κοινωμία μεταξύ μας, ἀλλά και μέ τόν Θεό. «Τὸ συναντιλαμβάνεσθαι κοινωμία ἐστὶ εἰς τὸ Εὐαγγέλιον» (Ρ.Γ. 72, 184), μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἐάν, ὅμως, ἕνας ιός, γίνει ἀφορμή νά χάσουμε αὐτή τήν κοινωμία, «προσβάλλοντας» τήν αγάπη, θά μᾶς προξενήσει μεγάλη ζημιὰ πνευματική, ἀκόμη και ἐάν δέν νοσήσει τό σῶμα μας. Γιατί τά πνευματικά «μικροβία» και οἱ «ιοί» δέν προσβάλλουν τό σῶμα, ἀλλά τήν ἀθάνατη ψυχή μας.

Εἶναι στό χέρι μας, λοιπόν, νά ἀποκτήσουμε «ἀνοσία» ἀπό κάθε πνευματικό ιό και νά θωρακίσουμε τήν ψυχή μας μέ τό «ἐμβόλιο» τῆς ἐλεημοσύνης και τῆς αγάπης. **Σᾶς παρακαλοῦμε, λοιπόν θερμά, αγαπητοί Αναγνώστες, νά μᾶς βοηθήσετε, ὥστε νά μπορέσουμε κι ἐμεῖς μέ τή σειρά μας νά συνδράμουμε τους ἀφανεῖς ἤρωες ἀδελφούς μας Πολυτέκνους και τά ἀξιαγάπητα παιδιά τους.**

«Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, αγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ αγάπη» (Α΄ Κορινθ. 13, 13). Πιστεύουμε κι ἐλπίζουμε στόν Σωτήρα Χριστό μας, τόν «Ἰατρὸν τῶν ψυχῶν και τῶν σωμάτων ἡμῶν», και προσευχόμαστε: «τὴν νομὴν τοῦ λοιμοῦ ἀνάστηλον Κύριε, και πάντας τοὺς ἀσθενούντας ἀδελφούς ἡμῶν θεράπευσον». Ὅμως, «μείζων τούτων (τῆς πίστεως και τῆς ἐλπίδος) ἡ αγάπη!» «Ὁ Θεὸς αγάπη ἐστίν» (Α΄ Ἰωάν. 4, 8). Ἄς «διώκουμε», λοιπόν, τήν αγάπη, αγαπητοί ἀδελφοί, και ὁ Θεὸς τῆς αγάπης θά εἶναι μαζί μας!